



GRÅGÅSEN

3/2016/Årgang 17



SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





GRÅGÅSEN udkommer ca. den 20/1 – 20/4 – 20/7 og 20/10 med deadline 20/12 – 20/3 – 20/6 og 20/9.

Bjarne Andersen	40552314
Erik Larsen	60640293
Niels Mathiassen	44483387
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Mollerup	39658767/40508487
Elsebeth Gludsted	43524868
Jesper Tendal	41680399

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring, og såfremt du ikke ønsker bladet tilsendt til Bente K. Christensen: beknch@youmail.dk



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLEOplevelser, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!

GRÅGÆSSENES 20 ÅRS JUBILÆUM.

Tiden flyver, ligesom grågæs, og vupti var der gået 20 år, siden Poul Reib fik den strålende ide at starte en seniorgruppe med det meget sigende navn GRÅGÆSSENE. Det måtte helt klart fejres. Og det blev det den 11 maj, og endnu engang på Rådved Vandrerhjem.



Velkomstreceptionen foregik på p-pladsen foran vandrerhjemmet. Her var der opstillet et lille bord med velkomstbitter og Elsebeths svenske bondekager. Efter overstået velkomst drog små 70 grågæs under megen skræppen afsted med kurs mod Mathildebroen. Her var

turens første og eneste stop. Og sørme om det lille bord ikke var fyldt med og blev dækket op med resterne af velkomstbitterne og et bredt udvalg af Kjersti og Nielses bradepandekager.

På trods af megen snakken og grinen lykkedes det alligevel at se bl. a. stor flagspætte, spætmejs, en enkelt ravn og en snog. Alt får en ende. Bordet blev klappet sammen, og flokken begav sig tilbage til vandrerhjemmet. Her var der fotosession, som blev lidt besværliggjort af en meget lang toilet kø. Men som dog lykkedes til sidst.

Så blev der kaldt til skafning. Efter velkomst ved Poul og orientering om slagets gang ved toastmaster Elsebeth, kunne folk gå i lag med den lækre italiensk inspirerede buffet. Men ingen grågåskomsammen uden sange, så allerførst en velkomst ouverture forfattet af festudvalget. Så startede spisningen afbrudt af diverse underholdende indslag. Først en tale af Poul, egentlig var der to, sagde han. Men for referenten flød de altså sammen til een.



Så blev Seniorudvalget rost og fik både diplom og rødvin. Herefter en rosende tale af Niels Mathiasen til Grågæssenes ophavsmand, som hvis nogen skulle være i tvivl, er Poul Reib og som stadigvæk er still going strong.

Jørgen Klarskov udfoldede sit oratoriske talent med lidt matematiske udregninger om antallet af kik i løbet af 20 år og en malende beskrivelse af, hvordan man meddeler resten af flokken, hvor en fugl lige sidder sådan helt præcist.

Vinderen af Eriks konkurrence i Grågåsen om fuglenavne blev kåret. Der var kun 2 rigtige besvarelser. Efter lodtrækning vandt Jørgen Søe Westergaard. Det var nok meget godt, for det var et arbejdskollektiv på 5, der stod for den



anden besvarelse. Og da præmien var een flaske vin, ville de kun have fået 150ml hver!

Ingen grågåskomsammen uden en gang fornøjelig knækprosa fra Niels Paludan. Og Niels skuffede heller ikke denne gang, men var veloplagt og munter som sædvanlig.



Så kom det, der nok var dagens højdepunkt : Grethe og Jan startede en højkrøstet diskussion for og imod katte. Pludselig blev de afbrudt af den yndigste lille hvide missekate/Bente som

ad døren. Hun fik hurtigt selskab af endnu kat/Elsebeth og katteduetten tog til.

Den steg yderligere, da to hankatte i skikkelser af Asger og Finn R. blandede sig. Til sidst fik fugleverdenen nok, og de blev jaget på flugt af en flok kunstfærdigt udformede skader. Stor cadeau til de herlige



katte, Grethe Bjørn for kostumer, Grethe Wenzell for skadefugle og ikke

mindst Rossini for lydeffekt.

Til tonerne af "Jeg sætter min hat som jeg vil" introducerede Elsebeth & Grethe 20års jubilæumsgaven: en ny grå kasket med vores kendte logo.

Imellem alle disse muntre indslag blev der selvfølgelig sunget på livet løs fra de uddelte sanghæfte.

Til slut rejste Kaj Druedal sig op og introducerede en ny sang: Hvide Sande. Hverken vi eller vores udmærkede pianist kendte den, så resultatet blev derefter. Undertegnede har siden hørt den på You tube. Vi var meget langt fra originaludgaven, men det var ret underholdende.



Vi var nået til kaffen og en katastrofe: der var ingen kage til !!! Men så viste den gamle gase - også kaldet Poul Reib - sit værd. Han kastede sig ind i sin bil og reddede situationen ved at hente et læs flødeboller. Herefter fløj grågæssene hver til sit. Nogle for at nå bussen, andre for booke sig en ledig plads i en bil. Stor stor tak til festudvalget for et flot arbejde og stor tak til samtlige deltagere for deres medvirken til en festlig dag. **Jesper.**

DET ER IKKE FOR AT PRALE!

Men lørdag d. 7.maj var vi 3 grågæs, der kørte en tur til Naturpark Maribosøerne. Ved to-tiden var det tid til frokostpakken, som skulle indtages ved Søndersø i hjørnet Pumpestationen/Hejrede sø.



Inden vi rigtigt var kommet i gang med madpakkerne, så vi tre havørne, lidt efter var der fire (4) i et kikkertfelt! Vi endte med at se en skrue på 10 havørne, et ret fantastisk syn.

Efter hjemkomst kontaktede vi naturvejleder Uffe Nielsen, Maribo. Han svarede, at på det tidspunkt, vi var der, var der mange unge havørne i området, grundet de gode fødemuligheder.

Søndag d.8 maj var der observeret 18 havørne i området.

Sommerhilsen fra
Grete, Kjeld og Iben

Øland 23. - 26. maj 2016

Der var gået flere år siden grågæssene sidst havde besøgt Sveriges Østersøperle og forventningerne var høje til dette hotspot for fugle - og orkidéer.

Vejret var smukt og sommerligt og stemningen høj, da vor velkendte chauffør Jakob trillede ud fra Ballerup med opsamling i Tårnby.

Der blev gættet på totalen for turens arter, og den første *røde glente* kom snart på listen.

Ved et lille stop var en lille gruppe heldige at kunne nyde *rødstjert*, *have-*, *torn-* og *gærdesanger* for fuld udblæsning i en halvskjult mini-have.



På vejen gennem Skåne og Blekinge underholdt først Jesper om hans fuglekasse projekt, som i den grad kørte på skinner med nydelig produktion af småkræ, trods flagspættens sabotage, og Niels gav os en herlig - og sandfærdig -

skipperskrøne og senere spændende oplysninger om 'svenskekrigene', som tog sin ende ved Brömsebro, som vi netop passerede.

Halvvejsstoppet blev holdt med smuk udsigt over **Galtsjön**, hvor der blev strukket ben og indtaget mad og drikke under fuglesang.

Et lækkert stykke 'Kriegel kage' senere holdt humøret højt og os fra at gå sukkerkolde.

Kalmarbroen blev nået ved 13 tiden hvorefter vi fortsatte nordpå ad veje med blomstrende syren på begge sider. 1. Øland stop var naturreservatet

Halltorp kendt for de sjældne store eghjorte. Efter lidt optankning gik vi en længere tur gennem skoven med de 500+ år gamle ege og også store avnbøg bevoksninger.

Alle nød skovens enestående skønhed og de mange forskellige orkidé arter. Der blev diskuteret livligt, om hvilke arter vi dér fandt, senere med god hjælp fra faglitteratur i bussen

Af fugle var det især *fluesnapperne* der brillerede. *Grå og broget* sås flere gange og et glimt af en *hvidhalset* blev det også til. På hav-siden lå bl.a. en *nordisk lappedykker* - dog lidt langt ude. Mange dejlige nye arter kom på listen på dette herlige sted.



Så gik det til vandrerhjemmet - **Stora Frögården** - der ligger dejligt ud mod Kalmarsund. Efter at have fundet os tilrette på værelserne blev der serveret aftensmad i den store spisesal. Værtsparet fortalte lidt om stedets historie, som havde været skiftende - tidligere børnehjem,



hotelvirksomhed og nu vandrerhjem. Vi blev informeret om, at kokken satte en ære i kun at anvende lokalt produceret kød og grønt og urter, så nysgerrigheden voksede i takt med den sunde appetit.

Måltidet gjorde godt og løftede stemningen, om det var gourmet, som der var lagt op til, eller god 2- stjernet vandrerhjemskost betød mindre - alle blev mætte.

Senere ved skumrings tid blev et par håndfulde Grågæs belønnet for deres tålmodighed med en piftende *skovsneppe* på sin patruljering over haven. Som altid en magisk fugl.

Dag 2. 24/5



Vi kørte nordpå - 1. stop **Knisa Mösse**, kendt for mange nattergale, hvad viste sig at passe. Fra tårnet sås *trane* og *rørhøg* og vi fik en smuk opvisning af en *skovpibers* sangflugt. Floraen var speciel med mange vibefedt plus orkidéer.

Turen gik videre til **Lilla horn** hvor alle fik set den

hvidhalsede fluesnapper rigtig fint - og Thorbjørn nappede raskt en *vendehals*, vistnok den eneste set på turen.

Videre til **Petgårda Träsk**, et gammelkendt godt fuglested på øen. Desværre var mosen blevet tilgroet, dog fint med *gulbug* og *kærsanger*, en pungmejse blev set flygtigt, og på vej ud af mosen dukkede en herlig 'rød' *karmindompap* op og sang sit 'please to meet you' tema.

Sidste lokalitet på dagen var **Kapelluddan**, hvor vi havde håb om at få nogle andefugle på listen. Dette sted skulle blive rigtig artsrigt, med bl.a. *havørn*, ynglende *stor kobbersnepe*, *rødben*, *vibe* med dununger og flere andearter. En tidlig *engsnarre* lod sig tilmed høre. Flot sted!



Hjemturen gik over **Möckelmosen** på Alvaret, hvorfra der var set en slangeørn! Men tiden var knap, så den 'gemte' vi optimistisk til næste dag.



Hjemme på Stora Frö kunne vi igen nyde et godt aftensmåltid og en slentretur til stranden.

Dag 3. 25/5

En overraskende kølig morgen, blæsende og overskyet. Men nu gik turen

sydpå - første stop ved **Mörbylånga**, de gamle sukkerbrugsbassiner. Igen et væld af nattergale og *rør- og sivsanger* kom på listen. Nu klarede vejret heldigvis op, og turen gik videre til **Ottenbylund**, hvor vi gik gennem skoven med et væld af fuglestemmer. Højdepunkterne her var nok *lille fluesnapper* - én som blev set fint samle redemateriale og en anden som enkelte - på et tip - fik opstøvet og set og hørt synge kanongodt i nedre skovlag. Også *pirol* lod sig høre!

Efter prokost på p.pladsen kørte vi til fyret **Lange Jan**. Her var der meget blæsende, men vi så bl. a. *gul vipstjert*, *dværgterne* og *pibeand*. Så var det tid til ren turisme afslapning med et kort besøg i Stenåsa butikken - især var deres is udbud populært. :-)

Möckelmössen på Alvaret blev vores sidste lokalitet på dagen, og Jesper spottede hurtigt turens eneste *hedehøg*. Vi delte os lidt op, og der kom både *sangsvane*, *trolldand* og *lille præstekrave* i hus. En ung/hun *blåhals* blev set flygtigt af 1-2, men desværre ikke helt godt nok. Derimod gav en rastende *dobbeltbekkasin*, *bynkefugl*, *stenpikker* og igen en *grå fluesnapper* fine næroplevelser til flere.



Tilbage på Stora Frö var det tid til festmiddag! Lækker Öland kvie-steak med diverse tilbehør. Kokken kom frem og undskyldte, hvis kødet var lidt for vel-gennemstegt, men.... han havde jo fået at vide, at der kom en busfuld 'ældre mennesker', så måske der ikke kunne tygges rosa kød!? Men så - som han sagde - var det jo

en sprællevende flok, der dukkede op, så han beklagede meget. :-) Han fik et velfortjent hurra og gæk gæk gæk!



Mætte og matte efter en lang dag gik nogle til ro eller slappede af på Stora Frö, mens andre fulgte en løs tråd som en venlig svensker i Ottenby tidligere havde gjort mig opmærksom på - *hornugleunger* i nogle fyrretræer ved Haga Park nærved. Nu var det tusmørke, vinden var løjet af og et par snortende *skovsnepper* fløj over på vejen derhen.

Usikker på lokaliteten i mørket blev der spejdet og regnet på oplysningerne, men til sidst - voila! Dér sad der 2 dunede 'grå klumper' - vores ugleunger - tæt sammen på en gren og nedstirrede os, mens de vrikkede med hovederne på deres løjerlige ugle manér.

En tredje unge lokaliseredes lavt i et andet træ og vi kunne konstatere, at trods deres dunede kroppe, var de 'flyvende' og havde gode stemmer! En forældrefugl blev senere observeret nærved. Vi forlod stille og snarligt stedet, med tak til ugerne for en dejlig afsluttende fagleoplevelse på dagen.

Dag 4. 25/5



Elsebeth havde ændret lidt på hjemrejse dagens planer, for at tilgodesee alles interesser. Vi havde ikke før haft tid til et 'borgruin' besøg, og det blev nu der rådet bod på ved et stop ved '**Borg**', en gl. ruin med enorm diameter, brugt t.o.m. 1677 i 'danskekrigene'. Her var *tornirisk*, *mursejlere*, flere svale arter og store karakterfugle.

Herfra forlod vi Öland, mange nok med et stille ønske om et gensyn - igen igen. Frokostpausen blev holdt ved **Galtsjön**.

Sidste fuglestop på turen blev **Åsum Ängar** i Kristiansstad trakten. Jakob fik sin sag for med de lave grene over grusvejen til p.pladsen, men klarede det som altid eminent. Stedet - med et stort solidt fugletårn og fin udsigt over Helge åen og sø og enge - skulle vise sig at give endnu 3 fine fugleoplevelser. Først en agerhøne lige før vi nåede frem og så - altid et dejligt syn - en fiskeørn med rede (ikke en storkerede, som meget naturligt først antaget), som blev nydt i fulde drag mens det myldrede med grågæs (de flyvende) og unger i engene. Til slut lykkedes det Kjersti og Niels flot at kratluske en lille flagspætte i alléen.



Turens arts liste blev opgjort ved Øresundsbroen. 115 arter; vinderen blev Jette Kriegel.

En meget fin tur, veltilrettelagt og løbende flot ændret og tilpasset af Elsebeth, der - som Jesper gjorde os opmærksom på - denne gang stort set havde stået alene for planlægning og udførelse - med sit gode kendskab fra mange tidligere Ølandsture. **GÆK GÆK GÆK!!!**

Stor tak til begge ledere, vores chauffør Jakob og alle deltagerne for fornøjeligt selskab.

Hanne Kapala

Gåsefjeren

Hvorfor fugle?

Hvor kommer interessen fra? Jeg har intet klart svar på det. Måske da jeg som 8-9 årig, hvor jeg boede i landsbyen Jyllinge, roede over til holmene i fjorden for at samle mågeæg. Det var ikke helt lovligt, men sådanne knægte tog man ikke så alvorligt. Æggene blev kogt og spist, dog ikke de der var unger i, de blev selvfølgelig destrueret.

Allerede der kom interessen og midt i 50'erne meldte jeg mig ind i DOF. Jeg har medlemsnummer 705, og Ellen Hansen (frivillig i Fugleværnsfonden) har fundet ud af, at der pr. 1.1.59 blev oprettet en database. Før den tid var oplysningerne på papirkartotek.

Jeg var ved marinen i 57/58, hvor jeg tilbragte 1 år på Gniben som skriver. Her var jeg allerede fugleinteresseret, så nævnte oplysning om midt i 50'erne stemmer ganske godt.

Senere kom jeg på samme arbejdsplads som Tage Stampe, og via atletikken kom jeg i snak med Svend Petterson. Vi tre plus andre var på mange ture både på Sjælland og i Skåne. Også småture med den legendariske C.A. Blume blev det til.

Den 1.ste store DOF-tur var i 1964 til Ammernæs med bl.a. Bondo Svane. Frisk gammel fyr, der ikke var bleg for at bade i elven, så det måtte vi andre også prøve.

I 1968 tog jeg alene en tur til Færøerne. Fløj derop og sejlede hjem. Boede privat med bespisning. Skulle man til Myggenæs var der afgang om onsdagen og tilbage om lørdagen. Også her boede jeg privat med mad. For at det ikke skulle blive fisk hver dag, blev der lige fanget et par Lunder. Ka' ikke huske hvordan de smagte. På Nolsoy købte jeg en udstoppet Lunde, som stadig står i stuen.



Nå, nu til "Grågæssene". Tage og jeg tog mange Københavnerture sammen, da vi blev pensionerede. Altid om onsdagen. Så en gang foreslog jeg Tage, at vi kunne tage med pensionisterne på onsdagstur.

Han gad ikke rigtigt (der var alt for mange og andre undskyldninger), men vi tog med, og kort tid efter var han kraftigt involveret i "Grågæssene". Så hvis I har været trætte af ham, så er det altså mig, I skal klandre.

Har været på mange ture (nu kun de små korte) og ligesom tidligere skribenter, kan jeg kun prise det gode kammeratskab og det sociale, der følger med. Man lærer også en del om fugle, thi mange øjne ser mere end ét.

Jeg kunne blive ved. Sluttelig en tak til alle for mange gode timer.

Hilsen Ole Friis

I næste nummer af Grågåsen gives Gåsefjeren videre til Vibeke Bøstrup.

FRA DAGBOGEN

Kort og godt om afviklede arrangementer.

Ud i det blå d.30/3 : Turen gik til Sydsjælland. Som noget nyt med opsamling ved Ølseagle Revle. På vejen derned spottede turlederen som den eneste en rød glente over bussen på motorvejen. Ved revlen havde de ventende Grågæs selvfølgelig brugt ventetiden konstruktivt og bl. a. spottet en fiskeørn – i øvrigt turens eneste.

Så gik turen videre mod Karrebæksminde. Bussen var for høj til at komme over på Enø, så det gik på gåben over til marinaen. Niels havde vanen tro ringet til bageren, så der stod to kasser spandauere klar til os. Vejret var småregn, så fugle var der ikke mange af, den lille lappedykker svigtede dog



ikke. Der var ikke meget ly at finde under de "opstaldede" både. Men heldigvis fandt vi en overdækning med borde, hvor vi kunne nyde formiddagskaffen, spandauer og så gav Susanne en lille en, da hun var en af de to dygtige vindere af

konkurrencen på
Tranåsturen.



Efter endt fortæring og diverse indkøb hos fiskehandleren kørte vi til Kobæk sø. Her havde Elsebeth hørt, at der var en dværggås. Kobæk sø besøgte vi for første gang i august sidste år. Dengang var søen næsten tørret

helt ud. Men denne gang var den fuld af vand. Der var ingen dværggås, men det vrilledes med ænder, specielt var der rigtig mange skeænder. Stedet kandiderer kraftigt til at blive en fast lokalitet på vores ture.

Herefter gik turen til Borreby Mose med de sædvanlige vandringer med blisgæs, store præstekraver og ikke mindst de flotte store kobbersnepper.

Dagen gik på hæld og vi trillede til det sidste stop ved Stignæs havn, hvor Peder endnu engang fandt vandrefalken på skorstenen. Det meste af tiden stak den kun lige hovedet frem. Men med Peders super teleskop havde den ikke en chance. Og så var der endnu engang ikke een lille en, men to. Da Jørgen og Lis Klarskov havde diamantbryllup og Kirsten Abildstrøm rundede de 85, var der gang i udskænkningen.

Således velforsynede kørte vi hjemad, efter at have set 61 arter.

Jesper.

Vaserne d.13/4 : 38 grågæs var mødt op på Holte station til den traditionelle vandretur gennem Vaserne. 36 arter fik vi sneget os op på, på trods af det lidt tidlige tidspunkt turen lå på. Turens højdepunkt var så afgjort den lille flagspætte, der var meget samarbejdsvillig og lod sig beskue ved noget, der kunne gå hen og blive til et redehul. Hele tre eksemplarer kom vi op på. Derimod så vi mærkeligt nok ingen rørsurve.



Ellers forløb turen i ro og mag. Aage V. Jensens Fond havde travlt i mosen. Fugletårnet ud til søen var revet ned. Men forventes at genopstå af asken som en anden fugl Phønix, for nu at blive i terminologien.

Efter en god tur med de faste pauser med udskænkninger af Pamela, der havde haft fødselsdag og af Søren Korsgaard, der var den anden glade vinder fra Tranåsturen, kunne Bjarne og jeg takke for god ro og uorden og sige tak for i dag.

Jesper.

Rørvig m.v. 27.04.2016 Første stop var ved Sanddobberne, hvor vi udover diverse vadere og andefugle havde årets første havterner og en gærdesanger. Næste stop var ved Korshage, hvor vi startede med formiddagskaffe. Lillian gav



en lille en med den begrundelse, at det var første gang, hun var med Grågæssene til Rørvig i bus. Til orientering har Lillian haft sommerhus i Rørvig i mange år, så hun plejer at møde os ved Korshage.

Derefter gik vi en tur rundt i området. Der lå flere toppede skalleslugere tæt

på kysten, og der var mange sorttænder og edderfugle, og vi havde 2 overflyvende traner. På vejen tilbage gennem sommerhusområdet hørte vi bl.a. løvsanger og dompap.

Fra Korshage kørte vi til Hovvig. Der var rigtig mange skeænder, toppede lappedykkere og bjergænder i vigen og vi var nogle, der var så heldige at se en vandrikse lige efter ankomsten. Vi spiste frokost i bådhuset med tiggende knopsvaner i vandet udenfor.

Sidste stop var ved Nygård sø. Nygård sø er en forholdsvis ny sø, der ligger lige uden for Nykøbing Sjælland. Det var her, der rugede stylvæløber for et par år siden. Nu er vandstanden øget, så mudderbankerne er forsvundet, men der var sorthalset, toppet og gråstrubet lappedykker i søen, så den var absolut et besøg værd. Desuden havde vi bl.a. landsvaler og en bysvaler.



Efter kaffepausen, hvor der blev serveret lumumba, kørte vi hjemad med ankomst til Ballerup kl. 17
Dagen udbytte var 72 arter.

Vejret var rigtig aprilsvejr. Vi havde både sol, sne, hagl, kraftig regn og blæst, men vi var heldige, så det var kun ved Hovvig, at vi var ude i det, og da kunne vi sidde i tørvejr i bådhuset og ved fugletårnet. **Elsebeth**

Referat fra Tryggevælde Ådal m.m. 1/6. Et beskedent antal på 17 grågæs var mødt op på p-pladsen ved Ådalen. Vejret var strålende sol og langs vejen over Ådalen sang flere sivsangere siddende frit fremme. I det hele taget var der fuld gang i sangerne helt frem til det faste kaffested, hvor Jette delte ud af sin præmie fra Ølandsturen. I

I øvrigt 5. gang Jette vandt. Vi droppede Vallø slotspark, da der efter Elsebeths udsagn var groet meget til ved søerne, og kørte i stedet til Bøgeskov. Her gik vi en tur i skoven og ind til skovsøen. Søen var meget "død" og gav kun et par arter.

Tilbage ved bilerne spiste vi frokost ved havnen. Vejret var med os. Trods en vejrudsigt med udsigt til byer, holdt det tørrevejr og vi havde i alt 45 arter. Det mest bemærkelsesværdige var, at vi ingen rovfugle så - ikke engang en rørhøg ved Tryggevælde Ådal. **Jesper.**



Hallands Väderö 15/6-16. Afgang kl.7.00 fra Ballerup mod Helsingør med en opsamling i Lyngby. Vi gled let og elegant gennem morgentrafikken, kom over med færgen og nåede Torekov næsten en time før den overfart vi havde bestilt. En hurtig opringning fra billetkontoret og skipper kom og sejlede os over. Overfarten bød på flere tejster.

Vel ovre gik vi ned til sydenden af øen. På turen derved havde vi rødrygget tornskade og i en ualmindelig myggebefængt skov lod diverse sangere sig høre. Efter at have spottet efter hav og vadefugle + sæler delte vi os. En lille gruppe blev tilbage for at gå samme vej tilbage til havnen, medens resten af os gik mod fyret på nordspidsen af øen. Vi valgte desværre at gå ad ruten langs kysten. Det gør vi ALDRIG mere.

Der var ikke specielt mange fugle. Men værst af alt var vejen/stien mange steder meget vanskelig at gå på. Ifølge skiltningen var ruten på 2,4km, men følte meget længere. Da vi nåede fyrmesterboligen var alle trætte og sultne. Sulten blev stillet, men kun en enkelt deltager orkede at gå helt ud til fyret !! Vi havde dog både skærpiber og sildemåge medens vi spiste. På trods af de dystre vejrudsigter, havde vejret været med os indtil nu. Men så trak mørke skyer sammen, og vi begav os mod havnen for at få en mulighed for at komme i læ.



Vi nåede frem lige da det begyndte at regne, og til vores store glæde havde øens ishus åbent, så vi kunne styrke os med is & kaffe, medens vi ventede på båden. Regnen holdt op, båden kom, vi kom ombord, fik kurs mod Torekov, og så kom regnen igen. Så lidt våde blev vi, udsatte som vi var på åbent dæk. I Torekov holdt Jacob og ventede på os, og så gik det hjemad mod Ballerup, hvor vi var ca.19.30
Turens resultat: 31 deltagere og 57 arter. **Jesper**

JULI – NOVEMBER 2016

MØDER: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 20 kr. Der serveres kaffe/te fra kl.12.30.

Trækfugle v. Anders P. Tøttrup ons. 26/10. Kortlægning af småfuglenes Afrikatræk – og andre utrolige opdagelser indenfor dansk trækfugleforskning.

TURE: Kontakt Jan Chr. Møllerup (tlf. 40 50 84 87) /f.mollerup@mail.dk
Tureledere: Erik Larsen, Elsebeth Gludsted, Jesper Tendal, Bjarne Andersen

Staunings ø ons. 27/7 kl. 8-13: Småtur. Vi mødes på parkeringspladsen ved Jersie Strandpark og går en tur. Vi håber på mange vadefugle, gæs og terner.

Amager ons. 10/8 kl. 8-14: Tur i privatbiler fra Ballerup Station. Vi går ud til Klydesøen og kører ned til Kofoeds Enge. Vi håber på mange vadefugle, ænder og rovfugle. Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz, som organiserer samkørsel (tlf. 24 82 43 45) senest 3/8.

Saltbækvig/Reersø ons. 24/8 kl. 7-17: Bustur fra Ballerup Station (opsamling Roskilde). Vi kigger efter vadefugle, gæs, ænder og rovfugle. Max. 40 deltagere. Indbetal kr. 240.00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København, Seniorudvalget senest 10/8. **Husk at anføre ved betaling såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.** Efter 17/8 kan du ringe på tlf. 40 50 84 87 og forhøre dig om evt. restpladser.

Præstø Fed ons. 7/9 kl. 7-17: Bustur fra Ballerup Station (opsamling Solrød). Vi kører ned til gården og går en tur derfra. Vi håber at se mange vadere, ænder og trækfugle. Max. 36 deltagere. Indbetal kr. 250.00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København, Senior- udvalget senest 24/8. **Husk at anføre ved betaling såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.** Efter 31/8 kan du ringe på tlf. 40 50 84 87 og forhøre dig om evt. restpladser.

Lille Vildmose/Vejlerne man. 19. - tors. 22. sept. Vi tager til Vildmosen, Vejlerne m.m. på efter- årsturen. Vi skal bo på Fjerritslev Idrætscenter. Max. 31 deltagere. Indbetal kr. 2900.- på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København, Seniorudvalget senest 29/8. Prisen er incl. bus, 3 overnatninger, 3x morgenmad, frokostpakke, aftensmad, kaffe/the til madpakkerne. Aftenkaffe, linned & håndklæde er også incl. Begrænset mulighed for enkeltværelse mod merpris kr. 500.- Afgang 19. september kl. 7.00. Hjemkomst 22. september kl. ca. 18.00.

Falsterbo ons. 5/10 kl. 7-17: Bustur fra Ballerup Station (opsamling Tårnby). Som sædvanligt kigger vi efter træk af søfugle, småfugle og rovfugle på de forskellige lokaliteter. Max.40 deltagere. Indbetal kr. 280.00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København, Senior- udvalget senest 21/9. **Husk at anføre ved betaling såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.** Efter 28/9 kan du ringe på tlf. 40 50 84 87 og forhøre dig om evt. restpladser.

Kyndby/Selsø ons. 19/10 kl. 8-14: Tur i privatbiler fra Ballerup Station. Sene vadere, ænder og gæs er der altid og måske rovfugle. Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz, som organiserer samkørsel (tlf. 24 82 43 45) senest 12/10.

Fyledalen mv ons. 9/11 kl. 7-17: Bustur fra Ballerup Station (opsamling Tårnby). En efterårstur til Skåne skal vi prøve. Vi håber på gæs, rovfugle og de første vintergæster. Max. 40 deltagere. Indbetal kr. 270.00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København, Senior- udvalget senest 26/10. **Husk at anføre ved betaling såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.** Efter 2/11 kan du ringe på tlf. 40 50 84 87 og forhøre dig om evt. restpladser.

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

Hjemmeside: <http://picasaweb.google.dk/poul.reib>

Fotos:, Hanne Kapala, Bjarne Andersen, Jesper Tendal og Poul Reib

