



GRÅGÅSEN

1/2017/Årgang 18



GRÅGÆSSENE

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





**Grågåsen udkommer ca. den 20/1 – 20/4 - 20/7
og 20/10 med deadline 20/12 – 20/3 – 20/6 og 20/9.**

Grågåsen på papir ophører!

Seniorudvalget har besluttet, at Grågåsen nr. 1/2017 er det sidste nummer, der udkommer på papir.

Fremover udkommer Grågåsen således udelukkende som en elektronisk udgave på Seniorudvalgets side på dofkbh.dk

Grågåsen i net udgaven vil fremkomme i nøjagtigt den samme udformning, som det blad, du kender i dag.

Vi følger hermed den udvikling, det finder sted overalt i samfundet, og vi frigiver samtidig nogle ressourcer, som vi mener kan bruges bedre på andre aktiviteter.

Vi vil bestræbe os på at udsende en mail til alle, der er tilmeldt vores medlemsliste på det tidspunkt Grågåsen er på nettet - altså cirka den 20. i månederne januar - april - juli og oktober. Dette skulle gøre tilmeldingen til vore kommende ture mere retfærdig for alle medlemmerne.

Grågæssene på Facebook. Som du kan se på forsiden, er vi nu på Facebook. Det er en lukket gruppe, men du bliver let medlem ved at bede om optagelse. Fordelen ved Facebook er jo, at medlemmerne lynhurtigt kan kommunikere nyheder ud til fælles bedste. Med dine indlæg er du med til at få Facebook gruppen til at leve. Det skal understreges, at Grågæssene på Facebook ikke ligger i Seniorudvalgets regi.

Medlemslisten: Papirudgaven har ligget stille i nogen tid. Nu kan du imidlertid rekvirere en elektronisk udgave ved at maile til **poul.reib@gmail.com**

Bjarne Andersen	40552314
Niels Mathiassen	44483387
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Mollerup	39658767/40508487
Elsebeth Gludsted	43524868
Jesper Tendal	41680399

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til jkriegel@privat.dk



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!



Årets Seniorer 2016 – hjertelig tillykke Vivi og Povl

Gåsefjeren

Tja, hvordan begyndte jeg at kigge på fugle?

Allerede i min barndom var jeg glad for at færdes i det fri og studerede alt, hvad der rørte på sig! Glæden for naturen forstærkedes gennem et mangeårigt ivrigt spejderliv.

Min deciderede fugleinteresse startede, da jeg via mit job flyttede til Kolding i starten af 70'erne. Her fik jeg nemlig en god kollega/veninde, Astrid, som ustandselig udpegede fugle for mig og satte navn på. Jeg var imponeret! Det måtte jeg da også kunne lære!

Ergo anskaffede jeg mig en lille kikkert og meldte mig på et fuglekursus gennem LOF.

Efterhånden som jeg lærte lidt mere om de vingede venner, blev det sjovere og sjovere at komme ud for at opleve dem i naturen sammen med andre fugletosser!

Efter 15 år i det jyske flyttede jeg tilbage til Københavns-området i slutningen af 80'erne, hvor det blev til et medlemskab af DOF og endnu et par fuglekurser, bl.a. på Hans Meilstrups hold.

Derefter gik det slag i slag med pip-rejser i ind- og udland og masser af småture med mange forskellige dygtige turledere. Specielt skal nævnes entusiastene Morten Leisvig, Flemming Volkersen og Henrik Visby. Henrik var leder på rigtig mange ture i Vestskoven, og her traf jeg første gang vores senere, nu afdøde, seniorturleder Erik Larsen.

I 1991 var jeg med på Ole Geertz' allerførste stafetvandring, som startede på Amager, hvor jeg boede dengang. Herlige ture, hvor man gik og gik, hørte om fugle og en hel masse andet!

På småturene med DOF kunne det af og til hænde, at lederen ikke viste sig! Den ene gang var i nov. 1995, hvor jeg troppede op ved Amager Fælled sammen med en anden fuglekigger, som jeg aldrig havde mødt før. Vi to blev dog hurtigt enige om at gå en rundtur alene, når vi nu alligevel var kommet ud! Vi fik hygget og snakket og også set et par pippet, bl.a. en fin blå kærhøg. Denne anden deltager var Jørgen Klarskov!

På en tur på Ølsemagle Revle i 1997 mødte jeg Lean, som havde den samme interesse for fugle og natur. Vi tog derefter på mange fugleture sammen. Vores første fælles stortur med DOF gik til Arizona med Flemming Volkersen og Ivan Olsen. Astrid var også med på denne rejse og ligeledes flere senere grågæs som Jesper, Vivi og Povl.

Nu fulgte alle årene med GRÅGÆSSENE. Blandt dem fik vi nye herlige venner og deltog i næsten alle ture i mange år. Sjovt nok viste det sig, at Astrids bror og svigerinde, Niels og Anita Paludan, også var at finde i denne gruppe!

Det har været utrolig hyggeligt og berigende at være med i gåseflokken gennem de fleste af de 20 år, den har eksisteret. Rigtig mange tak allesammen!

GÆK GÆK GÆK

Med disse ord giver jeg gåsefjeren videre til **Vivi Westh**.

Rita Ploug

Den enes død

Hurra, det er min fødselsdag i dag. Der er flag på bordet, og morgenmaden indtages for en gangs skyld i dagligstuen med udsigt til haven. Vejret er naturligvis meget flot, med solskin og let frost – hvad ellers? Gavebordet består traditionen tro af opfyldte ønsker samt gas, som ved første lejlighed skal byttes!

Som sædvane skuer jeg ud i haven, hvor vi det meste af året fodrer småfuglene. Pludselig må jeg næsten knibe mig selv i armen. En spurvehøg han med flot rustrødt bryst sidder under vores blommetræ og er i færd med at fortære en solsort.

Er man fotograf, så er man fotograf. Uden egentlig at tro på projektet styrter jeg ind efter mit digitalkamera, som ligger med telen påmonteret. Jeg forsøger at åbne havedøren så forsigtigt som muligt – jeg ved, den binder.



Mirakuløst kan jeg nærme mig spurvehøgen, som virker dybt koncentreret om byttet. Jeg får taget ben 8-10 skud på en lidt for lang afstand. Så er CF kortet fuldt – jeg glemte at tømme det, sidste gang det blev brugt. F..... også. Jeg lister tilbage og tømmer kortet over i PC'en. Det går der 4-5 minutter med. Med et frisk kort er jeg klar igen og sniger mig tilbage til haven, hvor fuglen stadig sidder og parterer solsorten.

Denne gang kommer jeg meget tættere på og får taget en lang serie med forskellige belysninger. På computeren kan jeg efterfølgende se, at resultatet oversteg mine vildeste forventninger.

Det blev en dårlig dag for solsorten, men sikkert en god dag for spurvehøgen og under alle omstændigheder for undertegnede.

Poul Reib

Den drilagtige engsnarre i Ungarn

På vor supergode tur til Nordjylland i efteråret 2016, opstod der spontant efter aftensmaden og aftenspadsereturen (for nogle) i byen, en hyggestund i fælleskøkkenet på 1. sal.

Først indfandt der sig 4 (halvbrugte grågæs), så kom 3 til og da 12 havde indfundet sig, blev det til en rundkreds. Kredsen blev større og større, de fleste kom til efter lyden, rummet blev godt fyldt op – ingen ville vel gå glip af noget – slet ikke lederne! De fleste havde også sørget for ikke at komme til at tørste – hm!

Der blev talt om mange ting og da stemningen måske var en lille smule (tro det eller ej) i aftagende, kom Hans B. med den idé, at vi hver især skulle fortælle om den bedste oplevelse man havde haft i fugleverdenen.

Åh nej, tænkte jeg, *så* hen på døren og målte afstanden dertil. Mindst 34 havde indfundet sig i kredsen – vidste på forhånd at det ingen ende ville tage... for alle havde ikke kun én historie at fortælle (kald mig bare sortseer). MEN - det skulle vise sig, at jeg måtte affærdige alle mine dårlige tanker og indrømme (hvad jeg ikke har for vane) at jeg tog gevaldigt fejl.

Det var en rigtig god idé Hans var kommet frem med. Ikke alene de skønne oplevelser, som der med stor entusiasme blev fortalt om (kort og med en disciplin, der er værd at vende tilbage til), men også for tilhørerne, hvoraf mange genoplevede spændende steder og situationer (mange havde jo været med, hvor historierne havde udspillet sig).

Vi nåede aldrig til mig, så NU vil jeg fortælle om en oplevelse, der simpelthen ikke kan rystes ud af min erindring:

På en DOF-rejse til Ungarn den 8. maj 2006 havde vi på vej ud til slaguglelokaliteten om formiddagen hørt engsnarre hist og pist, men den lod sig ikke se. Andras – vor super guide – gjorde sit bedste og med en CD-afspiller og ved ”hver en eng”, steg vi alle ud af bussen inkl. de 4 fuglefotografer og slæbte kikkerters og fotoudstyr med ud hver gang. Den 4. gang steg vi så bare af bussen, denne gang dog uden det store grej.

For sidste gang skulle vi *lige* se om der var ”bid”. Vi holdt ved en lille vej. Andras steg hurtigt ud med afspilleren – han mente, at have hørt en engsnarre til venstre på vejen. Snigende gik han over på engen til højre. Vi andre listede ud på vejen –

lettere opgivende – nogle uden kikkerter. Så startede Andras sin CD-afspiller og den ”falske” engsnarre-stemme lod sig høre.

Pludselig 3 m foran os, kom fuglen så ud fra græsset, gik målrettet over vejen og stilede lige mod Andras. Vi andre stod fuldstændige naglet til jorden. Vi turde dårligt nok trække vejret. Snarren så os overhovedet ikke, den var optaget af at blive forenet med Andras’s CD-afspiller.

Ingen fik taget billeder af seancen og ærgrelsen over det varede næsten resten af dagen, især for fotograferne og ikke mindst for vores allesammens Tage S., der sikkert den dag i dag stadig ærgrer sig. Senere på dagen vi fik billeder af en slagule med unger på en rovfuglerede ca. 150 m væk. Men det er en anden historie.

Bente K. Christensen

Fuglesang - i en uendelighed.

I sidste nr. af Grågåsen havde Liselotte Tvede et spændende indlæg om fugles evne til at imitere. Jeg kiggede i David Attenboroughs meget læseværdige bog ”Fugleliv”, men til min skuffelse nævnte han intet om imitation. Til gengæld fremhævede han, at ingen anden dyrearts lyde kan måle sig med fuglesangen med hensyn til variation, kompleksitet og varighed.

Dette skyldes, at fuglene har et ”nedre strubehoved” et såkaldt syrinx nederst i luftrøret. Her deler luftrøret sig i to rør, der fører ned til lungerne. Når lungerne tømmes, blæses luftstrømmen op gennem de to rør, og ved hjælp af et par kødfulde hinder dannes fuglesangen.

’Men fuglen kan nøjes med at synge gennem det ene rør og samtidig i små åndedrag trække vejret gennem det andet.

Det betyder, at fuglen kan synge uafbrudt i flere minutter, langt mere end en veltrænet menneskelig sanger kan præstere.

Imponerende - det er altså sådan det går til, at lærken kan hænge oppe under den blå forårshimmel og kvadre i en uendelighed.

Jørgen Klarskov

En afrikatur med fugleoplevelser.

I foråret 2016 var Asger og jeg en tur i Botswana. Vi ville opleve Okavangodeltaet, og fik mulighed for at bo på en meget enkel camp midt i deltaet.

Botswana ligger midt i Afrika syd for Sahara. 70% af landet er sump eller ørken. Det er ikke sandørken som Sahara, men mere busksteppe. Hele landet er på størrelse med Frankrig, men et af verdens tyndest befolkede.

Okavangodeltaet er et indlandsdelta som får vand fra Okavangofloden, fra Angola i nord. Floden når på sin vej et lavt område i Botswana, og deler sig op i talrige fingre, som spreder sig ud over et meget stort område, hvor det synker ned i undergrunden. I slutningen af april kommer de store vandmængder fra Angola og fylder deltaet helt op. Efter ca. 3 mdr. falder vandstanden igen, men regnen i vinter-halvåret bevirker at deltaet ikke tørrer helt ud.

Det er sådan det plejer at være, men i 2016 havde vinterregnen svigtet så deltaet var meget tørt. Meningen havde været at vi skulle sejle rundt i området i en Mokoro, en slags kano som udhugges af en træstamme og stages rundt, men det kunne ikke lade sig gøre, så det blev i stedet for til fods. Her er ingen veje eller biler, og man kommer til stedet i små fly, som også fragter alle camp'ens fornødenheder.

Vi fik ved ankomsten tildelt en guide som skulle tage os med ud på turene. Man måtte ikke færdes alene udenfor camp'ens område. Guiderne er meget veluddannede, med en stor viden om forholdene i området. De var ubevæbnede idet tanken var, at så var man mere påpasselig og ikke tog nogen chancer ved at gå for tæt på dyrene. Alt var på dyrenes betingelser. Før vi gik ud fik vi at vide hvordan vi skulle forholde os, f.eks. hvis vi mødte en løve! – Stå helt stille og stir den ind i øjnene, så vil løven til sidst luske væk!! – Vi mødte ingen løver.



Man ser flere detaljer når man går end hvis man sidder i en bil, selvom den er åben, men man kommer ikke så tæt på dyrene. Der hvor vi vandrede rundt kunne vandet på andre tidspunkter stå 1 meter højt.

Vi havde med det samme gjort vores guide opmærksom på at vi var specielt interesserede i fuglene og vi fik set mange, bl. a. 5 storkearter, flere rovfugle, hornfugle, isfugle, biædere og nogle af vores egne vadere på vinterophold.

Men to fugleoplevelser står specielt stærkt:



Den allerførste dag viste vor guide os et stort træ lige ved campen, hvor han havde fundet den mest eftertragtede fugl i området. Og der var den - Pel's Fiskeugle, gyldenorange og stor som en Stor Hornugle. Den sad og så ned på os med sine store mørke øjne. Vores guide var tydelig stolt, og fortalte at der lidt tidligere havde været nogle englændere, som havde jagtet den en hel uge uden held. Og her sad den, lige foran os!

Flot ugle. God Guide!



En anden dag gik vi i mere åbent terræn med højt græs, og pludselig fløj en Natravn op foran os. Den flagrede lidt væk og slog sig ned i bevoksningen. Så endnu en! To skridt videre, og så lattede en hel flok på 20 -25 natravne, og slog sig ned hvor den første var forsvundet. Det var et syn vi aldrig glemmer. Var det mon nogle af de danske natravne som overvintrede hernede?

Grethe Bjørn

FRA DAGBOGEN

Kort og godt om afviklede arrangementer.

Falsterbo den 5. oktober 2016: Vi startede fra Ballerup præcis kl. 7, og efter 5 kvarters køkørsel nåede vi frem til Tårnby, hvor vi samlede de sidste op, inden turen gik over broen. Efter ankomsten til Falsterbo startede vi på Kolabakken med formiddagskaffe.



Der var ikke det store træk, men der kom da bl.a. et par spurvehøge forbi. Det lave antal trækkende fugle skyldtes vejret. Det blæste kraftigt hele dagen fra nordøst. Næste stop var ved fyrhaven, hvor der var småfugle. Der rastede bl.a. en del fuglekonger og en munk, der sad frit fremme og lod sig fotografere.



De hårdføre gik derefter ned til Nabben. Vi havde ikke de store forventninger på grund af den kraftige blæst, men der var forbavsende mange fugle bl.a. 5 sandløbere, 1 lille kobbersneppe, 2 havørne, 2 rørhøge, landsvaler og mange bramgæs.

Frokosten blev indtaget på Ljungén. Der var et par skruer af musvåger og masser af bramgæs, og der blev set både kongeørn og havørn, men stadig var der ikke det store træk. Efter frokost gik vi en tur ud til fugletårnet. Igen masser af bramgæs og der blev set to strandhjejler. Efter kaffepause, hvor Jakob serverede Lumumba, kørte vi op til Falsterbokanalén. Her var udbyttet 2 skarver! Vi var tilbage i Ballerup kl. halvfem Antal deltagere 34, antal arter 53.

Elsebeth

Referat fra samkørselsturen til **Kyndby m.m. d.19/10-16**. 22 grågæs var mødt op på p-pladsen ved Kyndby. Vejret var ikke det bedste med dis og småregn. På grund af den sidste tids kraftige østenvind, var der lav vandstand i fjorden og flere store sandbanker. Det gav en del vadere bl.a. strandhjejle, alm ryle, st.regnspove og rigtig mange strandskader.



En lille flok knortegæs blev det også til. Skoven gav ikke meget andet end de sædvanlige mejser. Tilbage til bilerne, hvor kaffen blev indtaget inden turen gik videre til Selsø. Her var den sædvanlige rigdom af ænder, en flok viber, en enkelt dobbeltbekkasin og ikke at forglemme 2 havørne, der sad i træerne på den anden side af søen. Efter en noget regnfuld frokost op ad kirkemuren blev man enige om at slutte turen og nøjes med de 31 arter vi var kommet op på.

Sæsonens første foredrag fandt sted **den 26.oktober** – der var vist næsten fuldt hus. Umiddelbart lød emnet om træk af småfugle måske lidt som en gaber. Men med Anders Tøttrup var det bestemt ikke noget problem at have åbent for antennerne. Anders startede i DOF som 12 årig og har i en periode siddet i bestyrelsen for DOF København. Nu er han formand for videnskabeligt udvalg i DOF/Dk.

Anders er en meget sympatisk og levende foredragsholder og stoffet er yderst interessant, når han ved hjælp af flotte fotos og diverse kurver beretter om de landvindinger, man har gjort i de senere år. Det må være et folkekrav, at Anders snarest kommer tilbage!

Poul

Tur til Fyledalen m.v. den 9. november 2016

Onsdag morgen mødtes en flok grågæs ved Ballerup Station efter en nat med vinterens første snefald og efter opsamling i Tårnby var vi ca. 34 personer i alt som kørte over Øresundsbroen i skarpt solskin.

Første stop var ved Krankesjöen, og undervejs kunne vi se hvordan de modkørende havde svært ved at forcere de isglatte dele af vejen som endnu ikke var varmet op af solen og samtidig se, at der trods alt var faldet mere sne i Skåne.

På vej mod Silvåkra skulle Jakob være opmærksom på de fritgående køer som ligeglade med bussen krydsede vejen. Fra fugletårnet så vi ud over andefugle og svaner i søen, en havørn først siddende på isen i den anden ende af søen og siden flyvende, hvor den prøvede at fiske noget op af søen. Derudover var der overflyvende dompap og stor og lille skallesluger.



Da formiddagskaffen var drukket ledsaget af en lille skarp som Vivi og Poul Westh gav som tak for at være blevet årets seniorer, kørte vi videre over Vombs enge hvor vi fulgte en musvåge som hele tiden flyttede sig et antal hegnspæle frem i forhold til bussen. Vi parkerede ved kanalen i den nordlige ende af Vombsjön og så blandt andet isfugl, røde glenter og ved den modsatte side af søen var der stadig viber.



Næste stop var planlagt til Öved kloster, her var det dog ikke muligt at parkere så vi valgte at køre direkte til Fyledalen hvor vi passerede teglværket på vej mod parkeringspladsen overfor området hvor kongeørnene plejer at være. Nu var det begyndt at regne, så håbet om kongeørn forsvandt i regnen. Vi så dog et vildsvin, dådyr/sikahjort og en overflyvende ravn, inden vi begav os til teglværket for at spise frokost – nogle til fods og andre i bussen.



Skulle der mon gemme sig en fugl et sted?



Ved teglværket var der bygget en grillhytte så vi kunne indtage vore madpakker i tørvejr. Derudover var der opstillet et festivaltoilet – det var den rene luksus.

Vi kørte videre mod Krageholmsjön som skulle være næste stop – her var der dog ikke parkeringsmulighed for en bus, og da det stadig regnede, kørte vi i stedet til Näsbyholmsjön hvor vi vidste der var parkeringsmulighed. Heldet var med os, idet regnen holdt op da vi ankom.

Jakob gik i gang med at producere lumumba, medens vi andre kiggede på fugle, og dagens clou var, da en ung havørn kom flyvende over søen med retning mod os og drejede af meget tæt på, hvor vi stod.

Hjemturen gik uden problemer bortset fra alle de løsgående fasaner ved Näsbyholm og efter afsætning i Tårnby, nåede vi andre Ballerup Station kl. 16.45 efter en god tur – på trods af til tider kedeligt vejr. Vi nåede 48 arter.

Bjarne



Den **16. november** kom Carsten Andersen helt fra Bornholm for at holde foredrag om Goa i Indien. Carsten er en glimrende foredragsholder og hans mange billeder er second to none. Carsten har lovet at komme tilbage på et eller andet tidspunkt; det glæder vi os allerede meget til. **Poul.**

Referat fra kørselsturen til **Søndersø d. 23/11-16**. Hele 35 grågæs havde mod på turen ved Søndersø og var mødt op på p-pladsen ved vandværket. Niels underholdt på vejen til det første fugletårn med det nu nedlagte vandværks historie. Fra fugletårnet spottede nogle hurtigt dagens højdepunkt: en rødhovedet and. Medens vi holdt kaffepause på vores videre vej til Præstesøen, kunne Niels fortælle om resterne af et lille stenhus lige ved stien. Det skulle under besættelsen havde fungeret som et sted, hvor de tyske soldater kunne slukke deres tørst efter både det ene og det andet !!

Efter Præsesøen, som gav lidt forskellige ænder og en flok halemejsjer, gik turen ind på den nedlagte flyveplads. Her blev frokosten indtaget ved en nyanlagt shelter. Muligvis en arkitektonisk perle, men som shelter virkede den ikke specielt funktionel.

Herfra førte Niels os over til en gammel gård (Fuglebækgaard), hvor vi fik historien om gårdens noget omskiftelige skæbne. Fra gammel udflyttergård til kasernetilværelse først for danskerne siden for tyskerne, så for danskerne igen for til sidst at ende som en ødegård, hvor politiet bl.a. havde øvet sig i at sprænge hul i murene, da de forberedte sig på at storme ungdomshuset på Jagtvej. Så gik det i noget spredt fægtning tilbage til p-pladsen. Bagtroppen havde fornøjelse af indtil til flere gransangere ved det gamle vandværk. Med dem kom vi op på 34 arter. Tak til alle for en god tur og tak til Niels for historisk underholdning.

Juleturen den **7. december 2016**.

Godt 30 grågæs mødtes en grå onsdag formiddag ved Tueholm Sø på grænsen mellem Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup for at deltage i den traditionsrige juletur og efter et glas portvin ud for restaurant Mosehuset begav vi os langs søens sydlige bred. Første stop var for at hilse på:



Lille Tilde er et af 6 kunstværker med titlen *De 6 glemte kæmper*, skabt af Thomas Dambo som led i Vestegnens kulturuge. Bjarne fortalte om kunstværkerne som er lavet af affaldstræ og deres placering. Susanne kunne supplere med, at Lille Tilde samtidig er en fuglekasse med mange indgangshuller.

Herfra gik vi videre langs søens sydside medens vi kiggede på de mange andefugle og blishøns på vandet. Lige inden vi krydsede Store Vejleå så vi en musvåge flyve fra et træ til en plads på jorden og derfra videre til et nyt træ. Fra søens vestlige ende kunne vi se ud over den lille skarvkoloni i de efterhånden helt hvide træer. Da vi nærmede os bålhuset og shelteret mellem Høeghsbjerget og Tueholm Sø, begyndte det at dryppe hvilket var et signal til at vi skulle i ly. Godt bænked i bålhuset blev formiddagskaffen og de medbragte godter indtaget medens regnen tog til.



På grund af det dårlige vejr begav vi os videre mod udgangspunktet ved Restaurant Mosehuset, hvor vi sluttede turen lidt tidligere end annonceret i programmet.

Bjarne

14. december havde vi igen et længe ventet genbesøg af **Bo Tureby**, som holdt et aldeles glimrende foredrag om årets gang i den sydsjællandske natur. Bo er ikke alene en god fotograf – han er også en fremragende fortæller – altid med et strejf af humor. Sæsonens første 3 foredrag har alle haft en fællesnævner: Da Capo!

Poul

JANUAR – APRIL 2017.

Møder: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 20 kr. Kaffe/te kan købes fra kl. 12.30.

Onsdag den 11. januar kl. 13.00

Henrik Knudsen holder foredrag: ”Et Vestjysk fugleliv – med afstikkere til Grønland og Bagenkop havn”. ”Et sabbatår i 1988 på Blåvand Fuglestation blev begyndelsen til et liv med fugle. Mit foredrag vil især handle om Blåvand Fuglestation, hvor jeg har været tilknyttet som observatør og ringmærker. Der vil være beretninger om Tipperne, afstikkere til Grønland (når den evige tomme pengepung igen skulle fyldes op) og lidt om Bagenkop havn, hvor min store passion Kaspiske måger dyrkes”.

Onsdag den 8. februar kl. 13.00

Jette Bjerregaard Kristensen fortæller om en rejse til Antarktis ”Foredrag med billeder fra Antarktis med et mangfoldigt og rigt dyreliv, her kommer vi tæt på pingviner, havets fugle, sæler, søelefanter og hvaler. Vi besøgte Argentinas sydspids, Falklandsøerne, South Georgia og øgrupper ned til det Antarktiske fastland på en 3 ugers sejlads”

Onsdag den 8. marts kl. 13.00

Allan Gudio Nielsen slutter foredragssæsonen af: Fugle i tro og overtro kombineret med spændende og faktuel viden om fuglene.

Ture: Kontakt Jan Møllerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Elsebeth Gludsted, Jesper Tendal og Bjarne Andersen

Husk at medbringe gyldigt pas/billedlegitimation ved ture til Sverige og Tyskland

Ud i det blå Sydsjælland, onsdag den 18/1 kl. 7 – 17. Bustur fra Ballerup Station med opsamling ved Ølsemagle Revle. Vind og vejr afgør dagens lokaliteter. Vi håber på havfugle, gæs og rovfugle. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 230,00 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest 11/1. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.**

Efter den 18/1 kan du kontakte Jan Møllerup (40 50 84 87) og forhøre dig om evt. restpladser.

Gentofte sø og Brobæk Mose/Insulinmosen, onsdag den 1/2 kl. 10 – 14. Vi mødes på Kirketorvet og går rundt om Gentofte Sø og Insulinmosen for at se efter diverse vinterfugle.

Skåne tirsdag den 21/2 – torsdag den 23/2: Bustur fra Ballerup Station. Vi skal på vores traditionelle vintertur til Skåne, hvor vi endnu en gang bor på Skåne Tranås vandrehjem hvor vi bor i dobbeltværelser med eget bad/toilet. Max 26 deltagere. Indbetal kr. 1.950 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 10/2. Prisen er inkl. bus, 2 overnatninger, sengelinned, 2 x morgenmad og 2 x middag. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet til en merpris på 500 kr. Afgang fra Ballerup Station kl. 7.00 med mulighed for opsamling på Tårnby Station. Vi regner med at være hjemme kl. 17.00. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.**

Tystrup Bavelse sø m.v. onsdag den 1/3 kl. 7 - 17. Bustur fra Ballerup Station med mulighed for opsamling ved Ølsemagle Revle. Vi kører mod Tystrup Bavelse og ser hvad der kan være af fugle i området. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 230 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 10/2. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.**

Maribo Søerne m.v. onsdag den 22/3 kl. 7 – 17. Bustur fra Ballerup Station med mulighed for opsamling ved Ølsemagle Revle. Vi prøver denne gang at køre til Maribosøerne og nærliggende områder i håbet om at se havørn, andefugle m.v. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 230 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 22/3. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.**

Solbjerg Engsø og Strødam Engsø onsdag den 5/4 kl. 8 – 14. Tur i privatbiler. Vi mødes ved Ballerup Station og fordeler os i de biler der er til rådighed. Husk senest 29/3 at melde til Pamela Bartholomeusz (tlf. 24 82 43 45) hvis du deltager, så hun kan sikre et tilstrækkeligt antal biler.

Vadehavstur den 18/4 – 21/4. 4 dages bustur fra Ballerup. Afgang kl. 7 og med overnatning på Hohenwarte i Højer i dobbeltværelse med bad og toilet incl. Helpension. Max 32 deltagere. Indbetal kr. 3.250 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15. marts. Der er mulighed for enkelte enkeltværelser uden eget bad/toilet for en merpris på kr. 500. Vi besøger de kendte

gode fuglesteder både nord og syd for grænsen, så husk pas. Med i prisen er besøg i Vadehavscenteret og tur til Mandø.

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

Hjemmeside <https://goo.gl/photos/CsQ1pnGASBVjX5Nr5>

Fotos: Pel´s Fiskeugle og Sydlig Karmin Biæder (Grethe Bjørn), Goa (Carsten Andersen), Diverse turfotos Bjarne Andersen, øvrige Poul Reib.

