

GRÅGÅSEN

2/2017/Årgang 18



GRÅGÆSSENE

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





Grågæssene på Facebook. Som du kan se på forsiden, er vi nu på Facebook. Det er en lukket gruppe, men du bliver let medlem ved at bede om optagelse. Fordelen ved Facebook er jo, at medlemmerne lynhurtigt kan kommunikere nyheder ud til fælles bedste. Med dine indlæg er du med til at få Facebook gruppen til at leve. Det skal understreges, at Grågæssene på Facebook ikke ligger i Seniorudvalgets regi.

Medlemslisten: Papirudgaven har ligget stille i nogen tid. Nu kan du imidlertid rekvirere en elektronisk udgave ved at maile til poul.reib@gmail.com

Bjarne Andersen	40552314
Niels Mathiassen	44483387
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Mollerup	39658767/40508487
Elsebeth Gludsted	43524868
Jesper Tendal	41680399

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til jkriegel@privat.dk



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!

Tur til Skåne 21. – 23. februar 2017.

Tidligt tirsdag morgen den 21. februar, mødtes vi med Jacob vores faste chauffør, vi 19 kuldskære grågæs, for at køre den traditionsrige vintertur til Skåne. Bussen havde i dagens anledning et lysende, løbebånd med teksten ” Grågæssene på tur ” sjovt fundet på og fint udført.

Dagen indledtes med Niels s vejrtjeneste, som lød på tørt vejr hele dagen, men meget blæsende. I øvrigt havde Niels, som altid sat sig grundigt ind i de steder vi skulle passere eller opholde os ved og undervejs fortælle om bl.a. Malmøs historie.

Midt på Øresundsbroen startede konkurrencen ” Hvem gætter turens antal fuglearter ” ja, hvem bliver den heldige vinder?

I øvrigt meldte Bjarne, som havde debut som turleder, meget tydeligt ud, hvilke fugle vi så under kørslen. De første røde glenter, de store flokke af gæs i luften og på markerne, den enlige musvåge, sangsvanerne, dyr på markerne - alt blev observeret og noteret af mig, som havde fået den fornemme opgave at nedskrive, hvad dagene bød på.



Første stop Krankesjøen, hvor vi fra fugletårnet så en stor flok troldænder og en del taffelænder, store- og små skalleslugere, sangsvaner, hvinænder og to havørne. Formiddagskaffen nød vi i flot solskin og læ.



Vombs enge og Vomb søen passerede vi uden stop, men gjorde holdt ved Øvedkloster for at se, om vandstæren, som ofte lader sig se her, var hjemme, men ikke i dag. Mange småfugle, blåmejser, musvitter, skovspurve, spætmejse ved foderbrættet i en privat have, så vi.

Det var efterhånden blevet frokosttid så turen gik videre til Søvdesjøen, hvor vi spiste frokost i fuld sol. Et par store skalleslugere var at se. Det sidste mål for dagens tur var Fyledalen med den berømte bakke, også kaldet



”Københavnerbakken”, som Tage sagde. Her stod vi så og småfrøs og ventede og ventede forgæves på bare en enkelt ørn, men nej, ikke i dag, til gengæld viste en flot rød ræv sig foruden flere kronstyr.

I rask trav gik vi mod det gamle teglværk, hvor Jacob ventede med dagens Lumumba og rygterne, som var løbet i forvejen fortalte, at der var hjemmebagt kage. Det var Gitte der var mester for kagen, bedre kunne det ikke blive, tak for den.

Klokken 16 holdt vi ved SkåneTranås vandrehjem, men alt var mørkt og stille, så Jacob måtte vende bussen og køre en lille tur mere. Det blev Halla Mølle, hvor alle opnåede at se to vandstære, som begge var i vældig forårshumør og oplagte til en



lynhurtig parring. Endelig blev vi indkvarteret, vores søde værtinde var kommet og serverede senere en hyggelig middag. Sengetid og dagens antal af fuglearter kom på 48.

Onsdag morgen af sted til Tosteberga havn, stadig meget blæsende, men tørt vejr med udsigt til sol. Tre livlige havørne, og et par canadagæs.
Næste stop Landø : Med toppede lappedykkere + en enkelt gråstrubet , pibeænder, gravænder igen en del troldænder, bramgæs og toppet skallesluger. Elsebeth fik tilføjet listen et stk. snespurv.



Aspe strand : Ingen sortænder at se, men inde i bugten igen troldænder, hvinænder, krikænder, stor skallesluger og en del gravænder. Stranden ved Aspe er meget smuk sådan en blæsende vinterdag, det blå hav med skumtoppe og den hvide



strandbred, som strækker sig så langt øjet rækker. Vi spiste frokost på parkeringspladsen, men det var svært at finde læ.

Pulken var næste mål på dagens tur. Og som vi havde håbet på, de første traner, 2 traner var at se fra fugletårnet (Asger fandt dem) mange grågæs (foruden alle vi) et par blisgæs og nogle sædgæs.



Dagen var ved at være slut, men Degeberga vandfald skulle vi nå. Igen kom solen frem, så vi havde en dejlig tur ned i slugten. Her havde vi også håbet på at se vandstær (Susanne så vist et hurtigt glimt) vi andre ikke.

Slut på en dejlig og meget fin planlagt dag med gode fugleoplevelser, vi nåede op på 61 arter. Hyggelig aften med fin middag og højt humør, det kunne ikke være bedre. Vi takkede for endnu et dejligt ophold på et nyrenoveret Skåne-Tranås vandrerhjem og lovede at komme igen til næste år.

Hjemrejsedag, med en sidste tur til Fyledalen. Igen stod vi på ”Københavnerbakken ” og stirrede og ventede, men ikke længe. Flere røde glenter og et par havørne som kredsede rundt langt ude, en flok viber i luften, og lyden af en sortspætte, som også blev set, da vi var på vej ud af bussen. Gråænder, pibe- og krikænder nede i vandløbet i bunden af dalen og så var den der pludselig, kongeørnen. Kredsede rundt over hegnet, sættende sig på jorden, for derefter endelig at slå sig ned på en pæl, smuk og majestætisk sad den der skuende ud over sine jagtmarker. Fantastisk syn.



Med det syn på nethinden kørte vi sydpå mod Ystad havn. Havnen var ved at blive udvidet, det gav lidt problemer med parkering og med at finde det sædvanlige sted. Men vi fandt det og her drak vi formiddagskaffe, med udsigt til rødhals, gærdesmutte, skovspurve og en enkelt gråspurv.



Det sidste mål på denne så dejlige vintertur var at se havlitter ved Abbekås. Og det lykkedes, først var der én enkelt han, nej, der var to, nej, der var tre hanner, det viste sig, at der var en stor flok, af disse smukke dykænder, så alle fik set dem. Toppede lappedykkere, bjergænder i havnen og fløjlsænder længere til havs. Søen ved Næsbyholm var opholdssted for mange grågæs, en flok stære + en del sjakkere.

Den sidste Lumumba drak vi ved Børringe sø, med udsig til et par smukke knarænder og en del gråænder.

Hjemturen gik fint og hyggeligt, resultatet af konkurrencen, opgjort ved Øresundsbroen, blev 71 arter vundet af Birthe Peters og Ib Sørensen. Stort tillykke til vinderne, vi glæder os.

Tusinde tak for en meget fin og veltilrettelagt tur en virkelig succes med dejlige fugleoplevelser og gode stunder med grågæsvenerne. Selv vejret var med os lige indtil vi nåede København.

Tak til Jacob, som altid har styr på sin bus og tak til Bjarne, som havde styr på det hele, tak til Elsebeth som holdt fri, men var med og stor tak til Niels for en altid fin information om steder og mennesker.

Aase Friis

Gåsefjeren

Nu er det så min tur til at fortælle lidt om, hvordan jeg fik lyst til at kigge på fugle.

Da jeg var 17 år, meldte jeg mig i Dansk Vandrelaug og nød at komme ud i naturen.

Her traf jeg Povl, som var 18 dengang. Efter nogle år blev vi gift og fik hus på en nærmest bar mark, hvor der var masser af fugle omkring os. De var dejlige at kigge ud på.

Vi havde også i en del år fugle inde. I bur forstås! Jeg mindes med glæde vores første undulat!

I 1987 rejste vi på en spændende safaritur til Kenya, hvor de store dyr selvfølgelig var i centrum dengang! Men så var det, vi blev opmærksomme på alle de utrolig farvestrålende fugle, der fløj omkring, når vi kiggede efter elefanter m.m. Det førte til, at vi i Nairobi anskaffede os en fuglebog, som vi studerede grundigt.

Så kørte det ellers! 1991 blev vi medlemmer af DOF. Jeg husker så tydeligt den allerførste tur i Kongelunden med John Speich, hvor også Ingborg og Pamela deltog. De to bød os varmt velkommen i klubben og var skyld i, at vi kom til at ”gå til fugl” på Johns hold. Det blev til rigtig mange søndagsekskursioner sammen med holdet. Herligt at tænke tilbage på!

Senere kom så Grågæssene ind i billedet. Men da der stadig var noget, der hed *arbejde*, kneb det jo med at komme afsted på alle ture - der som bekendt altid foregår om onsdagen!

Til gengæld deltog vi i mange ture/rejser med store-DOF, også til udlandet. Således står både Polen, Rumænien, Bulgarien,

Extremadura, Marokko, Uganda, Senegal og Svalbard klart i erindringerne!

Hjemme havde vi i mange år hus og have og satte stor pris på at iagttage fuglene.

Vi fodrede ivrigt for at lokke dem til. Det fandt vi begge rigtig hyggeligt.

For et par år siden byttede vi huset ud med en lejlighed på 5. sal, og fuglekiggeriet hjemme er selvfølgelig dermed blevet anderledes. Nu ser vi af og til gæs og svaner flyve forbi vinduerne.

I øjeblikket spejder vi også ivrigt efter traner!

Fuglene har fyldt meget i vores liv, og det har været skønt at dele oplevelserne med alle vores gode fuglevenner!

Nu vil jeg slutte og give gåsefjeren videre til **Hanne Kapala**.

Vivi Westh

FRA DAGBOGEN

Kort og godt om afviklede arrangementer.

Den 11. januar kom **Henrik Knudsen** på besøg. Han var vist blevet shanghaget på Askov Højskole af det foretagsomme foredragsudvalg. Henrik er en meget tiltalende herre, som ved utroligt meget om træk og fugle efter et langt liv som bl.a. optæller, dels på Tipperne og dels på Blåvand. Derudover har han været brugt af det officielle Danmark i forbindelse med brobyggerier og meget andet. Henrik er også en gudsbenådet fortæller, og han kunne sikkert været blevet ved i mange, mange timer med sine fortællinger. **Poul.**

Ud i det blå i Sydsjælland den 18. januar 2017

Vi var 27, der kørte fra Ballerup kl. 7, og da der ikke var nogen, der havde meddelt, at de ville stige på ved Ølseagle Revle, kørte vi direkte ned til Rådmandshaven i Næstved, hvor vi gik en tur. Der var bl.a. vandstær, og vi hørte og så blåmejser og en flok grønsiskner, der var i forårshumør, så de sang, og gråænderne rappede (hunnerne) og fløjtede(hannerne)



Næste stop på Enø gav lille lappedykkere og stor skallesluger og Niels var ved bageren på Enø, så vi kunne holde traditionen i hævd med basser til

formiddagskaffen på vinterturen. Der var også en del, der var inde i fiskeforretningen, som har en god omsætning, når vi kommer forbi.

Indtil nu havde turen været, ”som vi plejer” på Sydsjællandsturen, men vi (turlederne) havde talt om, at det kunne være spændende at finde nogle fugle, som man ikke ventede at se i januar. Derfor havde vi været inde på DOF-basen i dagene op til turen for at se, hvor der var set noget spændende i Vest- og Sydsjælland og det var der specielt omkring Reersø, så der kørte vi op.

Vi startede ved havnen, hvor der var meldt hærfugl ud. Det lykkedes os desværre ikke at finde den, selv om vi mødte flere lokale, der fortalte os, hvor vi skulle se efter den. Til gengæld havde vi 7 stenvendere og en flok engpibere og dagens eneste havørn.



Klokken var blevet halv et, så sulten meldte sig. Vi kunne se, at der lå mange fugle på vandet ud for fårehuset, så vi kørte derhen og spiste frokost. Finn R havde haft rund fødselsdag, så han gav en lille en. Den var tiltrængt, for det var hundekoldt og der blæste en meget kold vind. Rent fuglemæssigt var det også et godt sted. Vi så bl.a. mange spidsænder (ca 50), almindelige ryler, islandske ryler, gravænder og



storspover.



Vi blev enige om at køre tilbage til havnen for at se, om vi kunne finde hærfuglen. Det lykkedes dog heller ikke i anden omgang. Til gengæld fandt vi den sortgrå ryle der var meldt ud. Den fandt vi på stenene neden for molen. Mens vi ledte havde Jakob lavet lumumba, så vi kunne få varmen inden vi kørte til Ballerup, hvor vi var kl. 17.

Dagen udbytte var 55 arter, og der ligger over, hvad vi normalt har på turen i januar, og som en tillægsgevinst fik jeg en ny art (sortgrå ryle), så det var en udbytterig dag. **Elsebeth.**

Gentofte sø 1. februar 2017

Der var mødt 38 grågæs op for at deltage i en tur til Gentofte sø og Brobæk mose på en råkold og diset onsdag i februar. Det havde været tøvejr nogle dage, men ca. halvdelen af søen var stadig isbelagt.

Heldigvis var der klart vand langs søbredden de fleste steder, så vi kunne se ænder, blichøns og grågæs på nært hold. Der var meldt rørdrum og vandrikse ud ved søen, men vi så eller hørte desværre ingen af dem.

Inde i mosen var der en del småfugle, bl. flere dompapper og diverse mejser. Vi sluttede med kaffepause, hvor Peder Andersen gav en lille en, fordi han havde fødselsdag, og Jan Mollerup, fordi vi var kommet til Gentofte sø, der er hans hjemmebane. Dagen udbytte blev 27 arter. **Elsebeth**



8. februar var det **Jette Bjerregaard** med ægtefællen **John**, som tog os med på en sejltur rundt omkring Antarktis. Havet havde vist tænder flere gange, men de var søstærke nok til at overvinde trængslerne. Vi fik set os mætte i oceaner af forskellige pingviner og deres charmerende afkom. Herudover masser af søelefanter, kjoever, albatrosser og meget andet. Alt i en meget flot fotokvalitet.
Poul.

Tystrup Bavelse sø m.v. 1. marts 2017. Vi var 32 deltagere, der startede fra Ballerup kl. 7 og efter et opsamlingsstop ved Ølsemagle revle kørte vi til Tamosen, hvor vi gik en tur. Der sad 3 havørne frit fremme i skoven ovre ved Næsbyholm, og der var bl.a. 2 sølvhejrer, en flok viber, 2 små skalleslugere (et par) og forskellige ænder i Tamosen. Desuden var der syngende lærker over marken.



Tilbage ved bussen drak vi formiddagskaffe. Tage gav en lille en, fordi han havde haft rund fødselsdag. Næste stop var Reersø ved havnen, der desværre viste sig at være næsten uden fugle, så vi kørte til Flasken og holdt frokostpause.

Her gav Bjarne en lille en, fordi han var blevet morfar. Der var der en del fugle på engene f.eks. storspove, strandskade, stor præstekrave og mange gravænder.

Dagens sidste stop var ved Fugledegård ved Tissø. Her viste vejret sig fra sin mindre pæne side. Det blæste og øsregnede, men centret var åbent, så der blev solgt en del is, og der var da også nogen, der gik ned til fugletårnet, men stedet gav ikke det store. Efter at Jakob havde lavet Lumumba til eftermiddagspausen kørte vi tilbage til Ballerup med ankomst kl. 17 Dagen udbytte var 51 arter. Vejret var blæsende og der var lovet kraftige regnbyger det meste af dagen, men det var kun på den sidste del af turen, at vi havde regn. **Elsebeth.**

Allan Gudio Nielsen var igen på besøg den 8/3 og havde trukket fuldt hus. Allan causerede veloplagt, og med den velkendte charme, om fugle i tro og overtro. Det var et yderst gennemarbejdet foredrag, som må have taget mange timer at forberede. Allans oplysninger om de nye fugleskjul var også yderst interessante.

Poul.

Referat fra turen til Maribo søerne & Kallø Grå.

Afgang fra Ballerup i højt flot vejr, som heldigvis holdt hele dagen. Efter den obligatoriske opsamling ved Ølsemagle Revle gik turen sydpå.

Allerede ved første "afrimning", på rastepladsen Studehaven kort efter Guldborgsund havde vi 2 traner og 1 glente. Efter denne lovende start gik turen videre mod naturskolen ved Søndersø, hvor formiddagskaffen blev indtaget med udsigt over søen, masser af grågæs og årets første hvide vipstjerte.



Så gik turen videre mod gåseengen. Hele bussen holdt skarpt udkik til venstre ud over søen. Heldigvis passede Jacob sin kørsel og holdt øje med vejen og dermed også med højre side af vejen. "Der er ørn!!" lød råbet. Og virkelig dagens scoop. To unge havørne 50m inde på marken travlt optaget af at skændes om resterne af en skarv/gås sekunderet af nogle krager.



De var mere optaget af maden end af bussen, så vi nød synet, indtil de fløj bort med bytteresterne.

Fremme ved gåseengen havde vi bl.a. mange blisgæs og en enkelt sølvhejre. Turen gik videre over Røgbølle sø, hvor der var mindre end ingenting, hvorfor vi hurtigt fortsatte til pumpehuset ved Hejrede sø. Her blev frokosten indtaget blandt tillidsfulde sumpmejser og spætmejser. En enkelt sølvhejre stod på den modsatte bred. Men de rødhovede ænder glimrede ved deres fravær.





Kallø Grå blev dagens sidste stop, før det gik hjemad. Her var masser af bramgæs, en stor flok på 75 klyder, mange storspøver, årets første rørhøg og ikke at forglemme Jacobs lumumba. En god dag med herligt forårsvejr og 69 arter. Det hele krydret med Ole Geertz's historier om munke og nonner + oversættelser af diverse latinske fuglenavne. **Jesper**

Solbjerg engsø og Strødam engsø den 5. april 2017 Vi startede fra Ballerup Rådhus kl. 8 og kørte til Solbjerg engsø, hvor vi først gik hen til søen. Det gav viber, strandskade, diverse ænder, grågæs og en enkelt indisk gås.

Derefter gik vi en tur ind i skoven, hvor skovbunden var dækket af anemoner. Vi havde en del sangere samt skovskade, stor flagspætte og en grågås, der stod oppe i et træ på en sidegren og skældte ud. Formiddagskaffen nød vi i skovkanten med udsigt over søen, mens årets første fiskeørn gav flyveopvisning hen over søen i solskin. Poul Reib havde haft rund fødselsdag, så han gav en lille en til kaffen.



Næste stop var Strødam engsø, hvor vi gik en tur ud til fugletårnet. Vi havde hørt, at der var ynglende traner i Strødamreservatet. Dem så vi ikke, men vi havde 5 overflyvende traner, havørn, musvåger, en enkelt sangsvane, hørte vandrikse og mens vi spiste frokost, havde vi en fiskende fiskeørn. Vi var 27 deltagere og vi havde 49 arter.

APRIL – AUGUST 2017.

Ture: Kontakt Jan Møllerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Elsebeth Gludsted, Jesper Tendal og Bjarne Andersen

Husk at medbringe gyldigt pas/billedlegitimation ved ture til Sverige og Tyskland

Vadehavstur den 18/4 – 21/4. 4 dages bustur fra Ballerup. Afgang kl. 7 og med overnatning på Hohenwarte i Højer i dobbeltværelse med bad og toilet incl. Helpension. Max 32 deltagere. Indbetal kr. 3.250 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15. marts. Der er mulighed for enkelte enkeltværelser uden eget bad/toilet for en merpris på kr. 500. Vi besøger de kendte gode fuglesteder både nord og syd for grænsen, så husk pas. Med i prisen er besøg i Vadehavscenteret og tur til Mandø.

Stenshuvud m.v., onsdag den 3/5 kl. 7 – 17. Bustur fra Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, med opsamling ved Tårnby Station. Ud over diverse småfugle, håber vi på havfugle, gæs og rovfugle. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 240,00 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest 19/4. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.**

Efter den 26/4 kan du kontakte Jan Mollerup (40 50 84 87) og forhøre dig om evt. restpladser.

Gundsømagle Sø, onsdag den 10/5 kl. 10 – 14. Vi mødes på parkeringspladsen i Østrup og går til de to fugletårne. Vi håber på mange småfugle og kikker på hvad der ligger på søen. Kontakt Pamela hvis du har behov for transport, så vil hun prøve at få det arrangeret.

Sangertur til Vaserne, onsdag den 24/5 kl. 8 – 14. Vi mødes ved rokлубben for enden af Frederikslundvej i Holte og går til Vaserne for at se det nye fugletårn og det nye skjul. Måske er vi heldige også at se lille flagspætte.

Sæsonafslutning, onsdag den 14/6 kl. 9 - ? Vi mødes ved Herstedøster Forsamlingshus, Herstedøstervej 45, Albertslund (bus 149 fra Glostrup Station og Albertslund Station eller bus 500 S fra Ballerup eller Glostrup Station). Vi starter med en tur i Vestskoven inden vi sætter os til bords. Indbetal kr. 150 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 24/5.

Staunings Ø, onsdag den 2/8 kl. 8 – 14. Vi mødes på parkeringspladsen ved Jersie Strandpark og går en tur. Vi håber på mange vadefugle, gæs og ænder. Badetøj kan medbringes.

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

Hjemmeside <https://goo.gl/photos/CsQ1pnGASBVjX5Nr5>

Fotos: Poul Reib.

ANNONCE

Håndkikkert Swarovski EL 8,5 x 42 WB. Helt nye gummiøjestykker, med taske, rem og regndæksel, æske og brugsanvisning. Sælges for 8.750 kr. Peter Borg 2946 1131.

Håndkikkert Leica ultravid 8 x 42 BR. Original taske, rem og regndæksel, æske og brugsanvisning. Sælges for 9.500 kr. Kirsten Borg 4557 1768.

