



# GRÅGÅSEN

1/2018/Årgang 19



GRÅGÆSSENE

**SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN**

[www.dofkbh.dk](http://www.dofkbh.dk)





**Du skulle nu melde dig til GRÅGÆSSENE på FACEBOOK, hvor du får adgang til en del aktuel information. Det er en lukket gruppe, men du kan hurtigt blive medlem. Det skal dog understreges, at Grågæssene på Facebook ikke ligger i Seniorudvalgets regi.**

**Medlemslisten:** Papirudgaven har ligget stille i nogen tid. Nu kan du imidlertid rekvirere en elektronisk udgave ved at maile til **poul.reib@gmail.com**

<b>Bjarne Andersen</b>	<b>40552314</b>
<b>Niels Mathiassen</b>	<b>23647040</b>
<b>Pamela Bartholomeusz</b>	<b>24824345</b>
<b>Poul Reib</b>	<b>41248864</b>
<b>Tage Stampe</b>	<b>45888290</b>
<b>Jan Chr. Mollerup</b>	<b>39658767/40508487</b>
<b>Elsebeth Gludsted</b>	<b>43524868</b>
<b>Jesper Tendal</b>	<b>41680399</b>

**Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til **jkriegel@privat.dk****



## **HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!**

### **GÅSEFJEREN.**

#### **Hvorfor, hvornår, fugle !! – og ikke frimærker eller mønter???**

Jeg tror nok interessen blev vakt i grundskolen, hvor jeg i 3-4. klasse fik en ældre lærer i naturhistorie, som faget vistnok hed dengang. Den samme lærer havde jeg så i øvrigt også i et andet fag, som i erindringen var historie eller dansk, men i hvert fald alle timer med denne lærer, var en solo optræden af vedkommende lærer, hvor han fortalte og fortalte uden brug af ret meget undervisningsmateriale. Sidenhen fandt jeg ud af, at han faktisk fortalte Johannes V Jensens ” Bræen ”. Da jeg selv på et senere tidspunkt gik i gang med ”Den lange rejse ” kunne jeg pludselig genkende en masse passager fra hans genfortællinger.

Nå, men naturhistorien var krydret med en masse historier fra det ”virkelige liv”, idet han var en passioneret jæger. Undervisningen foregik i øvrigt i et gammeldags lokale med skabe med glaslåger fra gulv til loft, fyldt med udstoppede dyr og fugle, som han så hev frem og fortalte drabelige historier om.

I klassen var et par kammerater, der var lidt længere fremme med kendskabet til fugle, idet den enes far, der i øvrigt også var jæger, havde de to kammerater med en gang imellem.

De omtalte klassetrin blev tilbragt i Store Heddinge på Stevns, og derfra huskes de dage, hvor fodbolden lå stille, fordi vi lå på ryggen og betragtede vågetrækket, som på de rigtig store dage passere over byen i tusindtal, i erindringen i hvert fald.

Sidenhen skiftede jeg bopæl og flyttede til Sæby i det nordjyske. Der fik jeg min faste gang i Sæbygård skoven, fordi jeg, når jeg kom hjem fra gymnasiet i Frederikshavn, lige skulle ud at lufte hund. Men det var nu ikke en voldsom stor belastning, da vandstæren var fast gæst i åen tillige med Isfugl, og de skulle helst ses hver dag. På turen rundt i skoven var der også på det tidspunkt en fast bestand af Grønspætter, så fuglekiggeriet kunne plejes ind i mellem lektierne.

Interessen blev så stor, at jeg lokkede min mor til at sy et trekantet indianertelt af en gammel lastbilspremning, konstrueret så jeg lige kunne sidde på en campingstol og kigge ud gennem tre små, dertil indrettede huller. Med det pakket sammen og monteret på cyklen, kørte jeg 12 kilometer syd for Sæby til Stensnæs, hvor en sandtange strakte sig ud langs kysten, efterladende baglandet med strandenge. Derude på tangen kunne jeg så sidde, indtil stolen sank ned i sandet og højvandet

kom. Med tålmodighed blev det til mange spændende oplevelser. Dengang var hvidbrystet præstekrave almindelig deroppe i det nordjyske.

I 1960 flyttede jeg til København for at starte på polyteknisk læreanstalt. Fuglekiggeriet ville jeg gerne holde fast i, så jeg deltog på nogle ture med DOF rundt på Sjælland og i Skåne. En tur til Skåne, der selvfølgelig var om efteråret, husker jeg specielt, da jeg gik sammen med en mere dreven ornitolog, der pludselig udbrød, da en større rovfugl lettede fra et buskads – Stor Skrigeørn-

Som I ved, er det ikke mange øjeblikke, der er til at registrere detaljer på fuglen, men også her skulle der to til for at få en observation godkendt. Jeg måtte erkende, at jeg ikke havde set den art tidligere, så den blev underkendt til stor fortrydelse for min ledsager.

Jeg kunne godt tænke mig et større kendskab til ornitologi, så da muligheden bød sig at følge nogle forelæsninger på universitet, meldte jeg mig. Jeg husker en anden deltager var Tommy Dybbro. Undervisningen var, mener jeg, forestået af Finn Salomonsen, eller det var hans materiale, der blev brugt. Men det var altså for ”nørdet”. Så jeg nåede ikke så mange forelæsninger.

Efter bestået eksamen endte jeg i Dragør, tæt på det inddæmmede skydeterræn, Vestamager og færgen til Limhamn. Begge blev flittigt benyttet, idet dog skydeterrænet i begyndelsen kun var åbnet Kristi Himmelfartdag. Men fuglekiggeriet var lidt langt nede på prioriteringslisten, så det blev sporadisk og lidt tilfældigt, men turene ud i den friske luft var dejlig afvekslende og mentalt afslappende.

Jeg rejste meget i mine 40 år på arbejdsmarkedet, og hvad enten jeg skulle til Afrika, Samoa eller Mellemøsten, havde jeg købt en fuglehåndbog. Det kunne jo være, jeg lige fik tid til en lille tur ind i mellem arbejdsopgaverne. Det var nu sjældent, men jeg har erhvervet mig et stort bibliotek af fuglehåndbøger.

Da vi i år 2000 ville erhverve sommerhus, blev det selvfølgelig et fugle-interessant sted, nemlig i Sydsjælland lige ud til Bøgestrømmen, hvor fugletrækket under de rigtige vejrforhold passerer både forår og efterår. Det er blevet til mange spændende observationer, hvoraf et par stykker har givet anledning til lange diskussioner med ”sjældenhedsudvalget” i DOF..

I området har jeg i 10 år hver januar og juni udført punkttællinger på en rute på ca. 8 kilometer

Her i pensionisttilværelsen løb jeg ved lidt af en tilfældighed ind i en gruppe, nemlig ”Grågæssene”. Første tur jeg var med på, var til Øland for vist nok 6 år siden, men det var og er en stor oplevelse at deltage med en flok mennesker, der nok er ”nørdede”, men som er utrolig spændende og hyggelige at rejse sammen med. Et enkelt lille pip fra en fugl, og den er bestemt. I øvrigt har jeg da en pæn samling af frimærker også!!!

**Ib Sørensen**

**Stafetten gives videre i næste udgave til Gitte Klargaard.**

## Lille Stormsvale på Nolsoy

Efter at have hørt Søren Sørensens glimrende foredrag om Færøerne i november måned fik jeg lyst til at skrive lidt om Idas og undertegnede tur til Færøerne i 2003.

Vi havde lejet os ind i et lille hus lidt uden for hovedstaden Torshavn og kørte rundt på øerne i en lejet bil. Vi nød fuglelivet og måske specielt alle de fantastiske landskaber. Det var også hyggeligt at komme i snak med de indfødte, som i de fleste tilfælde både kunne og ville tale dansk. De fleste af dem havde familie og mange oplevelser i forbindelse med Danmark.

En dag gik vi rundt i Torshavn, og i havnen fandt vi rent tilfældigt en lille plakat, som indbød til en lille fugletur til Nolsoy, som ligger en halv times sejlads fra Torshavn. Plakaten var underskrevet Jens-Kjeld og hovedattraktionen var at se **lille stormsvale**. Det var noget nyt for os, så det skulle prøves.

Vi skulle møde Jens-Kjeld på havnen i Nolsoy ved 20-tiden for derefter at begive os op i fjeldet til stormsvalerne. Jeg tror det tog en god times tid. Vi var en lille gruppe på 6-8 personer bl.a. nogle lægepar, som dels arbejdede, dels var turister på øerne. Opstigningen var ingen sag, da det stadigvæk var halvløst. Jens-Kjeld er en munter herre, som fortalte løst og fast om alle sine ornitologiske bedrifter.

Da vi kom til stormsvale "stedet" slog Jens-Kjeld sine net op, og det var efterhånden blevet tussmørkt. Nu begyndte stormsvalerne at komme ind fra havet i en lind strøm under megen piben, hvorefter de fløj direkte ind under nogle store sten, hvor de holdt til og ynglede. Jens-Kjeld fangede nogle stykker i sine net, som så kunne fotograferes håndholdte. En meget stor og meget speciel oplevelse.



Så gik turen ned til byen igen i mørke, og nu føltes afstanden straks meget længere og mere besværlig.

Vi skulle overnatte i vistnok byens eneste restaurant og hotel på havnen "Kaffestuen" (på dansk), og der indgik et hyggeligt natmadsarrangement i prisen.

Næste dag gik vi en lille tur i byen; resten af selskabet var taget med første morgenfærgen. Vi ville bese kirken og kunne afhente nøglen i supermarkedet. Det viste sig, at der var 2 supermarkeder til at betjene omkring 1000 indbyggere. I den første forretning blev vi henvist til forretning nr. 2. Vi fik den helt klare opfattelse, at der var et supermarked for de religiøse og et andet for resten af befolkningen. Vi var lige oppe at hilse på Jens-Kjeld og sige tak for en spændende aften. Han er dansk og har en lille forretning med at udstoppe og sælge lunder. Hvordan han er havnet på Nolsoy,

fik vi ikke at vide. Efter hjemkomsten til Danmark erfarede vi dog, at han nogle år forinden var blevet tildelt DOF's hæderspris for sit ornitologiske virke.

### **Ida og Poul Reib**

PS: Jeg har forsøgt at skanne dias med et lidt dårligt resultat. Det hvide på billedet er halen på fuglen. Fuglen er så lille, at den let kan ligge på en håndflade.

### **Den afskyelige Kratlusker.**

Dette er en lille sand historie, der næsten tangerer H. C. Andersens fortælling om de fire hønsefjer "Det er ganske vist". Hændelsen er tilbage fra omkring 1995, hvor jeg hjulpet af en del afspadsring fra travle perioder gjorde, at jeg kunne hellige mig fuglene 100% de sidste hverdage i april i ro og fred uden turister.

Mit mål for en af dagene var moseområdet umiddelbart syd for Ganløse Ore, hvor der på denne årstid var mange arter repræsenteret. Området egner sig ikke til søndagstøj, og med daggamle skægstubbe har mit udseende næppe været særligt prangende. Som fuglekigger bevæger man sig normalt i et adstadigt tempo forsøgende at gøre sig usynlig, hvorfor det lykkedes mig at skræmme en enlig dame fra vid og sans. Forsøg på beroligende tilråb gjorde ikke sagen bedre. Nå damen forsvandt, og jeg fortsatte min fuglesøgning.

Den selv samme dag havde jeg aftalt med Kjersti, at vi skulle mødes på lokaliteten, når skolen var forbi.

Da Kjersti nåede frem, kunne hun nærmest kvalt i latter berette, at hun havde mødt en særdeles opbragt dame, der stakåndet på det kraftigste advarede hende mod at gå ind i området, hvor en ualmindelig kedeligt udseende, suspekt person huserede, sandsynligvis bevæbnet, hvorfor hun overvejede en politianmeldelse.

Faldet lidt til ro beskrev damen "forbryderen" med megen stor nøjagtighed fyldt med detaljer, som ville have pyntet i enhver politirapport. Signalementet satte hurtigt Kjersti på sporet af gerningsmanden, hvorefter hun kunne fortælle den oprørte dame, at det var hendes elskede ægtemand gennem mange år, og at jeg var absolut ufarlig, og at bevæbningen bestod af en avanceret kikkert.

Damen så lidt skuffet ud, da dagens sensation pludselig forduftede helt uden dramatik. Kjerstis slutbemærkning den dag var i øvrigt "du trænger faktisk til at blive barberet".

**Hilsen Niels. M.**

## Fugleoplevelser

I Grågåsen nr. 1 i 2016 beskrev jeg hvordan min interesse for at kigge på fugle startede, så det vil jeg ikke trætte jer med her, men i stedet kikke lidt tilbage på et par fugleoplevelser både sammen med Grågæssene og egne oplevelser i mit nærområde.

Blandt de største oplevelser er en observation fra en af mine første ture med Grågæssene. Den 13. marts 2013 skulle vi efter planen til Tystrup-Bavelse, men vejret (sne) gjorde, at vi i stedet satte kurs mod Stevn. Første stop var Køge Sydstrand hvor vi i lang tid havde en gammel havørn der jagtede svømmeænder tæt ved kysten.

En anden god oplevelse sammen med Grågæssene var turen til Zingst i starten af oktober 2015 hvor vi om morgenen var ude at se tranerne flyve ud fra overnatningsstederne – det var fantastisk.



Den 4. april 2016 oplevede jeg en ringdrossel på græsplænen udenfor vores køkkenvindue – min første tanke da jeg så den fra ryggen, var at der var tale om en solsort han, men da den så vendte siden til og den hvide ring blev synlig, var jeg klar over, at der var tale om en ringdrossel.



Den 29. januar 2017 ringede Finn R til mig og fortalte, at der var skovhornugler i Herstedøster, jeg kørte derover og sammen gik vi til det træ de sad i – det var kun den ene der var hjemme, men oplevelsen var alligevel stor.

Den sidste oplevelse er fra 13. november 2017, hvor jeg havde en flok på 16 silkehaler flyvende omkring uden for huset – de slog sig ned i rønnebærtræerne indtil en flok alliker kom og lavede for meget uro.



**Bjarne A.**

# FRA DAGBOGEN

## ***Kort og godt om afviklede arrangementer***

Foredragssæsonen startede den **11. oktober**. Det var **Stig Jensen** som endnu engang besøgte os og blev mødt af et velbesøgt hus. Stig fortalte meget levende og engageret om sine ture til **Oman og Qatar**. To ret fremmedartede lokaliteter, men iflg. Stig lande, som det er ret nemt at rejse til og i. Stigs billeder viste, at der rent fugle- og naturmæssigt er nok at komme efter. **Poul**.



### Tur til Kongelunden, Hejre- og Klydesøen den 25. oktober 2017

Ca. 20 grågæs mødtes en grå og fugtig efterårsdag kl. 10.00 på parkeringspladsen i Kongelunden – vejret havde givet holdt nogle hjemme, men da vi gik ad stien mod kysten var det kun dryp fra træerne vi mærkede.

Fra skovkanten kiggede vi ud over strandengen, men da vi kun kunne se fiskehejrer, besluttede vi at gå ad stien i skovkanten – det gav en flok halemejser og en fuglekonge samt andre småfugle. Næste stop var Hejresøen med masser af troldeænder, taffelænder, blishøns, 2 lille lappedykker, 2 stor lappedykker, 1 bjergand hun og 2 overflyvende traner. Da vi kom ind i fugletårnet baskede en gærdesmutte rundt derinde. Den fandt en vej ud da vi prøvede at hjælpe den ud.

Herfra gik vi i stærk modvind til Klydesøen. På vejen derud så vi hvinænder på havet og viber i luften.

På grund af blæsten indtog vi frokosten i tårnet og Niels gav en lille én i anledning af sin runde dag. Fra tårnet ved Klydesøen så vi bl.a. 6 sølvhejrer, 1 havørn der gav flyveopvisning, dobbeltbekkasin, ederfugl, spidsand, skeand, knarand og pibeand.

Hjemturen gik glat langs diget med kraftig vind i ryggen. Efter færysten tog vi ruten i kanten af Kongelunden til Kongelundsvej, undervejs gav det en spurvehøg.

Da vi nåede Kongelundsvej begyndte det igen at regne og turens sidste fugle blev spottet – det var bogfinker.

Turen sluttede kl. 13.50. Dagens resultat var 38 arter.

### Bjarne



Den **8. november** fortalte **Søren Sørensen om Færøerne**. Et område, som af en eller anden grund aldrig har været med i vores mangeårige foredragsvirke. Søren er den helt rigtige mand til at tage sig af et sådant foredrag. Han har i perioder levet på Færøerne, studeret fuglelivet og sågar skrevet en fugleguide ”Fugle i Nordatlanten”. Det blev til nogle interessante timer med mange spændende beretninger. Der var vist omkring 120 tilhørere! **Poul**.

### Tur til Tystrup-Bavelse søerne mm. 15 november 2017

Så skete det. Vi startede først fra Ballerup Rådhus da det var blevet lyst **kl. 8**.

Efter opsamling ved afkørsel 31 A kørte vi ned til Bavelse Kirke for at gå en tur langs Bavelse- og



Tystrup sø. Der var ingen vind og let tåge, så vi så ingen rovfugle, men der lå en del andefugle på søerne, bramgæssene fløj omkring i flok, og der var desuden en del småfugle i rørene og i buskene.

Tilbage ved bussen drak vi formiddagskaffe, før vi kørte til Borreby mose hvor vi spiste frokost.



I mosen havde vi som nye arter en flok hjejler, 3 almindelige ryler, storspover og en enkelt sangsvane samt diverse andefugle.

Sidste stop var i Tamosen, og der fik vi endelig en havørn plus en vandrefalk, der sad i et træ og lod sig beundre.

Vi var tilbage i Ballerup kl. 17. Dagens udbytte var 51 arter

**Elsebeth**

**Onsdag den 29. november 2017** mødtes ca. 20 grågæs på parkeringspladsen i Nejede Vesterskov. Allerede da vi mødtes blev vi glædeligt overraskede over de flokke af lille korsnæb der var i trætoppene – en god start på turen.

Herfra gik vi gennem skoven og langs skovkanten til Alsønderup Eng sø i klar sol med masser af småfugle i skovkanten. På søen var der stor skallesluger, toppet lappedykker, fiskehejrer og

overflyvende skarv og medens kaffen blev indtaget sad vandrefalken pludselig på pumpestationens tag. Et stykke til højre for den sad en lys musvåge på en pæl.

Tilbage ved bilerne satte vi kurs mod Solbjerg Engsø med pibeænder og knarænder samt en svartbag der havde fanget en lidt stor fisk som skulle bugseres til en af de små holme. Det tog lidt tid da fiskens vægt tyngede svartbagen ned. Da den endelig nåede holmen og fik smidt fisken på land, sprællede fisken ud i vandt igen – det var der ikke meget mad i. Dagens sidste stop var Strødam Engsø som var relativt fuglefattig. Her blev frokosten indtaget og nogle gik ned til broen for at se efter vandstær – det lykkedes og den var meget samarbejdsvillig og sad længe på en pæl til fri beskuelse, derudover gav turen til broen en flok stillits og gulspurv. I alt nåede vi 40 arter.

### **Bjarne**

Den **6. december** var **Jette Bjerregaard med ægtefællen John** atter på besøg hos os. Denne gang gjaldt det **Svalbard og Japan** – dog med nogle måneder mellem rejserne. Vi kender Svalbard fra tidligere foredrag, men naturen og de flotte close-up fotos af især de truede isbjørne imponerede.

Japan er et nyt område for os – og de fleste. Billeder af de berømte bjergaber var en fornøjelse at se. Det var en overraskelse, at de i den grad var omgivet af en menneskelig kødrand – ja alle vil ud at rejse nu til dags! Siden var der traner og havørne (Stellers og ”vore”) i store antal. Flot, flot. **Poul.**

**Onsdag den 13. december 2017** mødtes 36 grågæs ved Tueholm Sø til den årlige juletur, vejret var overskyet og køligt, men tørt. Sidste år gik vi til venstre om søen så i år gik vi højre om med kig til stor og lille skallesluger samt taffelænder, troldeænder, pibeænder, blishøns og knopsvaner på vandet.



Vi kæmpede os op på Høeghsbjerget (den kunstigt anlagte 35 m høje bakke) for at finde Thomas på bjerget (en af Thomas Dambo's 6 skulpturer fremstillet af affaldstræ).

Nede igen gik vi til de nyetablerede vandbassiner som skal opsamle regnvand i tilfælde af voldsomt vejr, her var belønningen 3 gråænder i vandet, flyvende skovskader, musvåge og tårnfalk. Nu begyndte kaffetørsten og sulten at trænge sig på så vi gik langs Store Vejleå tilbage til Tueholm Sø med en flok vindrosler i luften. Målet var madpakkehuset hvor vi også sidste år sad. Her indtog vi frokosten samt kaffe/te og diverse drikke og det medbragte gulf. Der blev hygget og da Grethe W.

havde læst et af Benny Andersens digte om fuglefodring og vi havde sunget den af Grethe og Tage til lejligheden skrevne sang, begyndte julestemningen af sænke sig.



Vi begav os tilbage mod udgangspunktet og ved et-tiden sluttede turen i fortsat tørvejr.  
**Bjarne**

**Efterfølgende fotocollager er naturligvis fra vores juletur:**





# JANUAR – APRIL 2018

**Foredrag:** Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 30 kr. Kaffe/te og chokolade til 20 kr. kan købes fra kl.12.30.

**Onsdag den 7/2 kl. 13.00.** Anders P. Tøttrup, lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. ”Kom med de danske kongeørne rundt i landet” - To kongeørneunger fra Lille Vildmose har fået påsat GPS-sendere. Senderne skal afsløre ørneungernes færden, fra de forlader reden, og give viden om hvorledes fuglene benytter det danske landskab. Siden 1998, hvor kongeørnen begyndte at yngle i Danmark, har kun få par etableret sig, og nu vil vi forskere undersøge hvorfor.

**Onsdag den 14/3 kl. 13.00.** Vicky Knudsen - #jegkiggerpåfugle-show og hvepsevågetræk over Batumi.

Vicky blev kåret som Danmarks bedste naturformidler 2017, bl.a. fordi hun fortæller om fugle på en sjov og samtidig lærerig måde. Vicky holder denne dag sit #jegkiggerpåfugle-show, samt viser en film som #jegkiggerpåfugle-holdet lavede i Batumi i 2016. Batumi, som især er kendt for sit enorme hvepsevåge-træk.

**Ture:** Kontakt Jan Chr. Møllerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.møllerup@mail.dk

**Turledere:** Elsebeth Gludsted (telefon 2178 5274), Jesper Tendal (telefon 4168 0399) og Bjarne Andersen (4055 2314)

**Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.**

**Husk at medbringe gyldigt pas/billedlegitimation ved ture til Sverige og Tyskland**

**Flerdagstur i bus til Skåne Tranås, tirsdag den 30/1 kl. 7.00 – torsdag den 1/2 kl. 17.00.** Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling i Tårnby på den traditionsrige vintertur i Sverige hvor vi bor på Skåne Tranås vandrehjem. Her bor vi i dobbeltværelser med eget bad/toilet. Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/11. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet til en merpris på 500 kr. Prisen er inkl. bus, 2 overnatninger, linnedpakke, 2 x morgenmad og 2 x middag. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.**

Efter 2. januar kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup.

**Bustur ud i det blå Sydsjælland, onsdag den 21/2 kl. 7 – 17.** Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31A/Solrød Syd til Rådmandshaven, Karrebæksminde, Bisserup Havn alt efter vind og vejr. Vi håber på havfugle, gæs og rovfugle. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 260,00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København, Seniorudvalget senest 1/2. **Husk at anføre ved betaling,**

**såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.**

Efter den 10/2 kan du kontakte Jan Chr. Mollerup (40 50 84 87) og forhøre dig om evt. restpladser.

**Tur i egne biler til Køge og omegn, onsdag den 7/3 kl. 8 – 14.** Vi mødes på parkeringspladsen ved Staunings Ø og den videre færd afgøres af de seneste observationer på DOF-basen. Obligatorisk tilmelding til Pamela af hensyn til eventuel opsamling.

**Tur til Pulken m.v., onsdag den 4/4 kl. 7 – 18.** Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby St. til Pulken hvor der forhåbentligt er traner at se, turens øvrige mål afgøres af vind og vejr. Bemærk at turen er forlænget med en time som følge af den længere køretid. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 280,00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København, Seniorudvalget senest 20/2. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.**

Efter den 10/3 kan du kontakte Jan Chr. Mollerup (40 50 84 87) og forhøre dig om evt. restpladser. **Husk pas eller anden gyldig fotolegitimation.**

**Tur i egne biler til Gribsø m.v., onsdag den 18/4 kl. 8 – 15.** Vi mødes ved Enghavehus i krydset af Helsingevej/Enghavevej og starter med at gå til Gribsø for at se om vi kan spotte fiskeørn m.v. Dagens øvrige mål afgøres af de seneste observationer samt vind og vejr. Obligatorisk tilmelding til Pamela af hensyn til eventuel opsamling.

**Flerdagstur i bus til Vestjylland, mandag den 30/4 – torsdag den 3/5.** Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31A/Solrød Syd til Vestjylland hvor vi får 3 overnatninger i dobbeltværelse med bad og toilet, linnedpakke samt fuld forplejning (inkl. smør selv madpakker) på Danhostel Nymindesgab. På turen forventer vi at besøge Sneum Digesø, Fiilsø, Værnengene/Tipperne og Skjern Enge m.v. med håb om gæs, ænder, rovfugle, vadere (bl.a. pomeransfugl) og småfugle (bl.a. blåhals). Max 32 deltagere. Indbetal kr. 3.100 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. Der er mulighed for få enkeltværelser med eget bad/toilet til en merpris på 500 kr. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.** Efter den 1/4 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Mollerup om evt. restpladser.

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

**BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING**

Redaktion: Poul Reib/e-mail: [poul.reib@gmail.com](mailto:poul.reib@gmail.com)

Hjemmeside <https://goo.gl/photos/CsQ1pnGASBVjX5Nr5>

Fotos: Bjarne Andersen, Poul Reib



## **SÆLGES**

**Forkæl dig selv og opgrader din kikkert.**

**Håndkikkert Swarovski EL 8,5 x 42 WB. Helt nye gummiøjestykker, med original taske, anden taske, rem og regndæksel, æske og brugsanvisning.**

**Håndkikkert Leica ultravid 8 x 42 BR. Original taske, rem og regndæksel, æske og brugsanvisning.**

**Sælges enkeltvis. Realistisk bud ønskes. Kirsten & Peter Borg, tlf. 4557 1768, 2946 1131.**

