



GRÅGÅSEN

2/2018/Årgang 19



GRÅGÆSSENE

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





Bjarne Andersen	40552314
Ib Sørensen	40299710
Niels Mathiassen	23647040
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Chr. Møllerup	39658767/40508487
Elsebeth Gludsted	43524868
Jesper Tendal	41680399

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til jkriegel@privat.dk



Ib Sørensen har sagt ja til fremover at fungere som turlleder hos Grågæssene. Vi ønsker Ib held og lykke med jobbet.



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!

SKÅNE TRANÅS, 30.janur-01.februar 2018

Tirsdag 30.januar 2018

Denne tur vil selvfølgelig blive husket for de flotte fugleoplevelser vi havde i de 3 dage hinsidan, men måske nok så meget for Birgers stunt.

Bussen ankom som planlagt til Tårnby Torv kl 7.20, hvor Bente og undertegnede steg på. Bagagen smidt ombord fortsatte bussen sin videre færd mod det svenske, men i tunnelen under Øresund ringede Jan`s telefon pludselig. Birger var ikke kommet med, men det var hans bagage. Birger havde smidt bagagen ombord, og Jan havde krydset ham af, men Birger skulle lige sige farvel til konen....!!, og glemte alt om omgivelserne.

I hvert fald havde bussen forladt Ballerup uden Birger.

Efter et par overvejelser i ledergruppen, blev løsningen at Birger`s kone kørte ham til Krankesjöen, der var første stop efter det obligatoriske stop ved parkeringspladsen efter betalingsanlægget. Svenskerne havde ikke sat paskontrol eller toldere på arbejde den dag, så vi smuttede hurtigt igennem.

Ledergruppen var lidt decimeret idet Elsebeth og Bjarne p.gr.a. sygdom måtte melde afbud, men Niels havde sat sig op foran til Jesper og startede med at oplyse vejrudsigten for de kommende dage. Det var nu ikke opløftende med blæst og regn, samt temperatur kun lidt over nulpunktet, men som sagt, der er ikke noget dårligt vejr, kun dårlig påklædning. For at holde humøret oppe delte Grethe W sanghæfte rundt og Bente, min sin flotte sopran sang for, så der ikke var et øje tørt.

De første fugle dukkede op, og inden vi havde nået Krankesjöen, havde vi ud over de normale fugle på listen, set en flok af de svenske storke, og selvfølgelig mange glenter .



Krankesjöen blev stedet, hvor formiddagskaffen skulle indtages, men først en tur i tårnet, hvor den iskolde vind stod lige ind fra søen -, det var meget bedre i skjulet ved søbredden, hvor alle da også efterhånden samlede sig, og Birger syngende ud af gangbroen støtte til gruppen. Fuglene på søen var også krøbet i ly, men forskellige ænder, svaner og skalleslugere kunne spottes og endelig turens første havørn. Ved kaffen blev vi forlystet med en flok dompapper.

Den videre færd gik til Vombs enge, hvor der skulle kigges godt efter for at få øje på blis-, grå- og bramgæs og en enkelt havørn placeret i et træ langt væk. En blå kærhøg patruljerede flere gange tæt på tårnet og blev set af de fleste. Umiddelbart efter afgang fra engene passerede vi to musvåger tæt på bussen, en helt mørk og en helt hvid. Det var stadigvæk koldt og blæsende, men mod syd var der lidt lysning i skydækket, så der var håb om lidt bedre vejr om eftermiddagen.

Bjarne havde udarbejdet en kørevejledning for den videre færd mod Vomb-søen, men vi endte et sted udenfor nummer, men hvor der var fældet nogle store træer, hvorved der var etableret et fantastisk udsyn over søen. Stedet lå højt og derfor først efter et stykke tid kunne man få øje på fugle på vandet, bl.a. Toppet lappedykker og Lille skallesluger. Da solen nu sendte nogle enkelte



stråler, blev frokosten indtaget i skoven med en enkelt havørn i lav højde som kolorit til maden. Asger og Grethe uddelte en lille en i anledning af deres udnævnelse til årets grågæs. Næste stop var Fyledalen, men turen dertil blev noget længere end beregnet, idet oversvømmelse bevirkede, at vi måtte tage en omvej, så vi først ankom 14.30,- men den normale rutine skulle gennemføres- nemlig et besøg ved danskerparkeringen, efterfulgt af en spadser tur på 2,5 km til teglværksgrunden med indtagelse af lumumba, hvor en flok halemejsler i øvrigt underholdt. Fra p-pladsen fik vi en af turens højdepunkter. Ud over de stadige glenter i luften lettede stedes kongeørn samtidig med at solen brød frem. Et fantastisk syn, der blev yderligere forstærket af et par svævende havørne.

Kl. 16.00 gik det mod Skåne Tranås, hvor uddeling af nøgler og de sidste ”parringer” faldt på plads.

Kl. 18.30 mødtes alle til spisningen. hvor Gunilla, den nye leder af vandrehjemmet, præsenterede middagen der stod på kalkun - som hun sagde - det var fuglemennesker, der var kommet. Gunilla taler et syngende, uforfalsket skånsk, så det er med at holde ørene stive.

Aftenens underholdning stod deltagernes ”historiefortællere” for.

Onsdag 31. januar 2018

Efter morgenmaden, der blev indtaget fra 7.30, forlod bussen Tranås kl 8.30, en helt ny afslappet oplevelse. Vejret var gråt med temp. på 3-4 grader. Fuglelisten blev sædvanen tro første punkt i bussen, og tirsdagen havde alligevel bidraget med 40 arter. Dagen indledt med morgensang, denne gang Benny Andersen, og igen anført af Bente.

Første stop var Tostaberga. Det var bidende koldt ved vandet, da der blæste et stiv vind fra østlig retning, men det var med til at give en fantastisk oplevelse. Nord for havnen oplevede vi 4-6 havørne, hvor 3 havørne stod og ”musede” samtidig. Det kunne kun lade sig gøre i den kraftige blæst. Men flot var det.

Kursen blev sat mod Landöen, hvor den sædvanlige tur gennem skoven blev droppet, da anlæg af fibernet, havde opkørt stierne. Jakob´s bus ville blive svinet alt for meget til. Spadseretur til bugten på sydsiden gav lidt småfugle ved et avanceret foderhus, men ellers var der ikke meget at se. På vejen mod Äspet begyndte det at regne pænt. Så meget at Jakob accepterede at frokosten blev indtaget i bussen, hvor Grethe W. gav en lille en, da hun tidligere havde vundet puljen fra fuglelisten.



Den sædvanlige hav-obs ved stranden blev opgivet, da en strid blæst stod lige ind på stranden. I stedet blev lagunen undersøgt minutøst, og gav da også Bjerg- og Troldænder.

Tidligere på vinterturene har Pulken kunne opvise Traner, så det var næste stop. Men Pulken, der ellers giver mange arter, husede kun 6 grågæs, 1 svane og en flok krager, så det blev et kort ophold. Så heller mod Degaberga, for at se vandstær, der heller ikke svigtede os. To af slagsen blev det til. Og dagens lumumba kunne derefter serveres ovenpå strabadserne.

Kl.18.30 mødtes alle igen til middag, hvor der blev serveret lasagne med diverse tilbehør. Til dessert havde Gunilla tilberedt en skånsk specialitet, nemlig Spettekaka, på skånsk Spiddekaga. Jesper uddelte på stedet en Michelin stjerne til vandrehjemmet for de to dages flotte middage. Derefter blev der sunget efter Grethe W's sangbog, hvorefter Tage og Niels tog over og fortalte historier i en "uendelighed". Herligt

Torsdag 01. februar 2018

Igen en afslappet afgang, selvom bussen skulle pakkes. Fugleliste, morgensang helt efter bogen. Ajourføring af listen bragte totalen op på 51 arter langt fra, hvad der er normalt.

Første stop var Fyledalen, med et gensyn af både konge- og havørn. En sortmejsje hørtes hvor bussen holdt parkeret. Den havde ventet på os, for de tidligere gange har det også været her, vi har hørt den. Med lidt luft i tidsplanen blev det sædvanlige sted i Ystad havn tilføjet. Stoppet gav en flok silkehaler. Men også her stod vinden ind fra havet, bidende koldt. Og ingen havlitter, så hellere forsøge Abbekås.

Her var heldet virkelig med os. En stor flok havlitter lå umiddelbart udenfor havnen, og kunne betragtes fra forholdes læ position. I havnen svømmede en enlig gråstrubet lappedykker samt 2 blichøns. Tre nye observationer gav stedet.

På grund af vejret blev frokosten udsat til Næsbyholm, hvor den skulle indtages ved pavilionen. Her gav noget beplantning læ for vinden, og med resterne af de små skarpe fra dagene før og Peders fødselsdagssnaps blev kulden holdt fra døren. Gunilla havde givet os resterne fra desserten fra aftenen før med, og de forsvandt. Søen der plejer at vrimle med fugle, var næsten blæst fugletomt,



men med 20 observatører spottedes alligevel en canadagås og en pibeand. Søen blev iøvrigt som sædvanlig besøgt tæt på pumpehuset på den anden side, men det gav ikke noget nyt.



Det var tid at drage mod sidste planlagte stop, nemlig Grønalund søen og turens sidste lumumba. På vejen dukkede en fjeldvåge op, og ved søen sås knarand og forårsbudbringere, nemlig en stor flok viber. Selvom alle havde øjnene åbne på resten af turen mod Danmark blev, der ikke tilføjet yderligere, så listen lukkede på sørgelige 60 arter. Det var Aase, der denne gang kom nærmest, og fik overrakt puljen af Pamela.

På vej over broen takkede Jørgen turledererne for en vel tilrettelagt tur, hvor vi fik mange oplevelser og en masse bonus information om fugle, men også historiske beretninger om de steder vi passerede.

Bussen nåede Tårnby torv 16.10, og efter fornøden afsætning fortsattes mod Ballerup rådhus.

Ib Sørensen

Gåsefjeren

Da jeg var barn havde jeg undulater i bur - en ad gangen. Buller var grøn, kunne "tale" og var meget tam. Pipsen var blå, også meget tam, og når den landede på det opretstående klaver, elskede den at pille de små spande af, som sad på et åg på en lille figur af en hollænderpige. Derefter bar den omhyggeligt spanden i sit næb hen til kanten, og lod den falde ned på tangenterne, så det gav en lyd. Det var en herlig leg, som den blev man aldrig blev træt af

Da Pipsen døde var der stor sorg. Den blev lagt i en lille kiste (skotøjsæske) foret med vat, og der blev udarbejdet dødsattest. Så bar hele familien kisten ned i Kirkemosen i Brønshøj, hvor den blev begravet under en busk. Til sidst sang vi en salme og satte et lille trækors "Her hviler Pipsen".

Vi boede i en ejendomskarre og der var gråspurve, og af og til en solsort, som sang så smukt. I parken var der ænder og svaner. Det var nok de fugle, som jeg kendte i mange år.

Så begyndte vi at holde ferier på Guldspurvevej i Liseleje. I haven var der et stort grantræ lige uden for stuevinduet, og det var en åbenbaring at se musvitter og blåmejsler fouragere. Selvfølgelig så vi måger ved havet.

Så, hvornår begyndte min fugleinteresse egentlig?

Når jeg var i Zoo, elskede jeg at kommunikere med de forskellige arter, og få dem til at komme hen til mig og snakke med mig.

I løbet af mit voksne liv har jeg rejst meget, især på turneer med mit kor "tritonus", og i dag kan det godt ærgre mig, at jeg ikke var mere interesseret i at vide noget mere om alle de fugle jeg så på bl.a. fuglefjeldene på Færøerne x 5, Island x 2 og Grønland. De farvestrålende eksemplarer i Peru, Mexico og Brasilien. Fuglene i Kina og i Japan og rundt omkring i de Europæiske lande.

Min bevidste fugleinteresse begyndte nok, da jeg tog på en Sort Sol- tur i 2011, arrangeret af Dagbladet Information i samarbejde med DOF. På sæderne i bussen lå en masse tidsskrifter og indmeldelsesblanketter til DOF. Jeg meldte mig ind, da jeg gerne ville beskytte fuglelivet på bl.a. Anholt, hvor jeg kommer tit.

Så begyndte jeg at modtage "Fugle og Natur". Jeg var gået på pension i 2013, og i 2015 så jeg, at man kunne melde sig til et kursus "Lær fuglenes sang at kende".

Det blev til en spændende vinter med billeder af, og sang fra, de mest almindelige danske arter. Efterhånden som foråret og dermed fuglene ankom, tog vi på tidlige morgenture i Grib Skov.

Luise og Per Ekberg var gode vejledere. Langsomt åbnedes den fantastiske fugleverden for mit blik og mine ører. En ordentlig kikkert blev jeg også enig med mig selv om at investere i, for denne interesse var nok kommet for at blive!

I efteråret meldte jeg mig på et trækfuglekursus hos Luise og Per, men da det var færdigt, hva` så?

Jeg har ikke bil, så jeg søgte efter nogle mennesker, som jeg kunne tage ud i det blå med. Og så faldt mit blik på Grågæssene. Jamen, der var jo gruppen, juhu !

Fra den første tur blev jeg taget godt imod. Jeg har været i andre gruppesammenhænge og ikke alle er lige lette at integrere sig i, men her var lutter imødekommenhed og vilje til at dele ud af de mange erfaringer og viden, de enkelte medlemmer har “ kom her, jeg har den i skopet”.

Siden primo 2016 har jeg nu været på mange dejlige ture og til mange givende foredrag. Der er så meget at lære og opleve i fugleverdenen. Og så får man en masse frisk luft og hyggeligt samvær. Som Lise Nørgaard sagde, da hun blev 100 år “ man er gammel, når man holder op med at være nysgerrig”.

Jeg er stadig meget nysgerrig og glæder mig til mange år sammen med jer andre” unge “!

Februar 2018

Gitte Klargaard

Jeg giver Gåsefjeren videre til: Ole Geertz-Hansen

FRA DAGBOGEN

Kort og godt om afviklede arrangementer



Tur til Rådvad 10. januar 2018

Årets første tur var et tilløbsstykke. Til trods for at vejrudsigten lovede finregn hele formiddagen, var der mødt 40 deltagere o

Vi mødtes på parkeringspladsen ved Stampen og herfra gik vi hen til fabriksområdet i Rådvad for at se efter vandstær. Der var 4 vandstære, og desuden havde vi en lille flok silkehaler, 2 store flagspætter, rødhals plus andre småfugle. Næste stop var ved Matildebroen, hvor vi holdt kaffepause, hvorefter vi gik tilbage til Stampen.

Vi så ikke isflugl, men dagens resultat blev 25 arter og vejrudsigten holdt desværre, hvad der var lovet.

Elsebeth

17/1 havde **Carsten Andersen** endnu nengang taget turen fra Bornholm for at fortælle om sin rejse til Trinidad og Tobago øerne. Et sandt paradys for fugleelskere og i særdeleshed for fuglefotografer. Ifølge Carsten er øerne er ikke specielt overrendte. Til gengæld er der masser af usky fugle i alle regnbuens farver – velegnede til close-up fotos. Billedet af en flok rød ibis glemmer man ikke lige med det samme. **Poul.**

7/2 **Anders Tøttrup** gav os endnu engang et indblik i, hvordan ”videnskaben” arbejder. Her var emnet: de danske kongeørne, som påført GPS sendere kan følges på deres farefulde færd i den danske natur. Alt fremført af Anders på sædvanlig charmerende vis. **Poul.**

Bustur ud i det blå Sydsjælland den 21. februar 2018

Ca. 30 grågæs mødtes en kølig morgen ved Ballerup Rådhus, for med Jakob som chauffør at køre ud i det blå på Sydsjælland. Første stop var pendlerparkeringspladsen ved Frakørsel 31a, hvor vi skulle samle 3 grågæs op – da vi kom stod der kun 2, så vi prøvede at fange Eiler pr. telefon, men



desværre uden held (det viste sig senere, at han var kørt for langt og nu hang i køen i den nordgående retning på motorvejen).

Herfra kørte vi til Rådmandshaven i Næstved hvor vi blandt andet så vandstære (heraf 3 på række der hvor Suseåen deler sig), bjergvipstjert, grønbenet rørhøne, halemejsje, gråsisken, sumpmejsje, spætmejsje og stor flagspætte.



Mættet af indtrykkene kørte vi videre til Enø, hvor vi hentede de bestilte spandauere hos bageren og fandt borde og bænke under halvtaget, så vi kunne indtage formiddagskaffen. Pludseligt blev der meldt havørn på Lindholm, så alle var nede at kigge – 3 siddende havørne (2 på jorden og en på en pæl).



I lystbådehavnen var der desuden lille lappedykker, storspove, strandskade, fiskehejre, hvinand, gravand, pibeand, sangsvane, stor og toppet skallesluger. Vi kørte nu til Avnø og fandt plads ved naturcenteret til at indtage frokosten i solskin (der var grågæs der havde valgt at sidde på den anden side af det tidligere kontrolltårn.



Under frokosten blev Gitte Klargaard og Chris fejret med grågåshurraråb, inden vi gik ad planetstien til kysten og mod vest. På vandet var der mange svaner og sæler og hvad vi først troede var en havørn på en stor sten – det viste sig dog at være et skilt. På vej tilbage til bussen var der flokke af sjaggere og stære på engen.

Hjemturen gik glat med aflæsning på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a og derfra videre til Ballerup, hvor vi var kl. 16.45 efter en dag i solskin.

Bjarne



Tur til Køge og omegn 7. marts 2018. Vi var 20 grågæs der mødtes på parkeringspladsen ved

Staunings ø kl. 8. Det var overskyet, og temperaturen var omkring frysepunktet.

På vej mod stranden var der et par stykker, der var så heldige, at de så en vandrikse. Ellers var det småt med fugle. Den store overraskelse kom, da vi nåede ned til stranden. Der var is så langt øjet rakte, og de eneste fugle, vi kunne se, var 3 snespurve, der gik på isen samt nogle overflyvende måger og grågæs.

Derfor gik vi tilbage til parkeringspladsen og drak formiddagskaffe.

Næste stop var ved lystbådehavnen i Køge, hvor der var meldt skovhornugler ud. Vi var heldige, så vi fik set 3, der sad i fyrretræerne, før vi gik en tur langs stranden. Her var der også masser af is, men ikke rigtig nogle fugle, men der var da en tårnfalk, som alle fik set.

Dagens sidste stop var Vallø slotspark. Her havde vi bl.a. en overflyvende rød glente, stor flagspætte samt 2 små lappedykkere og 2 krikænder. Det begyndte at sne mens vi spiste frokost, så vi sluttede turen ved halv et tiden. Dagens udbytte var 31 arter. **Elsebeth.**



14/3 havde vi besøg af **Vicky Knudsen**, som gav sit #jegkiggerpåfugle-show. Egentlig et show gearret til skoleelever, så vi fik lært en del udtryk, som vi måske ikke normalt hører, med mindre ens børnebørn har nået den fornødne alder til at tale ungdommens friske sprog. Vicky sælger det godt, så det var en god eftermiddag. Filmen om træk ved Batumi føltes dog måske lidt lang, da vi skulle overvære en hel uge med trækkende rovfugle, mest hvepsevåger – vist nok 300.000 stk! **Poul.**

Onsdag den 4. april drog 47 forventningsfulde grågæs til Sverige, blandt disse var det positivt med flere nye ansigter. Første stop var på Håslövs Ängar hvor formiddagskaffen blev indtaget medens der blev kigget efter fugle – her var 2 havørne siddende sammen på en sten med en 3. havørn tæt på, overflyvende traner, blå kærhøg, røde glenter, sangsvaner, stor præstekrave, viber, storspover, rødben og store skalleslugere.



Efter et par timer her kørte vi videre forbi storkene ved Gustaf Adolfs kirke og videre til Pulken hvor 3 storke spankulerede rundt i vandkanten. På den anden side af vådområdet stod ca. 140 traner og i vandet var der gravænder, grågæs, sædgæs, lille skallesluger.



Frokosten blev indtaget medens traner, storke og glenter fløj over vore hoveder og der var tid til et besøg hos Carl Chr. Tofte der havde åbent atelier. Han havde travlt med både kunder og på at kigge efter en lille skrigeørn som var på vej. Medens jeg var der kom en rørhøg svævende ind over den sydlige ende af Pulken.

Nu blev kursen sat mod Degeberga og Forsakar hvor nogle af os gik til vandfaldet – det var en lidt risikabel tur da der var sne og is på stien og et par væltede træer som vi skulle forcere. Belønningen



kom i form af vandstæren som både blev set undervejs og siddende på en pind på et af vandfaldets reposer.

Da Finn Kriegel og jeg som de sidste gik tilbage fra vandfaldet var vi så heldige at se bjergvipstjerten. Ved bussen var der sangdrossel, rødhals, overflyvende fiskeørn og trane.

Da alle var tilbage ved bussen blev kursen sat mod Fyledalen – vi kan jo ikke besøge Skåne uden at besøge Fyledalen. Belønningen kom da vi kørte mod danskerparkeringspladsen og blev mødt af en svævende kongeørn og da vi var kommet ud af bussen kredsede to kongeørne i den anden side af dalen og lidt senere blev en kongeørn set på reden.

I åen som var svulmet voldsomt op var der blandt andet hvinænder.

Kl. 16.15 steg vi atter på bussen og satte kurs mod Danmark, hvor de første blev sat af ved Tårnby St. inden bussen kørte til Ballerup Rådhus hvortil vi ankom kl. 18.15 efter en tur i godt vejr, med tocifrede varmegrader og 67 arter.

Bjarne

APRIL - AUGUST 2018

Ture: Kontakt Jan Chr. Møllerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Elsebeth Gludsted (telefon 2178 5274), Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

Tur i egne biler til Gribsø m.v., onsdag den 18/4 kl. 8 – 15. Vi mødes ved Enghavehus, Helsingevej 2, Hillerød og starter med at gå til Gribsø for at se om vi kan spotte fiskeørn m.v.

Dagens øvrige mål afgøres af de seneste observationer samt vind og vejr. **Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling.**

Flerdagstur i bus til Vestjylland, mandag den 30/4 – torsdag den 3/5 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31A/Solrød Syd til Vestjylland hvor vi får 3 overnatninger i dobbeltværelse med bad og toilet, linnedpakke samt fuld forplejning (inkl. smør selv madpakker) på Danhostel Nymindegab. På turen forventer vi at besøge Sneum Digesø, Fiilsø, Værnengene/Tipperne og Skjern Enge m.v. med håb om gæs, ænder, rovfugle, vadere (bl.a. pomeransfugl) og småfugle (bl.a. blåhals). Max 32 deltagere. Indbetal kr. 3.100 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. Der er mulighed for få enkeltværelser med eget bad/toilet til en merpris på 500 kr. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE står på i Ballerup.** Efter den 1/4 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487) om evt. restpladser.

Tur til Vaserne, onsdag den 16/5 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes ved Holte Roklub for enden af Frederikslundvej i Holte og går til Vaserne. Hvis vi er heldige ser vi lille flagspætte.

Tur til Tryggevælde Å og Ådal onsdag den 30/5 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen hvor Tryggevælde Å krydser rute 261 mod Strøby. Efter at have kigget her kører vi til Strøby Kirke og går til Tryggevælde Ådal for at kigge og lytte efter sangerne. **Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling.**

Sæsonafslutning/bustur onsdag den 13/6 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31A/Solrød Syd til Møn, hvor vi starter ved Jydelejet/Aborrebjerg inden vi kører til Ulvshale og Nyord. **Undervejs indtager vi de selvsmurte og medbragte madpakker.** Vi håber at et par stykker kunne have lyst til at medbringe kage til eftermiddagskaffe/lumumba. Vi regner også med at besøge slambassinerne inden vi kører hjem igen. Max 36 deltagere. Indbetal kr. 270,00 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 16/5. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.** Efter den 1/6 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487) om evt. restpladser.

Tur i egne biler til Staunings Ø onsdag den 1/8 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Jersie Strandpark og går til den sydlige ende af Staunings Ø. Efter fuglekiggeriet er der mulighed for en tur i bølgen blå i forbindelse med frokosten – så husk badetøj. **Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling.**

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

Hjemmeside <https://goo.gl/photos/CsQ1pnGASBVjX5Nr5>

Fotos: Bjarne Andersen, Poul Reib

