

GRÅGÅSEN

1/2019/Årgang 20



GRÅGÆSSENE

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





PLUS TURLEDER IB SØRENSEN. OPDATERET FOTO ER PÅ VEJ.



Bjarne Andersen	40552314
Ib Sørensen	40299710
Niels Mathiassen	23647040
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Chr. Møllerup	39658767/40508487
Elsebeth Gludsted	43524868
Jesper Tendal	41680399

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til jkriegel@privat.dk



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!

GÅSEFJEREN

Tak til Iben for Gåsefjeren.

Vi er begge vokset op med interesse for at færdes i naturen. Anne så også lidt på blomster – og Peter gik på jagt.

Da vi fik hus og have i Dragør kom fuglene tæt på, drosseltræk medførte bl.a. mange Vindrosler i haven ved vores hvidtjørne – de havde rødt unde vingerne, det havde vi ikke set før og så konsulterede vi ”Fugle i farver”.

I 1973 meldte vi os til et aftenskolekursus med Hans Meilstrup, han var meget inspirerende og på udflugter med ham, blev vi alle ”vilde med fugle”. Mange ture gik til Skåne, hvor der var nye og ukendte fugle, så færgen hjem blev somme tider nået i absolut sidste øjeblik.

Hans var også god til at beskrive fremmede lokaliteter, som vi bagefter opsøgte; for eksempel gik vores første tur til Varangerhalvøen efter Hans’ optegnelser, vi fandt alle de lokaliteter han havde beskrevet og så næsten alle de omtalte fugle.

Efter 4-5 sæsoner med Hans blev holdet nedlagt, og vi kørte selv videre, af og til sammen med de ivrigste af deltagerne.

Samtidig meldte vi os ind i DOF. Den første stortur gik til Vadehavet i 1976, hvor kun Anne deltog, da hun havde meget afspadsring, der kunne bruges. Her fik hun mange ideer om, hvad der kan ses, hvor det kan ses, og hvordan de lyder eller ser ud, som vi siden har haft glæde af.

Fra 1981 deltog vi i DOFs storture til bl.a. Kenya – en stor oplevelse og ikke kun fuglene, Israel, Australien, Tyrkiet, Thailand, Malaysia, Kina, Tibet, Cuba, Namibia og Madagascar med et helt unikt dyre- og fugleliv. Vi nåede også Ecuador med Galapagos, et stort ønske siden vi for rigtig mange år siden så billeder af blåfodet Sule. Kan de virkelig have så køkkenblå fødder? Ja, det kan de! Alle dyr og fugle derovre er helt frygtløse, så når de står på stien og ser på os, må vi pænt gå udenom. En fantastisk oplevelse.

Gennem tiden har vi også rejst med gode venner til Kreta, Kenya samt forskellige stater i USA og så kan man jo også se på fugle på ”kulturrejser”, selvom det ikke bliver så intensivt.

Da Peter holdt op med at arbejde, fik han øje på Poul Reibs fuglehold (Grågæssene) og begyndte at deltage i turene; det havde han meget glæde af. Senere ville Poul gerne aflastes som turleder, og så blev Peter turleder igennem nogle år. Det var meget spændende og hyggeligt, men da turene foregik i mange privatbiler, også til Jylland og Tyskland, som helst skulle køre samme sted hen samtidig, blev det efterhånden for anstrengende, og Peter holdt op.

Siden Anne gik på pension i 2010, har vi begge deltaget i ture med Grågæssene med stor fornøjelse.

I alle årene har vi taget ud på fugleture, så snart det kunne lade sig gøre. I haven i Dragør (fin trækrute i visse vindretninger) har der rastet mange småfugle, som lige trængte til et hvil, og vi har haft sjove oplevelser med lille Fluesnapper, Vende-halse, der spiser myrer, Nøddekriger, Skovsneppe i sneen om vinteren.

Nu er vi flyttet i lejlighed, 1. sal med altan og kig til himmel og strand og har bl.a. set og hørt store træk af Bramgæs, der går forbi forår og efterår, Traner i foråret, Rød og Sort Glente og stæreflokke, der overnatter i rørskoven.

Fuglene har betydet meget i vores liv, givet dejlige oplevelser og gode venner.

Vi giver Gåsefjeren videre til Finn Angermann.

Anne Glad og Peter Christensen november 2018

Kort og godt om afviklede arrangementer

Tur til Vestamager onsdag den 17. oktober 2018

Mere end 30 grågæs – deriblandt er par nye ansigter – mødtes kl. 10.00 ved parkeringspladsen i den vestlige ende af Frieslandsvej og medens vi blev samlede, blev vi budt velkommen af en ravn. Turen derud havde været en diset fornøjelse, men jo nærmere vi kom mødestedet, jo mere opklaring kom der.



Elsebeth havde valgt at tage til Ribe og Jesper til De kanariske øer, så Ib og jeg var på egen hånd. Vi gik ind på Vestamager og til Hejresøen med masser af ænder – bjergand, troldand, taffeland, knarand, krikand og en stor flagspætte i toppen af et fyrretræ. Vi gik videre, og da vi nåede pumpehuset blev en flyvende rørdrum spottet.

Fremme ved Klydesøen slog vi os ned i solen, nogle indenfor i fugletårnet og andre udenfor. Her var flokke af viber, alm hjejle, alm ryle, pibeænder, spidsænder, en enkelt skeand, grønbenet rørhøne, brushane, storspove og mudderklire. Pludselig kom 4 sølvhejrer flyvende, lavede en vending i luften, inden 2 af dem slog sig ned i kanalen lidt væk. Flokke af gæs kom flyvende og skægmejser hyggede sig i sivene.



Der var stadig dis over den fjerneste del af området, så det var ikke til at se, om der skulle gemme sig en havørn derude. Jeg så et blå lyn over kanalen og da farten ikke passede til en vandnymfe, må det have været en isflugl – uheldigvis var der ikke andre der ser lynet, så det tæller jo ikke.

På hjemturen drejede vi ind ved pumpehuset og gik i udkanten af Pinseskoven. Længere fremme var der fuglekonger i træerne langs stien – en god oplevelse at se dem så tæt på.

Kl. 14.00 var vi tilbage ved bilerne og sagde farvel efter en god tur i solen på Vestamager – dog helt uden rovfugle.

Bjarne

Den **24/10** havde vi besøg af **Per Finn Nielsen** – en rutineret og meget spændende foredragsholder. Per Finn er naturfotograf, men bestemt en af dem, der går sine egne veje, koste hvad det vil i både tid og penge.

Per Finn lagde ud med nogle yderst flotte fugle- og landskabsfotos og gik herefter over til eftermiddagens hovedemne: Hvinanden både på land og i vand. Her var fotos af alle aspekter af hvinandens liv og færden, herunder nogle fantastiske undervandsoptagelser og optagelser fra æggene klækkes, til ungerne er på vej ud af reden med en lufttur af format.

En fremragende eftermiddag og en flot start på den nye foredragssæson. **Poul.**



REFERAT FRA TURENTIL MADERNE & AVNØ D. 7/11

Lige omkring 30 grågæs havde meldt sig til turen, der startede i tåge og dis. Vejrudsigten lovede dog opklaring i løbet af dagen. Den holdt, hvad den lovede, for da vi nåede til Maderne, var der sol og høj himmel. Men lidt småt med fugle: grågæs, gråænder, pibeænder og ikke meget andet.

Efter formiddagskaffen kørte vi tværs over Sjælland til Avnø. På vejen derover havde vi nok dagens højdepunkt: en flok agerhøns, som er ved at være et sjældent syn, og en blandet flok gæs med både grågæs, blisgæs, bramgæs og knortegæs.

På Avnø startede vi med at gå til shelterne ved skoven. Her var der de obligatoriske sæler, gråænder, knopsvaner og ikke meget andet.

Vejret skyede til og vi gik tilbage til naturcenteret og frokosten. Herefter delte vi os i to. Nogle blev ved naturcenteret, medens andre gik ud til fugleskjulet. Derude havde nogle heldige en mosehornugle og alle fik set diverse vadere. Tilbage ved bussen havde de andre haft en havørn. Så summa summarum: nogle fik set mosehornugle, andre havørn og nogen ingen af delene.

Men alt i alt kom vi op på 49 arter.

Jesper.

Den **14/11** havde vi besøg af **Marco Brodde** – direkte fra Fanø, hvor Marco bl.a. er naturleder. Et yderst behageligt bekendtskab.

Marco brugte første halvdel til at fortælle om de store udfordringer, man skal kæmpe med, når man bor i et vadehavsområde. Der er mange interesser, som skal tilgodeses, og der vil altid være nogle, som føler sig forbigået. Lidt tungt stof, men naturligvis af afgørende betydning for et så vigtigt område som Vadehavet.

Anden halvdel handlede om Marco's liv som kunstner. Vi så først nogle eksempler af hans kunst som fotos på skærmen og efterfølgende i "bunker" på bordene. Man stod lidt "på ryggen af hinanden", så det var svært at finde sit favoritbillede.

Jeg kunne tænke mig at besøge Marco på Fanø og se hans billeder under mere rolige forhold. Det er 50 år siden, jeg besøgte Fanø sidst – så det kunne måske være en ide med et gensyn. **Poul.**

Tur i egen bil til Kyndby, Selsø og Østskoven 21. november 2018

Med udgangspunkt fra Dragør skulle der startes rimelig tidligt hjemmefra., men det var en fin kølig vinterdag med +5C og solen på vej op, og hvor vinden endnu ikke var frisket op. En fin tur "nord på".

På P-pladsen ved Kyndby værket samledes efterhånden ca. 25 grågæs, lidt spredt fægtning ankomstmæssigt, da togpersonalet havde valgt denne dag til en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der greb lidt ind i folks planlægning.

Første del af turen gik langs vandet over til skoven mod Østerløb. Det var fint, da vinden, der nu var tiltaget var østlig, hvorfor vi gik i nogenlunde læ. Fuglemæssigt fik vi havørn, der først sad på en sten langt ude på vandet, men lettede og kom tæt på, musvåge, stor tornskade, der lod sig beskue i toppen af en nærliggende busk, dobbeltbekkasin og en stor flok halemejser, der fouragerede i buskene langs stien. Turen blev efterhånden så lang tidsmæssigt, at formiddagskaffen først var indtaget kl 11.30.



Derefter blev næsen sat mod Selsø Kirke, hvor tanken var at indtage frokost efter obs. ud over søen. Men også her var der meget at se på, grågæs, store flokke af bramgæs, hvori der havde indsneget sig 4 stk blisgæs, stor skallesluger, knarænder, hvinænder, krikænder, skeænder. Vinden var nu taget så meget til, så pladsen ved kirken var blevet lidt udsat for indtagelse af frokost, og tiden var i øvrigt skredet lidt mere, så det blev besluttet at køre til Østskoven og finde et sted i læ for spisning.



Stedet blev jagthytten i skoven ud til vandet mod Eskildsø, hvor der kunne findes nogenlunde læ til alle. Klokkeren var efterhånden blevet 13.30, så sulten trængte sig på. Vi manglede en tårnfalk, men den valgte at fange mus i nærheden. Byttet blev indtaget på toppen af en større sten. Efter frokosten var der kommet så meget energi tilbage, at mange valgte at gå til Eskildsø færgeleje for eventuelt at få et glimt af den lille lappedykker. Det lykkedes.

Turen sluttede 14.30 med 46 arter registreret, så en dejlig dag i et friskt vejr til 3 spændende lokaliteter, som undertegnede ikke havde været til tidligere..

Ib



Juletur den 5. december 2018 ved Tueholmsøen

Vi var 30 grågæs, der mødtes ved Tueholmsøen kl:10 til den traditionelle juletur. Solen skinnede og der var næsten ingen vind.

Vi startede med at gå rundt om Vallensbæk sø (Vandskisøen), hvor vi blandt

andet havde 4 store skalleslugere, 2 bramgæs og mange pibeænder og fiskehejrer.



Herfra gik vi til shelteret ved Tueholmsøen, hvor vi drak formiddagskaffe og spiste frokost med den sædvanlige uddeling af stærke dråber, bl. Fra Jens Niring, der havde haft rund fødselsdag. Der var også masser af juleslik, småkager og sund slik medbragt af Grågæssene Grethe havde medbragt 2 sange, som vi sang efter bedste evne. Desuden havde Bjarne og Lisbeth slæbt brænde med, så der var bål i år.

Sidste stop var ved udløbet af Vridsløselille å, hvor vi så efter isfugl, men den var ikke samarbejdsvenlig.

Vi sluttede omkring kl. 13 Dagens

udbytte var 28 arter. **Elsebeth.**



Den **12/12** havde vi igen besøg af **Stig Jensen**, som fortalte og viste en masse fotos fra Senegal . Stig ved en masse om Afrika, både når det gælder fuglelivet og alle de sociale aspekter. Han er desuden en gudsbenådet formidler, som forstår at holde salen oppe på mærkerne.

De fleste fugle har jeg glemt navnene på (farveladefugle iflg Stig), men husker dog med glæde Svalehaleglenten, som med rette var en af turens helt store attraktioner. **Poul.**

JANUAR – APRIL 2019.

Grågæssenes ture og foredrag, januar - april 2019

Foredrag: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 30 kr. Kaffe/te og chokolade til 20 kr. kan købes fra kl.12.30. Huske at der omkring Vanløse Station er tale om 3-timers P-zone – i kælderen under Kulturhuset er der tale om 2-timers P-zone.

Onsdag den 16. januar. Foredrag v. Christian Andersen Jensen.

Chukotka NØ Sibirien juni 2017. På sporet af den karismatiske skeryle.

En tur til det nordøstlige Sibiriens nærmest uendeligt store tundralandskab, som i starten af juni tiltrækker en lang række vadefugle, ænder og gæs. Turen bød på mange spændende oplevelser af bl.a. skeryle, kæmperyle, terekklire og rødhalsset ryle.

Onsdag den 13. februar. Foredrag v. Luise Ekberg.

Fiskeørn som ynglefugl i Danmark.

Kom og hør redekoordinator Luise Ekberg fortælle om fiskeørne generelt og erfaringer fra Gribskov – hvordan lokker vi den til som ynglefugle, hvor og hvordan bygger de rede, hvordan er fiskeørnenes adfærd på ynglepladsen, herunder troskab, æg, unger og fødevalg.

Onsdag den 13. marts. Foredrag v. Allan Gudio Nielsen.

Fugleværnsfondens reservater.

I 2016 fyldte Fugleværnsfonden 50 år. I dette foredrag tager vi en tur rundt i de 22 reservater og hører om hvordan det står til derude – fugle, pleje, formidling m.m. Vi ser også tilbage på de 50 år der er gået og vi tager et kig ud i fremtiden.

Ture: Kontakt Jan Chr. Møllerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Elsebeth Gludsted (telefon 2178 5274), Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

Tur i egne biler til Alsønderup, Strødam og Solbjerg Engsøer onsdag den 23/1 kl. 10 – 14. Vi mødes på parkeringspladsen ved Nejede Vesterskov og går gennem skoven til fugletårnet ved Alsønderup Engsø inden vi kører videre til Strødam og Solbjerg Engsøer.

Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling.

Flerdagstur i bus til Skåne Tranås, mandag den 4/2 kl. 7.00 – onsdag den 6/2 kl. 17.00. Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling i Tårnby på den traditionsrige vintertur i

Sverige hvor vi bor på Skåne Tranås vandrehjem. Her bor vi i dobbeltværelser med eget bad/toilet (der er dog 4 værelser uden eget bad/toilet i hovedbygningen). Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/12. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet til en merpris på 500 kr. Prisen er inkl. bus, 2 overnatninger, linnedpakke, 2 x morgenmad og 2 x middag. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup. Husk gyldig billed-id.**

Turen er udsolgt, men du er velkommen til at ringe til Jan Chr. Møllerup tlf. 40508487 for at høre, om der er afbudspadser.

Bustur ud i det blå – Sydsjælland, onsdag den 20/2 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd videre mod syd (Rådmandshaven, Tamosen, Enø og hvad vind og vejr ellers kan indbyde til). Max 35 deltagere. Indbetal kr. 260 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 31/1. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke står på i Ballerup.**

Efter den 13/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487)

Bustur ud i det blå – Nordsjælland, onsdag den 6/3 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører mod nord (Holløse Bredning (gummistøvler/vandtæt fodtøj anbefales), Melby Overdrev og hvad der er af seværdige steder). Max 35 deltagere. Indbetal kr. 260 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/2. Efter den 27/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487)

Tur i egne biler til Vestamager, onsdag den 20/3 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen i Kongelunden og går gennem skoven og via strandengen til Hejre- og Klydesøen. **Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling.**

Bustur til Pulken m.v., onsdag den 3/4 kl. 7.00 – 18.00. Vi mødes på P-pladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby Station til det østlige Skåne hvor vi prøver at gentage sidste års tur i håb om at se traner m.v. **Bemærk at turen er forlænget med 1 time på grund af den længere køretid.** Max 35 deltagere. Indbetal kr. 280 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke står på i Ballerup. Husk gyldig billed-id.**

Efter den 20/3 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487)

Bustur til det nordlige Jylland, den 30/4 kl. 7.00 – 3/5 kl. 17.00. Vi mødes på P-pladsen ved Ballerup Rådhus og kører via Odden – Århus til Lille Vildmose inden vi indkvarteres i Fjerritslev. Derudover skal vi under opholdet besøge Vejlerne, Ulvedybet og Skagen. Her afgør vind, vejr og udmeldinger i hvilken rækkefølge vi besøger stederne. Max 30 deltagere. Indbetal kr. 3.100 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. Der er mulighed for få enkeltværelser til en merpris på 500 kr. Prisen er inkl. bus, 3 overnatninger, linnedpakke, morgenmad, selvsmurte madpakker med kaffe/te og middag samt aftenkaffe. Efter den 20/3 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487)

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

Hjemmeside <https://goo.gl/photos/CsQ1pnGASBVjX5Nr5>

Fotos: Bjarne Andersen, Poul Reib

