

GRÅGÅSEN

2/2019/Årgang 20



GRÅGÆSSENE

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





PLUS TURLEDER IB SØRENSEN. OPDATERET FOTO ER PÅ VEJ.



Bjarne Andersen	40552314
Ib Sørensen	40299710
Niels Mathiassen	23647040
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Chr. Møllerup	39658767/40508487
Elsebeth Gludsted	43524868
Jesper Tendal	41680399

Lommeuld!!

Man siger, at lommeuld er en af de få ting, som kommer af sig selv.

Det gælder desværre – heldigvis – ikke en publikation som ”GRÅGÅSEN”.

Den gamle redaktør har flere gange været ude med riven og beklaget sig over medlemmernes åbenlyse lave/manglende interesse i at bidrage til, at Grågåsen kan vedblive med at være læseværdig.

Faktum er, at vi i de sidste 2 år (siden digitaliseringen) har modtaget 2 (to!) indlæg fra medlemmerne - et fra Niels Mathiassen og et fra redaktøren.

I øjeblikket består indholdet overvejende af Siden Sidst (skrevet af turlederne), turprogram (skrevet af turlederne) samt referat fra 2-3 flerdagsture pr.år og Gåsefjeren (heldigvis skrevet af forskellige medlemmer – og tak for det!)

Men vi mangler, som det fremgår, i den grad medlemmernes opbakning. Der må være masser at skrive om. Eksempelvis ris/ros, ferieoplevelser, fugleoplevelser, nye lokaliteter osv. osv.

Lad nu være med at give digitaliseringen af bladet skylden for det manglende indhold. Vi kommer ikke tilbage til det trykte blad.

Der er enighed i Seniorudvalget om at fade Grågåsen ud, hvis der ikke kan fornemmes en markant ændring i løbet af 2019. Så fremtiden for Grågåsen er i høj grad op til dig!

Den gamle redaktør / Poul Reib.

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til jkriegel@privat.dk



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!

Referat af Grågæsturen til Skåne Tranås 3.-5. februar 2019

Tidlig mandag morgen var 24 grågæs klar til at vores søde chauffør Jacob startede bussen og drog mod Skåne. I Tårnby samlede vi de sidste 3 grågæs op.

VI kørte over broen med skøn udsigt til solopgang og uden isfald fra pylonerne, hvilket havde gjort, at broen flere gange i dagene forud i perioder var lukket.

Efter grænsekontrol gjorde vi et kort ophold ved Skånegårdens toiletter – og turen gik herfra videre til Krankesjöen med morgensang v/Birger. Her så vi de første 2 havørne på isen (en ung og en gammel). Herudover knopsvane, ravne og stor skallesluger.

Videre til Vombs Enge, hvor der var gæs i luft og på mark, en kæmpeflok bramgæs trak fra en mark over vejen og landede på den anden mark. Vi blev godt underholdt bl.a. af røde glenter, hvor 1 sad til parade og lod sig beskue mens den nettede sig.



På grund af vejarbejde viste Jakob sine kørefærdigheder, så vi på grund af omkørsel fik set Vomb.

Ved Vombsjöen var der havørne i skopafstand. VI kunne høre 2 sortspætter, men ikke se dem.



På vej til frokost ved Snogeholms Slot sprang 3 dådyr over vejen og 3 harer på lette fjed. Flot vejr med fin udsigt over søen så vi bl.a. 2 havørne, og 3 glenter gav flyveopvisning over skoven. Et hit var det opvarmede handicap toilet.

Turen gik så videre til Fyledalen. Over broen mod ”danskerpladsen” fik de forreste øje på isfuglen, der fløj over vejen lige foran bussen. Vi så kongeørnens rede og de 2 kongeørne flyve omkring lige overfor P-pladsen. Her var også sangsvaner og knarænder. Ved Teglværket var sortspætten der og 7 glenter gav flyveopvisning.

Vi sluttede af i Fyledalen med Jacobs lumumba, inden vi kørte til Skåne Tranås og blev indlogeret hos Gunilla, der fodrede os af med hendes dejlige kogekunst og lækker lille kage til kaffen. Jesper underholdt med hans version af Den Lille Rødhætte.

Dagen gav 43 arter.

Dag 2 var der afgang fra vandrehjemmet kl. 8.30 efter en solid morgenmad. Vi kørte i småregn mod Tostaberga, hvor vi blev modtaget af havørnen nedenfor, samt stor og lille skallesluger, dompap, stære og blishøns.



Vi indtog formiddagskaffe i stærk blæst, men blev dog lidt formildet af de opvarmede toiletter.

Efter en lille rundtur nåede vi frem til Landön. Her gik vi den sædvanlige tur og så bl. a. 2 havlitter, hvor den ene sad tæt ved bredden og pudsede sig. Desværre så det ud, som om det var olie, den var plaget af. Stedet gav også storspover.



På vej til Äspet tog det til med regnvejr, der dog stilnede noget af inden vi nåede frem. Frokost blev indtaget henholdsvis i bussen og i det fri. Vejret blev dog så godt, at vi kunne se engpiber, gråstrubet lappedykker og vindrossel.

Vi sluttede ved Hallamölle med sumpmejse, vandfald, lumumba og muffins.



Gunilla forkælede os med lækker vildsvinegryde. Underholdningen stod Niels for, da han omdelte en tegning, hvor vi arbejdede på at finde mange af de ordvendinger, der kan være vanskelige at forstå for dem, der ikke er vokset op med det danske sprog.

Dagen gav 13 arter.

3.dag afgang fra Skåne Tranås kl. 8.30 efter et dejligt ophold og forplejning.

Vi kørte til Fyledalen hvor vi så knarænder, spidsand, lille skallesluger og de 2 kongeørne, der sad i toppen af et træ.

Videre til Ystad havn, hvor det var meget blæsende og koldt, det eneste der viste sig var en gærdesmutte. Vi blev reddet fra det kolde vejr, da Gunilla ringede til Bjarne, at der var et bundt glemte nøgler på vandrehjemmet. Retur til Skåne Tranås, før vi kørte videre til Abbekås, hvilket var en kold affære, da vejret blev tiltagende dårligere med blæst og regn, det gav dog hvinand og havlit.

Frokost blev indtaget i bussen ved Näsbyholm Sjöen, hvor Jesper spottede en ørn på isen.

Sidste stop før vi kørte mod Ballerup var i regnvejr ved Grönalund Sjöen med lumumba i bussen, mens turlederne holdt stand og indtog den ude i regnvejret.



Hele turen gav 60 arter.

Regn får dog ikke humøret til at svigte hos en flok grågæs på tur og vi kom retur til Ballerup som planlagt efter en dejlig tur.

Lisbeth A (fotos Bjarne)

Mobiltelefoner

En fantastisk opfindelse til stor hjælp for rigtig mange. Hvordan mon vi klarede os før..... **men** kære med-deltagere på onsdagsforedragene, vil I ikke nok være søde at sætte dem på **lydløs** mens foredragene står på!

Ud over at det generer de øvrige deltagere, så synes jeg, at det er respektløst over for foredragsholderne der har gjort sig umage og har lagt et stort arbejde forud for foredraget for at gøre det så godt som muligt.

Her gik jeg og troede, at det kun var de unge, der led af 24/7 syndromet, og at vi i vores alder var klogere og dermed mere hensynsfulde, men ak. Tænk nu over det, tak.

Hilsen og god sommer til alle

Grete Nielsen

Svar: Helt enig. Den gamle redaktør var desværre en af de store syndere. Undskyld!

Gåsefjeren, Mit Fugleliv

Mit fugleliv startede i 1958 med cykelture fra Sydhavnen over dæmningen til Kongelunden. Megen fritid blev brugt derude i et par år. På turen over dæmningen var der dengang mange vadefugle. Det jeg husker bedst fra den tid, var foråret, hvor vi lå på maven på engene og så brushanerne danse.

Mit første fuglefoto er fra Kongelunden og taget med en konfirmations- gave. En sangdrosselunge taget ud af reden, sat på en træstub, fotograferet, og så tilbage i reden.

Det gik godt, vi holdt øje. Det var i øvrigt dengang det var moderne selv og fremkalde og lave billeder. Forældrenes køkken blev lavet om til mørkekammer.



Fuglene blev nu stille og roligt skubbet i baggrunden, til fordel for – sport, lystfiskeri, piger, militærtjeneste, familie og børn.

Fuglene kom for alvor ind i mit liv igen, med AOF's aftenskolekursus med fugle, med Lars Thomas som lærer. Det fine med kurset var, at udover undervisningen, var vi på ca. 10 fugleture rundt på Sjælland, Møn, Lolland/Falster samt Sydsverige, i et undervisningsår. Endvidere var vi så heldige, at vi qua Lars Thomas's kendskab til ansatte på Zoologisk museum, kom ind bagved, hvor publikum ikke kom. Her var mange mærkelige og spændende ting. Og her kunne vi se alle skufferne med fugleskind.

Det blev dyrere og dyrere med aftenskoler, efterhånden som tilskuddene faldt. Derfor stoppede vi, og kurset blev lukket i 2002. Hvad gør vi så, vi var jo meget glade for fugleturene. Vi dannede Gladsaxe Fuglegruppe, og så tog vi selv på alle turene. Gruppen eksisterer den dag i dag, men er knap så aktiv som tidligere.

Sideløbende med kurset hos Lars, deltog jeg i Klaus Mallings rovfugle- og vadefuglekurser i årene 1997-1998. For at gøre fuglekurser færdig, så deltog jeg også på Ole Geertz sidste hold fra 2006-2008.

Jeg blev medlem af DOF ultimo 1996, Det er blevet til mange småture med DOF samtidig med kursusture. Det er også blevet til mange rent private ture. Jeg husker med glæde tilbage på mine ture til Jylland. Altid fra torsdag til onsdag. Startende i Lille Vildmose og Ulvedybet, med første overnatning på Fjerritslev vandrehjem. Og så ellers ned af hele vestkysten. Søndag var jeg nået til Tipperne, og så var der jo åbent der. Sidste overnatning var på Rudbøl vandrehjem. Hjemturen over Fynshav/Bøjden.

Efter jeg var stoppet med at arbejde ultimo 2005, begyndte jeg også at tage på storture med DOF. Mest Europa, men også Nordafrika, Israel, og en enkelt tur til Goa. Det er indtil nu blevet til 18 ture. På mange af mine storture mødte jeg mange gange grågæs, det var kun et ekstra plus.

Min første tur med grågæssene var august 2004. Det er sidenhen blevet til mange endags- og flerdags-ture, og altid i hyggeligt og festligt selskab. Det er så her jeg er i dag.

Finn A.

Kort og godt om afviklede arrangementer

Rådvad d.9 januar 2019.

Som sædvanlig troppede Grågæssene talstærkt op til årets første tur, der traditionen tro gik til Rådvad. Vi mødtes på P-pladsen ved Stampen og vandrede langs åen til Rådvad. Her fandt vi efter lidt søgen vandstæren, som alle fik set godt, medens ravnene fløj over os og sikkert ville have fået en Lars Lilholt til at bryde ud i “ og ravnene skrige ved Karup/Mølleåen “.

Turen gik videre over Mathildebroen, hvor efter kaffen/frokosten blev indtaget på nogle træstammer.



Så tilbage til P-pladsen langs den modsatte side af åen og mølledammen. Lidt dåvildt og kronvildt så vi på vor vej. Men fuglene var det sløjt med. Vel tilbage på P-pladsen reddede Kjerstin dagen ved at spotte en isfugl, som alle fik set efter diverse anvisninger om, hvor den sad. Så med hiv og sving kom vi på en grå og trist januar dag op på 26 arter.

Jesper.

Deen **16. januar** kom Christian Andersen Jensen helt fra Århus for at fortælle om og vise fantastiske fotos fra en begivenhedsrig tur til **Chukotka i NØ Sibirien**.

Tænk engang: 4 eventyrlystne modne mænd rejser til ”the middle of nowhere” og udsætter sig selv for nogle uger under barske, primitive forhold bl.a. længerevarende ophold i et larmende bæltekøretøj – der er ingen veje!

Som præmie får de lov til at studere 3 yderst sjældne ryler: Kæmperyle. Rødhalsset ryle og ikke mindst Skeryle plus naturligvis mange andre væsener og en imponerende natur.

Det blev atter en begivenhedsrig eftermiddag i Vanløse.

Onsdag den **23. januar 2019** tur til søerne langs Pøleåen

Ca. 30 grågæs mødtes en kølig men klar vintermorgen kl. 10.00 på parkeringspladsen i Nejede Vesterskov hvorefter vi i samlet flok begav os gennem skoven til fugletårnet ved Alsønderup Engso. Der var ikke mange småfugle i skoven – kan det mon skyldes de pludrende grågæs? Vi nærmede os søen, var der is på søen eller var det klart vand? Det viste sig at det meste af søen var dækket af is, så der kun var åbent vand ved den modsatte bred. I det åbne vand så vi store skalleslugere, på isen så vi grågæs og på skråningen på den modsatte bred stod en stor flok fiskehejrer. Turen tilbage gik igen gennem skoven, da hjulsporet i skovkanten var for ujævnt og glat. I skoven så og hørte vi blandt andet gærdesmutte, fuglekonge, spætmejse, sumpmejse og stor flagspætte.



Næste stop var ved Pøleåens udløb i Arresø hvor vi indtog frokosten medens der blev kigget på en enkelt skægmejse der var på glatis mellem sivene på den anden side af åen, en ung sangsvane på søen sammen med lille skalleslugere samt en flok store skalleslugere. Lidt efter fik Jesper øje på 2 havørne i toppen af et træ på den anden side af søen.



Herfra kørte vi til Solbjerg Eng sø hvor der var en flot ræv på isen i selskab med 2 havørne (en gammel og en ung) og med en flok pibeænder i det åbne vand. Derudover et par helt lyse musvåger. Den ene havørn fløj mod Strødam Eng sø medens vi kiggede på.

Sidste stop var Strødam Eng sø med masser af gæs og ænder på vandet. Da vi gik fra p-pladsen kom en spurvehøg flyvende over os. Vi gik til den nordlige ende af søen, hvor broen går over Pøleåen. Her er der ofte vandstær, dog ikke denne gang. Undervejs blev der set flere store skalleslugere, hvinand, troldand og en flyvende havørn (givet den ene der forlod Solbjerg Eng sø da vi var der). På vejen tilbage så de sidste 6 grågæs en bjergvipstjert på den anden bred.

Tilbage igen kom 2 meget mørke musvåger flyvende medens de sidste var ved at sætte sig ind i bilerne.

Vi nåede op på 32 arter.

Bjarne

Ud i det blå – Sydsjælland – den 20. februar 2019

18 grågæs mødtes ved Ballerup Rådhus og kørte i klart vejr til Solrød for at samle de sidste 2 deltagere op, inden turen gik videre til Rådmandshaven i Næstved – var der mon vandstær eller andet spændende ved Suseåen.

På vejen derned blev både fjeldvåge og musvåge observeret.

Hverken vandstær eller isfugl lod sig se, men enkelte fik set gråstrubet lappedykker og alle fik set og hørt spætmejse, grønirisk, grønsisken, musvit, blåmejse, grønbenet rørhøne og knopsvane, ligesom vi ved selvsyn kunne konstatere, at hættemågens ungfugle ikke har røde ben.



Tilbage i bussen gik turen mod Karrebæksminde og Enø. Undervejs så vi en blå kærhøg lavt over rørskoven ved den store rundkørsel. Vel fremme gik Niels og Bjarne til bageren efter de bestilte spandauere som blev indtaget i læ ved de opstaldede både og hvor Elsebeth blev fejret på behørig vis. Efter kaffen blev der spejdet ud over vandet mod Lindholm – der var ingen havørne at se, men i det lave vand var der klyder, gravænder, sangsvane, skarv, storspover og strandkader. På en pæl ved havnen sad 2 stære og på andre pæle pralede skarver med størrelsen på de fisk der slap væk.



På vej tilbage til bussen så vi en spurvehøg der blev moppet af en gråkrage og i kanalen var der stor skallesluger.

Vi kørte nu så langt mod øst vi kunne og gik herfra til overdrevet og kunne nyde syngende sanglærker, engpibere og flokke af bramgæs. For enden af vejen så vi viber, gravænder og storspover. Tilbage ved bussen sad vi i læ af bussen og indtog vor frokost og kunne til slut nyde en musende tårnfalk.

Herfra satte vi kurs mod Bisserup Havn – det er jo et stykke tid siden vi sidst har været der. Der var ikke så mange fugle tæt på, men igen strandskader og storspover og i selve havnen en flot ederfugl han. Noget længere væk var der flere lille lappedykker.

Turens sidste stop var et nyt sted som Bente havde fået anbefalet – Jarsskov der ligger på Basnæs Fed i den nordlige del af Dybsø Fjord. Her er der 2 fugletårne (et mod øst og et mod vest). Vi valgte det mod vest på grund af vindretningen. Adgangen til fugletårnet forudsatte dog en vis portion akrobatiske evner, da man via et højt trin skulle forcere et trådhegn.



På vandet var der mange knopsvaner, blishøns og få toppede skalleslugere og i skoven var der halemejsler.

Der var enighed om, at området fint kan indpasses i en tur der også omfatter Rådmandshaven, Enø og Avnø og hvor der kunne være tid til at besøge begge fugletårne.

Herfra satte vi kursen hjemad og nåede at se agerhøne og fasan.

Dagens resultat blev 54 arter, hvilket jo er meget godt når man tænker på at en 3 dages tur til skåne ”kun” gav 60 arter.

Bjarne

Den 13/3 besøgte **Louise Ekberg** og ægtefælle Grågæssene for at informere om **Fiskeørnens nyere genkomst til Danmark** og specielt forekomsten i Grib Skov.

Det var faktisk Louise, som fandt rede stedet, og så blev hun mere eller mindre automatisk inddraget i forskellige jobs i DOF bl.a. som rede koordinator. Louise er i øvrigt formand i DOF Nordsjælland – tidligere en del af DOF København, men nu en selvstændig afdeling med ca. 1800 medlemmer.

Louise er en trænet foredragsholder og vigtigt for ældre mennesker: Hun taler langsomt og tydeligt! En del af første halvleg handlede om Fiskeørnens ønsker til rede pladser, som helst skal være i trækroner i høje grantræer med 360 grader udsigt. Især i introduktionsfasen er disse krav af vital betydning. Ret interessant, når man ser fiskeørne lige syd for grænsen i Tyskland ynglende på højspændingsmaster lige ved de store færdselsårer, 2. halvleg var jeg ikke tilstede, men det var med sikkerhed lige så interessant som første.

Ud i det blå Nordsjælland 7.marts 2019

Vi var 28 Grågæs og 2 turledere, der startede fra Ballerup kl. 7 med Jakob som chauffør

Det havde regnet mere eller mindre uafbrudt de sidste dage før turen, så vi var lidt spændte på, om vi kunne stole på vejrudsigten, der lovede tørvejrs indtil ca. kl.15, men vi startede i tørvejrs, og vi så endda solen.



Første stop var Hundested havn, der bl.a. bød på sorttænder, fløjlsand, edderfugle og en enkelt sule.

Næste stop var Melby overdrev. Her havde vi bl. a. 3 store præstekraver og syngende lærker
Fra Melby kørte vi til Tibirke kirke, hvorfra vi gik hen til Holløse bredning.

Det var et rigtigt godt sted med grå-, bram- og blisgæs. Desuden var der masser af fiskehejrer, en enkelt sølvhejre, stor-og lille skallesluger og forskellige ænder, og lærkerne sang uafbrudt.

Frokosten blev indtaget i Asserbo plantage ved Stængehus. Her havde vi bl.a. hedelærke og sortspætte som nye arter.

Sidste stop var Gilleleje havn, hvor der var meldt gråmåge ud. De fleste af os fik set den. Sidste punkt på dagen var lumumba serveret af Jakob og nu kom regnen, så vi kørte tilbage til Ballerup i regnvejr.

Dagens udbytte var 58 arter.

Elsebeth

Den **13/3** fik vi igen besøg af vor gode ven **Allan Gudio** – DOF's populære turleder. Damerne dåner og vil gerne sidde tæt på – på første række.

Allan fortalte om Fugleværnsfondens efterhånden omfangsrige samling af lokaliteter, hvoraf nogle er nyskabende i form af fotoskjul med ruder, som man kan se ud af, men hvor fuglene ikke kan se ind i skjulet. En god afslutning på sæsonen.

Tur i egen bil til Kongelunden/Vestamager, onsdag 20-03-2019, kl 10-14

35 grågæs mødtes på parkeringspladsen i Kongelunden, heriblandt 4 helt nye ansigter. Efter det flotte vejr tirsdag, var det et øv-vejr med lidt finregn og dis og op til frisk vind fra vestlig retning.

Tirsdag havde givet flere spændende observationer ved Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden, så det blev besluttet at vi gå hele vejen af Collins sti til stranden, og derfra langs med vandet til indgangen gennem porten ved Fasanstien.

I Kongelunden blev vi mødt af et ”kor” af flagspætter, der trommede på livet løst på tørre grene. Da deltagerne langt om længe, forsinket af spætterne, nåede gennem skoven ud til det åbne stykke til stranden, blev tidligere beslutning alligevel ændret til en behageligere tur inde i skoven i læ op til porten.



Ved Hejresøen var der mange ænder, med et overtal af troldænder, men indimellem blev der spottet taffeland, knarand, skeand samt lille-, toppe-og gråstrubet lappedykker. En blå kærhøg,-hun- lavede opvisning langs med og lige over sivene. Deltagerne fortsatte ned mod pumpestationen videre mod Klydesøreservatet. Undervejs tabte vi en håndfuld deltagere, der ikke kunne gå længere på morgenkaffen, men måtte have tanket op. Til gengæld sad de i første række, da en flok traner på 25-30 stykker passerede i forholdsvis lav højde.

Turen fra Hejresøen videre mod Klydesøen var i strid modvind, så alle krøb i skjul i tårnet, for at indtage frokosten, hvortil Lis og Jørgen serverede en lille ”snudestrammer”, da Jørgen havde haft fødselsdag. I hele Klydesøreservatet var vandstanden rekordhøj med blankt vand overalt, så det var faktisk få fugle, der kunne ses fra tårnet, men 3 rørspurve holdt til i en nærliggende busk.

Efter optankningen i tårnet blev tilbageturen påbegyndt i lidt spredt fægtning, men med et længerevarende ophold oppe på dæmningen ved pumpestationen. Herfra kunne de store tangmængder overskues, med krikænder, gravænder, lille skallesluger, rødben, bramgæs.



Sidste del af turen gennem Kongelunden mod parkeringspladsen gav sangdrossel og en ravn over p-pladsen, der både lod sig høre og se.

I alt gav turen 42 arter, men ingen havørn, som næsten er blevet fast obs.

Ib/ Jesper

Tur til det østlige Skåne den 3. april 2019

28 grågæs samt vor trofaste chauffør Jakob mødtes ved Ballerup Rådhus og var klar til afgang kl. 7.00. Vi skulle have været yderligere 5 som dog meldte fra på dagen, så der ikke var mulighed for at samle op. Efter opsamling af yderligere 7 grågæs ved Tårnby St. var vi i alt 35 der satte kurs mod Sverige og som efter den sædvanlige kontrol af legitimation kunne køre til Skånegården for at rime af.

Herfra satte vi kurs mod Kristianstad og Håslövs Änge som vi fandt i første forsøg. Vi startede med formiddagskaffen og fik samtidig sat skoperne op. En venlig svensk ornitolog udpegede fiskeørnens rede med ørn på reden – alle fik set den. Derudover var der havørn på en stor sten, rørspurve, rødben der parrede sig, storspover, dobbeltbekkasiner, viber, lærker, røde glenter, sangsvane, pibesvane, pibeand og spidsand. Rørdrum blev hørt.

Vi kørte videre gennem storkebyen (1 hvid stork på taget som vi dog ikke talte med på listen, da det jo nærmest var en burfugl) og kørte til Pulken hvor der i weekenden var udmeldt mere end 9.000 traner. Lige inden Pulken stod der en hvid stork på marken.



Jakob fik parkeret bussen og vi kom alle ud og kunne se mange traner i vådområdet. Derudover var der hvid stork, skeand, bramgæs, atlingand, gravænder og stor tornskade.



Næste stop var Drakamöllens Naturpark hvor vi startede med at spise vore medbragte madpakker medens vi lyttede og så diverse småfugle, herunder træløber, spætmejse, bogfinke, sangdrossel og gransanger samt ravn, inden vi gik en tur ud i det smukke lyngområde med Asger som vejviser. Undervejs hørte vi en spætte sidde og hakke i et træ og så flere hedelærker.



Tilbage ved bussen var vi nu klar til at køre til turens sidste mål Fyledalen – var kongeørnene mon hjemme? Vi kørte til danskerparkeringspladsen og gik over vejen – lågen stod åben så vi havde ikke problemer med at komme ind på marken og få sat skoperne op. Reden blev fundet og der lå ørn på reden, lidt efter blev den anden kongeørn spottet siddende i en trætop noget derfra. På åen var der stor skallesluger, vinand, krikand og knarand.

Efter lidt at varme sig på blev hjemturen begyndt og vi kom godt til Tårnby St. hvor de første 7 blev sat af inden vi tog det sidste stræk til Ballerup hvortil vi ankom efter en god tur i primært solskin, men med lidt blæst.

Vi kom op på 69 arter.

Bja

MAJ – AUGUST 2019.

Grågæssenes ture maj – august 2018

Ture: Kontakt Jan Chr. Møllerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Elsebeth Gludsted (telefon 2178 5274), Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

'Bustur til det nordlige Jylland, den 30/4 kl. 6.30 – 3/5 kl. 18.00. Vi mødes på P-pladsen ved Ballerup Rådhus og kører via Odden – Århus til Lille Vildmose inden vi indkvarteres i Fjerritslev.

Derudover skal vi under opholdet besøge Vejlerne, Ulvedybet og Skagen. Her afgør vind, vejr og udmeldinger i hvilken rækkefølge vi besøger stederne. Turen er udsolgt og der er venteliste. Du kan evt. kontakte Jan Chr. Møllerup (4050 8487) om ventelistsituationen.

Tur til Vaserne, onsdag den 15/5 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes ved Holte Roklub for enden af Frederikslundvej i Holte og går til Vaserne hvor vi tager den sædvanlige tur. Med lidt held ser vi ud over en masse småfugle og andefugle også lille flagspætte.

Tur til Tryggevælde Å og Ådal onsdag den 29/5 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen hvor Tryggevælde Å krydser rute 261 mod Strøby. Efter at have kigget her kører vi til Strøby Kirke og går til Tryggevælde Ådal for at kigge og lytte efter sangerne. Hvis tiden tillader det tager vi til slut til Gjorslev Bøgeskov. **Husk at kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for kørelejlighed.**

Tur til Skenkelsø onsdag den 5/6 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes for enden af Rørsangervej, Ølstykke og går en tur ved Skenkelsø.

Sæsonafslutning onsdag den 19/6 kl. 8.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd til Vemmetofte hvor vi går en tur inden vi kører til Gjorslev Bøgeskov hvor vi obser ved havnen inden vi går på Traktørstedet og spiser frokostmenuen (inkl. 1 øl/vand). Efter frokost går vi en tur i skoven inden vi igen sætter kurs mod Ballerup. Max 35 deltagere. Indbetal kr. 350 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/5. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE står på i Ballerup.** Efter den 1/6 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487) om evt. restpladser.

Tur i egne biler til Staunings Ø onsdag den 31/7 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Jersie Strandpark og går til den sydlige ende af Staunings Ø. Efter fuglekiggeriet er der mulighed for en tur i bølgen blå i forbindelse med frokosten – så husk badetøj. **Husk at kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for kørelejlighed.**

Bustur til Lolland onsdag den 21/8 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd mod Lolland hvor vi besøger nogle af fuglelokaliteterne vi hørte om ved sæsonens sidste foredrag. Max 35 deltagere. Indbetal kr. 300 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/5. **Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE står på i Ballerup.** Efter den 1/6 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487) om evt. restpladser.

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

Fotos: Bjarne Andersen, Poul Reib

