



GRÅGÅSEN

4/2019/Årgang 20



GRÅGÆSSENE

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





Bjarne Andersen	40552314
Ib Sørensen	40299710
Niels Mathiassen	23647040
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Chr. Mollerup	39658767/40508487
Jesper Tendal	41680399



Nye tur mål i horisonten ?

En række initiativrige grågæs - faktisk ikke færre end 9 – har i starten af august leveret en liste til Seniorudvalget med – hold nu fast – hele ca. 30 nye tur mål. De fleste naturligvis i Danmark, men Sverige og Tyskland er også repræsenteret. Nogle af lokaliteterne kender vi allerede, mens andre er mere eller mindre ukendte for os.

Det understreges, at man bestemt ikke er utilfredse med de allerede kendte lokaliteter (tak for det), men, at lidt nye boller på suppen jo altid skærper appetitten!

Det vil nok føre for vidt at liste alle tur mål, men her er en lille smagsprøve:

Sjælland: Saltholm, Favrholt (Hillerød), Holløse Bredning, Tempelkrog (Holbæk)

Fyn: Johannes Larsen Museet og Fyns Hoved. Ølund gårds Inddæmning og Gyldensteen.

Jylland: Solkær Enge (Kolding), Hejlsminde, Ahl Hage (Ebeltoft), Følle Bund (Rønde), Vorsø og Æbelø (i forbindelse med flerdagstur)

Syd for grænsen: Sydslesvig, Ejderen, Friedrichstadt, Oder tal (gammel kending – meget transport), Stortrapper omkring Berlin.

Sverige: Fulltofta (Hørby) Hallands Väderö (igen, men gerne uden mudrede stier).

Ovennævnte er som sagt udelukkende ment som smagsprøver.

Seniorudvalget vil nu i de kommende planlægninger af ture forsøge at vurdere de forskellige tur mål bl.a. med hensyn til fugleliv, transporttid, egnethed med hensyn til bus og ”plads” til 30-35 personer.

Vi kan ikke love, at vi benytter alle forslag, men vi er yderst taknemmelige for samtlige ideer.

Skulle Du ligge ind med andre forslag, så tøv ikke med at give os et praj.

Poul R.



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!

Turen til Åkulla Friluftsgård den 9. – 12. september 2019

Mandag morgen tog vi fra Ballerup og efter opsamling i Tårnby kørte vi over Øresundsbroen til Sverige. Første stop var en kort afrimningspause ved Skånegården hvor vi fik husrødstjert og ravn inden kursen blev sat mod nord.

Formiddagskaffen blev indtaget ved Trönninge Enge, hvor vi sad ved fugletårnet – som det ses af billedet var det ikke en onkel Åge model - og nød en fjeldvåge ved ankomsten. Under kaffen blev der set rørhøg, duehøg, spidsand, bramgæs, canadagæs, tinksmed, engpiber, sortkrage og stillits.



Herfra gik turen videre mod Morups Tange, hvor vi startede ved Korshamn syd for Glommen. Her var masser af gæs og skarver samt ederfugl, toppet skallesluger, strandskade, stor præstekrave, islandsk ryle, alm ryle, lille kobbersneppe, storspove, samt en flot vandrefalk siddende på jorden. Da vi havde spist frokost kørte vi videre til Glommen havn, hvor vi så mudderklire, fiskeørn, dværgfalk og hvinand inden vi indtog eftermiddagskaffen/lumumbaen med Birthes hjemmebag. Det lille kræ sad på stien og spiste og flygtede først da jeg lagde mig på maven for at komme tættere på.



Nu kørte vi videre til det lavvandede område syd for havnen, hvor vi havde set en masse fugle fra bussen. Her brugte vi lidt tid og nåede at se masser af gæs, stenpikker, rødben, storspove, sildemåge og svartbag inden vi igen så vandrefalken – denne gang siddende på en pæl.



Det var nu tid for at køre mod Åkulla hvortil vi ankom kl. 17.00 og fik fordelt værelser – nogle med bad og toilet på værelset, et par kun med toilet og resten i hytter med bad og toilet i en separat bygning.

Kl. 18.30 gik vi til middag – schnitzel med kartoffelbåde og ærter efterfulgt af kaffe/te og småkager. Senere var der aftenhygge i fælleslokalet indtil sengetid.

Dagen gav 64 arter, herunder 10 rovfuglearter.

Tirsdag stod vi op til regn og torden, men miraklet skete, for da fuglelisten skulle gennemgås holdt regnen op og solen brød frem, så fulde af forventning kørte vi mod Småland hvor første stop var Draven hvor vi kørte til det sydlige fugletårn, et højt men meget glat tårn.



Her blev formiddagskaffen nydt medens vi så mere end 100 traner, sangsvaner, havørn, gul vipstjert, sivsanger og spætmejse. Grønspætte blev hørt af Kjersti og Tage.



Tilbage i bussen kørte vi nu mod Store Mosse Nationalpark hvor vi parkerede ved naturrummet og startede med et besøg der. Her fodrede man småfuglene lige uden for indgangen, så der var masser af fugle at se på meget tæt hold, blandt andet grønirisk, musvit, bogfinke, sortmejse og sumpmejse.



Udstillingen og toiletterne blev besøgt og de fik solgt en del udskårne fugle (storspove som er parkens signaturfugl) inden vi gik til den store plæne for at nyde vor frokost i solen. Her var der mange libeller i luften, men desværre ingen lærkefalke. Et enkelt eksemplar faldt for Jan Chr. Mollerup.



Det var nu tid til også at besøge fugletårnet, og stor var forbløffelsen, da det viste sig, at det var forsynet med elevator til det første niveau. Adgangen derud foregik af en plankesti, så det var meget handicapvenligt. Oppe i tårnet viste det sig desværre, at fuglelivet var særdeles sparsomt. Vi var dog nogle der nåede at se en jagende rørhøg. Nede igen var der mange små firben på plankestien ligesom de mange svampe var forbløffende.

Vi begyndte nu hjemturen og drak eftermiddagskaffe/lumumba med Joans hjemmebag ved Sandvik Kirke beliggende på Fegen søens bred. Her var vi så heldige, at Finn Angermann spottede to sorthalsede lommer der heldigvis kom meget tæt på.



Herfra satte vi kurs hjemad med et kort stop i Ullared, da der var deltagere der gerne ville tanke op en Systembolaget. Uheldigvis kunne man kun bestille til afhentning 2 dage senere, så det var ikke en acceptabel løsning. Kl. 16.45 var vi tilbage i Åkulla til afslapning og badning i søen inden vi samledes i fælleslokalet kl. 18.00 forud for middag kl. 18.30 – laks med kartofler og hollandaise sauce.

Dagen gav 16 nye arter.

Onsdag kørte vi efter morgenmaden og fuglelisten mod Getterön her startede vi i Stora Gömslet, hvor de meget smalle vinduer dog sad ubekvemt. Der var masser af gæs, 7-8 hvidklirer, fiskehejrer og en havørn på en af holmene. Så gik nogle til Vassgömslet som dog var meget smalt, men med 2 hvidklirer på den nærmeste holm.



Nu var naturrummet åbnet så nogle gik dertil medens andre gik til "Observationspladsen" hvorfra der var et godt kig over området. Der blev set 2 hvide gæs – var det snegæs, eller blot "undslupne tamgæs"?



Fra skjulet var der kig til 3 havørne i samme skopfelt i det fjerne – en god oplevelse.



Under opholdet der blev der set masser af gæs, ænder, en spurvehøg, et par rørhøge, dobbeltbekkasin og en hedehøg inden vi kørte videre til skjulet ved Getterøvejen hvor vi indtog frokosten. Her blev set storspover, viber, gæs, tinksmed og en flot vandrefalk på jorden.

Nu kørte vi videre til den store parkeringsplads for enden af Getterövejen. Det var begyndt at blæse op og vejrudsigten sagde 75 % sandsynlighed for regn kl. 15.00 og 100 % sandsynlighed for regn kl. 16.00. Vi gik ud på klipperne i den sydlige ende, der var meget få fugle på vandet men der blev dog set fløjlsand, gråænder, ederfugle og støer inden vi kl. 14.45 samledes ved bussen for at nyde eftermiddagskaffe/lumumba med Lisbeths hjemmebag.

Vi kørte nu tilbage mod Åkulla og undervejs kom en kraftig byge som dog stoppede inden vi var hjemme igen. Der var nu tid til lidt afslapning og nogle badede i søen inden regnen begyndte. Kl. 18.00 mødtes vi i Fælleslokalet inden vi kl. 18.30 gik til middag – mørbrad i flødesauce med kartofler efterfulgt af kaffe/te og småkager.

Dagen gav 10 nye arte.

Torsdag vågnede vi igen i tørvejr, vi fik pakket, spist morgenmad og afregnet hvorefter vi kl. 8.00 gik i bussen for at gennemgå fuglelisten. Herefter satte vi kurs mod syd med første stop ved Galtabäck havn hvor vi nød vor formiddagskaffe – det gav ikke nye arter selvom de lokale havde set en lom i havneindløbet. Vi kørte derfor videre mod syd med næste stop ved Hovs Haller – en spektakulær natur og da vi samtidig havde 3 suler over havet var dagen reddet.



Herfra valgte vi at køre til Torekorp havn i håb om at få et glimt af tejest, alk eller lomvie, det lykkedes dog ikke, men frokosten blev indtaget i solskin med kig over bugtens måger og hvide vipstjerter inden vi igen gik i bussen for at køre til slambassinerne ved Ørtofte sukkerfabrik. Da vi passerede Landskrona blev der for første gang set blishøne. Turen gik fint indtil vi nåede Kävlinge hvor vi missede en afkørsel og derfor måtte en omvej af mindre veje hvilket medførte forsinkelser.

Tiden ved sukkerfabrikken blev derfor meget kort og vi nåede aldrig helt ud til slambassinerne. Grønbenet rørhøne blev dog spottet så vi nu var på 94 arter.

Der var tid til en kort pause med eftermiddagskaffe/lumumba og dertil Bentes lækre småkager samt resterne af Birthes kage inden vi igen steg på bussen og kørte mod Øresundsbroen. Da vi nåede midt mellem pylonerne sluttede konkurrencen med Peder Agger som vinder med et plets kud på 94 arter. Kort tid efter blev der dog set tejest fra bussen. Dagens høst var 4 nye arter.

Kl. 16.45 var vi i Tårnby og fik sagt farvel til de første og kl. 17.15 sluttede turen i Ballerup.

Bjarne



Privattur til Skåne, 21. sept. 2019

Efter Grågæssenes tur til Åkulla, har det været et problem til søvnløshed, at vi endte vores ellers glimrende tur til Halland med at køre rundt i Skåne, hvor vi ellers er næsten på hjemmebane, uden at kunne finde sukkerfabrik og slambassiner.

Derfor nærlæste jeg Klaus Mallings ellers glimrende bog om *Fugleture i Østdanmark og Sydsverige*. Slambassinerne er heri beskrevet at kunne nås fra to sider, fra nord som vi forsøgte med Jakob ved rattet, og fra syd som jeg ville forsøge mig med alene. Vejledningen var klar nok indtil følgende passage :

."følg vejen til en kurve, her køres til en P-plads til venstre..(skilt med "infart forbjuden" forvirrer), men så længe, man anvender P-plads 50 m længere fremme, er det i orden."

Bogen er fra 2005, så visse ting ændre sig. Bemeldte P-plads eksisterer ikke længere, så jeg endte efter 1,5 km kørsel ved den træbro, hvor vi hoppede ud af bussen, uden at jeg havde set skyggen af et slambassin. Google-map indikerede dog bassin på anden side af fabrikken men i øvrigt på modsat side af åen.

Bassinet blev fundet, men er i dag omkranset af hegn og meterhøje dæmninger og forsynet med indgang forbudt skilte. I øvrigt var bassinet næsten tomt for fugle. Kun et enligt gråandepar var at se.

Så slambassinerne i Ortofte eksisterer ikke som en mulighed mere.

Ib Sørensen

GÅSEFJEREN

Jeg er født i 1946 og opvokset på Åbakkevej i Vanløse. Senere flyttede jeg som 10-årig til Rødovre i det store byggeri ved Ruskær. Jeg legede ved det store vandhul, hvor senere Advedøre Havnevej blev ført under jernbanen og Rødovre Station blev bygget. Jeg var ikke fugleinteresseret den gang, det var mest de store damplokomotiver- E maskiner – fra Valby Station og mod Roskilde, der havde min interesse og senere modeljernbane.

Jeg blev gift i 1968 med Irene, boede på Islands Brygge, flyttede til Ishøj og i 1975 købte vi hus i Vallensbæk i nærheden af Tueholm Søen og så kom interessen for fugle. Det var dog mest svaner og måger, der var i søen.

Det var et nyt parcelhusområde fra 1973, så hække, buske og træer var ikke ret høje og der var derfor ikke så mange småfugle i starten.

I takt med at hækken, buske og træer voksede kom der et mere righoldigt fugleliv. Gråspurvvene flyttede ind i hækken, musvit og blåmejser begyndte at bruge de redekasser jeg satte op, solsorten begyndte at synge fra tagets top og min fugleinteresse tog sin begyndelse.

I Tueholmsøen kom der flere forskellige andefugle og fiskehejre lavede reder i trætoppene. Solsorten i vores have begyndte at fløjte sammen med mig og småfuglene hilste på mig, når jeg hentede morgenavisen i postkassen.

Jeg begyndte at læse om fugle i fagblade, aviser og købte min første fuglebog: Lademanns naturfører – fugleatlas fra 1975. En kikkert kom også i brug og på den måde begyndte jeg at spejle efter fugle hver gang jeg var ude i naturen samt på ferie eller 1 dags ture.

I haven begyndte jeg også at give fuglene foder på enten foderbræt eller mejsekugleholdere. Der blev også hurtigt sat 4 fuglebade op rundt i haven. På den måde voksede kendskabet til og interessen for fuglelivet større og større uden at det blev en egentlig hobby.

Når vi havde gæster eller gik tur med dem rundt om Tueholmsøen, kunne jeg begynde at fortælle lidt mere og mere om de arter vi så.

I starten af 1990 lærte vi Lisbet og Bjarne at kende og vi har været venner siden. Da Bjarne i 2011/12 fortalte mig om DOF og Grågæssene blev min interesse for amatør ornitologi vakt og jeg lyttede interesseret til Bjarnes beretninger om fugleture, fugleforedrag mv og om sammenholdet i Grågæssene.

I foråret 2014 meldte jeg ind i DOF, købte kikkert og fuglebog for begyndere og tilmeldte mig Grågæssene.

Min første tur var den 23. april 2014 til Vaserne, hvor Bjarne kørte Finn og jeg til Holte Station. Vi gik sammen med de andre Grågæs ”en ikke særlig lang tur” rundt om Vaserne og tilbage til Holte Station. Jeg var så træt i mine ben og fyldt op med så mange indtryk, at jeg faldt op ad trapperne ved Holte Station og ”så fugle” i perronhøjde.

Jeg har siden da været med på 51 ture med Grågæssene inkl. sommer- og juleafslutninger samt hørt en del foredrag. Jeg har mødt mange dejlige mennesker, talt med mange om fugle og almindelige

hverdagsting, været afsted i solskin, snevejr, blæsevejr, bygevejr og heldagsregn. Jeg har nydt at være ude i naturen på dens præmisser og blandt andet lært at åbne en madkasse så hurtigt, at der ikke kommer regn ned i den.

Jeg har lært at se forskel på mange forskellige fuglearter og er så småt begyndte at kunne høre forskel på de forskellige fuglestemmer.

Jeg har kun været med i 5 år og er stadig nybegynder men jeg glæder mig til kommende mange flere år sammen med mine dejlige fuglevenner i Grågæssene.

Gæk-gæk hilsen
Poul Bo Jensen

Jeg giver fjereren videre til Lis Geertz-Hansen.

Vær beredt- på en lille én.

Det meget ofte hænder, at gavmilde ”Grågæs” medbringer en eller to flasker og en stang engangsplastbægre til fælles bedste.

Som et bidrag (det være sig nok så lille) til forsøget på at begrænse forbruget af plastik, vil jeg foreslå, at vi alle hver især fremover **altid** har vores eget (flergangs)-bæger med.

Vi har talt om det før, så nu er det nok meget godt, at få gjort noget ved det.

Af hensyn til nye ”Grågæs”, som ikke er ”beredte”, men meget gerne skulle føle sig velkomne, vil det nok være en god idé, at have få plastbægre med.

Grethe W.

Kære Grågæs

Rejsebrev 1.

Selv om jeg ikke kender jer så godt, så savner jeg jer og læser med glæde opslag på vores Facebook-gruppe, ligesom jeg ser frem til at modtage nyhedsbrevet.

Jeg tager derfor opfordringen op til at skrive til bladet.

At jeg ikke har set jer længe, er min egen skyld. Dels tilbringer min mand, Arne, og jeg sommerhalvåret i vores sommerhus i Nødebohuse ved Hundested, dels opholder vi os 2-3 måneder om vinteren i Newport Beach, Californien.

Det er nogle af mine naturoplevelser i Newport Beach, jeg vil fortælle om.

Vi bor i en lejet lejlighed med altan i en almindelig bebyggelse et kvarters gang fra havet.

Anlæggene omkring bebyggelsen er parklignende og fuglerige. Det var her, jeg mødte Anna!

Allerede på mit første ophold på altanen, gjorde hun (jeg tror, det er en hun) opmærksom på sig selv, for Anna er en aggressiv lille fugl. Anna's Hummingbird. Hun lader sig gerne beskue og kommer gerne og spiser af de opsatte foderautomater på flere altaner. Sidder man i vejen for indflyvningen hertil, kommer hun faretruende tæt på ens hoved og gør højlydt opmærksom på problemet.

Nogle gange kommer der en konkurrent på besøg. Det går ikke stille for sig. De jagter hinanden i imponerende fart ud og ind mellem buske og blomster, tju hej hvor det går. Til at mildne luften lidt har vi også fornøjelsen af et par turtelduer. De kurrer og nusser og ser så fornøjede ud. Det er så hyggeligt.

Af andre gæster på altanen kan jeg nævne en sort/hvid fluesnapper og nogle farverige finker. Det er svært, synes jeg, at artsbetegne de forskellige fugle, også selv om jeg har en bog med fuglene i Nordamerika. Men hyggeligt og spændende er det jo, hver gang vi får besøg. Lidt nemmere går det med at kende de grå egern, der bebor området. De har også stor underholdningsværdi.

I et vandbassin over for lejligheden har flere gråænder slået sig ned. Findes de over hele verden? Jeg synes vi støder på dem alle vegne. Nu vil jeg lade det være op til redaktøren og jer, om I ønsker at høre fra mig igen. Giv jeres input og skriv om jeres oplevelser.

Mange hilsener

Kirsten Rask

Værløse

Seniorudvalgets opsøgende arbejde

Den 14. august tog en del af Seniorudvalgets medlemmer et par dage til Østjylland for at besøge fuglelokaliteter der med henblik på en kommende grågåsetur hertil. Forud for turen havde Ib været i kontakt med Ole Jensen der arrangerer ture for Gråkragerne i Østjylland. Via denne kontakt havde vi fået en række lokaliteter foreslået.

Første stop i det jyske var Uldum Kær i nærheden af Gudenåens udspring vest for Horsens, her var der rørhøg, musvåge og tårnfalk.



Herfra gik turen til Vrads Sande – et flot hedeområde ikke langt fra Gludsted Plantage.



Vi kørte videre til Klostermølle hvor fugletårnet er i den tidligere papirfabriks tørrelade med udsyn til både engarealet og Mossø. Her var der masser af svaler, mursejlere, ænder på søen og hvide vipstjerter på bredden, samt en enkelt sangsvane der var så venlig at strække hals så vi kunne se den.



Under turen var vi indkvarteret på Danhostel Skanderborg (smukfest var afsluttet i ”baghaven” og oprydningen var i fuld gang.

Næste dag kørte vi først til Årslev Engsø med 2 fugletårne – et rigtigt godt sted med havørn, fiskeørn, sølvhejre, sumpmejse samt ænder og gæs. Vi talte med en lokal fuglekigger der fortalte hvor man plejer at kunne se isfugl, det lykkedes dog ikke.

Herfra kørte vi videre til Egå Engsø hvor vi blev modtaget af en flot havørn på vor vej ud til fugletårnet. I søen var der ænder, gæs, knopsvaner, sorterterne.



Næste stop var Gjerrild Nordstrand – der nok er lige i udkanten af det område der kan nås på en sådan tur, men i havet var der sovende sæl og marsvin og i luften masser af landsvaler, hvide vipstjerter, splitterter og en enkelt ederfugl på vandet.

Dagens sidste stop var Følle syd for Rønne, her havde vi dog set forkert så vi kørte til Følle Strand og ikke til Følle Bund. Følle Bund er vi dog bekendt med.

Så gik turen tilbage til Skanderborg.

Fredag morgen kørte vi efter morgenmaden til Alrø ved Horsens Fjord, hvor vi i første omgang tænkte, at her var der ikke noget at komme efter, men så – helt ude hvor vejen ender i en parkeringsplads med toiletter, var der fugle, alm hjejle, alm ryle, lille kobbersneppe, storspove, hvidklire, svaleklire og strandskade.

Næste stop var Kongens Kær i den vestlige udkant af Vejle – her ligger fugletårnet oppe ved vejen så man går lige ind fra parkeringspladsen. Derudover er der en mindre platform nede ved vandet. Her var der lille lappedykker, skarv, fjordterne, gæs og knopsvane.

Turens sidste stop var Slipshavn ved Knudshoved. Ved selve Slipshavn var fuglelivet meget sparsomt, men ved DSB's kursuscenter var der en lille sø med en del fugle, den eneste ulempe er at man skal køre fra ved den sidste afkørsel inden Knudshoved og så skal samme vej tilbage.

Alt i alt havde vi en meget givtig tur der endte med, at vi - inden vi kørte fra Danhostel Skanderborg - havde reserveret værelser til en Grågåstur den 27. – 30. april 2020.

Bjarne

Kort og godt om afviklede arrangementer

Tur til Staunings Ø d. 31 - 7 - 2019.

“Der er mange, der er kaldet, men få der er udvalgte”, som min gamle matematiklærer (det dumme svin) altid sagde. Men det gjorde sig i alle tilfælde gældende for sæsonens første tur, som traditionen tro gik til Staunings Ø.

Efter en uge med hedebløge var vejret slået markant om med køligere vejr og regn, så 3 turledere og 5 deltagere var, hvad kunne vi svinge os op til på en noget fugtig onsdag morgen.

Med fuld oppakning begav vi os ud mod øen. Men vi nåede aldrig længere end til broen. Her lå en enkelt blishøne og tre gråænder på vandet, medens lidt måger, terner, hejrer m.m.fløj over os. Det mest opløftende var en lille flok skægmejser i tagrørene.



Således mættede af dagens fugleindtryk gik vi tilbage og satte os i tørvejr ved den LUKKEDE isbod for at drikke formiddagskaffe.

Da vi var ved at være færdige med kaffen dukkede Susanne og Birgit op i fuld feltudrustning parate til den store tur ud til spidsen.

Det lod vi dem gøre, medens vi andre skiltes for at spise vore madpakker hjemme.

Dagens fugleliste kom med hiv og sving op på 15 arter.

Turens mest interessante fugl var nok Lisbeths lommelærke, som ingen af deltagerne kunne få skruelåget af !

Jesper.

Spontan-tur. En tur uden for nummer.

D. 14. august mødte 14 ”Grågæs” op på parkeringspladsen ved Jersie Strandpark.



Solen skinnede og der var udsigt til en skøn dag, hvad den også blev på trods af de ind imellem truende skyer. Vi tilbragte en halv time på broen til Staunings Ø, hvor der var udsyn til mange fugle i det flade vand med solen på rette sted. Nævnes kan dobbelt bekkasin, hvidklire, svaleklire, vibe, rørhøg, rørhøne med store unger m.m. - ja... og så havde vi da også en ræv.

Hele Staunings Ø viste sig fra sin smukkeste side - solbeskinnet i sensommerdragt. 4 ”Grågæs” sluttede sig til, så nu var vi 18.

Vi gik ud til enden af øen og havde kig undervejs, der var fugle mange steder. Alm. -, dværg -, islandsk – og krumnæbbet ryle, sandløber m.m. 2 siddende havørne i et kikkertfelt, rovturner og tårnfalke i luften. Det blev til godt 50 arter og det er da meget pænt på en onsdag formiddag i august.

Initiativtagere Lisbeth A og Grethe W.



Tur til Hyllekrog og Kallø Grå.

Lige fra starten i Ballerup var vejret med os. De enkelte byger de havde truet med, så vi ikke noget til i løbet af dagen.

Efter den obligatoriske opsamling i Solrød gik turen sydpå til Hyllekrog, med et afrinningsstop i Studehaven ved Sakskøbing.

På Hyllekrog gik vi ad dæmningen ud til fugletårnet. Fugle var der ikke mange af. Umiddelbart fik man den tanke, at det var langt at køre for så lidt. Formiddagen blev dog reddet af et lille træk på 30 hvepsevåger, et par rørhøge og en enkelt fiskeørn.

Een spurvehøg blev det til. Den kom til gengæld rigtig lavt og flot lige over hovederne

på os.

Vi kørte til naturskolen ved Maribo Søerne, med et kort stop ved gåseengen, hvor vi havde endnu en fiskeørn og to sølvhejrer.

Under frokosten ved naturskolen blev der set et par havørne.



Vi drog videre til Kallø Grå og her kommer endelig fugle. Der gik rigtig mange vadere, og en flot gammel havørn kom forbi på sin vej ud mod Vignæs. 64 arter var, hvad vi kunne svinge os op på med Lolland fra sin smukkeste side i flot sensommervej.

Jesper

Et lille PS til referatet fra Hyllekrog. På vores vej til Maribo Søerne holdt vi ind på gården Lyttesholm. Det er gården lige før Hyllekrog. Den er blevet sat rigtig flot i stand som naturcenter med udstillingslokale og et toilet ikke at forglemme.

De har også 3 værelse (2 dobbelte og et enkelt) med fælles køkken, som de lejer ud til en meget rimelig pris, hvis man skulle få lyst til en flerdagstur i området. Det kunne jo nok være attraktivt i træktiden. Værelserne på Falsterbo fuglestation er i alle tilfælde booket flere år frem.



Bustur til Falsterbo, onsdag 04 sep. 2019.

Ved Tårnby Station, hvortil trafikken både fra Ballerup og lokalt i området havde været træg, blev yderligere 4 grågæs samlet op og kursen sat mod Øresund og Sverige med i alt 29 grågæs. Vejrudsigten lovede lidt blandet vejr, dog mest med chance for tørvejr, og en vind, der blæste i det sydvestlige hjørne op til 6-7 sekundmeter, hvilket betyder at trækket samles i en let overskuelig korridor midt over Falsterbo og bedst ses ved Nappen.

Under passagen af broen opdaterede Ib om fremskridtet ved skråtagsbroen i Genua, hvor man nu endelig havde fået sprængt de sidste rester af broen, der styrtede sammen for et år siden, væk. Ved passage af betalingsanlægget var det en af de dage, hvor paskontrollen var meget lempelig, da vi jo som sædvanlig alle så tilforladelige ud. Ankommet til p-pladsen ved golfklubben delte gruppen sig, idet en flok gik til Nabben og en anden blev på Kolabakken, medens chauffør Jakob i lighed med sidste år, måtte finde en p-plads et andet sted i byen, da alle pladser ved golfklubben var opt

Trækket lod vente på sig, da der havde været lidt støvregn det sidste stykke vej mod Falsterbo. Først ved 11-tiden, hvor vejret klarede op, kom det første træk af hvepsevåger og spurvehøge. Der blev talt over 100 hvepsevåger i flokken, der meget målrettet trak ud over vandet og sydpå. Kort tid efter kom dagens flotteste observation, da en juv. steppehøg trak tæt forbi læskuret på Nappen og ovenikøbet i lav højde. Solen var så venlig at oplyste de flotte orange farver. Ned gennem Øresund et stykke fra kysten trak tusinder af grågæs.

Under "hav-obsen" blev en enlig fløjsand spottet. På skærmene ved fyrhaven kunne læses at trækket mandag og tirsdag 02. og 03. sep daglig havde været på ca. 2000 stk. i modsætning til weekenden, hvor der dagligt var registreret over 4000 stk. På turen til Nappen og ude ved spidsen sås bl. a. sortklire, klyder, hvidklire, skarver, storspove, lille lappedykker og mindre flokke af ryler

og strandhjejler samt diverse ænder, og vi oplevede også, hvad man må antage, var den sidste mursejler forlade fastlandet.

Fra golfklubben kørtes til Ljungen for at indtage frokost, og efterfølgende gå til Engsnæsset, med indsamling af porse på tilbagevejen til Ljungen. Ved ankomst til Ljungen sås en tæt række af fuglekikkere, så det burde indikere en god dag, men udbyttet var magert. En spurvehøg og et par stenpikkere var, hvad det kunne blive til under frokosten. Ude ved Engnæsset var lidt mere at se, bl.a. splitterne, sølvhejre, spidsand, rørhøg.



Med det lidt magre resultat var alle klar til at forlade Ljungen tidligere end beregnet, men dog først efter indtagelse af den uundgåelige Lumumba.

Næsen blev sat hjemad kl. 15.25. Dagens udbytte blev ved fælles hjælp 56 arter, en tangering af resultatet fra 2018, hvor 55 arter fik kryds på fuglelisten.

Det tankevækkende er, hvad vi ikke så. Nemlig havørn og rød glente
Udbyttet var magert, men vejret havde artet sig vel, så alt i alt en god tur.

Ib

PS.

Falsterbo fuglestation har en elektronisk dagbog med daglige registreringer og kommentarer. For 4.september 2019 blev totalen 7.939 fugle, så dagen var ” ikke så ringe endda”.

Dagens foto bragt i dagbogen er den unge Steppehøg, han, som nogen også var så heldig at se. Kommentaren til dagen var desuden 19 stk Lille kjøve registreret langt ude ved sydkysten. Det indikerer at ynglebetingelserne på tundraen højt mod nord har været gunstige, så der forventes flere

i de næste dage. Derudover har en Nordisk Lappedykker slået sig ned i Lagunen, hvor den har holdt til nu i tre uger. De store bidrag til totalen kom fra Skovpiper 1.990 stk og Gul Vipstjert 2.850 stk. Derudover var udtrækket af Hvepsevåger 456 stk, så medens vi stod på Nappen kom ca. 25 % af dagens træk. men ingen Musvåger blev registreret. Mere eksotisk blev sæsonens 12. Vandrefalk spottet. Andre mindre falke var Lærkefalk 1 stk, Dværgfalk 5 stk. og Tårnfalk 4 stk. De senere registreringer dvs 18. 19. 20. 21. september har været 53.000, 28.000, 24.500, 19.200 stk. så Falsterbo er i hvertfald et besøg værd i hele september.

Ib



OKTOBER – JANUAR 2019/20

Foredrag: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 30 kr. Kaffe/te og chokolade til 20 kr. kan købes fra kl.12.30. Huske at der omkring Vanløse Station er tale om P-zone – i kælderen under Kulturhuset er der tale om 2-timers P-zone.

Onsdag den 23. oktober foredrag ved Klaus Dichmann.

Formanden for DOF's Uglegruppe og fugle- og naturfotograf Klaus Dichmann kommer og giver en status over vores 7 danske uglearter, samt en vurdering af arternes fremtidige eksistensmuligheder i Danmark.

Foredraget vil derudover handle om bestandsudvikling i landende omkring os, med særlig fokus på Nordtyskland. Foredraget vil være krydret med egne fotos og oplevelser fra ind- og udland.

Onsdag den 13. november ved Stig Jensen.

Taiwan med stopover i Singapore.

Taiwan, blev af de første portugisiske opdagelsesrejsende kaldt Formosa, den smukke ø. Taiwan er smuk og hjemsted for en række endemiske og sjældne fugle, som foredraget vil give et indblik i. Singapore er blandt verdens mest befolkede områder og alligevel super interessant.

Onsdag den 11. december ved Hans Meltofte

Fugletræk omkring Blåvand og klimaændringernes indflydelse på fuglelivet.

Trækket af 1,5 mio. arktiske vadefugle talt på 54 år ved Blåvand er blevet analyseret. Analyserne fortæller, at fuglene kommer fra områder spredt mellem Nordcanada og Nordsibirien, og at enkelte er gået tilbage, mens de fleste trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene.

Onsdag den 15. januar ved Henrik Haaning Nielsen.

Arktiske fugle i Nordnorge og på Svalbard.

Henrik Haaning har siden 2012 arbejdet hvert år som naturguide på Svalbard, og har besøgt Nordnorge gentagne gange, bl.a. i det tidlige forår. Henrik vil vise sine flotte arktiske billeder af nogle af de mest specielle arter for området. Kongeederfugl, stellersand, sneugle, ismåge, rosenmåge og thorshane er blot nogle af dem.

Onsdag den 12. februar ved Jette Bjerregaard Kristensen.

Brasiliens fugle- og dyreliv.

I september 2019 skal vi på fotosafari til Pantanal i Brasilien, hvor vi vil besøge forskellige naturtyper, som er eldoradoer for fugle, pattedyr og krybdyr. Der vil være fugle som den unikke hyacint ara, tukaner og mange andre. Vi håber på Jaguar, men garanti er der ikke, kæmpeodderen skulle være sikker, ligesom flodsvin, næsebjørne og brøleaber, desuden krybdyr som kaimanen.

Ture: Kontakt Jan Chr. Mollerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

Tur i egne biler til Vestamager, onsdag den 30/10 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen for enden af Frieslandsvej og ikke som tidligere udmeldt på P-pladsen i Kongelunden da der er spærret på grund af vejarbejde, og går til Hejre- og Klydesøen. **Husk at kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for at blive samlet op.**

Tur i egne biler til Kyndby, Selsø og Østerskov, onsdag den 20/11 kl. 9.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen ved Kyndbyværket og går langs kysten til skoven. Tilbage ved bilerne drikker vi kaffen inden vi kører til Selsø Kirke og Østerskov. **Husk at kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for at blive samlet op.**

Juleafslutning onsdag den 18/12 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Spisehuset Mosen på Rendsagervej i Vallensbæk, og går en tur rundt om søerne – inden vi samles i en af bålhytterne til julehygge. Medbring som sædvanlig lidt julegodter til fælles indtagelse.

Tur i egne biler til Rådvad onsdag den 8/1-20 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen i svinget ved Stampen. Undervejs ser bl.a. efter vandstær, ravn, spætter og diverse småfugle. **Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for at blive samlet op.**

Bustur til Rådmandshaven, Enø og Bisserup onsdag den 29/1 kl. 8.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved afkørsel 31a/Solrød Syd til Rådmandshaven hvor vi kigger efter vandstær og isfugl samt diverse andet i Suseåen. Herfra fortsætter vi til Enø hvor vi besøger bageren inden vi går til lystbådehavnen for at se efter havørn m.v. Sidste stop på turen er Bisserup Havn, hvor der ofte kan være noget at se. Max 34 deltagere. Indbetal kr. 290,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/12. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup. Vær opmærksom på starttidspunktet kl. 8.00 på grund af vintermørket.** Efter 1. januar kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup.

Flerdagstur i Bus til Skåne Tranås den 24. – 26/2 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby St. over broen til Sverige. På turen besøger vi mange af de kendte steder. Vi bor på Skåne Tranås vandrehjem. Her bor vi i dobbeltværelser med eget bad/toilet (der er dog 4 værelser uden eget bad/toilet i hovedbygningen). Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/1. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet til en merpris på 500 kr. Prisen er inkl. Bus, 2 overnatninger, linnedpakke, 2 x morgenmad og 2 x aftensmad. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.**

Forårsturen den 27. – 30/4 går til Østjylland. Vi skal bo på Skanderborg Vandrerhjem og besøger Uldum Kær, Vrads Sande, Mossø, Årslev Engsø, Egå Engsø, Følle Bund, Alrø, Kongens Kær og hvad vi ellers kan finde på.

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

Fotos: Bjarne Andersen, Poul Reib

