

GRÅGÅSEN

1/2020/Årgang 21



GRÅGÆSSENE

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk





Bjarne Andersen	40552314
Ib Sørensen	40299710
Niels Mathiassen	23647040
Pamela Bartholomeusz	24824345
Poul Reib	41248864
Tage Stampe	45888290
Jan Chr. Møllerup	39658767/40508487
Jesper Tendal	41680399

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til jkriegel@privat.dk



HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!

GÅSEFJEREN

Jeg er født under krigen ude på landet, 10 km fra Odense, tæt ved Odense å. Ådalen og skoven var vores legeplads, medens vi var børn. Når man dengang voksede op på landet var fuglene og naturen en helt naturlig del af ens liv. Vi kendte alle de fugle, der omgav os i det daglige. Det var landsvalerne, der yngede i hønsehuset. Viberne på engen, nattergalen kunne jeg høre fra mit værelse. Min far jagtede stærene, der åd vores moreller, musvitten hakkede i mælkekapslerne om vinteren og yngede i vandposten om sommeren.

I 5. klasse fik jeg en naturhistorielærer, som tog os med ud i naturen, både for at se på fugle og samle planter. Den grundlæggende viden, jeg har om planter fik jeg faktisk fra pågældende lærer.

I mine unge år gik jeg på fuglekursus i Odense og kom på få fugleture, bl.a. til Grejsdalen for at se bjergvipstjert.

I 1965 tog jeg til København, for at gå på Biblioteksskolen, og der mødte jeg Ole, som jeg senere blev gift med. Han havde på det tidspunkt været medlem af DOF i 17 år og ringmærket fugle i næsten lige så længe.

Så nu gjaldt det bare om at suge til sig af al den viden, han havde om fugle.

Men uddannelsen skulle gøres færdig, der skulle fødes to børn, arbejdet skulle passes, så nu blev det for mit vedkommende mest i ferierne, der blev tid til at kigge på fugle.

Ole solgte bøger i Fiolstræde, men underviste også på aftenskole i ornitologi.

I 1972 var vi i Gambia, og her var masser af eksotiske fugle og dejligt vejr i januar måned. Her blev ideen født til at undervise i Gambias fugle på aftenskolen, og to år senere rejste vi med fugleholdet til Gambia i 14 dage. Vi havde ingen som helst erfaring som rejseledere, men ungdommens entusiasme.

Ole tog sig af fuglene, og jeg påtog mig en del praktisk arbejde i forbindelse med turene. I de næste tyve år rejste vi hvert andet år ud i verden med fuglehold. Det blev f.eks. til ture til Indien og Nepal, Kenya og Marokko, men også mere nære destinationer som Estland og Holland.

Hjemturen fra vores allerførste tur til Gambia i 1974 endte dramatisk i stenørkenen i Dakar. Det var under oliekrisen, og flyet skulle ned i Dakar i Senegal for at tanke. Da vi var på vej ud af startbanen igen med kurs mod Danmark og i fuld fart, eksploderede det ene hjulpar på maskinen. Kaptajnen

valgte at bremse flyet og vi endte som sagt udenfor startbanen i et ørkenlignende landskab. Mere skete der ikke. Vi blev indkvarteret på luksushotel ved kysten og fløjet hjem til Danmark næste dag, en dramatisk oplevelse rigere. Da vi havde sundet os lidt og var blevet indkvarteret, blev der tid til at opdage nogle nye arter i hotellets have.

Der har været rigtig mange gode fugleoplevelser i vores liv, og jeg vil gerne fremhæve nogle gode oplevelser, som måske også kan være til inspiration for andre.

Vi har været i Eilat i det sydlige Israel en del gange. Det er et fremragende fugletræksted, og her havde vi en ganske særlig oplevelse med en flok på ca. 50 sandhøns. Ved solnedgang kom de flyvende ind til et lille vandreservoir, gik diskret hen mod vandet og fyldte brystfjerene med vand, gik derefter lidt derfra igen og fløj ud til deres unger i ørkenen med drikkevandet i brystfjerene. Det siges, at de godt kan tilbagelægge en strækning på 50 km. Vi sad musestille og fulgte med i skuespillet.

Der er gode fugleoplevelser at hente i Estland. Der er meget uberørt natur og om sommeren er der rigtig megen fuglesang med mange østlige arter og dertil en virkelig spændende flora, bl.a. store områder med løveng, hvor der vokser fruesko. Om vinteren oplevede vi de omkring 1000 overvintrende stellersænder ved kysten ude på den gamle danske ø, Øsel, nu Saaremaa. Yndlingsfuglested i Danmark har været og er stadig Vadehavet. Man bliver aldrig træt af naturen i Vadehavet og de store flokke af fugle, der fouragerer der.

Et langt liv med fugle betyder at man kan se udviklingen eller afviklingen af arter i landskabet. Dejligt at de store fugle er gået frem, og at der er kommet nye arter til, men trist at de små fugle er gået stærkt tilbage.

For mange år siden talte vi i et døgn de syngende nattergale i Vaserne. Der var 50 par. I år har der mig bekendt ikke været en eneste nattergal i Vaserne.



Foto: Poul Reib

Grågæssene har vi fulgt lige fra starten, og vi har deltaget i rigtig mange af turene. Det er en glæde, hver gang, at være sammen med alle de dejlige mennesker. Nu hvor jeg er blevet alene, betyder det særlig meget, at være på tur sammen og dele oplevelserne.

Lis Geertz-Hansen

Jeg giver Gåsefjeren videre til **Thomas Bundgaard**.

DEN UDSKÆLDTE SKARV

Oplevelse ved Øresund

Stående i Tårbæk en morgen lige efter solopgang en dag i slutningen af oktober, så jeg fugle i horisonten, rigtig mange fugle, en flok, der voksede og voksede. Først troede jeg, at det var måger (jeg havde hverken kikkert eller briller på), men så gik det op for mig, at det var skarver, tusindvis af skarver, som bevægede sig i en stor cirkel og samtidig flyttede sig fra syd mod nord. Fantastisk syn.

Men hvad lavede de? Var det et træk? – næppe, retningen var forkert.

Jeg mente nu nok, at det var fisk de gik efter. Der måtte være en rigtig stor stime derude, men jeg kunne ikke se, at de fiskede?? – Jeg var ikke alene ved vandet, efterhånden var der kommet nogle stykker til, som havde fået øje på de mange fugle. Vi stod og glædede os over det imponerende syn, indtil det gik op for folk, at det var skarver - nu forsvandt den gode stemning:” Den skrækkelige fugl, den skulle skydes, hænges, steges, druknes - lige meget hvad - den skulle bare udryddes.”

Mit ”pipperi” om, at jeg fandt skarven flot og fascinerende - at den havde ret til at være her, gjorde bare tingene værre. Luften var fuld af had mod den stakkels fugl.

Om man finder skarven flot og fascinerende eller ej, er en smagssag. Men at den hører til her og har sin berettigelse i den danske natur, mener jeg ikke, man kan være i tvivl om. Den har været her ”altid”, bortset fra en periode (fra slutningen af 1800- tallet til 1938), hvor den var blevet udryddet. Man har fundet rester af skarven i køkkenmøddinger fra ældre stenalder, den har altså været ynglefugl her i landet i mindst 7000 år.

Skarven blev fredet i 1980 i hele Europa og bestanden voksede til et antal, der bevirkede, at man i 1992 kunne søge om, at få lov til at skyde den, hvis den gjorde omfattende skade.



Foto: Tage Stampe

Skarven lever primært af småfisk (skidtfisk), men en del fiskere har den opfattelse, at skarven derved tager byttet for større fisk, som torsk og laks – at det giver færre fisk til dem.

Skarven fisker og det gør vi også, men ingen kan vel mene, at vi (menneskeheden) har eneret på havets herligheder – og dog..... Når man hører om trawlere, der med deres store garn ”støvsuger” områder i havet for fisk, kan man få en mistanke om, at det er holdningen.

At skarven ta’r for sig af fiskene i garnene nær kysten, er let at forstå - maden er lettilgængelig og billig (energibesparende). At det er et problem for de små erhvervsfiskere, er også let at forstå. Man har forsøgt (og forsøger måske stadig) at konstruere net, som kan forhindre skarvens adgang til fiskene, uden at få et tilfredsstillende resultat.

I år 2000 toppede antallet af skarvreder - I 2018 var antallet faldet med 20 %. En nedgang der skyldes reduktion (ødelæggelse af æg med olie), nedskydning og et øget antal havørne.

Ornitologerne (DOF) mener at reduktionen har taget overhånd - fiskerne har forudsigeligt nok den modsatte opfattelse og plæderer for, at der skal ske en endnu større begrænsning.

Spørgsmålet om hvor stor skarvbestanden skal være og hvor meget vi skal blande os i dens liv, har ikke noget enkelt svar.

Men fuglens adfærd (den generer os ikke bevidst) berettiger os ikke til at lægge den for had og ønske den udryddet.

For at vende tilbage til Øresund og de mange flyvende skarver:

Rigtig mange skarver overvintrer på Saltholm på grund af de milde vintre, tiltrukket af den store sildebestand, som tidligt på året gyder i den nordlige del af sundet. - **Så det var altså fisk de gik efter den morgen i oktober måned.**

Grethe Wenzell



Foto: Poul Reib

Kort og godt om afviklede arrangementer

Tur til Lejodde, Borreby Mose og Stignæs onsdag den 2. oktober 2019

Godt 30 grågæs drog onsdag morgen – efter opsamling ved Solrød Syd – mod det sydvestlige Sjælland, med første stop ved gården på Lejodde. Efter at have afleveret betalingen for at holde der (2 flasker vin) samt at have nydt hvad vi mente måtte være årets sidste landsvaler, gik vi i samlet flok langs majsmarken med masser af fasaner til Lejsø. Der var en strid blæst som medførte at teleskoperne fik lidt rystelser.

På søen var der grågæs, bramgæs, knortegæs, klyder, stor præstekrave, stor og lille kobbersnepe, alm hjejle, strandhjejle, dværgryle og på markerne blev set agerhøns, engpiber, stillits, grønirisk og grønsisken. Vi fandt et sted i læ så vi kunne nyde formiddagskaffen uden for store bølger i kopperne. Vi begyndte tilbageturen til bussen og undervejs blev set bogfinker i krattet, samt gråænder i dammen.

Herfra kørte vi til Kobæk Sø. Det kunne jo være der var noget at se når nu vi var lige ved siden af. Vi fandt søen og fik parkeret og gik i samlet flok ad plankestien til platformen, kun for at konstatere, at rørbevoksningen var så høj, at vi reelt ikke kunne se vandet. Der var dog grågæs på engen og vor ankomst fik 6-7 fiskehejrer til at fortrække til sikker afstand. Det blev et meget kort stop inden vi kørte videre til Borreby Mose, hvor Jakob fik bakket bussen ind på den lille grusvej. Da vi alle var ude af bussen kom den første havørn glidende på den anden side af vejen, samtidig var de første musvåger i luften.

Vi gik til Skælskør Nor hvor teleskoper blev stillet op og hvor madpakkerne blev fortæret medens der blev obset over noret. Her var der canadagæs, grågæs, hvidklire, blishøns, blå kærhøg, rørhøg

og igen en flot flyvende havørn der satte sig til rette i et træ. Peder Andersens fotografi med mobiltelefonen gennem skopet, viser at den havde et deformt overnæb.



Foto: Peder Andersen

Da frokosten var indtaget gik vi mod bussen for at obse i mosen fra landevejen. Her var der viber, hvidklire, gravænder, spidsand, krikand, skeand.

Sidste stop på turen var Stignæs hvor vi blev mødt af endnu en flyvende havørn da vi steg ud af bussen. Efter kort tid begyndte rovfugle (musvåger og spurvehøge) at samles i en skrue på mere end 25 fugle mod en klar blå himmel – et fantastisk syn. En lille gruppe var gået en tur langs kysten og tilbage gennem skoven – de havde set en rød glente.

Kl. 15.00 steg vi på bussen og kl. 15.05 kom de første regndråber, hvor heldige har vi lov til at være. Hjemturen var meget regnfuld, men vi sad jo i bussen så det var uden betydning. Efter afsætning ved Solrød Syd var vi tilbage i Ballerup kl. 16.55 efter en flot tur i solskin bortset fra hjemturen.

Turen gav i alt 63 arter./Bjarne

23 oktober startede foredragssæsonen. **Klaus Dichmann** kom helt fra Holstebro og i salen ventede omkring 90 tilhørere. Det var en ret lun dag med en udendørs temperatur på omkring 14 grader, og det kunne sandelig mærkes i den fyldte sal!

Man kan nok ikke finde en ornitolog i Danmark, som ved mere om ugle end Klaus. Vi fik en detaljeret gennemgang af 7 uglearter, hvor perle- og sløruglerne nok udgjorde en større del af foredraget. Meget generelt må man konstatere, at uglerne – bortset fra Natuglen – desværre har det svært i Danmark. Klaus har udgivet en bog om uglerne i Skandinavien. Han medbragte et lager, som hurtigt fik ben at gå på. (Poul)



Foto: Poul Reib

Referat fra turen til Vestamager d.30 oktober 2019.

Der var rift om p-pladserne for enden af Frieslandsvej. Omkring 40 grågæs (heraf flere nye, velkommen til dem) var mødt op til en tur med højt solskinsvejr og næsten ingen vind. Allerede ved p-pladsen havde vi dagens "sjældenhed": en flok på 25-30 tyrkerduer i de omkringstående birketræer. Dem ser vi normalt kun parvis, hvis vi overhoved ser dem.

Turen gik den sædvanlige rute langs med Hejresøen til pumpehuset, op på diget og ud til Klydesøen. Dagen bød bl.a. på alle tre svanearter, 8 andearter, diverse vadere, og skægmejser, men hverken havørn eller vandrefalk dukkede op. Kun en enkelt rørhøg lagde vejen forbi.

Først under myldretiden på p-pladsen da alle skulle hjem dukkede der en enkelt musvåge og tårnfalk op. Det bragte os op på små 40 arter.

Jesper.

Den 13. november havde vi igen besøg af **Stig Jensen**, som vel efterhånden kan skrive globetrotter på sit visitkort. Denne gang var man lige taget forbi Taiwan og et lille stop i Singapore. Det er måske ikke så meget fugleliv, man tænker på, når disse områder kommer på tale. Men Stig kunne med alle sine fotos og en rivende talestrøm (positivt ment!) bevise det modsatte. Der findes masser af fugle og pattedyr, hvor mange af fuglene er i pangfarver. Stig er altid velkommen, når han næste gang – nok snart – besøger nye områder. (Poul)



**Foto:
Poul
Reib**

Onsdag den 20. november 2019 tur til Kyndby, Selsø og Østerskov

Ca. 30 grågæs mødtes på parkeringspladsen ved Kyndbyværket efter for nogles vedkommende at have passeret kronprinsesse Marys bro for første gang (en enkelt bil var så heldig at se en spurvehøg på broens hegn, men den tæller jo ikke med da turen reelt ikke var begyndt på det tidspunkt). Vejret var pænt og i træerne ved p-pladsen var der dompap. Da alle var kommet gik vi ad stien langs kysten mod syd.

Ved første observation var der skarv, ederfugle og blandt ederfuglene en enkelt alk – dagens clou. Længere ude lå der sæler og slappede af.

Vi gik lidt videre og i det lavvandede område var der storspover, strandkader, andefugle og fiskehejrer. På bakken på den anden side af stien var en enkelt fasankok.

Formiddagskaffen blev indtaget i skovkanten hvor vi alle sad med front mod vandet – der kunne jo komme noget spændende.



**Foto:
Bjarne
Andersen**

Efter kaffen gik vi en tur i skoven, det gav fuglekonge, stor flagspætte og skovskade. Herfra gik turen tilbage til bilerne så vi kunne sætte kurs mod Selsø Kirkes parkeringsplads.

Vel ankommet dertil blev skoperne stillet op så vi kunne se over søen, her var der 60 – 70 sangsvaner, ænder og gæs. Frokosten blev indtaget med ryggen mod kirkemuren og medens vi sad der var der en tårnfalk i træerne ved Selsø Slot.

Tilbage i bilerne kørte vi nu videre til Østerskov hvor der i skovkanten var bogfinke, musvit, spætmejsse og grønirisk. Fra havnen så vi lille lappedykker, skeand og bramgæs og på Eskildsø var der viber.

Da der begyndte at komme fugtighed i luften gik vi tilbage mod bilerne og da vi sagde farvel, var der en enkelt ravn der blandede sig – en bedre måde at slutte en fugletur findes ikke.

Vi kom op på 46 arter, med kun 2 rovfugle (musvåge og tårnfalk).

Bjarne

11. december holdt **Hans Meltofte** foredrag om ”Fugletræk omkring Blåvand” for en tætpakket sal. I over 50 år har man fulgt trækket omkring Blåvands Huk, hvor ca. 1,5 millioner vadere blev registreret. Hans er i besiddelse af en enorm viden, som han på spændende vis demonstrerede denne eftermiddag. Der var mange tal at holde styr på, men også flere interessante oplysninger af den nyere viden. Bl.a. fortalte Hans, at Islandske Ryler kan flyve i et stræk fra Grønland til Blåvand. Efter at have fyldt fedtdepoterne op, kan de hormonelt ændre kroppens funktioner og f.eks. forstærke brystmuskulaturen og hjerte funktionen medens f.eks benmusklerne formindskes(Poul)

Onsdag den 18. december 2019, juletur til Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.

Vi var 40 grågæs der mødtes i flot solskin på Spisehuset Mosens parkeringsplads ved Tueholm Sø, nogle kom i bil og ganske få på cykel. Vi skulle på den traditionsrige julefugletur.

Vi startede med at kigge ud over Tueholm Sø fra pladsen foran Spisehuset – på vandet var der troldeænder, taffeland, blishøns og i det fjerne knopsvaner. I luften var der hættemåger og stormmåger.



**Foto:
Poul
Reib**

Herfra gik vi langs kanalen der forbinder de to søer til Vallensbæk Sø/Vandskisøen. Her var der flere troldænder, taffeland, gråand, pibeand, knarand, skarv, fiskehejre og stor skallesluger. Vi gik langs søen og kunne i træerne ud mod Tranegilde Mose se flokke af fugle der flyttede sig i takt med at flokken af grågæs kom nærmere – til sidst var de i kikkertafstand – sjaggere.

Nu var vi nået til turens mindst charmerende sted – den lille trekant mellem 3 motorveje med trafikstøj.

Lidt længere fremme var der musvåge og fjeldvåge i træerne og snart efter var vi tilbage ved Tueholm Sø hvor vi gik til venstre mod bålhuset. Undervejs passerede vi skarvkolonien og nåede også at se skovskade.

Da vi nåede bålhuset blev vi mødt af Vivi, Poul og Ole Friis der stødte til os der så vi i alt var 43 grågæs.



Foto:Bjarne Andersen.

Vi fik tændt op i det medbragte brænde så bålet blussede lystigt inden de sidste nåede frem, blev bænket og fik fundet kaffe/te og diverse guf frem så vi kunne sidde og hygge os. Tage og Grethe havde digtet en sang som blev afsunget og Digterjul blev fremført af et blandet kor under kyndig ledelse af Gitte og Grethe.



Foto: Bjarne Andersen

Nu nærmede tiden sig for vort planmæssige tilbagetog, og på vejen skulle vi lige se om vi kunne være så heldig at spotte isfuglen i den lille å der løber ud i det nordøstlige hjørne af Tueholm Sø – det lykkedes og mange fik set den. Længere oppe af åen er der vandstær, men den må vi have til gode.



Foto: Poul Reib

Tilbage ved Spisehuset Mosens forplads fik vi sagt glædelig jul og godt nytår til hinanden efter en juletur i et fantastisk solskinsvejr.

Vi kom op på 24 arter.

Bjarne

FEBRUAR – MAJ 2020.

Foredrag: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 30 kr. Kaffe/te og chokolade til 20 kr. kan købes fra kl.12.30. Huske at der omkring Vanløse Station er tale om P-zone – i kælderen under Kulturhuset er der tale om 2-timers P-zone.

Onsdag den 15. januar ved Henrik Haaning Nielsen.

Arktiske fugle i Nordnorge og på Svalbard.

Henrik Haaning har siden 2012 arbejdet hvert år som naturguide på Svalbard, og har besøgt Nordnorge gentagne gange, bl.a. i det tidlige forår. Henrik vil vise sine flotte arktiske billeder af nogle af de mest specielle arter for området. Kongeederfugl, stellersand, sneugle, ismåge, rosenmåge og thorshane er blot nogle af dem.

Onsdag den 12. februar ved Jette Bjerregaard Kristensen.

Brasiliens fugle- og dyreliv.

I september 2019 skal vi på fotosafari til Pantanal i Brasilien, hvor vi vil besøge forskellige naturtyper, som er eldoradoer for fugle, pattedyr og krybdyr. Der vil være fugle som den unikke hyacint ara, tukaner og mange andre. Vi håber på Jaguar, men garanti er der ikke, kæmpeodderen skulle være sikker, ligesom flodsvin, næsebjørne og brøleaber, desuden krybdyr som kaimanen.

Onsdag den 11. marts ved Per Vindis

Fotografen Per Vindis kommer og viser sine flotte fuglefotos, fortæller om billederne, sine iagttagelser og oplevelser med fuglene.

Ture: Kontakt Jan Chr. Mollerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur, bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

Bustur til Rådmandshaven, Enø og Bisserup onsdag den 29/1 kl. 8.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved

afkørsel 31a/Solrød Syd til Rådmandshaven hvor vi kigger efter vandstær og isflugl samt diverse andet i Suseåen. Herfra fortsætter vi til Enø hvor vi besøger bageren inden vi går til lystbådehavnen for at se efter havørn m.v. Sidste stop på turen er Bisserup Havn, hvor der ofte kan være noget at se. Max 34 deltagere. Indbetal kr. 290,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/12. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup. Vær opmærksom på starttidspunktet kl. 8.00 på grund af vintermørket.** Efter 1. januar kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487).

Flerdagstur i Bus til Skåne Tranås den 24. – 26/2 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby St. over broen til Sverige. På turen besøger vi mange af de kendte steder. Vi bor på Skåne Tranås vandrehjem. Her bor vi i dobbeltværelser med eget bad/toilet (der er dog 4 værelser uden eget bad/toilet i hovedbygningen). Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/1. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet til en merpris på 500 kr. Prisen er inkl. Bus, 2 overnatninger, linnedpakke, 2 x morgenmad og 2 x aftensmad. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.** Turen er endnu ikke udsolgt.

Onsdag den 4/3 tur i egne biler til Præstesø og Søndersø kl. 9.00 – 14.00. Vi mødes for enden af Lejrvej ved Præstesø og går en tur rundt om Præstesø og Søndersø og ser hvad der er på og ved vandet. **Kontakt Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for et lift.**

Onsdag den 25/3 bustur til Holløse Bredning, Melby Overdrev m.v. kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Lyngby Station nordpå. Da der kan være meget fugtigt/vådt ved Holløse Bredning er fornuftigt fortøj (gummistøvler) en god idé. Max 34 deltagere. Indbetal kr. 290,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/2. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.** Efter den 20/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487).

Onsdag den 15/4 bustur til Håsløvs Enge, Pulken m.v. kl. 7.00 – 18.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby Station til Sverige for at se om tranerne skulle være ankommet. Vi regner også med at køre en tur gennem Fyledalen for at hilse på kongeørne og glenter. **Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.** Max 34 deltagere. Indbetal kr. 310,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.** Efter den 20/3 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487).

Forårsturen den 27. – 30/4 går til Østjylland kl. 6.30 – 17.00 (bemærk det tidligere mødetidspunkt der skyldes at vi skal med en færge fra Sjællands Odde). Vi skal bo på Skanderborg Vandrerhjem og besøger bl.a. Uldum Kær, Vrads Sande, Mossø, Årslev Engsø, Egå Engsø, Følle Bund, Alrø, Kongens Kær og hvad vi ellers kan finde på. Max 30 deltagere. Indbetal kr. 3.350,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/3. Der er et antal enkeltværelser mod en merpris på kr. 500,00. Under opholdet får vi morgenmad og aftensmad, frokosten må I selv sørge for. Der er bestilt linnedpakker. Efter den 1/4 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487).

Onsdag den 13/5 til Pøleåens søer kl. 9.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen i Nejede Vesterskov og går til fugletårnet ved Alsønderup Engsø inden vi kører videre til de øvrige søer langs Pøleåen. **Kontakt Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for et lift.**

Onsdag den 27/5 bustur til **Tempelkrog, Hovvig m.v. kl. 7.00 – 17.00.** Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører til Tempelkrog syd for Munkholmbroen inden vi kører videre til Hovvig. Max 34 deltagere. Indbetal kr. 295,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/4. **Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup.**

Efter den 1/5 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487)

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

