



# GRÅGÅSEN

3 + 4/2020/Årgang 21



**SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN**

[www.dofkbh.dk](http://www.dofkbh.dk)





## Den gamle redaktør takker af.....

For nogle måneder siden meddelte jeg Seniorudvalget, at jeg - efter 24 år - ønsker at forlade udvalget ved årsskiftet.

Det er en beslutning, som jeg har taget efter lange overvejelser. Jeg synes, man skal stoppe, mens legen er god, og mens man stadigvæk har noget at bidrage med. Hjemlige sygdomsproblemer har desværre vanskeliggjort mit engagement i udvalget.

Jeg forlader Seniorudvalget og gør det trygt i forvisning om, at det resterende Seniorudvalg vil kunne føre Grågæssene ind i fremtiden med endnu bedre ture og endnu mere indholdsrige foredrag. Det har været en meget berigende del af mit seniorliv at få lov til at starte seniorturene og seniorforedragene op, og jeg vil have jer alle i mine tanker fremover.

Mange hilsner **Poul R.**

Seniorudvalget modtog for nogen tid siden følgende fra **Jesper Tendal**:

*Kære venner.*

*Allerførst tak for i dag, til dem af jer der deltog i en god tur til Vestmager.*

*Og så til det mere "alvorlige": jeg vil gerne stoppe som turleder med udgangen af 2020.*

*Jeg synes ikke, jeg har gnisten og den entusiasme der skal til mere, og vil gerne stoppe medens legen er god, og inden folk begynder at snakke om, at det måske var på tide osv osv.*

*Så I må meget gerne lægge hovederne i blød efter nye emner*

Seniorudvalget beklager meget Jespers beslutning og takker for hans store indsats gennem årene. Vi håber naturligvis, at vi stadigvæk må se Jesper i de meniges rækker.

## **Turledere**

Fra årsskiftet vil Bjarne og Ib udgøre turlederstabten. Det to herrer yder en fortræffelig indsats, men det siger sig selv, at 2 turledere er helt utilstrækkeligt i det lange løb.

Vi bør være minimum 3 og meget gerne 4 turledere.

### **Grågæssenes fremtidige virke og overlevelse afhænger i høj grad om at få styr på turlederproblemet.**

Du behøver ikke nødvendigvis at være en ”ny Klaus Malling” – du kommer langt med sociale egenskaber og vilje og entusiasme til at indgå i turlederteamet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

## **Ny redaktør af Grågåsen**

Det glæder os, at Grethe W. dels indtræder i Seniorudvalget, dels overtager posten som ny redaktør af Grågåsen.

Vi håber, Grethe kan ”punke” medlemmerne til at bidrage med lidt mere stof til bladet Uden indhold – uden blad! Held og lykke med opgaven.

<b>Bjarne Andersen</b>	<b>40552314</b>
<b>Ib Sørensen</b>	<b>40299710</b>
<b>Niels Mathiassen</b>	<b>23647040</b>
<b>Pamela Bartholomeusz</b>	<b>24824345</b>
<b>Poul Reib</b>	<b>41248864</b>
<b>Tage Stampe</b>	<b>45888290</b>
<b>Jan Chr. Mollerup</b>	<b>39658767/40508487</b>
<b>Jesper Tendal</b>	<b>41680399</b>

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOF's ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om eventuel adresseændring til [jkriegel@privat.dk](mailto:jkriegel@privat.dk)



## **HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I BLADET!**

Jeg er født Nordenfjords i Nørresundby i 1950 og voksede op med forældre, der synes godt om at færdes i naturen specielt om søndagen gerne efterfulgt af kaffe og kage på diverse kroer i området. Men en større forståelse og interesse for naturens sammenhæng gav de ikke videre til mig eller min bror.

Så fugle har bestemt ikke været en del af min barndom, og heller ikke min ungdom. Når man lider af høfeber og allergisæsonen ligger fra tidligt forår med birkepollen efterfulgt af græspollen kan ophold udenfor i den periode være dræbende for lysten til at tilbringe mange timer i skove og enge.

Havet derimod var lykkeligt fri for de fleste pollen, det gjorde dog ikke, jeg fik en større forståelse for hav/strandfuglenes liv. Fuglene var der da, men blev ikke levnet megen opmærksomhed.

Senere læste jeg biologi på Københavns universitet, men heller ikke dette gav mig en større interesse for fugle. Immunologi og mikrobiologi havde min store interesse, og de mange timer med systematikken for flora og fauna og timerne i universitetets kældre sammen med herbarier og glasmontere med diverse blomster, fisk og fugle fremmede heller ikke min interesse. Det skal siges, at det heller ikke var de flotteste eksemplarer, vi stødte på under studiet.

Min senere mand, svigerfamilie og flere i den familie havde derimod en stor interesse i fugle, orkideer og naturen generelt. Jeg stiftede bekendtskab med lange rejser til eksotiske steder for at se bestemte fugle/orkidearter. Lidt nørdet, synes jeg, og deres begejstring for at opsøge og opdage bestemte fuglearter prellede såmænd også af på mig.

Min interesse har altid været at vandre, og jeg har vandret mange eksotiske steder, med Himalaya som mit absolutte favoritområde.

Over mig på de mange vandreture har der bestemt hængt mange store rovfugle, og langsomt voksede der en interesse for at vide, hvad det mon var jeg så. Så lidt efter lidt blev jeg interesseret i at være mere detaljeorienteret på mine ture.

Jeg gik på pension i 2015 og fik pludselig tid til andre ting end arbejde. Meldte mig ind i DOF, købte en kikkert og en fuglebog og kikkede mig omkring, min viden om fugle var forbavsende lav. Begyndte derefter at tage på ture med Scanbird, hvilket virkelig åbnede mine øjne for det sjove i det nørdede.

Stødte på mange interessante og sjove mennesker, der fortalte mig om Grågæssene, en lokalgruppe under DOF. Tog mod til mig og mødte op på de første endagsture efterfulgt af flerdagsturene. Her skal der uddeles stor ros til Grågæssene, jeg er blevet vældig godt modtaget. Det er min opfattelse at nye medlemmer bliver mødt med venlighed og interesse, og der er altid en mulighed for at få lov til at kikke med i de mange teleskoper, der er med på turene, og der er altid nogen, der gider fortælle mere om hvad man ser.

Jeg har i de sidste 2-3 år set mange forskellige naturtyper, og været mange dejlige steder med Grågæssene jeg ikke naturligt ville opsøge, og jeg har lært rigtig mange fugle at kende, godt hjulpet af nye venner i fugleregi og fuglekurser. Nyder at have min kikkert med, når jeg vandrer rundt langs stranden eller i skoven i mine fortrukne opholdssteder i Thy og Blekinge. Jeg er sandelig gået glip af mange spændende oplevelser.

Der er dog lang vej endnu, men det er der råd for. Indtil videre er det endt med en ny og meget bedre kikkert og et teleskop er også under overvejelse i fremtiden. Hvis COVID-19 vil, ser jeg frem til flere gode og spændende ture med Grågæssene.

**Joan.**



Weekenden 15./16. august, hvor termometeret kravlede op på 30 grader, sad jeg på terrassen nede i sommerhuset i Balle, da jeg hørte en underlig lyd, noget der faldt ned på terrassebrædderne.

Det viste sig at være den sidste beboede af årets 6 landsvalereeder , der måske på grund af varmen løsnede sig fra tagudhænget. På terrassen lå tørret ler, redemateriale og 5 halvnøgne svaleunger., hvor i hvert fald 4 af ungerne umiddelbart havde overlevet styrtet.

Hvad stiller man op med nogle få gram levende unger. Fornuften sagde aflivning, for så mange myg som de sætter til livs, kan vi ikke fange. Hanne, min kone havde en løsning. En tupperwarebeholder blev fremskaffe. Hele redeligheden på terrassen blev pakket ned i beholderen, medens jeg fabrikerede en nødtørftig hylde, der blev skruet fast, hvor reden oprindelig havde siddet.

For at sikre, at beholderen ikke faldt ned fra hylden blev en strimmel gaffatape viklet om det hele. Nu var der kun at vente og se, hvad der ville ske. Forældrefluglene havde under hele operationen højlydt givet udtryk for deres utilfredshed med vores nærvær.

De første tilnærmelser til den nye rede standsede ca. 1 meter væk. Flere forsøg gav samme resultat, men efter en time var ungerne kald åbenbart så stærk, at den ene af forældrene tog mod til sig og landede på det nye arrangement. Herefter var dagligdagen kommet tilbage og 5 unger havde 14 dage senere forladt reden.

**Ib**

## **En turleder skriver:**

.....Adspurgt om han kunne tænke sig at blive turleder hos Grågæssene svarede vedkommende - næsten uden at tænke sig om: 'Jeg kan ikke kende forskel på spurv og havørn'.

Selvfølgelig er et vist kendskab til vores vingede venner et godt rygstød, men der er andre forudsætninger, der kan være nyttige.

-Turprogram afhængig af årstiden skal planlægges til lokaliteter, hvor der er chancer for at se mere end nogle få arter,

- indkvarteringsmuligheder skal vurderes og bestilles til flerdagsture,

-økonomien skal beregnes og gennemgås i Seniorudvalget,

-Transport bestilles.... etc.

Så der er også brug for andet en ornitologisk kunnen, så kom bare frem, hvis du har lyst til at gøre en indsats sammen med

**Bjarne og Ib**



## Kort og godt om afviklede arrangementer

### Tryggevælde Ådal 17/6-2020

Sæsonens sidste tur blev en kørselv-tur til Tryggevælde Ådal. Det var samtidig, grundet Coronaen, den første tur siden Søndersø-turen 4 marts.

35 fuglesultne deltagere var mødt op til en tur i flot sommervejr. Da vi var tæt på Sankt Hans var fuglesangen knap så voldsom, som man kunne ønske sig.

Men gøgen kikkede sporadisk og en gøge hun i brun fase lod sig se lige som sidste år. Nattergalen sang, men absolut ikke så det rungede. Derimod sang gulbug, siv - kær – torn- og havesanger lystigt.

Ialt så vi 36 arter. Ud over de allerede nævnte bl.a. rødrygget tornskade, gul vipstjert, rørhøg, duehøg og spurvehøg.

**Jesper.**

### **Tur i egen bil til Stauning Ø, onsdag 29-07-2020, kl. 09-14**

32 grågæs mødtes på parkeringspladsen ved Stauning Ø til sæsonens første tur. Vejret var lidt ustabil, men hvis vi var heldige, kunne vi tilbagelægge turen i tørvejr. Temperaturmæssigt indbød dagen ikke just til den afsluttende hoppen i bølgen blå, og der var da heller ingen, der vovede. Programmet var at gå helt ned til spidsen af øen, hvor kaffen skulle indtages. På vejen overfodgængerbroen mod stranden mistede en af deltagerne hat og hylster til kikkert på grund af den kraftige blæst, der gik på langs af broen. På stien ned mod spidsen fik vi 2 stk fiskeørne i samme kikkertfelt, og en vandrefalk kom tæt forbi, så dagen startede fornuftigt. Under indtagelsen af kaffen blev fladvandet omkring spidsen afsøgt, og gav som sædvanligt rovterner, strandhjejle, hjejler, islandsk ryle, lille regnspeve, alm. Ryle, rødben, hvidklire.



På tilbageturen standsede vi ved det smalle løb mellem Stauning Ø og Ølseagle revle, hvor 2 præstekraver satte sindene lidt i bevægelse. Var det en stor og lille præstekrave, der færdes umiddelbart ved fødderne af os?? De endte med at komme på listen som to forskellige.

Mørke skyer samlede sig vestpå, så tilbageturen blev i lidt spredt fægtning. I den lave bevoksning fik vi tornirisk og rørsurv. Den hårde kerne indtog dog frokosten i den sædvanlige gryde i klitterne, men blev indhentet af en pæn regnbyge, medens de hurtige var nået i læ under halvtaget ved ishuset.

I alt gav turen 35 arter, men ingen havørn, som næsten er blevet fast obs. Men fiskeørn og vandrefalk kunne nu også gøre det.

**Ib**

### **Tur i egen bil til Kongelunden/Vestamager, onsdag 19-08-2020, kl. 09-14**

22 grågæs mødtes på parkeringspladsen i Kongelunden, alle kendte ansigter. Hedebløgen som skulle synge på sidste vers, startede da også med en overskyet himmel, og kun 24-26 g. celcius, men det ændrede sig i løbet af dagen, så sidste del af turen blev i bagende sol og temperaturer der nærmede sig 30 grader.





Flere deltagere havde været til diverse kurser i DOF regi, hvor det var blevet pointeret, at man ikke skulle "låne" sit teleskop ud i disse corona tider. Tirsdag havde givet flere spændende observationer ved Klydesø-området, så det blev tilrådet deltagerne at bide anstrengelserne i sig og medtage teleskop, selvom der er langt at gå med oppakning til sydtårnet.

I Kongelunden var der ualmindeligt stille. I modsætning til tidligere, hørtes kun en enkelt spætte. Jesper havde her i corona-tiden brugt mange dage i skoven, da flyene næste var totalt væk, så han kunne fremvise Danmarks højeste hunderose, tilkæmpet sig vej hel op i toppen af et af de gamle egetræer.

Ved Hejresøen var der sædvanen tro mange ænder, hvor der blandt andet blev spottet taffeland, knarand, krikand samt lille-, toppet-og gråstrubet lappedykker. Over søen gav en rovterne sig god tid og fløj frem og tilbage over søen, frembringende dens karakteristiske lyde.



Deltagerne fortsatte ned mod pumpestationen, hvor der var indlagt en kaffepause. Dem der indtog kaffe oppe på dæmningen fik svaleklire og tinksmed med i købet. Turen fra Hejresøen videre mod Klydesøen var i spredt fægtning, da både havarealet, hvor rovterne fulgte med, og det inddæmmede skulle undersøges.

Derfor var det også kun fortroppen, der var heldig at se en isfugl i kanalen. Inden tårnet stenpikker lidt usædvanligt observeret i toppen af et grantræ I hele Klydesø reservatet var vandstanden rekordlav, så på de bedste steder var antallet af fugle presset godt sammen.



Alle var derfor glade for at have slæbt teleskopet med hele vejen til tårnet. Afsøgning af området gav blandt andet stenvender, hjejler, dobbeltbekkasiner, mudderklirer, sortklirer, hvidklirer, rødben, stor kobbersnepe, viber, storspover. Da vi ankom til tårnet kunne en ”kollega” oplyse at han havde set en enkelt pomeransfugl, men 22 ivrige grågæs kunne ikke lokalisere fuglen, så den kom ikke på listen.

Efter optankningen i tårnet blev tilbageturen påbegyndt i lidt spredt fægtning. Ind over København var himlen sort og der hørtes da også lidt fjern torden, men på hele tilbageturen var solen fremme og skinnede ubønhørligt på Vestamager, og temperaturen begyndte at nærme sig de sædvanlige 30 grader. En varm, fugtig tilbagetrækning.

I alt gav turen 42 arter, men ingen havørn, som næsten er blevet fast obs. Eneste rovfugl var en enkelt spurvehøg.

**Ib**

### **Tur til Nivå og Esrum Sø**

Onsdag den 16. september kl. 9.00 var vi mere end 30 grågæs – heriblandt flere nye ansigter - der mødtes ved reservatet i Nivå. Disen lå tungt over Hven, men lettede hurtigt til en skøn morgen. På vej ud til fugletårnet var der dværgryle i det lavvandede område til højre for stien og stillits længere ud til venstre.

Da vi kom helt ud fordelte vi os med nogle i tårnet og andre til venstre og højre derfor.

Ved Nivå strandenge nåede vi op på 39 arter, bl.a. dværgryle, stillits, grønirisk, rødben, hvidklire, stor præstekrave, strandskade, alm. ryle, spurvehøg, fiskeørn (var vi nogle der så), dertil masser af viber og skarver.





Da formiddagskaffen var indtaget kørte vi til Esrum Sø, hvor vi parkerede over for skovskolen. Herfra gik vi til dronningens bølge med bålhytte og solskin. Her så vi spætmejsse, skovskade og toppet lappedykker. Gærdesmutton blev hørt. Over os svævede 3-4 våger, var den ene en tidlig fjeldvåge eller ”bare en Börringevåge”, det blev vi ikke enige om.

Da frokosten var indtaget skiftede vejret pludseligt karakter og de der letsindigt havde lagt jakkerne i bilerne gjorde sig til talsmænd for at vi begav og tilbage til parkeringspladsen.

En god tur med en total på 43/44 arter afhængigt af om det var en fjeldvåge eller blot en börringevåge.

**Bjarne**

## **Grågæssenes ture og foredrag, oktober 2020 – februar 2021**

**Foredrag:** Alle foredrag afholdes i Caféen i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Kaffe/te kan købes fra kl.12.30. Husk at der omkring Vanløse Station er tale om P-zone.

**På grund af situationen omkring Covid-19 er det nødvendigt at forhåndstilmelde sig til foredragene via mail til Niels Mathiassen: [kjersti.mathiassen@mail.dk](mailto:kjersti.mathiassen@mail.dk)  
I forbindelse med arrangementerne vil de til enhver tid gældende coronarestriktioner blive fulgt, herunder adgang til håndsprit og stole opstillet med plads imellem.**

**”Ringmærkning af Havørne”. v/ Kim Skelmose**

**D. 28. okt. kl. 13.00: Vanløse Kulturhus. Entré: 30 kr.**

Kim Skelmose er 57 år, opvokset i Thy, hvor hans interesse for fugle startede. Kim bor i dag i skoven ved Gl. Rye med sin kone og deres to børn. Kim er leder af Project Ørn under Dansk

Ornitologisk Forening, ringmærker fra Statens Naturhistorisk Museum, er aktiv som ringmærker af blandt andet havørne, og bruger en stor del af sin tid på ringmærkning i øvrigt. Foredraget vil handle om, hvordan vi i Danmark ringmærker havørne, og grunden hertil. Fortællingen vil være understøttet af PowerPoint med billeder, og spørgsmål undervejs er meget velkomne.

**” En rejse til Socotra”. v/ Stig Jensen**

**D. 18. nov. kl. 13.00: Vanløse Kulturhus Entré: 30 kr.**

Arabien's biodiversitets juvel Socotra er en lille ø ud Somalias kyst. Socotra er naturmæssigt unikt, hvor 37% af planterne, 90% af reptilerne og 10 fuglearter er endemiske og findes ingen andre steder i verden. Socotra har i årevis været lukket for turister, fordi øen tilhører det borgerkrigsramte Yemen. I marts 2020 fik Stig mulighed for at besøge Socotra. Han vil vise billeder og fortælle om øens enestående natur og mennesker.

**Trækfuglenes gåder. v/ Mark Desholm**

**D. 9. dec. kl.13. Vanløse Kulturhus. Entré 30 kr.**

Fugletrækket har til alle tider fascineret os mennesker. I tusindvis af timer er blevet brugt på iagttagelser, som har resulteret i en langt mere detaljeret viden om disse massebevægelser, men også afstedkommet en lind strøm af nye kvalificerede spørgsmål om fugletrækkets stadig uløste gåder. Hvorhen flyver de og hvordan finder de vej deroppe i nattens mørke, hvilken rolle spiller aerodynamikken? I dette foredrag vil vi blive præsenteret for et væld af højteknologiske teknikker.

**Fugle, dyr, natur og kultur- oplevet på en 13.500 km lang sørejse gennem det sydlige Atlanterhav v/ Christian A. Jensen.**

**D. 13. jan. kl. 13. Vanløse Kulturhus. Entré 30 kr.**

Antarktis, omgivet af et iskoldt, næringsrigt og stormomsust hav, danner livsgrundlaget for en række havfugle og pattedyr, Antarktis er samtidig et vidnesbyrd på en tidligere næsten grænseløs udnyttelse af naturen. Mod nord bliver vandet varmere og mere næringsfattigt. Her danner den atlantiske højbjerg en række små øer, der hver især rummer store koncentrationer af ynglende havfugle som pingviner, skråper, stormsvale, suler og terner.

**”Løst, fast og lidt af hvert fra fugleåret 2020” v/ Bo Tureby**

**D. 10. februar kl. 13. Vanløse Kulturhus. Entré 30 kr.**

Nu kommer Bo Tureby igen, viser sine fantastiske fuglebilleder og fortæller levende om sine oplevelser med fuglene.

**Ture:** Kontakt Jan Chr. Møllerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.møllerup@mail.dk

**Turledere:** Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710)

**Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.**

**Tur i egne biler til Tempelkrog den 21/10 kl. 10.00 – 14.00.** Vi mødes ved Tempelkrogens Familiecamping, Krogvejen 2, Vipperød og går en tur i vådområdet som er beliggende i bunden af Isefjorden syd for Munkholm Broen.

**Tur i egne biler til Pøleåens søer den 11/11 kl. 9.00 – 14.00.** Vi mødes på parkeringspladsen i Nejede Vesterskov og starter ved Alsønderup Engsø inden vi kører videre til Solbjerg Engsø, Strødam Engsø og måske Arresø.

**Juletur rundt om Tueholm Sø, Vallensbæk den 16/12 kl. 10.00 – 14.00.** Vi mødes ved restaurant Mosen, Rendsagervej 2, Vallensbæk og går rundt om Tueholm Sø inden vi bænker os i bålhytten med henblik på lidt julehygge.

**Tur i egne biler til Ishøj og Vallensbæk Strandenge den 6/1-21 kl. 9.00 – 14.00.** Vi mødes ved fugletårnet (parkering ved Tangloppen Camping, Tangloppen 2 eller Arken). Vi ser hvad der er på strandengene og går en tur til lagunerne og kysten.

**Bustur til Sydsjælland den 3/2 kl. 8.00 – 17.00.** Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører først til Rådmandshaven inden vi fortsætter til Enø. Max 34 deltagere. Indbetal kr. 295,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/12. **Husk ved betaling at anføre hvis du stiger på ved parkeringspladsen Solrød Syd, på Køge Bugt motorvejen.** Efter den 15/1 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Som situationen er lige nu skal man bære mundbind under buskørsel i Danmark.

**Flerdagstur i Bus til Skåne Tranås den 24. – 26/2 kl. 7.00 – 17.00.** Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby St. over broen til Sverige. På turen besøger vi mange af de kendte steder. Vi bor på Skåne Tranås vandrehjem. Her bor vi i dobbeltværelser med eget bad/toilet. Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/1. Der er mulighed for 4 enkeltværelser med fælles bad/toilet til en merpris på 300 kr. Prisen er inkl. Bus, 2 overnatninger, linnedpakke, 2 x morgenmad og 2 x aftensmad. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. **Husk ved betaling at anføre hvis du stiger på i Tårnby.** Efter den 1/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Som situationen er lige nu skal man bære mundbind under buskørsel i Danmark, men ikke i Sverige.

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

**BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING**

Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com

GRÅGÆSSENE



DOF - KØBENHAVN  
...altid om onsdagen.