



GRÅGÅSEN

1/2022/Årgang 23



Foto: Tage Stampe

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dof.dk

Forsidefoto: Tage Stampe. Knopsvane.

Ved du, at knopsvanerne lever som par hele livet igennem. Normalt er der kun et enkelt par i hver af de mindre søer, da de er meget aggressive overfor deres artsfæller. Men de senere år er der opstået en genetisk variant, som er mere social og derfor i stand til at yngle i kolonier på holme, mindre øer i fjordene og ved lavvandede kyster.

SENIORUDVALGET



Grethe Wenzell	51229985	grethewenzell@webspeed.dk
Flemming Kragh Hansen	40200345	flemming.kragh.hansen@gmail.com
Jan Chr. Mollerup	39658767/40508487	f.mollerup@mail.dk
Niels Mathiassen	23647040	kjersti.mathiassen@mail.dk
Pamela Bartholomeuz	24824345	finnogbarti@gmail.com
Joan Klausen	51928836	joanklausen18@gmail.com
Bjarne Andersen	40552314	bispe32@youmail.dk
Ib Sørensen	40299710	ibs@email.dk

Seniorudvalget arrangeret årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOFs ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen.

Som medlem af DOF kan du tilmelde dig Grågæssenes mailliste ved at sende en mail til Bjarne Andersen med oplysninger om navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Ligeledes kan du henvende dig til Bjarne, hvis du har adresseændringer eller hvis du ikke mere ønsker at stå på maillisten.

Bjarnes mailadresse: seniorudvalget@outlook.com

INDHOLD:

Mindeord.....	4
Tak for bidrag.....	5
Årets senior.....	5
Godt nytår.....	5
Gåsefjeren.....	6
Har du nogensinde set.....	7
Mit sted.....	8
Afvigeren.....	9
Kaspisk måge.....	10
Sangsvanen.....	11
Tigerspinder.....	11
Fugle, jeg ikke så.....	12
Jubilæumsfesten.....	14
Foredrag, der har været.....	23
Afviklede ture.....	24
Kommende arrangementer...	27



Urfugle
Foto.: Henrik Bringsøe
Side 20



Kvækerfinke
Foto: Jette Bjerregaard
Side 9



Stor korsnæb
Foto: Finn Carlsen
Side 25



Stor Flagspætte
Foto: Jette Bjerregaard
Side 8

Jeg har erfaret, at min gamle ven og turleder Peter Christensen er afgået ved døden. Peter dukkede op på en tur til Ølsemagle Revle. Jeg kunne fornemme, at han var en god fuglekender. På det tidspunkt var jeg alene som turleder, og vi manglede i højeste grad ekspertise. Jeg spurgte Peter, om han ville tage turlederjobbet sammen med mig. Han sagde heldigvis ja, og vi havde et godt samarbejde i adskillige år. Peter var også aktiv sammen med sin kone, Anne, både i Danmark og på ture med DOF-travel. Efter nogle års pause dukkede Peter op igen hos Grågæssene og deltog i mange ture, men nu som ”menigt medlem”.

Poul Reib

Vi - Asger og jeg - ble heldigvis kjent med Tage på et tidlig tidspunkt av vårt grågåsliv. På det tidspunkt var bussture blitt almindelige og Tage var en av turlederne. Han satt foran i bussen og var alltid i høyt humør. Den gang var det ingen som satt og halvsov. Det var det ikke mulighet, for Tage satte alle i gang med latter og snakk med sine vittigheter og fantasifulde historier. Tages store interesse blandt mange, var fotografering. Det var en utrolig flott samling bilder han hadde, seivom det nu er længe siden de gode bilder ble tatt. Men dengang kunne han holde foredrag med billedvisning på høyt nivå. Tage var alle dage meget hjelpsom. Vi var på reiser med Ida, Poul og Tage til Island og Irland. Vi bodde på vandrehjem og Tage var alltid med i kjøkkenet til madlavning og opvask. Han var alltid smilende og glad. Men Tage fik Parkinsons sykdom og det gikk hårdt ut over ham etterhvert. Han fikk et mindre fotoapparat, men måtte til sist også oppgi det – dessverre. Han ble en annen Tage. Satt ikke lenger foran i bussen, men var hele tiden med. Det ble lettere for ham at hans kone Grethe i mellomtiden også var blitt grågå. Det gjorde jo, at han hadde en god hjelper og støtte da han etterhvert fikk bruk for det. Han kunne være med lenger enn det ellers hadde vært mulig for ham. Nå er han ikke iblandt oss lenger og vi savner ham, men kan også godt se at det ikke var et godt liv for ham til sist. Vi er glade for å ha kjent Tage. Når vi tenker på ham er det den gamle Tage vi husker med taknemlighet.

Grethe Bjørn



Skægmejsers –
”Dugfriskt” billede fra
Gentofte sø.

Foto: Henrik Friis

RIGTIG MANGE TAK til jer, der har sendt indlæg til Grågåsen i 2021. Det er en fornøjelse hver gang én af jer bidrager med en historie. Alle fortællingerne er med til at give bladet liv.

Jeg håber, at der vil være den samme aktivitet og interesse i det kommende år. - Og det vil jo være godt, hvis endnu flere vil deltage. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange beretninger om fugle og natur, der bare venter på at blive fortalt.

Grethe

Årets senior 2021/2022

Et stort tillykke til Susanne Paltorp, som ved jubilæumsfesten d. 3. november blev udråbt til Året senior.



Foto: Alice Thorsen



Foto: Bjarne Andersen

IGEN ET "CORONA-ÅR". Alle årets første arrangementer blev aflyst, men d. 21. april blev det muligt at gennemføre en kør-selv-tur med tilmelding til en fugletur omkring Præstesøen. Det var en befrielse.

Grågæssene var flinke til at melde til og fra, så alle, der ønskede at deltage, kom med. Succesen blev gentaget med en tur i Vaserne. Fra da af kunne vi gennemføre de planlagte arrangementer, så heldigvis har vi, alt i alt, haft et rigtig vellykket "Grågåseår" med gode ture, foredrag og ikke mindst en 25års-jubilæumsfest (som blev flyttet fra maj til november).

Nu er der igen begrænsninger. Københavns kommune har lukket Vanløse Kulturhus indtil d. 17. januar, så vi må desværre aflyse foredraget med Thomas Vikstrøm d. 12. januar.

Mange bliver smittet. Heldigvis har det vist sig, at de 3 stik yder en beskyttelse, så de fleste ikke bliver voldsomt syge af coronaen. **Det giver håb.**

Med coronapas, test og omtanke vil vi arbejde på at gennemføre så mange arrangementer, som det kan lade sig gøre inden for de givne restriktioner.

I ønskes alle et godt og aktivt nytår

På vegne af seniorudvalget, Grethe

GÅSEFJEREN

Mit 'fugleliv' begyndte på min farmors køkkenbord.

Jeg er født i København, på Nørrebro, og indtil jeg begyndte i skole, tilbragte jeg rigtig megen tid hos min farmor og farfar, der boede i en villa i Ordrup, hvor jeg kunne lege i haven. Et fast ritual var, at min farmor (og jeg) lagde brød ud på foderbrættet i haven, gik indendørs, og mens min farmor vaskede op, bagte franskbrød eller, sad jeg på køkkenbordet, ved vinduet, og holdt øje med, at fuglene spiste brødet - så havde hun fred og ro til sit arbejde.

Min første fuglebog var (selvfølgelig) 'Fugle i farver' fra Politikens forlag, og selvom jeg ikke kunne læse, syntes jeg, at det var spændende at finde fuglene i bogen, og så få at vide, hvad de hed.



Det var nu ikke kun fugle, jeg interesserede mig for. Blomster fandt jeg også spændende. Når min farfar skulle slå græs, advarede han mig altid lidt tid før han gik i gang - så spænedede jeg ud for at plukke alle Bellis'erne i græsplænen, så de ikke blev slået. Det blev til mange blomsterkranse.

Bøgerne 'Flora i farver', 'Havens blomster i farver' og 'Havens buske og træer i farver' (det var en fantastisk serie) blev brugt flittigt.

Da jeg med mine forældre i begyndelsen af 4. klasse flyttede til Herlev, fik jeg en meget inspirerende botaniklærer. Jeg begyndte at botanisere, gå op i antal støvdragere, presse blomster og lave herbarier.

Når jeg var på bilferie med mine forældre, sad jeg altid ovenpå 2, 3, 4 bøger fyldt med pressede blomster.

Det betød, at min interesse for fugle gled totalt i baggrunden.

Mange år senere, jeg har nok været i 30'erne, og boede med mand og børn i Hillerød, meldte jeg mig ind i Naturhistorisk forening for Nordsjælland.

Jeg deltog i mange af turene, som ofte var opdelt i en fuglegruppe og en botanikgruppe - jeg deltog konsekvent i botanikgruppen.

INDTIL vi var på en tur til Nekselø.

Vi delte os som sædvanlig i 2 grupper. 90% gik til botanikgruppen og 10% til fuglegruppen - så gik jeg med fuglegruppen!

Det fortrød jeg ikke, vi havde en fantastisk tur med Johannes Bang som turlleder.

Efter den tur holdt jeg mest til i fuglegruppen.

På et tidspunkt meldte jeg mig ind i DOF, men fik egentlig ikke rigtig taget mig sammen til at deltage i nogen ture førend vi flyttede til Ålsgårde i 1984.

Nu kom der gang i mine pip-ture i Nordsjælland, og da vi i 1999 købte et sommerhus på Bornholm, deltog jeg også flittigt i DOF-Bornholms ture.

I 2002 meldte jeg mig for første gang til et fuglekursus, som jeg havde stor glæde af. Men det foregik på Amager – og der er meget langt hjem kl. 22 efter en arbejdsdag og et aftenkursus. Så da jeg hørte, at der vistnok var én, der holdt fuglekursus i Lyngby, fandt jeg via Naturbutikken

frem til Ole Geertz, og kom med på 'Mådeholdet', indtil han desværre stoppede med at undervise i 2008.

På Oles kursus var der en hel del Grågæs, og jeg hørte for første gang om Grågæssene, og om deres ture. Jeg havde en vældig lyst til at komme med i gruppen, men forbindelsen mellem Ålsgårde og Ballerup, hvor mange af Grågæssenes ture jo går fra, var ret håbløs.

Derfor kom jeg ikke rigtig til at deltage i nogle af turene førend vi for 3 1/2 år siden flyttede til Birkerød.

Og jeg har nydt turene og selskabet, de efterhånden mange gange jeg har været sammen med jer. Tak for det!

Alice Thorsen

Har du nogensinde set svaner svømme under vandoverfladen?

Jeg bor ved Brøndby Strand nær strandparken med Stubbe Sø og Rungebæk sø, som adskilles af en bro med en gangsti over.

I søerne har der i år opholdt sig 9 svaneunger (sammenbragte), der bliver passet af 2 hunner.

En aften sås alle 11 sejle flot under broen idyllisk og stille – men så kom der en han i flot positur, højt hævede vinger og krum hals.



Knopsvane

Tage Stampe

Den gik efter den ene af mødrene, som fik nogle hug. Den angrebne svane dykkede helt ned under vandspejlet. Dette skete 2 gange. 3. gang tog den jagede svane en tur på mindst på 5 meter under vandet før den dukkede op igen. Hannen sejlede bort og idyllen genopstod. Alle 9 unger var stoppet op og betragtede sceneriet.

Da der blev ro samledes alle 9+2 og svømmede videre som om, det var som det skulle være.

For mig var det en stor og sjælden oplevelse.

Ole Friis, Grågå

Mit sted: Fuglene i min kolonihave

Gittes beskrivelse af ”sine” fugle på Anholt inspirerede mig til at tænke på ”mine” fugle i min kolonihave.

Kolonihaven ligger i byområde på grænsen mellem Albertslund og Glostrup. Villakvarter til den ene side, Glostrup Hospital til den anden side og over mod Vestskoven et fabriksområde. Måske ikke den største fuglelokalitet - og dog - der dukker faktisk en del fugle op. Jeg har et fuglebadekar, hvor der ofte sidder spurve og mejser i kø for at drikke eller bade. Jeg fodrer med mejsekugler og ”fuglenødder”, som hænger i et rør af net.

Når jeg tænker efter ser jeg mange arter i de godt 4 måneder, jeg bor der om sommeren. I år havde jeg for første gang fornøjelsen af ynglende rødstjert. De boede godt nok i en af naboens fuglekasser. Det var bare godt, for de kasser ser jeg bedre end mine egne. Og de ved jo ikke, at vi har en lille hæk, så de sad tit i mine træer når de var på vej med mad til ungerne, drak også af mit fuglebad. Ind imellem syntes jeg, at hannen slap lidt let – han sad tit bare og pyntede på en gren, mens hunnen styrtede rundt efter mad til de sultne unger.



Stor flagspætte juv. han og voksen hun

Foto: Jette Bjerregaard

Stor flagspætte kommer også jævnligt. De er glade for ”fuglenødderne”. De ”hænger” længe på foderrøret, og de andre fugle har respekt for spætterne og holder sig væk, så spætterne har nødderne for sig selv. Både hunnen og hannen kommer. For nogle år siden kom pludselig en spætte med rødt ovenpå hovedet. Hvad var nu det det for en? Sådant en havde jeg aldrig set. Frem med bøgerne – åh, det var jo en unge. Dem har jeg så set mange gange siden. Sjovt at den kan sidde og guffe i sig, og pludselig kan én af de voksne dukke op – straks flytter ungen hen på en gren og sidder hjælpeløst og tigger, og bliver fodret af forældrene. Tja, det er jo nemmere at lade forældrene gøre arbejdet....

Der kommer også fugle flyvende over haven, som jeg kun ser og hører. Traner høres på lang afstand, og man kigger og kigger – åh der kommer de – så skønt, jeg elsker deres lyd. Så er en lille gruppe strandkader mere ”larmende”. Jeg ser og hører dem flyve frem og tilbage nærmest hver dag - ved ikke hvor de flyver hen. Men en dag gik jeg en tur gennem fabriksparken og opdagede en voksen og en unge, der gik omkring. De yngler åbenbart mellem bygningerne der, sjovt.

Tit hører jeg måger, der skriger helt vildt. Så er det ud og kigge rundt, og ja der er en stakkels musvåge, som mågerne skælder voldsomt ud og jager væk. Spurvehøgen dukker også op. Jeg kan høre det på spurvene der ”råber” op, så er der en kat, egern eller spurvehøg i haven. En dag sad spurvehøgen på græsset og kiggede på mig med sine gule øjne. Jeg blev helt bange, men den havde ikke fået en spurv og gjorde heller ikke mig noget.

Ja, jeg kunne blive ved, for fuglene giver så megen glæde og underholdning. Man skal bare være opmærksom og holde øje, men det ved alle vi Grågæs jo godt.

Pip fra Susanne Paltorp

Afvigeren

Uden for vores spisestuevindue har vi et foderbræt, som regel rigeligt forsynet med solsikkefrø. Vi har glæde af dagligt at iagttage gråspurve, skovspurve, grønirisker, musvitter, blåmejser, ind imellem en rødhals og bogfinker.

Fornøjelsen blev endnu større, da der i november begyndte at dukke kvækerfinker op. Nogle dage en enkelt fugl, andre dage småflokke, rekorden blev seks fugle på en gang. Kvækerfinkerne fouragerede på frø strøet ud på jorden under foderbrættet.

Og dog! En dag så vi til vores overraskelse en kvækerfinke, der afveg fra dette mønster. Den anbragte sig på selve foderbrættet og spiste løs i højt tempo. Et par gange fløj den ned på jorden, men vendte hurtigt tilbage til brættet igen.



Kvækerfinke

Foto: Jette Bjerregaard

Ingen af dens artsfæller tog ved lære af denne initiativrige fugl, men blev, tro mod deres gamle vaner, ved med at spise på jorden.

Dagen efter var normbryderen væk, og i ca. 14 dage har vi jævnlig haft besøg af kvækerfinker, men ikke en eneste oppe på foderbrættet.

PS. Vi har for år tilbage haft en fuldkommen lignende hændelse med en bogfinke, der fouragerede direkte på foderbrættet, mens ingen af dens familie tog notits af den fremmelige fugl

(se Grågåsen nr. 4/2013).

Vi kan undre os over de fremmelige fugle, der bryder den sociale arv og går nye veje, og vi kan undre os over, at flokken ikke følger med og tager ved lære, men hånden på hjertet, er det ikke det samme, vi kan genkende hos Homo Sapiens.

Både store og små genier og foregangsmænd bliver ofte ugleset, spottet eller tiet ihjel. (Lidt lommefilosofi – undskyld).

Lis og Jørgen Klarskov

Foto: Jette Bjerregaard



Kaspisk måge

Selvom emnet for Klaus Malling og Tue Brixs kursus d. 28. november var ”Vinterens svømmefugle”, undlod vi ikke at se på måger - specielt da det drejede sig om den kaspiske måge. Vi så 2 i Maglebæk Sø ved Brøndby Strand - De kan d.d. (d. 22. december) stadig ses i området



Kaspisk måge

Foto: Tue Brix

Den kaspiske måge stammer fra Centralasien og har herfra bredt sig mod vest til Sortehavet og det Kaspiske Hav.

En del strejfer også mod nord og når Nordeuropa inklusiv Danmark.

Et stigende antal overvintre her - oftest i Østersøen, på Bornholm, Møn og i Køge Bugt.



Foto: Tue Brix

Den Kaspiske måge kan bl.a. forveksles med sølvmåge. På billedet til højre ser vi bag de hætteløse hættemåger den kaspiske måge foran sølvmågen.

Kaspisk måge har det meget lyse hoved med de mørke øjne, som giver fuglen et venligt og blidt ansigtsudtryk - i modsætning til sølvmågen, der med sine små stikkende øje har en langt mindre behagelig udstråling.

Læg mærke til sølvmågens mørke, plettede øjenomgivelse, som også gør det lettere at skelne de to arter fra hinanden og i det hele taget fremtræder sølvmågen mørkere end den kaspiske måge.

Grethe

Sangsvaner



Sangsvaner

Malet af Marco Brodde

Det er oplagt at beskæftige sig med sangsvanen i øjeblikket. Færdes man langs en lavvandet kyst kan man ofte høre dens vidunderlige sang.

Sangsvanen er en ”vintersag”. Den yngler traditionelt i arktiske områder med skiftende held. Det er kendt, at der på de breddegrader kan gå flere sæsoner mellem vellykkede kuld, da den sne- og isfri periode kan være for kort til at ungerne kan nå at komme på vingerne. Så man kan vel undre sig over, at de drager så langt mod nord for at yngle.

Der sker også nu, at en del vælger at flyve knap så langt mod nord. Jo sydligere svanerne yngler, desto større kuld og bedre overlevelse.

Der blev i 2016 registreret 5 ynglepar i Danmark og ynglebestanden synes at have stabiliseret sig på det niveau

Grethe

Tigerspinder

Ved Bo Turebys foredrag her i november viste han mange flotte fuglebilleder. Han fortalte, at han også var begyndt at interessere sig for insekter og blomster.

Her kom jeg i tanke om, at jeg i sommer havde en god oplevelse i haven:
Jeg har en 10 meter høj flagstang og når det er sommer, sol og søndag flager jeg (selv om min kone, Aase, siger, at det jo ikke er nogen kolonihave).

Engang da jeg tog vimplen ned, opdagede jeg 3 insekter, der bare sad på den. Flotte var de. Jeg ville ikke bare ryste dem af. Jeg lagde vimplen inklusiv insekter på et bord.
Jeg fandt ud af, at det var almindelig tigerspinder eller snehvid tigerspinder.

Nå, da aftenen kom, skulle flaget ned og vimplen op. – Og tænk, da sad de alle 3 der endnu, så de fik en tur op i flagstangen igen (næste dag var de fløjet).
Jeg syntes, at det var en morsom oplevelse. Så lidt skal der til for at gøre mig glad.

Vores bassin i haven giver også oplevelser med vandinsekter inklusive guldsmede.

Hilsen fra Ole Friis



Foto: Jesper Lund



Foto: Jesper Lund

Almindelig tigerspinder hører til gruppen af natsommerfugle og er en del af familien pragtugler. Den kan let forveksles med snehvid tigerspinder.

Larven er lettere giftig, hvilket i nogen grad beskytter den mod, at blive spist af fugle. Den langhårede sommerfuglelarve krydser de danske veje i august og september. Mange klarer den og når sikkert over på den anden side. Næste forår udvikler de sig til smukke hvide natsværmere. Nogle er kridhvide - andre plettede som en dalmatiner. De voksne insekter har orange-gule farver på kroppen – ligesom en tiger – og formentlig deraf navnet.

Grethe

Fugle, jeg ikke så.....

I mit liv har jeg set mange fugle, men det er ikke primært de sette fugle, denne lille epistel skal handle om.

At kikke fugle kan man gøre altid, og alle vegne. Familieferier til storbyer på mærkelige tidspunkter af året, kan være givende med sort sol i Rom i november, eller vandrefalk på kloshold på Mont St. Michel i Normandiet et tidligt forår.

Så, når ferier skal arrangeres, er det jo ikke altid man enes om et sted, hvor fuglelivet og naturen er det primære. Det gør heller ikke så meget, min interesse for kultur er stor, og kombinationen af natur og kultur er rigtig god. Kikkerten er jo også meget brugbar i kirker, når man skal se detaljer i udskæringer i altertavler, og kikkerten er jo altid med.

Skåne i tåge.

Men, tilbage til min ungdom, vi er i Næstved omkring 1971, jeg gik i gymnasiet, og havde fået kørekort. Jeg havde efter længerevarende pres fået lov at låne familiens bil til en endagstur til Skåne i februar sammen med 3 venner for at se på ørne og glenter, og lidt gæs, måske. Vejrudsigter var dengang ikke så præcise, som de nu kan være, og det forhold, at vejret i Næstved var lidt tåget om

morgenen ved afgangstid skræmte os ikke. Muligheden for at udskyde til en senere weekend lå heller ikke lige for, da familien brugte bilen til andre formål.

Vi tog over med færgen fra Dragør, og vejret blev ikke bedre af, at vi kom til Limhamn. Det var tåget, sigtbarhed vel 150 m til begge sider, men vi var jo optimister, og håbede på, at solen ville tage fat, og opløse tågen. Det skete bare ikke. Vi kørte ind til Börringe og Havgårdsjön, og så intet, heller ikke ved Vombsjön eller Krankesjön. Vi sagde ikke så meget, men vi var trætte i øjnene af at kikke koncentreret. Ved et af stoppene kunne vi høre gæs, men vi så dem ikke. Da vi kørte hjem midt på eftermiddagen, konstaterede vi, at vi INTET interessant havde set - heller ikke et par mindre udflugter til fods i skovområder gav noget resultat i form af spændende spætter.

Et par af deltagerne er siden blevet ingeniører. Den gang brugte de tid på at beregne, hvor stort et område vi havde dækket fra landeveje, og med samlet 300 m sigtbarhed til begge sider, uden at se noget.

Rusland set fra vandvejene.

Den erindring randt mig i hu, under en kulturrejse for et par år siden, hvor min kone og jeg med et rejseselskab skulle sejle fra St. Petersborg til Moskva i midten af juli. Det var klart kulturen der trak, og fuglene var det, der kunne falde af på vejen. Årstiden er jo ikke den bedste, sangfuglene tier, og alle kuld er opfostrede.

Vi skulle sejle på floder og kanaler det meste af tiden, Volga bl.a., og besøge mindre byer på vejen, så jeg var igen optimistisk, og fandt steder i læ på båden, hvor der var skygge, og tænkte:” Det her bliver rigtigt godt”. - En god bog, og kikkerten inden for rækkevidde. Jeg har sejlet meget i kano i Sverige gennem årene, om end på mindre søer og elve, men så for mig fiskeørne, havørne, lommer, ænder og skalleslugere. Jeg tog fejl, og denne gang var det ikke tåge; vejret var rigtigt godt, der var bare ingen interessante fugle, og de der var, var i små mængder, og på større afstand. Jeg mener turen er på 700 km.

Jeg så begge ørne enkelte gange, ænder, svaner, få traner og lidt gæs, almindelige skovfugle, men intet nævneværdigt på de 11 dage vi var af sted, til trods for at jeg kikkede ganske koncentreret, både på bredden og over skovene. Efter et par dage uden held, kikkede jeg mindre koncentreret, men det blev det ikke bedre af. Men turen var god!

Flemming Kragh Hansen



Rød glente

Foto: Tage Stampe

Jubilæumsfesten (som oplevet af Flemming)

Onsdag den 3. november 2021 mødtes 65 feststemte og forventningsfulde Grågæs ved Herstedøster Forsamlingshus, til en Coronaudsat 25-års jubilæumsfest. Jubilæet var egentligt planlagt til maj måned 2021, men måtte udsættes.

Vejret var pænt, starten af november taget i betragtning, ingen vind, tørvejr, og 8 gr. Klokkeren 10.30 deltog hovedparten i en rundtur i Vestskoven, afsluttende med en runde i Herstedøster landsby, under ledelse af Bjarne. Turen var uden indlagte pauser, så det var småsultne og tørstige Grågæs der var tilbage klokken 11.55, efter at have set bl.a. pibeænder, skovskader og rødhals - ingen rariteter blev set.

Bjarne var også stand in for Hoffotografen, og det lykkedes at få flokken til at stå stille, så et par flotte gruppebilleder blev taget lige efter 12.



Foto: Bjarne Andersen

Det var koldt i skyggen, og vi indtog vores pladser ved bordene, og nød velkomstdrikken siddende, mens Bjarne bød velkommen til selve festen.

Bjarne konstaterede herunder, at Grethe, der havde haft en meget væsentlig rolle i forberedelsen af jubilæet, desværre ikke kunne være til stede.

Ib introducerede musikerne, far og søn, Preben og Jens Jakob Nissen, og duoen spillede til vores sange, og under frokosten, til alles store tilfredshed.

Velkomstsangen, skrevet af Grethe, blev sunget, og der var fylde i sangen, også hjulpet på vej af Gitte, der har en rigtig god sangstemme. Gitte styrede, med passende fast hånd, afviklingen af de musikalske indslag, så tempo og niveau passede til de modne Grågæs og deres stemmer.

Gæsterne, minus kokkene, sang ”Vi er sultne”, den blev sunget et par gange, og fangede godt stemningen i salen.

Kokkene, Bjarne, Finn, Bente, Asger, Lisbeth, Poul Bo, Gitte og Merete kom ind iført kokkehuer, mens Triumfmarchen blev spillet.

Kokkene sang ”Kokkesangen”, om menuen, der dog var lidt ændret, mere om det senere. Vi sluttede de indledende øvelser med at synge begge sange samtidigt, som 1. og 2. stemme. Det lykkedes vist.

Maden blev båret ind, og i god ro og orden, række efter række, blev buffeten besøgt en første gang; der blev mulighed for at vende tilbage mere end 1 gang.

Pamela og Finn præsenterede buffeten, der indeholdt:

Carpaccio med rucola, parmesan og pinjekerner
Melon og serrano skinke
Marineret kalveculotte
Svinemørbrad i gorgonzolasauce
Smørristede kartofler med krydderurter
Tomatsalat med frisk mozzarella, agurk og oliven
Rebildsalat (en udgave af Waldorffsalat, er min vurdering)

Pamela og Finn skar for, og uddelte kød i første runde; senere klarede runde 2 og 3 ved selvbetjening.

Flere så allerede tidligt på de flotte fuglefotos, der var ophængt i salen; billeder taget af Tage Stampe og Poul Reib. Billederne blev behørigt beundret i alle pauser.

Gitte foreslog herefter, at vi sang Sensommervisen, nummer 337 i Højskolesangbogen. Det gjorde vi med glæde, godt akkompagneret af vores dygtige musikere.



@ Jan Valeur, Dalstrøget 64, 1.th., 2870 Dyssegård, Danmark

Foto: Jan Valeur

Niels holdt festtalen til jubilaren, Grågæssene.
Her er brudstykker af talen:

”God dag og velkommen alle sammen og til lykke med Grågæssenes lidt forsinkede 25 års jubilæumsfest, hvor jeg, Niels, som kasserer i seniorudvalget, er blevet betroet den fornemme opgave at holde festtalen.

Det er dejligt, at så mange er mødt frem og derved bakker op om ideen bag Grågæssene.

Når man fejrer 25-års jubilæum, er det ofte i forbindelse med en markering af en arbejdsansættelse eller i forbindelse med et sølvbryllup, hvor hovedpersonerne overøses med



Foto: Birgit Jacobsen

rosende ordstrømme, velmenende gratulationer og gode ønsker for fremtiden efterfulgt af en gavmild gavestrøm.

Sådan er det ikke med Grågæssene.

Vi vil i stedet fejre os selv og rose hinanden for al den hygge og glæde over samværet med hinanden, som vi i fællesskab har fremelsket gennem de mange år i felten og i forbindelse med vor foredragsaktivitet i Vanløse, hvor Grethe og Tage altid har sørget for at finde foredragsholdere, der kom med interessant underholdning, kombineret med viden og oplevelser.

Formålet med Grågæssene har naturligvis lige fra starten været ønsket om, at udbrede kendskabet til og viden om vore bevingede fuglevenners gøren og laden i naturen, men det er samtidig lykkedes, at skabe et fantastisk og levende sammenhold Grågæssene imellem, i øvrigt ikke ulig de flyvende.

Det grå i Grågæssene kan vi ikke rigtig løbe fra - og af og til må vi desværre også sige et trist farvel til gamle venner, men vi kan samtidig glæde os over, at mange nye, men absolut alderskvalificerede, har fundet følgeskabet tiltalende og derved har suppleret flokken på bedste vis.

Vi har til gengæld ingen synlige ungdomsoprør i gruppen, men kan prale af, at kunne mønstre en herlig samling udbrydere fra den forkætrede og ofte udsældte ældrebyrde. I vores tilfælde heldigvis en god blanding af hanner og hunner og uden skelen til pension, tilskud og anden social status.

Tilbageblik i Grågæssenes historie kommer vi tilbage til i løbet af festen, men det må være på sin plads her at udtrykke en stor tak til Pamela og Finn, som hver sommer i mere end 10 år inviterede en propfuld bus på besøg i Kirke Syv i deres fritidshus, hvor vi så afholdt sommerfest. Alting har sin tid, men jeg tror at alle her, der har været med, mindes disse sommerudflugter med megen stor glæde.

Ingen af os kan lade være med at reklamere for Grågæssene i forbindelse med andre gøremål. I har sikkert alle mødt tvivl og uforståelige argumenter, fordi ingen tror på, at vi kan byde deltagerne så ringe forhold som dobbeltværelser, aftrædning i det fri, regnvejr og altid afgang kl. 7 uanset vejr og årstid.

For at leve op til alle Grågæs-gruppens interesser har vi mere eller mindre demokratisk valgt et seniorudvalg, som fungerer som et praktisk organ, der gennemfører alle gruppens aktiviteter fra planlægning af ture og møder, bestilling af bus og ophold, tilmelding, opkrævning med afsluttende afregning og rapporteringspligt til DOF København, som er vort overordnede bindeled til Dansk Ornitologisk Forening.

For at kunne gennemføre de planlagte ture både med og uden bus har seniorudvalget udpeget 4 turledere: Bjarne, Ib, Joan og Flemming, som på skift leder slagets gang i felten. Jobbet som turleder betyder i øvrigt automatisk ophøjelse til medlem af seniorudvalget, som derved består af 8 grågæs, de nævnte 4 turledere og Pamela, Jan, Grethe og Niels. Alt arbejde udføres på frivillig basis, hvor "turlederfunktionen" er omfattet af de gældende regler i DOF's organisation.

Tilslut vil jeg ønske os alle til lykke med grågæssenes 25-års jubilæum og sammen med jer alle ønske, at Grågæssene må bestå i mange år endnu og være med til sprede glæden over vores dyrebare fugle, som jo desværre ikke har det alt for godt og derfor trænger til en håndsækning."

Med ønsket om en rigtig god fest, sluttede Niels, og foreslog et "Grågæssene længe leve", så vi råbte 3 korte Hurra og Gæk Gæk Gæk.

Vi spiste fortsat, og nød vores medbragte øl, vin og cider – der var mange forskellige drikke på bordene.

Jørgen holdt tale for Poul, Grågæssenes stifter, og sagde blandt andet at.....

Han huskede tilbage til en tur på Amager Fællid i 1996, hvor en DOF-fugletur med kirketjener Morten Leisvig som turleder blev afviklet en onsdag; Morten kunne ikke i weekenden. Poul fortalte Morten, at han påtænkte at arrangere onsdagsture, hvilket Morten intet havde i mod, onsdage havde han ikke eneret på.



Foto: Alice Thorsen

Første tur til Søndersø fandt sted i slutningen af juni 1996, og herefter tog det fart, med Poul som primus motor, og eneste motor, de første mange år. Turene foregik i privatbiler, i kortege, også Skåne kom på programmet, og kortegekørslen gav større problemer, jo flere biler der var. Så, skift til bus, igen en succes.

Der opereredes med ventelister, og Jørgen kunne berette, at Poul overfor (enkelte) påståelige og urimelige deltagere var hørt true med, at vedkommende kunne komme på den evige venteliste. Det var vist aldrig sket.

Foredrag kom til, også onsdage, i starten i Fuglenes Hus, senere i Vanløse.

Seniorudvalget blev senere etableret, og Poul aflastet.

Poul startede også bladet Grågåsen, et blad vi alle nyder at læse; depechen med bladet er nu overtaget af Grethe, der fastholder det høje niveau.

Pouls virke som dygtig fotograf blev også fremhævet, og billederne på væggene nævnt.

Slutteligt blev Hans Meltofte citeret for at have sagt, at Grågæssene var den største organisatoriske fornyelse i DOF i hans tid.

Grågæssene får naturoplevelser, fugleoplevelser og sociale oplevelser, i det hele en øget livskvalitet, så 1000 tak til Poul for initiativet, og indsatsen i en lang årrække.

Poul fik et par flasker vin, og 3 x Hurra efterfulgt af 3 x Gæk.

Gitte foreslog ”Nu kommer fuglene igen”, fra sangarket, Alberte Vindings sang fra 1991. Den sang vi, igen med kraft, og dygtigt akkompagneret af vores duo.



Vi var kommet til udnævnelsen af Årets senior 2021/2022.

Bjarne motiverede hvorfor Susanne var valgt. En hjælpsom grågås, en dygtig spotter, og en glad deltager i de fleste ture og til de fleste foredrag.

Med æren fulgte diplom, en flaske vin, og vandrepokalen. Susanne fik også 3 x Hurra og 3 x Gæk.

Så var det tid at synge igen, og vi sang med liv og lyst Tage og Grethes ”På tur med de grå gæs”, igen styret af Gitte og dygtigt akkompagneret af duoen.

Vi var nu i det store program nået til ”Kan I huske dengang”.

Bente, Finn, Niels, Pamela, Bjarne og Asger indledte sjove beretninger fra gamle dage i Grågåsehistorien, på skift, og historierne kommer her:

Foto: Alice Thorsen

Kan I huske dengang:

På 3-dagesturen til Vestjylland i foråret 2014 tjekkede vi ind på Danhostel i Lønne (tidligere højskole), der var under renovering.

Her får vi at vide af chefen, at køkkenet ikke fungerer optimalt, og at vi skulle have mad udefra og i øvrigt selv sørge for borddækning og vask. Ingen problem i det.

Godt sultne sad vi klar med fyldte glas. – afventende og spændte på maden, der skulle dukke op. Pludselig stod der i døren en kone, iført et stort forklæde og med røde kinder og nærmest proklamerede: A troed’ det var bar’ mænd.

Så – da jeg er af jyske aner – vidste jeg godt, hvad det betød: Ingen salat de næste måltider. Og rigtig gættet.....

Men til gengæld masser af kød i opbagt sovs. Mad, der smagte vidunderligt, kunne kogekonen lave. Og især mændene var meget begejstrede.

Salaten og grønsagerne måtte vi undvære på denne tur.

Bente

Et andet drama udspillede sig i Skåne, hvor opholds- og spisested pludselig fattede mistanke til Grågæssenes ærlighed og betalingsevne og forlangte kontant afregning.

Kasserer Ole var ikke forberedt på denne smålighed og måtte - mens vi andre forlystede os med at se på fugle, spise medbragt frokost, drikke små skarpe og i øvrigt havde det hyggeligt - løbe spidsrod mellem diverse svenske banker det meste af dagen for at etablere overførsel fra Danmark.

Ole måtte til slut kontakte Danske Bank for hjælp. Hvordan det lykkedes at overføre inden lukketid står lidt hen i det uvisse, men mon ikke Oles tidligere tilknytning til Banken hjalp ham ud af problemerne. Vi var så småt begyndt at lave en turnusplan for opvask og rengøringsassistance for deltagerne på turen, men det blev altså ikke aktuelt

Eftervirkningerne af hændelsen blev fremover, at kassereren drog på fugletur med mange tusind kroner forsvarligt bundet rundt om halsen i en lille pose, for ikke at havne i en lignende situation. Netbanken har nu løst alle problemer.

Niels

Så var der en tur til Vadehavet – en regnfuld dag i Højer. Vi kørte forbi ”Højer-pølser” og jeg foreslog en tur derind. Vi væltede ud af bussen og ind i butikken. På vejen ind spurgte de, om vi var med bussen og det svarede vi ja til.

Sikken en velkomst vi fik med portvin, sherry og smagsprøver af pølser. Vi spiste og drak – og nogen købte pølser. På vejen ud var der en dame der spurgte: ”I er da med menighedsrådet?” – Nej, vi var fuglekikkere. Hun så lidt mærkelig ud i hovedet - og vi grinede hele vejen til bussen.

Hvordan hun kunne tage fejl af fuglekiggere med gummistøvler og et menighedsråd forstod vi ikke.

Jeg tror, at det havde lidt travlt, da vi var gået.

Pamela

Kan I huske de mange gange vi har besøgt Pamela og Finn i Øster Syv? Vi blev sat af bussen og gik gennem Ramsødalen, hvor solen altid skinnede, fuglene sang, alle sangfuglene var der, rigtig mange nattergale og blomster i hobetal.

Og når vi nærmede os kunne vi lugte den gode mad, som Pamela havde tilberedt - hvilken indsats. Engang kunne vi høre jazzmusik på afstand. Det var Poul, der stillede op med sit band. Tidligere instruerede Ida os i folkedans ved sådan en lejlighed - ja, det var tider.

Pamela og Finn har lagt hus til sommerfesterne et utal af gange. – Stor tak for det.

Grethe/ læst op af Asger

Året var 2007 – Vi skulle på bustur til Billigen Stugby i Sverige. – Urfuglen var hovedmålet. Dagen var bestemt. Vi havde fået adgang til det militære område: Skövde skjutfält, hvor urfuglene var blevet set.

Altså op og af sted kl. 4.30 –

Vi fik undervejs at vide, at når vi kørte ind i fältet, skulle vi være stille og ikke fægte med arme og fotoudstyr.

Vi var spændte og bussen trillede ligeså stille ind på grusvejen. Vi turde dårligt trække vejret. Så åbnede der sig et kæmpe område.... Kunne man finde urfugle her? Vi fik kikkerten frem og 36 personer så og så og så – uden lige at finde det fjerkræ.

Men – lige med et, blev der observeret noget, der lignede – langt væk. Vi kørte en smule nærmere og fik lov til at snige os ud langs bussen uden at tale og ikke bevæge os væk fra bussen.

Hvilken oplevelse. 32 hanner var i gang på spillepladserne - og få hunner, så bare på.

Bente



Urfugl

Foto: Henrik Bringsøe

Kan i huske den 6. februar 2019 - Vi var på vej hjem fra Skåne Tranås og var, efter det sædvanlige stop i Fyledalen, nået til Ystad Havn, hvor vi skulle have formiddagskaffe ved de små skure.

Min telefon ringede – det var Gunilla fra Skåne Tranås – de havde fundet et bundt nøgler på Thorbjørns værelse. Hvad skulle vi gøre, det var nøglerne til hans hoveddør, så han kunne ikke komme ind uden nøglerne.

Vi satte kurs mod Skåne Tranås, fik hentet nøglerne og kørte derfra til Abbekås

Bjarne

Så var der den tur langs Mølleåen, hvor det bare regnede og regnede.

Aase og Birthe havde droppet turen pga. regnen, men de havde tænkt på os. Så på et tidspunkt ringede Aase for at høre hvor langt vi var kommet. Da det ikke var så langt fra Birthe, kom Aase og hentede os. Vi gik op og satte os i ly for regnen på Birthes terrasse, hvor vi fik varm kaffe og nybagt kage.

Det reddede hele turen.

Asger

Kan I huske dengang vi efterlod Birger i Ballerup? Vi skulle 3 dage til Tranås i februar. Klokken var lidt i 7, og det var stadig mørkt. Alle var tjekket ind, så vi kunne lige så godt køre. Hvad vi ikke havde set var, at Birger havde forladt bussen, for at sige farvel til sin kone. Vi opdagede det først, da vi var kommet over broen og fik en opringning fra Birger. Han havde i mellemtiden været hjemme for at finde telefonnummer på en fra turledelsen

Han fik ringet til Poul, som ikke var med på turen. Hvad Poul tænkte, kan man jo gætte sig til. Det endte med at Lisbeth (Birgers kone) kørte Birger til Krankesjøn.

Se det var en af de pinlige.

For øvrigt tog Lisbeth med på Tranås-turen året efter. Hun ville nok sikre sig, at det ikke skete igen.

Grethe/ læst op af Asger

En mindeværdig episode fra Grågæssenes hærgen i Skåne fandt sted da Vandrehjemmet i Skåne Tranås introducerede deres nyeste påfund, et stort fælles støvsugeranlæg med tilslutning til alle de lejede værelser.

Tage, som dengang var Grågæssenes faste mikrofonholder, havde opsnapet brugsanvisningen på anlægget, som skulle anvendes umiddelbart inden afrejse.

Tage foretog imidlertid en omskrivning og præget af sin aldrig svigtende fantasi og gode humør kom anlægget til at fremstå som et monster af værste slags, hvor alt, fra sokker, sko, briller, proteser af forskellig art og andet løsøre, kunne blive suget op, mens den stakkels slangefører blev slynget rundt i lokalet ude af stand til at styre uhyret.

Beskrivelsen var uhyre morsom og indbragte larmende klapsalver og alle glædede sig til sidste morgenstund, hvor de skulle betjene uhyret. Det må vel kaldes et velplaceret pædagogisk indslag.

Niels

Noget af det jeg mindes med stor glæde, er vinterturene til Skåne/ Tranås – området i Sverige og ikke mindst opholdet på vandrehjemmet med god mad og vin – i rigelige mængder.

Hertil kommer det altid skønne samvær.



Foto: Birgit Jacobsen

Efter maden blev der underholdt af os selv med sang og historier. Man foldede sig rigtigt ud, ofte med optræden.

Bedst husker jeg timerne efter at alle de trætte havde trukket sig tilbage. 6-8 stk. (jeg vil ikke nævne navne) var dengang den hårde kerne, der bænkedes sig med sjatter omkring Tage, der velvilligt øsede af sit ualmindeligt store lager af morsomme historier.

Vi lo, vi grinede, så tårerne de flød til langt ud på natten, superdejligt, at tænke tilbage på. Måske lidt trætte dagen derpå, men vi var yngre dengang.....

For en god ordens skyld vil jeg her nævne, at det var inden Grethe for alvor meldte sig under Grågæssenes faner.

Men stor tak til mesteren af muntre historier (sande eller løgne, det må stå hen i det uvisse).

Bente

Stor applaus, og vi fortsatte med at synge "Gåseheltkvad", dirigeret af Gitte, og med liflig musik til. Der blev sunget igennem.

Næste punkt var lidt a la "Gæt en grimasse", Merete og Asger opførte 10 små "sketches", og illuderede dygtigt fuglerelaterede ordsprog og talemåder, som vi så alle skulle gætte, ud fra en liste på 18 muligheder. Det var ikke lige let, undertegnede fik 4 rigtige! Men dygtigt opført - der gemmer sig et par skuespillere i Merete og Asger.



Foto: Jan Valeur

Vi fik kaffe og kage. Eller rettere kager. Der var lidt sønderjysk kaffebord over udvalget; kagebagerne Lene, Grethe B., Gitte, Janni, Iben og Elsebeth blev rost og takket for indsatsen. Kagerne blev nydt!

Flemming motiverede et hurra og et langt gæk til festudvalget, Asger, Bente, Bjarne, Finn, 2 x Grethe, Niels og Pamela. En meget stor indsats, og et pragtfuldt resultat.

Ib sluttede med at nævne musikkens ønske om at slutte med et par fuglenumre; applaus igen til musikken.

Festen sluttede herefter, og oprydningen blev påbegyndt.

Flemming Kragh Hansen

Foredrag, der har været

D.13. oktober 2021. Vi startede sæsonen med et brag af et foredrag. Stig Jensen var som sædvanlig at sammenligne med et festfyrværkeri.

Stig tog os med på en rejse til Socotra, en lille øgruppe ud for Somalias kyst. Et lille paradys mellem Afrikas og Arabiens værste humanitære konflikter.

Han fortalte om samfundsforholdene og om stedets unikke natur, med de mange endemiske fugle, dyr og planter.

Der var stor spørgelyst efter foredraget.

Grethe

D. 17. oktober. 2021 besøgte Bo Tureby igen Grågæssene i Vanløse for, at berette om fugleåret 2020. Bo har tidligere besøgt os og vist sine flotte fuglebilleder. Men han sagde, at det var 5 år siden, han var der sidst – sådan husker jeg det ikke, men det er sikkert sandt!

Udover sine fine fuglefotos fra primært Sydsjælland viste Bo fotos af insekter og dyr, men også af blomster og primært fornemme orkidebilleder.

Der var omkring 45 Grågæs, som overværede Bo's spændende fremlæggelse.

Jan



Høgeugle

Foto: Bo Tureby

D. 8. december 2021 havde vi besøg fra Århus. Christian A. Jensen fortalte om fugle, dyr, natur og kultur på en 13.500 km lang sørejse gennem det sydlige Atlanterhav.

Han viste en lang række billeder af pingviner, skråper, stormsvale, suler og ternere. Mange af de flyvende fugle var taget fra skibet. Imponerende, når man ved hvor vanskeligt det er at "fange" fugle i flugten.

En del af de tilstedeværende havde været på en lignende rejse, så der blev udvekslet erfaringer og oplevelser.

En fin eftermiddag.

Grethe

Bustur til Vestsjælland den 27. oktober

Vi var knap 35 grågæs, der en tidlig mørk og let fugtig morgen mødtes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus, hvor en flot bus med reklame fra Fjordlandet ventede os. Jacob var heldigvis bag rattet, så vi var trygge.

Dagens mål var Tissø, Flasken og Reersø og vi kom godt af sted, på trods af let støvregn, med Joan som turleder. Spørgsmålet var, om vi ville se fugle i det lidt triste vejr - og usikkerheden blev ikke mindre i takt med, at bussens forrude blev mere og mere våd under kørslen. Ved Sorø drejede vi fra motorvejen og kørte ad Margueritrutten til Sæby Kirke, hvor bussen kunne holde, medens vi andre gik til Tissø's sydende for at "obse", nu hvor støvregnen var holdt op.

Her var der skarv, fiskehejre, bramgæs, pibeænder, gråænder, blishøns, viber, alm. hejle samt en vandrefalk, der kom glidende.

Vi besluttede at køre langs søens østside til Formidlingscenter Fugledegård – det var et godt valg, for undervejs så vi en havørn siddende i vandkanten – dagens første



Foto: Bjarne Andersen

Vel ankommet til formidlingscenteret var det tid for 10-kaffen og minsandten om ikke der sad en havørn og sangsvaner neden for centeret. Havørnen littede og fik selskab af yderligere en havørn, som slog sig ned syd for centeret.

Efter kaffen gik vi ned til fugletårnet, fugleskjulet og den gyngende platform i søen. Herfra var der kik til 2 havørne i udgåede træer i søens nordende, samt en sølvhejre. Derudover sås taffeland, toppet lappedykker, grågæs, krikand, pibeand, skeand, hvinand, de gængse mågearter, gærdesmutte, rødhals, rød glente, spurvehøg, tårnfalk og ravn. Da vi stod ved bussen og skulle videre, var der flokke af kvækerfinker i rønnebærtræerne.

Da alle var ombord overtog Bjarne turlederstolen og opsummerede kort de 40 arter, som turen rundt om Tissø havde givet.

Næste stop var Flasken på vej ud mod Reersø. Her skulle frokosten indtages og der skulle "obses". Af nye arter blev der set lille lappedykker, gravand, spidsand, toppet skallesluger, storspove, rødben, svartbag, sortstrubet bynkefugl samt en flot blå kærhøg, der længe fløj frem og tilbage. Dertil kommer dagens diskussionsemne en sortand på lang afstand - var det en sortand eller en fløjsand? De, der så den fra jorden, så ikke noget hvidt, så de stemte for sortand. De, der så den fra tårnet, mente at der havde været et par hvide pletter, så de mente det var en fløjsand.

Vi kørte videre og parkerede i "centrum af Reersø" og gik til kirken, hvorfra vi kunne se ud over Vejlen. Af nye arter var her knortegås, bogfinke og almindelig ryle. Sidste stop var Reersø Havn, hvor vi gik en tur. Undervejs blev set skovspurv, stillits og en sule.

Da alle var på plads i bussen igen, kørte vi mod Ballerup, hvor vi sluttede knap en halv time før planlagt. Vi var alle blevet blæst godt igennem og havde haft en dejlig tur med i alt 57 arter.

Bjarne

Bustur til Nordsjælland den 24. november

Vi var ca. 26 grågæs, der mødtes med Jacob ved Ballerup Rådhus en mørk novembermorgen – vi skulle til Nordsjælland med første stop i Hundested Havn. Der var desværre kommet 5 sene afbud, så turen var ikke udsolgt. Vi var ikke mange km derfra, da Bjarnes telefon ringede – det var Søren og Elise, der ville vide hvor langt vi var. De var selv kørt til Hundested og ventede på os.

Da vi kom til havnen parkerede Jacob, så den stride blæst ikke stod lige ind i bussen og vi andre gik ud for at ”obse”. Der kom masser af småflokke med edderfugle og en enkelt sortand, en toppet skallesluger og dertil et par måger og lidt skarver. Derudover så Asger en alk, men da han var den eneste der så den, tæller den jo ikke i regnskabet.

Herfra gik turen ad den nordlige vej mod Melby Overdrev – hvortil vi ankom uden problemer. Lige indenfor på parkeringspladsen var der fotografer ved en lille vandpyt – de ventede på den flok store korsnæb, der var set gennem flere dage. Bussen blev parkeret i den anden ende af pladsen, og vi gik ned for at se med. Undervejs var der flokke af bjergirisk og store flokke hjejler i luften. Vi tog opstilling, og de store korsnæb blev set i toppen af et fyrretræ.

Så begyndte ventetiden - hvornår skulle de ned at drikke?



Stor Korsnæb (han og hun)

Foto: Finn Carlsen

Så kom de - og i selskab med de lidt mindre bjergirisk.

Nu var det tid for formiddagskaffen, inden vi gik til havet, for at se hvad der kunne være der. Der blev set en sule og en sortand.

Vi gik i bussen og kørte til Stængehus, hvor vi startede med at gå en tur langs stranden og ind gennem plantagen tilbage til parkeringspladsen. Her var der set bjerglærker, som det dog ikke lykkedes os at finde.

Spørgsmålet var nu om vi skulle indtage frokosten her, eller om vi skulle køre videre til Tibirke Kirke og Holløse Bredning – vi kørte videre og startede med at spise vore madpakker med svævende havørn, over Holløse Bredning, som underholdning. Så gik vi til Holløse Bredning, hvor

en ny plankesti var under etablering. Nogle gik til den gamle pumpestation medens andre gik hen og stod på bakken. Der blev set sangsvaner, knopsvaner, sølvhejrer, lille lappeskallesluger, stor skallesluger, diverse ænder, stor tornskade, gærdesmutte, grågæs, blisgæs, bramgæs, musvåge, ravn, dompap og svartbag

Tilbage ved bussen satte vi nu kurs mod Pøleåens udløb i Arresø. Arne så/hørte en vandrikse, men også han var alene. Så den tæller ikke.

Der ventes på store korsnæb og bjergirisk



Foto: Bjarne Andersen

Her tog vi afsked med Elise og Søren og satte kurs mod Ballerup. Vi nåede op på 52 arter på en grå og blæsende dag i slutningen af november – det er ikke så ringe endda.

Bjarne

Juletur til Værløse den 15. december 2021

31 grågæs mødtes ved flyvepladsen Værløse, Sandet.

Målet var en juletur rundt om Præstesø og en del af Søndersø, afsluttende med lidt medbragte julegodter.



Skovhornugle

Foto: Thomas Olsen

Vi startede kl.10 med at kigge på skovhornuglerne. De kan være svære at få øje på, men ved fælles hjælp blev der observeret 3 skovhornugler i de lidt forkrøblede fyrretræer.

Åse Friis, der lige nu er indlagt på hospitalet, ønskede at sige "Glædelig Jul" med en lille skarp, så der var blevet indkøbt både Dr. Nielsen og Porsesnaps, som vi coronasikkert skænkede i de medbragte små glas.

Vi sendte alle en tanke til Åse, takkede for skænken med ønsket om god bedring og med forhåbninger om, at se Åse i det nye år.

Turen rundt blev foretaget i meget forskellige tempi, flokken blev hurtig spredt og turlederne havde besvær med at holde de meget autonome og snakkende Grågæs i samlet flok.

Vejret var lunt og indimellem var der svage spor af solen. Fuglemæssigt var der lidt stille, men der blev dog alligevel optalt 40 arter, blandt andet skeand, krikand, taffeland, lille skallesluger, en gammel havørn, jagende spurvehøg og sumpmejse og meget andet.

Tilbage ved parkeringspladsen blev kaffe/the, madpakker og julegodterne fragtet til et shelter tæt ved fårefolden.

Der blev (med et vist besvær) tændt bål i det medbragte brænde samt hvad der ellers blev fundet omkring bålpladsen, og vi nød madpakkerne indhyllet i røg.



Foto: Joan Klausen

Utrolig mange julegodter samt adskillige flasker dukkede på forunderlig vis op og blev arrangeret på et opstillet bord.

Endnu engang blev der ønsket Glædelig Jul og et Godt Nytår, mens vi forsøgte at spise og drikke os igennem herlighederne.

Omkring kl.14 sagde vi farvel - godt mætte af alle herlighederne og det gode selskab.

Joan

Grågæssenes ture og foredrag, januar – juni 2022.

Ture: Kontakt Jan Chr. Mollerup på tlf. 4050 8487 eller på mail: f.mollerup@mail.dk

Turledere: Bjarne Andersen (4055 2314), Joan Klausen (5192 8836), Ib Sørensen (4029 9710) og Flemming Kragh Hansen (4020 0345)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur, bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

Onsdag den 5/1 2022 kl. 10.00 – 14.00

Tur i egne biler til Kyndby, Selsø og Østerskov

Vi mødes på p-pladsen ved Kyndbyværket og går en tur langs kysten inden vi kører til Selsø og slutter af ved Østerskov blandt andet med kig til Eskildsø og forhåbentlig havørnereden i Østerskov.

Onsdag den 12/1 kl. 13.00 i Kulturstation Vanløse, entré 40 kr.

DOF's nye feltprojekt v. Thomas Vikstrøm.

Thomas Vikstrøm fortæller om DOF's nye feltprojekt. – **AFLYST.**

Onsdag den 26/1 kl. 8.00 – 17.30

Bustur til Sydsjælland.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved afkørsel 31a/Solrød Syd til Rådmandshaven inden vi fortsætter til Enø, Bjørnebæk Sø mv. Max. 32 deltagere. Indbetal kr. 325,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/12. Efter den 1/1 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487). Husk ved tilmelding at anføre, hvis ikke du stiger på i Ballerup. **Vær opmærksom på, at vi i forhold til den tidligere annoncering har forlænget turen med ½ time da vi håber på at se glenter gå til ro.**

Onsdag den 9/2 kl. 13.00 i Kulturstation Vanløse, entre 40 kr.

Trækfuglenes gåder v. Mark Desholm

Fugletrækket har til alle tider fascineret os mennesker. I tusindvis af timer er blevet brugt på iagttagelser, som har resulteret i en langt mere detaljeret viden om disse massebevægelser, men også afstedkommet en lind strøm af nye kvalificerede spørgsmål om fugletrækkets stadig uløste gåder. Hvorhen flyver de og hvordan finder de vej deroppe i nattens mørke, hvilken rolle spiller aerodynamikken? I dette foredrag vil vi blive præsenteret for et væld af højteknologiske teknikker.

Mandag den 21/2 kl. 7.00 – onsdag den 23/2 kl. 17.00

Bustur til Skåne Tranås

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby Station til Skåne hvor vi besøger en række af de kendte lokaliteter og samtidig prøver at finde et par nye steder. Max. 25 deltagere. Vi bor på Skåne Tranås med fuld forplejning og linnedpakker til en pris på kr. 2.600 i delt dobbeltværelse. Vi har et stærkt begrænset antal enkeltværelser til en merpris på kr. 500. Indbetal beløbet på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/1. Efter den 1/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487). Husk ved tilmelding at anføre, hvis ikke du stiger på i Ballerup.

Onsdag den 9/3 kl. 10.00 – 14.00

Tur i egne biler til Nordhavnstippen

Vi mødes ved rundkørslen i den østlige ende af Kattégatvej og tager en tur rundt i området – vi kommer til at gå, men skal også bruge bilerne for at kunne komme rundt.

Onsdag den 16/3 kl. 13.00 i Kulturstation Vanløse, entre 40 kr.

Ringmærkning af Havørne v. Kim Skelmose.

Kim Skelmose er 57 år, opvokset i Thy, hvor hans interesse for fugle startede. Kim bor i dag i skoven ved Gl. Rye med sin kone og deres to børn. Kim er leder af Project Ørn under Dansk Ornitologisk Forening, ringmærker fra Statens Naturhistoriske Museum. Er aktiv som ringmærker af blandt andet havørne, og bruger en stor del af sin tid på ringmærkning i øvrigt. Foredraget vil handle om, hvordan vi i Danmark ringmærker havørne, og grunden hertil. Fortællingen vil være understøttet af billeder, og spørgsmål undervejs er meget velkomne.

Onsdag den 30/3 kl. 7.00 – 17.00

Bustur til Tempelkrog og Hov Vig

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører til Tempelkrog, som vi går rundt om, hvorefter vi nyder formiddagskaffen, inden vi sætter kurs mod Hov Vig. Max. 32 deltagere. Indbetal kr. 300,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/2. Efter den 15/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487).

Onsdag den 20/4 kl. 7.00 – 18.00

Bustur til Lolland.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved 31 A til Sydhavsørerne, hvor vi besøger nogle af de gode fuglelokaliteter. Max.32 deltagere. Indbetal kr. 320,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. Efter den 15/3 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487).

Onsdag den 4/5 kl. 9.00 – 14.00

Tur i egne biler til Gundsømagle Sø og Bolund

Da der ikke er plads til, at vi alle holder på samme parkeringsplads, har vi besluttet at **turen kræver tilmelding til Bjarne Andersen senest den 15/4 enten på telefon 4055 2314 eller på mail bispe32@youmail.dk** hvorefter I får at vide, hvor mødestedet er. Ved Bolund kan der være meget vådt og mudret, hvorfor vandtæt fodtøj anbefales.

Mandag den 16. – torsdag den 19/5 kl. 6.30 – 17.00

Bustur til Østjylland

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og forventer at køre via Odden til Østjylland, hvor vi besøger en række spændende fuglelokaliteter. Max. 31 deltagere. Vi bor i dobbeltværelser på Skanderborg Vandrerhjem med udsigt over Skanderborg Sø. Prisen dækker linnedpakker, morgenmad og aftensmad samt aftenkaffe. Frokosten skal du selv sørge for, men der er et fælleskøkken samt køleskab på værelserne. Drikkevarer til maden skal købes på Vandrerhjemmet. Pris i delt dobbeltværelse kr. 3.350. Vi har et begrænset antal enkeltværelser til en merpris på kr. 750. Indbetal kr. 3.350/4.100 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/4. Efter den 15/4 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487).

Onsdag den 25/5 kl. 17.00 – ca. 22.00

Tur i egne biler til Trykkevælde Ådal.

Vi prøver denne gang at lave turen som en aftentur i Ådalen, hvor vi kan nyde alle sangerne til de går til ro. Vi mødes ved Strøby Kirke og går den sædvanlige tur.

Onsdag den 15/6 kl. 7.00 – 18.00

Bustur til det østlige Skåne

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling i Tårnby over Øresundsbroen og videre til det østlige Skåne, hvor vi besøger nogle af de gode lokaliteter. Max 35 deltagere. Indbetal kr. 330,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/5. Efter den 20/5 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487).

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Grethe Wenzell, E-mail: grethewenzell@webspeed.dk

Næste blad udsendes i april måned. Deadline: d. 20. marts 2022

