

GRÅGÅSEN

1/2023/Årgang 24



Foto: Mads Hagen

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk

Forsidefoto: Mads Hagen, Skarv

Ja, skarven ser sur ud, men det har den også grund til. Fiskerne påstår, at den er skyld i den stærkt faldende fiskebestand. De taler ikke om vores (menneskets) misrøgt af havet og overfiskning

SENIORUDVALGET

Grethe Wenzell	51229985	grethewenzell@webspeed.dk
Flemming Kragh Hansen	40200345	flemming.kragh.hansen@gmail.com
Jan Chr. Mollerup	39658767/40508487	f.mollerup@mail.dk
Niels Mathiassen	23647040	kjersti.mathiassen@mail.dk
Pamela Bartholomeuz	24824345	finnogbarti@gmail.com
Joan Klausen	51928836	joanklausen18@gmail.com
Bjarne Andersen	40552314	bispe32@youmail.dk
Ib Sørensen	40299710	ibs@email.dk

Seniorudvalget arrangeret årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOFs ældre medlemmer. På vore ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen.

Som medlem af DOF kan du tilmelde dig Grågæssenes mailliste ved at sende en mail til Bjarne Andersen med oplysninger om navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Ligeledes kan du henvende dig til Bjarne, hvis du har adresseændringer eller hvis du ikke mere ønsker at stå på maillisten.

Bjarnes mailadresse: seniorudvalget@outlook.com

INDHOLD:

Nyt fra seniorudvalget	4
Årets senior	5
Mindeord	6
Interview	7
Gåsefjeren	10
Mit fugleliv	11
Grønland	13
Stevns	18
Møn	19
Alsønderup m.m.	21
Tissø m.m.	22
Juletur	23
Salg af teleskoper m.m.	24
Afviklede foredrag	26
Kommende foredrag	29
Kommende ture m.m.	30



Edderfugl han

foto: Finn Carlsen



Foto: Bjarne Andersen



Skægmejseseunger

Foto: Finn Carlsen

NYT FRA SENIOERUDVALGET.

Det er med beklagelse, at vi her må meddele at Ib Sørensen har besluttet sig for at træde tilbage som turlleder hos Grågæssene, men vi respekterer selvfølgelig hans valg. Ib har lagt et stort arbejde i foreningen og det glæder os, at han fortsat ønsker at deltage i turene.

Ib har skrevet følgende om sin beslutning:

Tiden som turlleder

Efter flere år som turlleder har jeg besluttet, at det må være rettidig omhu at holde op nu, medens legen er god.

Jeg havde egentlig ikke tænkt, at turllederjobbet var noget for mig, for så sikker er jeg ikke, når en fugl lynhurtigt flyver forbi, at jeg med stor autoritet vil kunne hævde/ bestemme arten.

Det var Jesper, daværende turlleder, der spurgte mig første gang, men jeg trak lidt på det, ”men det med fuglebestemmelse var mere eller mindre en flertalsbeslutning”, sagde han. Efterfølgende påpegede Niels, at der var flere ”nydere end ydere”, så jeg besluttede, at jeg godt ville lægge nogle kalorier i jobbet, der jo også indebærer planlægning og arrangering af ture, forefaldende arbejde til møder etc.

Vi har mange gange sagt på vores ture, at deltagerne skal holde sig bag ved turlederne, der underforstået helst skal være forrest - dette selvfølgelig for at enkelte letbenede frontløbere ikke når at skræmme alle spændende fugle væk.

Når det så begynder at knibe med helbredet, hvor slidgigt og et dårligt hjerte gør, at man hurtigt er bagerst i flokken, er det nu at stop er på sin plads.

Jeg syntes, det har været sjovt at kunne berette om ting specielt broer, der har fyldt en del i mit professionel liv som ingeniør, men jeg har ikke tænkt mig at holde med at tage på ture med grågæssene... tag det som en trussel eller et løfte.

Ib Sørensen

Ny turlleder.

Vi har hermed den glæde at byde Lis Geertz-Hansen velkommen som ny turlleder.

Lis er en meget kompetent ornitolog med viden om både fuglene og deres stemmer.

Lis har god erfaring med at arrangere ture både i ind- og udland sammen sin (desværre nu afdøde) mand Ole Geertz-Hansen.

Vi glæder os til samarbejdet med Lis.

Mailadresse: geertz@mail.dk

Mobil: 30132179

Grethe Wenzell



ÅRETS SENIOR

STORT TILLYKKE TIL

MERETE

I forbindelse med årets første foredrag blev Merete Kampmann udnævnt til årets senior med begrundelsen: *hun møder op veloplagt, er imødekomende og hjælpsom og altid villig til at påtage sig en opgave for fællesskabet.*

Med udnævnelsen følger ”jernfuglen”, et diplom samt en flaske vin.



Merete og Bjarne

Foto: Lisbeth Andersen

Året 2022

Vi startede med at måtte aflyse årets 1. foredrag med Thomas Vikstrøm pga. corona, Men heldigvis bliver vi ikke snydt. Thomas kommer til Vanløse d.8. februar og fortæller om DOFs nye feltprojekter. –

Ellers har året budt på rigtig mange velbesøgte arrangementer: endags-, flerdagsture og foredrag.

Desværre har vi måttet sige farvel til en del trofaste grågæs indenfor de sidste 2-3 år. Medlemmer, hvoraf de fleste har været med i mange år. Det er rigtig trist, men er vilkårene, når vi er en forening, som har bestået i snart 28 år.

Som noget glædeligt kan berettes, at vi har en livlig tilgang til grågæssene. I skrivende stund har vi 293 medlemmer på papiret. Mange er aktive og deltager både i foredrag og på ture.

En stor tak til jer der sender indlæg til ”Grågæsen”. Uden jer var der ikke noget blad. Alle er velkomne til at bidrage med historier, korte som lange, så bladet bliver så alsidigt som muligt.

I ønskes alle et godt nytår
på seniorudvalgets vegne
Grethe Wenzell

Hvis du har truffet Thorbjørn 1 gang, glemmer du ham ikke, men nu er han desværre gået bort.

Thorbjørn Jensen døde d. 18.oktober, efter lang tids sygdom, på Rigshospitalet, hvor han sov stille ind omgivet af sine nærmeste.

Thorbjørn havde ca.10 meget aktive år hos Grågæssene. Han deltog i alle en- og flerdagsture og i foredragene. Til sidst var der kun energi til at møde fuglevennerne ved foredragene.

Han var med sin varme og sociale adfærd en stor gevinst for grågæssene. Med sine lune bemærkninger og skønne humor bidrog han til at værne om den gode stemning, som betyder meget for sammenholdet i gruppen.

Vi husker ham i felten med sit teleskop. Med mellemrum blev højden justeret og han proklamerede, at nu var det sat i børnehøjde – så kunne alle os under 160 cm også få lejlighed til at nyde fuglene i teleskop. Thorbjørn var et meget omsorgsfuldt menneske.

Vi husker ham også for talemåden: ”Er der ikke en voksen til stede”? Det er nu er blevet til en fast vending, når vi er tvivl om en fugls identitet.

Thorbjørn var et legende og kreativt menneske med stor kærlighed til sine medmennesker. Han var vellidt – man følte sig altid godt tilpas i hans selskab.

Thorbjørn er savnet.



Grethe Wenzell

Niels Paludan døde 23. december.

Niels var med allerede i den spæde grågåseflok for ca. 25 år siden. Han var en dygtig ornitolog, altid hjælpsom og udadvendt, og det var rart at stå ved siden af ham i grågæssenes voksende geled af teleskoper.

Niels glædede sig som alle andre, når vi spottede en vandrefalk eller beundrede et tranetræk, men meget tydede på, at Niels gik lige så meget op i grågæssenes liv og levned. Han var en skarp iagttager og kendte grågæssenes vaner. Hans sociale engagement skinnede stærkest igennem, når vi var i Skåne på flerdagesturene til Tranås.

Når vi andre tog ”en morfar” inden middagsmaden, sammenfattede Niels dagens store og små oplevelser og begivenheder i nogle kringlede og sjove vers, som han så læste op for os under aftenens kalas. Stor begejstring, altid med en fin pointe, og altid meget positiv.

I de sidste år svigtede helbredet, Niels kunne ikke deltage aktivt i flokken, men han fulgte med på afstand. Nu er han her ikke mere.

Æret være Niels Paludans minde.

Jørgen Klarskov

Grethe Wenzell interviewer Jacob Bodi.

Jacob er Grågæssenes yndlingschauffør

Vi mødtes 2. juledag, for det var det der kunne lade sig gøre. Jacob er en travl mand!

Hvor meget arbejder du?

Jeg plejer at sige, at jeg arbejder alt for meget. Det bliver en 40- 45 timer om ugen Jeg har givet vognmanden besked om, at jeg gerne vil gå ned i tid - at jeg ikke er 25 år mere. Jeg vil gerne undgå at have for lange arbejdsdage, som typisk er på 10-12 timer om dagen.

Jeg ringede til dig 2 timer efter at du havde sat Grågæssene af i Ballerup og forventede, at du var kommet hjem, men nej du var stadig i gang med at ordne bussen til næste dag

Er det dagligdag?

Ja,

Hvor lang tid bruger du?

Der er nogle faste ting som skal gøres, hvor lang tid det tager afhænger af hvor snavset bussen er. Den skal vaskes, støvsuges og tankes og sommetider skal vinduerne pudses.

Hvor mange år har du kørt for Grågæssene?

Jeg har kørt med jer i ca. 8 år. Erik, som I kørte med, skulle til at lave noget andet og så blev jeg spurgt, om jeg ville tage over og sagde selvfølgelig ja. Jeg fik nogle enkle instrukser om, at I bl, a, skulle have lumumba, men ellers måtte jeg bare springe ud i det.

Kan du huske den første tur du kørte med Grågæssene?

Svagt, - jeg husker at vi var ude i noget, hvor jeg havde relativt svært ved at vende.

Jeg kan huske fra den første tur, at du var meget afmålt, skrap og striks. Så jeg tænkte, at det ville blive en træls tur med dig som chauffør Var det en strategi du brugte for vise hvem der bestemte, altså sætte dig i respekt?

Jamen jeg var yngre den gang og Erik havde sagt til mig, at hvis jeg ikke lagde nogle faste rammer fra starten af, kunne I finde på at sætte mig til hvad som helst. Jeg oplevede flere gange at turlederen lokkede mig ud på nogle veje, som gav problemer. Jeg fandt ud, at jeg ikke altid skulle lytte til hvad der blev sagt, men skulle drage mine egne erfaringer.

Ja, du blødte også hurtigt op og viste sig at være en venlig og meget imødekommende mand.

At du er en superdygtig chauffør, som man føler sig tryk ved at køre med og at du er meget omsorgsfuld, er alle enige om, men du imponerer os også med din viden om din bus. Er du selvlært?



Ja, det kan man godt sige. Jeg har altid syntes at det var spændende at sætte sig ind i ting, som andre mennesker overlader til mekanikeren. Jeg vil være forberedt på nogle ting, så de ikke kommer bag på mig. Jeg må også sige, at jeg har haft nogle gode arbejdspladser, hvor jeg har fået tingene at vide fra bunden af. Jeg har lært mange ting, som man som chauffør ellers ikke lærer: så som at skifte hjul ude på landevejen og lave småreparationer, så man ikke skal sidde og vente på hjælp. Jeg kan køre med sindsro og ikke sidde og bekymre mig om, at noget skal gå galt.

Hvem kan du bedst lide at køre med - nu kan du godt høre, at jeg fisker?

I er jo nr.1. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Jeg oplever en gang imellem, at nye deltagere blander sig i min kørsel og det kan godt ødelægge en dag, men generelt føler jeg mig godt tilpas og føler, at I får noget ud af turen. Jeg behøver ikke at sidde og være nervøs for at jeg laver nogle fejl som f.eks. at køre forkert.

Det er ikke alle grupper, der er lige spændende at køre med. Jeg oplever børnehaver, hvor pædagogerne er ligeglade med hvordan børnene opføre sig og hvordan bussen ser ud bagefter. De tænker ikke på hvad jeg skal efterfølgende. Nogle gange har vi kun en kort pause før vi skal videre f.eks. til lufthavnen for at samle en ny gruppe op. Alle forventer jo, at jeg kommer med en ren

Du har også nogle køretidsregler at tage hensyn til?

Ja, men dem synes jeg, at der bliver taget pænt hensyn til hos jer. Jeg må køre 10 timer 2 gange om ugen. Midt på ugen er det kun 9 timer og så er der selvfølgelig pauserne. En samlet arbejdsdag må ikke overstige de 15 timer. Du skal afholde 9 timers hvil på et døgn

Havde du nogen interesse i fugle før du begyndte at køre med os?

Jeg har altid syntes at fugle var interessante, nogen mere end andre. Måger er irriterende, specielt når de larmer, ja, så også skader, men svartbagen har altid været interessant. Den er fascinerende at kigge på og den larmer generelt ikke lige så meget som de øvrige måger og så synes jeg også godt om ørne og ugler og de små blåmejser.

Det vækker jubel, når det er dig, der finder en fugl!

Men hvad skal det til for at du forlader bussen og følger med os ud i felten?

Jeg har ansvaret for bussen når vognmanden ikke er i nærheden. Jeg går som regel ikke længere væk fra bussen end at jeg kan se den. Mit største mareridt er at komme tilbage og se, at der er smadret en rude og at der har været indbrud i bussen. Jeg kan også risikere at stå i vejen for nogen. Bliver jeg ved bussen har jeg styr på det. Det er altså ikke fordi jeg ikke har lyst til at gå med jer ud og kigge på fuglene,

Keder du dig ikke, når du sidder i bussen og venter på os?

Jeg bryder mig ikke om ordet keder sig, jeg synes, at det er et dumt ord. Jeg har mulighed for at hvile mig de gange, hvor I er væk et stykke tid. Så kan jeg lige tage et powernap på en 10 min. Ellers kigger jeg på fugle, nyde vejret, hvis det er godt, kigger på min telefon eller læser et eller andet. Jeg kan også finde på at lave nogle småting på bussen, pudse eller smøre den.

Hvad med kolleger?

Jeg har min faste makker Alan. Vi har det godt sammen. Når man skal køre langt, skal man vide hvor man har hinanden og kunne stole på hinanden. I starten måtte jeg bede ham om at gå ned i sovekabinen, når han ikke kørte, Det virke ikke betrykkende, hvis den anden chauffør sidder ved siden af og snakker. Det giver et dårligt signal gæsterne. Vi har haft nogle rigtig gode ture specielt

til Italien, Det holder vi rigtig meget af.

Mine andre kolleger ser jeg næsten kun til julefrokost, personalemøde og kurser.

Er du glad for at være chauffør?

Ja, når jeg får lov til at være det. Det skal ikke misforstås. Vognmanden kan af og til finde på at der skal bankes så meget som muligt igennem. Det er ikke særligt sjovt at skulle køre den ene rutebus efter den anden, når han skal hjælpe en kollega med togbusser. Jeg bliver presset fra morgen til aften. Det var ikke det jeg blev ansat til, Tiderne hænger som regel ikke sammen. Man har svært ved at nå det inden for kørehviletiden. Det vigtig for mig er at bevare køreglæden.

Hvor meget ferie holder du ferie?

Før i tiden holdt jeg ikke ferie, men nu gør jeg. Den bliver holdt jævnt fordelt i sommerperioden. 2 uger i skolernes sommerferie og 1 uge i august og en i1 juni. Så har jeg nogle løse fridage jeg gerne må samle. Det skal passe sammen med turene, specielt jeres ture. I er blevet gode til ikke at lægge noget, når jeg er i Spanien sidst i august måned.

Jeg har hørt, at du er lidt af et "madøre".

Nej det er jeg faktisk ikke. Når jeg kører, skal jeg ikke have ret meget at spise. Jeg bliver frygtelig træt af for meget mad, nærmest svimmel, det virker på mig som alkohol. Kører jeg sydpå har jeg ofte lidt grønsager med, som jeg spiser henad vejen. Når jeg har folk med som skal ind på en kro bliver jeg ofte inviteret med, men siger altid nej tak. Det bliver let for megen larm, selskabelighed og for meget mad. Det er ikke mig, Jeg foretrækker at spise min madpakke udenfor.

Men når jeg er hjemme, kan jeg godt spise og jeg elsker at gå og lave med, hvis jeg får lov til det, og at min kone Marianne ikke blander sig for meget.

Jeg kan godt li at gå og nusse om tingene. Jeg bruger tid på det, laver tingene fra bunden og anvender altid gode råvarer. Jeg går aldrig på kompromis. Skal jeg lave æbleflæsk skal det være Ingrid Marie æbler, som har den rette syre og sødme og flæsket skal være fra en frilandsgris Nyårsaften laver jeg altid oksemørbrad og som forret bruger jeg bl.a. spanke tomater, rødløg, hvidløg og olivenolie, som skal være italiensk. Jeg går meget op i smagen.

Så siger du, at du ikke er et "madøre".

Tja, det er jeg måske nok alligevel.

Når jeg siger traktorer, hvad siger du så

På et tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg måtte have en fritidsinteresse. Som barn ønskede jeg mig en grå Ferguson, En dag kørte jeg med en gæst, som fortalte, at han vidste hvor der stod en. Jeg tog ud og kiggede på den og besluttede mig for at købe den. Den havde stået stille i 15 år, men var ikke speciel rusten. Problemet var at få den opmagasineret. Først stod den hos mine forældre og nu står den i firmaet.

– Så var så heldig at min fætter havde en kærest, hvis forældre havde en gård og der stod en Volvo traktor. Den skulle også bare væk. Nu står den står hos en landmand i Nordsjælland. Jeg er i gang med at renoverer dem med henblik på at have dem den dag jeg går på pension. Fra den dag vil jeg tage rundt til forskellige træf og vise traktorerne frem og snakke med alle mulige andre traktortosser, "gå og sparke til dæk", få en fadøl øl og en sandwich.

GÅSEFJEREN

Mit navn er Nanna Nyholm Nielsen. Jeg er 68 år, gik på pension i foråret 2020 efter i knap 50 år at have arbejdet som pædagog i børnehaver i Aarhus, hvor jeg er vokset op, og i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi bor nu.

Jeg blev aktiv i Dansk Ornitologisk Forening, da jeg gik på pension, og blev 'grågås' i foråret 2022. Jeg har stor glæde af at deltage i turene, som Grågæssene arrangerer.

Jeg har altid været optaget af at være i naturen. Både i form af fysiske udfoldelser, fx på ski og skøjter, samt på cykel og til fods, og de seneste år også ved at dyrke min interesse for fugle.

Som pædagog kombinerede jeg lege i naturen med fordybelse i naturens forunderlige Verden. Noget jeg viderefører med mine tre børnebørn, som godt ved, at hvis det handler om fugle, så er det Mormor / Farmor, de skal snakke med.



Som nævnt har jeg altid været interesseret i fugle - jeg husker, at jeg i folkeskolen skrev en opgave om fiskehejren – men det var først, da jeg gik på pension, at jeg for alvor begyndte at dyrke denne interesse.

Dansk Ornitologisk Forenings små fugleture vakte for alvor min interesse, og dér blev jeg opmærksom på det fremragende kursus i fuglestemmer, som jeg havde stor glæde af at følge, og efterfølgende har jeg deltaget på kurser i rovfugle, ænder og vadefugle samt måger.

Og interessen voksede, så jeg fik teleskop og deltog på Askov Højskoles fuglekursus.

Det er en stor glæde for mig, at jeg nu kan identificere mange forskellige fugle – på udseende og sang – når jeg færdes i naturen.

På skøjter på Hjortekær i Dyrehaven



Mit barnebarn og jeg øver os i at kigge efter fugle med kikkert ved Arresø

Nanna Nyholm

Mit fugleliv på Bornholm

Siden 1999 har vi haft sommerhus i Balka, syd for Nexø på Bornholm.

Det er min mands oldefars gl. hus fra 1875. Vi købte det, da min svigermor arvede det for anden gang, og det skulle sælges.

Det vil sige, at vi egentlig ikke selv har valgt beliggenheden, men fuglemæssigt ligger det fantastisk, nemlig midt mellem Nexø Sydstrand (vildtreservat), som skulle være øens bedste vadefuglelokalitet, og Salthammer Odde, som efter min mening måske er endnu bedre. Jeg har i hvert fald set flere 'min første' - F.eks min første knortegås, min første stenvender, min første havlit o.s.v.

Desuden ligger mosen Hundsemyre meget tæt på. Det er et fredet område, hvor der ikke er offentlig adgang til i fuglenes yngleperiode. Bornholms eneste (eller i hvert fald største) skarvkoloni findes her.

Alle tre steder er rigtig gode fuglelokaliteter året rundt - og ofte går DOF Bornholms fugleture dertil.

Hvis DOF Bornholm har ture, mens jeg er i Balka, deltager jeg så vidt muligt.

Jeg har været med på mange dejlige ture, og haft mange gode oplevelser sammen med de dygtige ornitologer på Bornholm.

Et eksempel er en tur, hvor Carsten Andersen var turlleder. Vi var et par steder, hvor der nok ikke var særlig meget at kigge på, så Carsten jokede med, at få os til at kigge efter nogle usandsynlige arter, som jo heller ikke var der.

Vi sluttede turen på Nexø Sydstrand, hvor vi spiste aftensmad. Men så sagde Carsten: 'Så er der 80 storke over Nexø', og alle regnede med, at det var gas - MEN de var der! (Faktisk var der 96 - viste det sig senere ud fra fotos).

Da vi havde nydt synet af storkene en halv times tid, lød det igen fra Carsten: 'Og så er der en Storkjove', og den gav os en fin opvisning meget tæt på os.

Det er en af de ture, man ikke lige glemmer.

Storkene blev for øvrigt på Bornholm en halv snes dage, hvor de kunne ses forskellige steder på øen, inden de vendte hjem igen til Sverige.

DOF Bornholm har en 'månedstur' den første søndag i hver måned. Her mødes man på et fast mødested, fordeler sig i nogle færre biler, og besøger nogle forskellige lokationer, hvor der er chance for at se noget interessant (ikke sjældent Nexø Sydstrand og Salthammer Odde).

På en af disse ture kørte vi forbi 'ravnemanden', der simpelthen fodrer ravnene hjemme hos sig selv. Fantastisk at se 25-30 ravne samlet foran hans hus.



Edderfugl med unger

Foto: Finn Carlsen

Et besøg på Christians Ø i maj måned er en helt speciel oplevelse. Overalt hvor man går ligger der edderfugle på reder. Man skal virkelig passe på ikke at træde på dem, for de flytter sig ikke. Man kan sætte sig på en bænk, nyde udsigten, og så opdage at der ligger 2-3 edderfugle på æg under bænken - uden at have bemærket dem, da man satte sig.

Fugleværnsfondens område Svartingedalen er et meget spændende område på Nordbornholm. Det er ikke altid, der bydes på det store antal fuglearter (foråret er helt klart bedst), men det er et fantastisk smukt, meget varieret landskab.

Desværre er turen ikke egnet for gangbesværede.

Der er mange andre gode steder at kigge på fugle på Bornholm.

På Dueodde er der for mange badegæster om sommeren, men efterårstrækket er suverænt.

I Bastemose er man rimelig sikker på rørhøg og traner, og det samme gælder Ølene - men begge steder er der naturligvis mange andre fugle at se på.

I Ølene har jeg oplevet Sort Sol. En miniudgave i forhold til Vadehavet, men fuldstændig samme adfærd.

Samme sted har jeg på en aftentur oplevet en kæmpestor flok svaler, og en lærkefalk der mæskede sig.

Fuglemæssigt er der rigtig meget at komme efter på Bornholm.

Jeg mener at der er næsten 100 ynglende tranepar, og en del overvintrer på øen.

Den røde glente er så almindelig, at en bornholmer dårligt nok gider løfte kikkerten for at se på den. Perleuglen har ynglet i nogle af de redekasser, der er sat op til den, men så vidt jeg ved desværre ikke de sidste par år.

Lige for tiden ligger der mange fotos på Facebook af store flokke af silkehaler og snespurve. Og så er der en meget flot mandarinand, der efter at have flakket lidt rundt, har slået sig ned i en privat have, og er begyndt at spise sammen med tamænderne.

Alice Thorsen

Sydvestgrønland 2021-22.

Egentlig var jeg gået på pension som tandlæge. Men da jeg fik mulighed for et vikariat i Grønland, var jeg ikke lang tid om at slå til. Det blev til i alt 1½ år incl. et par ferier i Danmark. Det meste af tiden boede og arbejdede jeg i Nanortalik.

Nanortalik ligger i Sydvestgrønland på en ø af samme navn. Den ligger på højde med Oslo. Det er Grønlands sydligste og 10. største by med godt 1000 indbyggere. Uden for selve byen kan man kun færdes til fods. Eneste transportmulighed til og fra øen er båd eller helikopter.



Nordlys

Foto: Mogens Majland

Jeg havde fri hver weekend og benyttede enhver lejlighed til at gå på fjeldet eller (når vind, vejr og is tillod det) at sejle med lokale omkring på havet og i de omkringliggende fjorde.

Den grønlandske kultur er væsentlig forskellig fra den danske. Jeg har kun mødt venlige og positive mennesker; så det omtalte danskerhad har jeg overhovedet ikke oplevet.

Naturen er fantastisk! Fjeldene, fjordene og havet, sneen, isbjergene, storisen, det til tider meget barske vejr, nordlyset, flora og fauna kan ikke beskrives. Det skal opleves.

Faunaen i Grønland er ret begrænset. Rensdyr så jeg ikke, men der var en del lidt nordligere langs kysten. Moskusokser så jeg flere gange i området. Ingen af de to arter lever dog på selve øen Nanortalik. Polarræv er forholdsvis sjælden og ret sky. Den jages.

Sæler er (selvfølgelig!) ret almindelige, men de er også (af naturlige årsager!) ret sky; især Klapmyds, som kommer om foråret med storisen på vej nordpå. Hvaler ses af og til, også inde i fjordene (hvor vanddybden godt kan være over 200 meter). Jeg så Pukkelhval et par gange. Lige så hyppig er den noget mindre Vågehval (Sildepisker), men den fik jeg aldrig set. Spækhugger er relativt sjælden sydpå og jages. Den spiser jo sælerne!



Isbjørn

Foto: Mogens Majland

Største oplevelse var at se Isbjørn! Lørdag d. 1. maj ringede min telefon ved middagstid: ”Mogens, skynd dig ned til havnen. Der er set Isbjørn et kvarters sejlads herfra. Vi sejler, når du kommer. Selv om Nanortalik betyder ”isbjørnestedet”, er det sjældent, der ses en. Denne gang var en yngre bjørn gået i land på en mindre, ubeboet ø. Vi var mange både, som lå på vandet i sikker afstand og nød det smukke, rolige dyr.

Der er ikke så mange forskellige fugle i Sydvestgrønland.

Af måger er Svartbag, Sildemåge, Gråmåge og Hvidvinget måge de almindeligste. Jeg syntes, det var svært at differentiere mellem Gråmåge og Hvidvinget måge – også på mange af mine fotos.



Rider

Foto: Mogens Majland

Flere gange måtte jeg sende billeder hjem til mine venner, Klaus Malling Olsen og Henrik Knudsen. Og endnu flere gange slettede jeg faktisk billederne, hvis jeg ikke kunne bestemme arten! En enkelt Hættemåge kom forbi et par gange i træktiderne, men de yngede ikke på øen.

Ikke så langt oppe i en af fjordene yngede Rider (og Tejst).



Havørn og ravne

Foto: Henrik Hansen

Ravnen er overalt! Havørn er også forholdsvis almindelig. Vandrefalk og Jagtfalk yngler spredt i Grønland. Jeg så ingen af dem. Specielt havde jeg håbet på en Jagtfalk, som jeg aldrig havde set.

Der trækker en del vadefugle forbi. Jeg så dog kun 1 Hjejle samt ynglende Stor Præstekrave og Sortgrå ryle. Sidstnævnte var også en talrig vintergæst.

Islom ynglede, men den er vist meget sky eller også har jeg været uheldig. Mit eneste (nogenlunde brugbare) billede fik jeg af en fugl i efterårsdragt.

Mere eller mindre hyppige vintergæster var Søkonge, Tejst og Polarlomvie (og som nævnt Sortgrå ryle). Et par dage lå der en Kongeadderfugl i havnen. Jeg troede, at det var en hun, men ”specialisterne” kunne ud fra mit foto fortælle mig, at det var en ung han.



Kongeadderfugl hun

Foto: Mogens Majland

Af spurvefugle var der stort set kun Gråsisken, Stenpikker og Snespurv. På fjeldet ses også Lapværting, men de var rigtig gode til at gemme sig i buskadset. Om vinteren fik vi besøg af rigtig mange Hvidsiskener nordfra.

En enkelt gang på foråret så jeg på fjeldet en piber, som jeg ikke kunne bestemme. Inden jeg fik fundet mit fotoapparat frem, var den fløjet videre. Den var lidt speciel ved, at den vippede med halen som en vipstjert. Endnu en konsultation hos Klaus Malling Olsen, som kunne fortælle, at jeg havde set en – ikke så usædvanligt – trækkende Hedepiber. Det navn havde jeg aldrig hørt før!



Snespurv

Foto: Mogens Majland

Af andre "sjældne" fugle kan nævnes Landsvale (1 trk)), Stær (trk et par gange), Skovskade (Narsaq), Vindrossel (Tasermiut) og (som nævnt) Hættemåge.

Om foråret kommer storisen. Det er ismasser, som flyder sydpå fra nordøst, og fra sydspidsen af Grønland igen drives nordpå af strømmen på vestsiden. Det er den is, som "hjælper" Isbjørn og Klapmyds på vej. Det er også den is, som – på grund af vind og strøm -på få timer kan pakke en hel fjord eller havn til, så det er umuligt selv for store skibe at sejle ind eller ud.

En dag, hvor jeg var ude at sejle omkring storisen for at se Klapmyds (de indfødte ved, hvornår det bliver farligt), så jeg en speciel måge, som jeg var lidt for længe om at bestemme. En Ismåge.

Så fik jeg travlt med at finde fotoapparatet frem og nåede netop at få et enkelt billede. Senere har jeg erfaret, at en Ismåge i sommerdragt så langt sydpå er et meget sjældent syn.



Ismåge

Foto: Mogens Majland



Pukkelhval

Foto: Mogens Majland

Jeg sluttede mit arbejde i Nanortalik d. 31. august. Herefter sejlede jeg med rutebåd til Ilulissat i Diskobugten. På vejen nordpå så jeg blandt andet adskillige Rider, Polarlomvie og Mallemuk.

I Diskobugten var jeg også heldig at se verdens næststørste dyr, Finhval. Den er mere sky og mindre fotogen end Pukkelhval, som der var flere af her nord for polarcirklen.

Da jeg havde været hjemme i cirka 1 uge, så jeg en Jagtfalk på Amager.....

Mogens Majland

Tur til Stevns, onsdag d. 28. september 2022

Vi var 13 grågæs, der mødtes kl. 10.00 ved Mandehoved/Flagbanken. Indtil i går havde vejrudsigten varslet heldagsregn, men sådan gik det heldigvis ikke.

Der var ikke meget at se fra fugletårnet: skarver på udskibningsbroen, spurve i træerne, en tårnfalk samt en gråkrage, der sad på kanten af tårnet og brokkede sig, da jeg som den første gik op.

Vi valgte derfor at køre til Højerup i håb om af få set lapværlingen, som de seneste dage var set her. Da vi kom dertil stod [Hanne Kapala](#) og spejdede efter den.



Foto: Bjarne Andersen

Det lykkedes ikke at se den, men vi havde en flot rød glente i luften over os.

Næste stop var Stevns Fyr, hvor der ikke var mange fugle. Her blev vi reddet, da en vandrefalk kom glidende forbi under frokosten. Endnu bedre blev det, da den slog sig ned i et træ på klinten sammen med endnu en vandrefalk.



Vandrefalk

Foto: Bjarne Andersen



Ved Stevnfyret

Foto: Bjarne Andersen

Derudover var der gråsæler i vandet og edderfugle på vandet og da vi skulle køre videre til Bøgeskov Havn kom en spurvehøg glidende.

Vel ankommet til Bøgeskov Havn gik vi en tur i skoven, hvor der var bogfinker, kvækerfinker, rødhals samt spætmejse på stien ind mod Møllesøen. I søen var taffeland, troldand, blishøns samt en fjern musvåge.

Turen sluttede kl. 14.20 efter en dag uden en dråbe regn. Dagens resultat blev 29 arter.

Bjarne Andersen

Bustur til Møn, onsdag d. 26. oktober 2022



Solopgang ved Uglediget

Da vi ankom, var der mørkt og klamt.

Så kom lyset ganske langsomt.

Først sås skoven som en mørk silhuet,

lidt efter det svage lys og til sidst et

farveorgie fra hele efterårspaletten.

Det har en meget fin start på en grågåsetur.

Jørgen Klarskov

Foto: Jørgen Klarskov

33 forventningsfulde deltagere, heriblandt et par nye, var mødt frem på pladsen foran Ballerup rådhus til Grågæssenes bustur til Møn.

Kl. 7.00 blev kursen sat sydpå mod opsamling ved afkørsel 31a på Køgebugt motorvejen. Den første del af turen gik hurtig og smertefrit, og turleder Ib var dårlig nok stået ud af sin bil på pendlerpladsen, før der var klar til afgang videre sydpå.

Ruten mod Møn var også denne gang lagt forbi Ugledige sø, hvor stor skallesluger har et af sine kerneområder med opsatte kasser fra søen, og videre ned langs Mern å til udløbet ved Balle Strand. Det var denne gang tænk at kaffe kunne indtages ved søen, medens man kunne nyde den smukke sø. Selskabet syntes det var lidt for tidligt, så morgenstunden blev bare nydt i de smukke omgivelser, hvor solen kæmpede for at drive morgentågen bort, alt imedens en havørn passerede og spætmejsse og gærdesmutte hørtes i skoven. En lokal opklarede den underlige bro i midten af søen, det viste sig at være en konstruktion anvendt under andejagter.

På den videre færd fra Ugledige sø fortalte Flemming om baggrunden for udtrykket ”spildte guds ord på Balle Lars”. Da vi var i nærheden af historiens udspring, lagde vi turen gennem landsbyen Balle, hvor i hvert fald Lars’ mor blev født.

Ankomsten til Balle havn, hvor der var rigelig plads til Jacobs manøvre med bussen, spredtes selskabet for at indtage en velfortjent formiddagskaffe. Det kan oplyses at lørdag 29. oktober blev havnens både taget op for vinteren, og placeret på havnepladsen, så buskørsel resten af sæsonen er ikke mulig. Medens vi nød det gode vejr tøffede havnens erhvervsfisker Preben med hund ombord ud i morgendisens og det tiltagende solskin. I sivbevoksningen tæt på havnen fouragerede en flok skægmejsere og ude i Bøgestrømmen sås bl.a. svartbag, sølvmåge og toppet skallesluger. Det lokale svanepar, nu med kun en unge tilbage efter at havørnen havde taget de første fire, var også på vandet. Det gode vejr havde i øvrigt sat rødhalsen i forårshumør. Den blev hørt flere steder på turen.



Skægmejsse hun og han

Foto: Finn Carlsen

Kl. 10 blev kursen sat mod Nyord, med stop ved P-pladsen lige inden broen over Ulfshale løb. Næste stop ville blive det nye fugletårn på Nyord, så folk kunne spadsere videre over broen mod

tårnet og nyde udsigten over engene undervejs eller returnere til bussen og blive transporteret af Jacob.

De fleste valgte apostelsenes heste. I området modsat p-pladsen (ved de gamle depoter for kugleflint) i nogle ældre birketræer med mange rakler fouragerede en flok grøn- og gråsiskenær. I Ulfshale løbet sås gæs, pibeænder med rumpen i vejret, bramgæs, en enkelt lille lappedykker og en sølvhejre på Nyord siden.

Overalt lå store flokke af knopsvaner, der er meget karakteristisk for området, idet de medens de skifter svingfjer ikke kan flyve og derfor er tvunget til at være på lavvandede områder, hvor de kan nå bundvegetationen. Det drejer sig om flere tusindende i de lavvandede områder rundt Nyord.

Samlet i det nye tårn på Nyord blev det livligt diskuteret om det var en vandrefalk, der sad langt væk i disen og lidt i modlys. Den endte med ikke at blive talt med i dagens totaler, til gengæld sås flere havørne, blå kærhøg og krikænder.

Besøget på Nyord stoppede ved Hyldevang shelterplads, hvor frokosten blev indtaget både under tag og udenfor i frisk luft. Vejret var dejlig og med lidt godt til halsen (dels for at fejre Niels` s fødselsdag og dels for at fejre Susanne` s sejr fra konkurrencen i det nordjyske) var der ikke meget at klage over, da nogle endda fik lov til at benytte toilettet indenfor i hovedhuset.

Kl 13 blev kursen sat mod Fanefjord kirke, på vestsiden af Møn. Undervejs passerede vi Damsholte kirke, der er landets eneste kirke bygget i rokokostil, så med et besøg i Fanefjord kirke med de berømte kalkmalerier, havde turen også fået et kulturelt indlæg. Ved Fanefjord var der et flot udsyn over fjorden mod vest, hvor ledingsflåden i gamle dage kunne samles.

Turens sidste stop blev p-pladsen ved Farø broerne. Udsigten over Grønsund gav ikke mange fugle, til gengæld var der overflyvende spurvehøg, ravn og fjeldvåge, der fløj østpå sandsynligvis på træk. Sidste højdepunkt blev traditionen tro lumumba, inden hjemturen blev påbegyndt.

Under vejs mod 31a på Køgebugt motorvejen informerede Ib om sin beslutning om at stoppe som turleder. Efter afsætningen på pendlerpladsen blev Ballerup Rådhus nået kl. 16.50

Vi nåede på turen at registrere 50 arter, og havde et pragtfuld vejr hele dagen

Ib Sørensen

Tur til Alsønderup onsdag d. 16. november.

Vi var i dag 18 grågæs, der mødtes på parkeringspladsen i Nejede Skov og fortsatte til fods til Alsønderup Engsø. Skoven var stadig smuk med de sidste gule blade. Det stormede dog temmelig meget, og der var ikke mange fugle på søen, de fleste lå i læ på den modsatte bred.

Vi så og hørte en del småfugle i skoven, blandt andet kvækerfinker, bogfinker, gærdesmutte, musvit, blåmejse, spætmejse og træløber. En rød glente blev set på vej ind i skoven.

Derefter kørte vi til Solbjerg Engsø, hvor formiddagskaffe skulle indtages i stiv kuling direkte fra søen. En havørn var dog så flink at komme forbi inden den forsvandt bag skoven.

Planen var at gå langs med Solbjerg Engsø til søens udløb for at se efter vandstær. Kulden og blæsten fik os til at opgive den plan og i stedet tage videre til Strødam Engsø, hvor der også skulle være en mulighed for at se vandstær.

Vi gik langs søen og besøgte de forholdsvis små fugleskjul for at få et overblik over fuglelivet i søen. Som i de to andre søer var det ikke store mængder af fugle, men igen så vi knarand, pibeand,



Solbjerg Eng sø

krikand og gråand. Vi var heldige at se et par sangsvaner og en spurvehøg. Ved Pøleåens afløb var der enkelte spor af vandstær, men den havde ikke tænkt sig at vise sig. På vej tilbage til parkeringspladsen så vi musvåger og en større flok grågæs. En fin tur med i alt 34 arter.

Joan Klausen

Bustur til Tissø onsdag d. 30. november 2022

Onsdag den. 30. november var vi 35 grågæs, der mødtes ved Ballerup Rådhus. Efter opsamling ved Solrød Syd var vi 37, der med Jacob som chauffør kørte til Suserup Skov syd for Sorø. Her delte vi os i 2 grupper og gik en tur hver sin vej rundt til Tamosen og til Suseåens udløb i Tystrup-Bavelse sø.

På turene blev set sølvhejrer, lille skallesluger, pibeand, skeand og dompap, fasan, toppet lappedykker, trolldand, stor flagspætte, gærdesmutte, ravn, gulspurv og sjagger.

Tilbage ved bussen indtog vi 10-kaffen, hvor Jens Niring gav en lille en, da han havde haft fødselsdag i weekenden.

På vej mod næste stop ved Sæby Kirke havde vi rød glente og musvåge og vel ankommet til kirken blev vi modtaget af 2 havørne.

I Tissø var der masser af sangsvaner, grågæs, en bramgås, taffelænder, hvinænder, en tårnfalk i toppen af et træ tæt på hvor vi stod, samt en enkelt vibe.

Vi kørte nu langs søens østside og til vikingecenteret på vestsiden. Her blev frokosten indtaget under halvtaget inden vi gik til søens bred, hvor vi hørte vandrikse og så havørn, sølvmåge og en flot musende tårnfalk.

Herfra satte vi kurs mod Flasken på vej ud mod Reersø, hvor eftermiddagspausen skulle afvikles og der skulle kigges efter fugle. Vi så blå kærhøg, knarand, krikand, spidsand, storspove samt lille lappedykker.



Jacob skærer kagen for

Foto: Birgit Jacobsen

Dagens clou var, da vi fejrede Jacob, som den 1. december fylder 50. Det var med kage og gaver.

Vi var tilbage i Ballerup kl. 16.25 efter at have haft en dag i gråvejrs som dog var tørvejrs og vi nåede 46 arter.

Foto: Bjarne Andersen

Tur til Præstesøen onsdag d. 14. december 2022

"Grågæssenes juletur d. 14.12 gik som sidste år til Præstesø/Søndersø ved Værløse. Vi var 27 varmt klædte grågæs, der mødtes på parkeringspladsen ved "uglerne". Der var bidende koldt men tørt. Desværre har uglerne denne vinter besluttet sig for et nyt vinteropholdssted.

Turen starter som regel altid i samlet flok, og som sædvanligt opløses flokken i småsnakkende grupper. Der er meget der skal vendes, når man er en grågås. En glædelig overraskelse var, at der snart står et nyt fugletårn klar ved Præstesø, der mangler stadig et gulv i tårnet, men et nyt tårn er i højeste grad tiltrængt.

Der var is på Præstesø med ganske få våger, hvor der blandt andet sås gråænder, blichøns, knarænder og svaner. Der var kragefugle i luften, og vi var heldige at se dompap og et par store flokke af grønssiken.

Ved fugletårnet ved Søndersø blev der set skarver, blichøns og knopsvaner. En del af os var heldige at møde en venlig grågås med en flaske "En Enkelt". Således opvarmet kunne vi gå det sidste



Foto: Joan Klausen



Foto: Joan Klausen

stykke gennem fårefolden til det overdækkede shelter, hvor Flemming havde tændt et fint bål, vi kunne varme os ved. På vejen sås fuglekonge, træløber og blåmejse. I alt så vi 23 arter.

Endnu engang spiste og drak vi os igennem talrige lækkerier. Ønskede hinanden en God Jul og et Godt Nytår. En dejlig afslutning på et år næsten uden corona og en mulighed for at gennemføre alle de planlagte ture.

Næste tur er d.4.1.2023 hvor turen går til Rådvad. Vi mødes kl.10 på P-pladsen bag Rådvad kro.

Joan Klausen

Announce.

Jette Kriegels familie vil høre om en eller flere af Grågæssene har lyst til at købe Jettes udstyr.

Her er tale om 2 teleskoper (Leica), 1 kikkert (Leica), 1 rygsæk, 2 sammenklappelige stole



Leica-teleskop

Pris: 1000 kr.



Leica-teleskop

Pris: 1000 kr.



Rygsæk

Pris: 500 kr



Leica-kikkert

Pris: 500 kr



To sammenklappelige stole Pris pr. stk. 100 kr.

Er du interesseret i at købe, kan du henvende dig til

Grethe Wenzell grethewenzell@webspeed.dk,

**som derefter vil formidle kontakt
til Jette Kriegels familie.**

Grethe Wenzell

**Stig Jensens foredrag d. 12.oktober:
”Fugle og naturbeskyttelse i Zambia med corona som blind makker”**

Stig Jensen tog os med til Zambia og Zimbabwe, to fremragende fuglelokaliteter, som endnu ikke er overrendt af turister og fugleelskere. Det kan skyldes manglende viden om stederne og en lidet udviklet infrastruktur, det sidste gælder specielt Zambia- Heraf følger også en uspoleret natur.

Mange afrikanske lande har været hårdt ramt økonomisk under coronaen, da turisterne udeblev som følge af restriktioner. Turismen giver beskæftigelse til rigtig mange afrikaner. Læs Stig Jensens artikel: [Corona: Utilpassede løsninger skaber problemer i Afrika \(pov.international\)](#).



Pygmæhejre

Foto: Stig Jensen

Da Zambia endnu ikke har gjort sig afhængig af turistindtægter, var landet knap så hårdt ramt under pandemien.

Men Stig og hans rejsefæller blev bekendt med coronaens konsekvenser på en anden måde.

De blev tvunget til at forkorte deres rejse med en uge. En ny variant (Omicron) dukkede op, da de var nået halvvejs gennem den planlagte rejse.



Hvidnakket braksvale

Foto: Stig Jensen

Emiraterne aflyste alle fly til Sydafrika, så de måtte finde et alternativ. Heldigvis lykkedes det dem at få et fly gennem Ethiopian Airlines.

De blev afskåret fra at se en gruppe fugle (pittas) som stod højt på deres liste. En stor skuffelse. Men at de så meget kunne Stigs fotos bevidne. Det vrimlede med fugle og store skyer af frugtflagermus i den dejlige uberørte natur.



Frugtflagermus

Foto: Stig Jensen

Stig talte flere gange om sine elendige billeder (ja, det var hans ordvalg) og der er nok ikke mange, der vil sige imod. En del af de viste fotos var uskarpe, men som det ses her kan Stig tage skarpe billeder.

Stigs styrke ligger et andet sted, men her er han også enorm stærk. En gudsbenådet foredragsholder med en kæmpe viden og en fantastisk evne til at formidle.

Vi bliver underholdt, det bliver aldrig kedeligt. Han evner at gøre emnet vedkommende og give os en lyst til at vide mere.



Rødvinget braksvale

Foto: Stig Jensen

Tak til Stig for et fremragende og alsidigt foredrag.

Grethe Wenzell

Per Finn Nielsen Foredrag d. 9. november 2022: ”Naturfotos i særklasse”

D. 9.11.2022 var mere end 70 forventningsfulde Grågæs mødt op for at høre og se Per Finn Niensens foredrag og fotos.

Jeg tror at mange huskede hans fotos fra forrige gang, hvor han besøgte Grågæssene, specielt af hvinænderne. Og vi blev ikke skuffede. Vi fik fantastiske fotos af hvinænder og ællinger, der forlod redetræet. Alt sammen i et teknisk foto-setup uden lige, for at skaffe netop de rigtige billeder til DRs naturserie.

Men der var mange andre fine fotos og spørgelysten efter foredraget var stor også mht. det rent fototekniske. Det var en næsten uforglemmelig eftermiddag!

Jan Mollerup



Hvinand

Foto: Per Finn Nielsen

Henrik Haaning Niensens foredrag d. 7. december 2022: ”Vejlerne – et af Nordeuropas største vådområder”

Igen et velbesøgt foredrag. Henrik Haaning Nielsen har en stor viden om Vejlernes fugle- og dyreliv, som han har overvåget igennem 30 år. Foredraget var bygget yderst pædagogisk op. Først fik vi historien om områdets tilblivelse og derefter fik vi en omhyggelig beskrivelse af de mange områder og deres specielle karakter og tilhørende fugleliv. En meget lærerig eftermiddag med flotte billeder.

Henrik havde sin bog, ”Vingesus – Vejlerne i glimt”, med i 25 eksemplarer. De blev solgt på stedet. Flere gik forgæves.

Grethe Wenzell



Rørdrum

Foto: Henrik Haaning Nielsen

**Naturfotograf Mads Hagen holder foredrag d. 8. marts kl. 13.00 i Vanløse:
”Mit Lolland - Falster”**



Mads Hagen

Som professionel naturfotograf tænkte Mads Hagen: Hvem der bare kunne tage til Kenya, Svalbard eller dybt ind i Borneos jungle og komme helt tæt på giraffer, isbjørne og orangutanger.

Med fingeren på aftrækkeren servere verdens rigdom af farver og forunderlighed for betagede dokumentarseere hjemme i stuerne.

Men det havde mange andre før ham jo gjort. Hvad hvis man i stedet gik til det lokale og velkendte med samme ambition: at vise naturen som noget eksotisk og dyrebart? Med den tanke pakkede Mads Hagen sit kamera og sit arsenal af camouflager og skjul og gik undercover på de naturrigeste egne af sin hjemstavns Lolland-Falster.

Tre år senere blev det til projektet – *Mit Lolland-Falster* – der er en genopdagelse af den danske naturs skønhed og skrøbelighed. Billederne i foredraget er alle taget på de to øer og udgør Mads Hagens personlige vision, men uanset hvor man bor i landet, vil man kunne genkende motiverne. Alt fra sommerfugle til havørne, bøgeskove til hule træer, vandkantens vadefugle til grævlingen i nattemørket – alt det, der udgør det danske landskab, viser Mads Hagen frem i foredraget her.



Toppet lappedykker

Foto: Mads Hagen

Grågæssenes ture og foredrag, januar – juni 2023

Ture: Hvis du har behov for kørelejlighed i forbindelse med turene, er du velkommen til at kontakte Pamela Bartholomeusz 2482 4345. Spørgsmål om ledige pladser på busturene rettes til Jan Chr. Møllerup på 4050 8487 eller mail f.mollerup@mail.dk

Turledere: Bjarne Andersen (4055 2314), Flemming Kragh Hansen (4020 0345), Joan Klausen (5192 8836) og Lis Geertz (4444 1326)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur, bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

Onsdag den 4/1 kl. 10.00 til efter frokost.

Tur i egne biler til Mølleåen.

Vi mødes på parkeringspladsen bag Rådvas Kro og går en tur langs Mølleåen og gennem skoven tilbage til start.

Onsdag den 11/1 kl. 13.00.

Foredrag i Kulturstationen Vanløse, entre og kaffe 40 kr.

Vadehavet – natur i verdensklasse

Vadehavet er et enestående kystlandskab, og dets enorme biologiske produktion danner rammen om et af verdens vigtigste vådområder, der bl.a. er afgørende for 10 - 12 millioner trækkende vandfugle, som pendler mellem yngleområder højt mod nord og overvintrings kvarterer langt mod syd.

John Frikke vil sætte ord og billeder på Vadehavets væsentlige karakterer og den øgede opmærksomhed, som Vadehavet er blevet genstand for. Der kan købes kaffe fra kl. 12.30.

Onsdag den 25/1 kl. 8.00 – 18.00.

Bustur til Sydsjælland.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved 31A til fugleområder i Sydsjælland, blandt andet Bjørnebæk Sø som vi besøgte for første gang i 2022. Derudover forventer vi at se glenterne gå til ro. Max 35 deltagere. Indbetal kr. 290,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/11. Efter den 1/12 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk ved tilmelding at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup.

Onsdag den 8/2 kl. 13.00.

Foredrag i Kulturstationen Vanløse, entre og kaffe 40 kr. v. Thomas Vikstrøm

” DOF’s nye feltprojekt”.

Aage V. Jensens Naturfond bevilgede i januar 2020 midler til fire års forbedring og videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram.

Projektet indeholder helt nye såkaldte spontantællinger, som bl.a. skal bruges til løbende at skaffe let tilgængelig viden om de almindelige fuglearters bestandsudvikling. Thomas Vikstrøm viser billeder og fortæller om projektet. Der kan købes kaffe fra kl. 12.30.

Mandag den 27/2 – onsdag den 1/3

Bustur til Skåne.

Vi mødes kl. 7.00 ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby Station til Skåne hvor vi besøger en række fuglelokaliteter. Maks 25 deltagere. Vi bor på Skåne Tranås med fuld forplejning og linnedpakker til en pris på kr. 2.600 i delt dobbeltværelse. Vi har et stærkt begrænset antal enkeltværelser med fælles bad og toilet til en merpris på kr. 300. Indbetal beløbet på reg.nr.

8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/1. Efter den 1/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk ved tilmelding at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup.

Onsdag den 8/3 kl. 13.00.

Foredrag i Kulturstationen Vanløse, entre og kaffe 40 kr. Mads Hagen.

”Mit Lolland-Falster”

En genopdagelse af den danske naturs skønhed og skrøbelighed. Billederne i foredraget er alle taget på de to øer og udgør Mads Hagens personlige vision, men uanset hvor man bor i landet, vil man kunne genkende motiverne. Alt fra sommerfugle til havørne, bøgeskove til hule træer, vandkantens vadefugle til grævlingen i natemørket – alt det, der udgør det danske landskab, viser Mads Hagen frem i foredraget her. Der kan købes kaffe fra kl. 12.30.

Onsdag den 22/3 kl. 7.00 – 18.00.

Bustur til Pulken m.v.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling i Tårnby over broen til Sverige med kurs mod Pulken hvor vi forhåbentlig ser traner. Max 35 deltagere. Indbetal kr. 305,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/2. Efter den 1/3 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup.

Onsdag den 12/4 kl. 13.00 – 17.00.

Tur i egne biler til Nivå Strandenge. Vi har valgt at lave en eftermiddagstur for at få lyset i ryggen og mødes ved fugletårnet og ser hvad der rør sig.

Onsdag den 26/4 kl. 7.00 – 17.00.

Bustur til Feddet. Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved 31A til Feddet. Indbetal kr. 285,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. Efter den 1/4 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk ved tilmelding at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup.

Onsdag den 3/5 kl. 9.00 – 14.00.

Tur i egne biler til Bognæs/Boserup. Vi mødes på Bognæsvej P-plads og går en tur i området. Det må forventes, at vi skal gå 6 – 8 km.

Onsdag den 17. – søndag den 21/5

Forårstur til Bornholm. Vi kører fra Ballerup Rådhus kl. 9.00 og kører efter opsamling i Tårnby over broen til Sverige og sætter kurs mod Ystad. Vi skal bo på Danhostel Sandvig med linnedpakker og fuld forplejning bortset fra aftensmaden på hjemturen. Under turen skal vi blandt andet en tur til Christiansø. Da vi har plads på færgen til hjemturen kl. 18.30 er vi først tilbage i Ballerup kl. ca. 22.00. Max 30 deltagere. Prisen er kr. 4.700 i delt dobbeltværelse. Vi har et stærkt begrænset antal enkeltværelser til en merpris på kr. 500. Indbetal beløbet på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. Efter den 1/4 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup. Vær opmærksom på, at der er tale om 4 overnatninger og at Kristi Himmelfartsdag falder medens vi er af sted.

Onsdag den 31/5 kl. 6.00 – 10.00.

Morgentur i Vaserne. Vi mødes ved Holte Roklub, Frederikslundsvej og går herfra til Vaserne.

Onsdag den 14/6.

Sæsonafslutning.

Seniorudvalget overvejer hvad der skal ske og hvor vi skal hen – mere herom i næste nummer.

Efterårsturen går til Vadehavet i dagene 9. – 12/10.

Vi skal bo på Hohenwarte.

Mere herom i næste nummer.



Skægmejse

Foto: Finn Carlsen

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Grethe Wenzell, E-mail: grethewenzell@webspeed.dk

Næste blad udsendes i april måned. Deadline: d. 15. marts 2023

