

GRÅGÅSEN

2/2023/Årgang 24



Foto: Mads Hagen

SENIORUDVALGET DOF KØBENHAVN

www.dofkbh.dk

Forsidefoto: Mads Hagen, Fiskehejre.

Ved du, at fiskehejren tidligere var efterstræbt pga. de flotte bryst- og nakkefjer? De blev anvendt til pynt på hatte.

SENIORUDVALGET



Bjarne Andersen	40552314	bispe32@youmail.dk
Lis Geertz-Hansen	30132179	geertz@mail.dk
Jan Chr. Mollerup	39658767/40508487	f.mollerup@mail.dk
Grethe Wenzell	51229985	grethewenzell@webspeed.dk
Joan Klausen	51928836	joanklausen18@gmail.com
Pamela Bartholomeuz	24824345	finnogbarti@gmail.com
Flemming Kragh Hansen	40200345	flemming.kragh.hansen@gmail.com
Niels Mathiassen	23647040	kjersti.mathiassen@mail.dk

Seniorudvalget arrangeret årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag, fortrinsvis for DOFs ældre medlemmer. På vores ture har fuglene højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og nyder i øvrigt årets gang i naturen.

Som medlem af DOF kan du tilmelde dig Grågæssenes mailliste ved at sende en mail til Bjarne Andersen med oplysninger om navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Ligeledes kan du henvende dig til Bjarne, hvis du har adresseændringer eller hvis du ikke mere ønsker at stå på maillisten

Bjarnes mailadresse: seniorudvalget@outlook.com

INDHOLD

Grågæs og ledelse	4
Facebook	5
Gåsefjeren	6
Mit fuglested	7
Fugl af Glæde	9
Solceller og natur	10
Den første havørn	12
Anser	14
Skåne/Tranås	16
Rådvad	21
Sydsjælland	22
Utterslev Mose	24
Pulken	25
Foredrag	27
Kommende ture	30



Hvid stork ved Pulken

Foto: Jørgen Bjerring



L.skallesluger, han

Foto: Finn Carlsen



Kongeørn på rede

Foto: Finn Carlsen

Om Grågæs og ledelse.

En gang imellem rejser en Grågåas spørgsmål til Seniorudvalgets medlemmer om ledelsen af Grågæssene, og om generalforsamling og valg.

Grågæssene har ingen vedtægter.

Grågæssene er, som de andre tilsvarende "seniorforeninger", ikke nævnt hverken i DOFs eller i DOF-Kbh. vedtægter, og vi er hverken et udvalg, eller en gruppe nedsat af hovedbestyrelsen eller af bestyrelsen i DOF-Kbh.

Forhistorien er den, at Grågæssene er selvgroede, med Poul Reib som initiativtager for mere end 25 år siden, men indenfor DOF, med DOF-medlemskab som en udtalt forudsætning, og placeret organisatorisk under DOF-Kbh.

Siden etableringen har Grågæssene været selvstyrende og selvforvaltende, og har i en årrække fået støtte fra DOF-Kbh., med deraf følgende regnskabspligt overfor DOF-Kbh.



Grågæs på vej

Foto: Tage Stampe

Ledelsen af Grågæssene (bestyrelsen, kaldet Seniorudvalget) har aldrig været udpeget af eller godkendt af nogen person eller bestyrelse i DOF.

Det er accepteret af DOF i hele Grågæssenes levetid, at Seniorudvalget fungerer som bestyrelse, at Seniorudvalget er selvsupplerende, selvstyrende og selvforvaltende i alle henseender

I Seniorudvalget sidder aktuelt 4 turledere, og 4 andre, der deler øvrige opgaver mellem sig, kassererfunktion, styring af tilmeldinger, medlemskartotek mv.

Hvis man er interesseret i at fungere som turleder, eller vil lægge kræfter i arbejdet i Seniorudvalget i øvrigt, så sig det til en af os, så noterer vi det, og vender tilbage, når der er en plads ledig.

I Seniorudvalget er der ingen øvre aldersgrænse, man udtræder når man synes man ikke længere kan og vil være med.

Så, ledelsen af Grågæssene ligner i høj grad det vi ser i naturen med grågåseflokke, der er ingen leder af flokken, men de der har kræfter til at ligge i front, gør det, så længe kræfterne rækker.

På vegne af Seniorudvalget Flemming Kragh Hansen

Grågæssene og Facebook

Hvis du er på Facebook, men endnu ikke er med i vores egen Facebookgruppe, Grågæssene, er her en kort beskrivelse.

På siden lægges billeder m.v. op fra vores arrangementer, ligesom medlemmerne kan lægge relevant information til de øvrige Grågæs op. Derudover kan der annonceres pop-up fugleture m.m.

Det er en "lukket gruppe", hvor man skal være medlem for at se indholdet.

På Facebook vælger du forstørrelsesglasset og skriver Grågæssene, hvorefter man kan "søge om" at blive medlem.

Det næste der sker er at Lisbeth Jensen, der er vores administrator af siden, giver adgang, hvorefter du kan se opslag og selv slå noget op.

Bjarne Andersen



Sjaaggeren, en sjælden gæst i haven.

Foto: Ole Mandrup-Poulsen



Af Jørn Ørsnæs



Så har jeg fået lov at låne gåsefjeren til en lille beretning om mit 'fugleliv'.

Det var først efter min pensionering i 2004, at min interesse for fugle for alvor blev vakt. Efter at have DOF-medlemskab på plads var jeg med på en tur til Kongelundsstrand. Ny kikkert og teleskop, nu skulle der for alvor ses på fugle. Det gik da også fint i begyndelsen.

I 2006 fik min hustru kræft for første gang. Flere dårligdomme kom til, og det satte fugleinteressen på pause.

Sidste år blev jeg så alene. Der skulle ske noget.

Det første tiltag var et ugekursus på Askov Højskole i februar 2022. Det stod hurtigt klart, at mange af højskoledeltagerne var Grågæs. Grethe Wenzell (bladets fortrinlige redaktør) spurgte en dag, om jeg havde lyst til at komme med på Grågæssenes distributionsliste.

"Ja tak, det vil jeg gerne". For mit vedkommende blev dette første højskoleophold smittende. Jeg var afsted på højskole igen i september 2022 og har allerede booket yderligere to ophold i 2023.

Jeg synes bedst om ture, hvor jeg er sammen med andre. Mine 'fuglefærdigheder' er fortsat på et noget rudimentært niveau. Det er derfor dejligt at gå sammen med garvede fuglefolk, som kan hjælpe med bestemmelserne og jeg har fra første færd følt mig velkommen blandt Grågæssene.

Jeg bor mellem Roskilde og Køge. Mit 'nærområde' er derfor Havdrup Mose, Stauings Ø og Ølseagle Revle. Alle årstider byder på spændende observationer.

På min hjemmebane (golf) er der et fint fugleliv. Der er ynglende musvåger og alt i småfugle, overflyvende havørne og røde glenter. For et par år siden slog en rød glente ned og tog min bold. Efter ca. 10 m tabte fuglen bolden (der er golfregler, som forklarer, hvad man skal gøre i en sådan situation). Efter at have spille hullet færdigt trillede jeg bolden hen over greenen. Glenten hang stadig i luften, men havde tilsyneladende fundet ud, at golfbolde ikke er spiselige.

DOF Roskilde og DOF Køge arrangerer også ture, hvor jeg deltager med glæde. Den lokale aftenskole tilbyder god undervisning i alt om fugle. Her er jeg også en flittig gæst.

Tillad mig at takke Grågæssenes seniorudvalg. Imponerende hvor mange arrangementer der tilbydes i årets løb. Alt sammen for at vi nydende medlemmer kan dyrke vores hobby – eller måske rettere passion.

Mit Fuglested

Af Iben Nielsen

I 1971 købte jeg en sommerhusgrund ved Sejerøbugten i Odsherred, beplantningen var lav og kun i skel. Ret hurtigt fik jeg sat et træhus på 10 kvadratmeter op, der også var til at overnatte i.

Min store interesse for fugle var i sin begyndelse. I 1974 meldte jeg mig ind i DOF. På det tidspunkt var der en del ture til de gode lokaliteter, der i Odsherred er ledet af de lokale ornitologer. Jeg deltog selvfølgelig, når jeg opholdt mig i området.

I 1983, da Kjeld kom ind i mit liv, og der var bygget et sommerhus på 40 kvadratmeter, tog det fart med at få plantet træer og buske, som kunne tiltrække fugle, et vandbassin har vi også anlagt. Et større område af grunden er udlagt til vilde blomster, det giver mange forskellige insekter, bl.a. også sommerfugle.

Fra et stort vinduesparti i stuen, kan vi overskue det meste af grunden og på den måde også følge med, når vi opholder os inde.



Vendehals fra Melby Overdrev

Foto: Ole Laursen

På et tidspunkt satte vi en uglekasse op i et stort birketræ. Det blev en succes, en del år havde vi ynglende natugle. Både vi og naboen havde megen fornøjelse af at følge ungerne.

Sortspætte havde vi jævnligt på besøg.

Efterhånden blev træerne dog for store, så sammen med naboerne begyndte vi at fælde gran- og fyrretræer.

Det store birketræ, hvor uglekassen sad, måtte også lade livet. Naboen fik kassen sat op i sit store lærketræ, men der kom aldrig mere ugle. Vi hører dog stadig tudende ugler om vinteren.

Fuglelivet har forandret sig meget i løbet af de mange år.

Et år var der besøg af en rastende ringdrossel, og vendehals har vi haft et par gange, og indenfor de sidste 6 år har vi haft rastende skovsneppe.

Der har været ynglende tornirisk, rødstjert, broget fluesnapper og indtil for 2 år siden også gulbug, men de er alle væk.

Af ynglefugle, nogle af dem i redekasser, har vi glæde af bl.a. munk, sortmejsje, sumpmejsje, blåmejsje, musvit, dompap, gærdesmutte, rødhals, solsort og sangdrossel.



Gærdesmutte

Foto: Tage Stampe

På grund af vores gode beplantning, har vi også besøg af skovskade, vinddrossel, gråsisken, grønsisken, grønirisk, bogfinke, kvækerfinke, halemejsje, fuglekonge og træløber. Lille korsnæb fouragerer i øvrigt i naboens lærketræ.

Området er også godt for trækkende gæs, vadefugle og rovfugle.

Listen er lang for fugleoplevelserne, dette er et lille udpluk!

Fugl af Glæde

Af Lis Geertz-Hansen

Fugleværnsfondens to naturvejledere, Allan Gudio Nielsen og Jørn Dyhrberg Larsen har sat et nyt projekt i søen, en podcast med titlen: "Fugl af Glæde"

Det er glæden ved fuglekikkeriet og de uendelige mængder af spændende historier fra hele verden, som de to værter gerne vil udbrede til alle, som interesserer sig for naturen og specielt for fuglene.

Der er udkommet 5 episoder, alle af ca. 1 times varighed. Hver episode tager udgangspunkt i et specifikt emne.

Der er inviteret en gæst, som har en særlig viden indenfor ornitologien, og der er også fokus på en dagens fugl, som får en lidt grundigere behandling. I den sidste episode var det silkehalen, som i år har været observeret ret talrigt i Storkøbenhavn, der var dagens fugl.

I en anden podcast fortæller Carsten Egevang meget medrivende om sit forskningsprojekt om havterne, og sin kortlægning af dens enorme lange trækrute.

Lyt til podcast, der hvor I hører podcast, eller søg på Fugl af Glæde.



Havterne

Foto: Tage Stampe

Solceller og natur

Af Peder Agger

Klimakrisen udvikler sig globalt. Medierne beretter om tørke, hedebølger, skovbrande, orkaner og oversvømmelser. Herhjemme har vi endnu været forskånet for de værste af den slags hændelser. Hvor længe det vil vare ved, afhænger bl.a. af, hvor dygtige vi og verden er til at nedsætte udslippet af drivhusgasser og samtidigt forebygge de mest oplagte gener ved den klimaforandring, der allerede er i gang. Her spiller udviklingen af vedvarende energi og bl.a. opstilling af vindmøller og solfangeranlæg en rolle.

I de senere år er der i Danmark etableret 53 solcelleparker. Tilsammen producerer de ca 2 GigaWatt (GW), svarende til strømforbruget i 500.000 husstande. Frem til 2030 er der planlagt yderligere 92 parker. Det vil tyvedoble produktionen af strøm fra solceller. Det lyder voldsomt, men skal ses på baggrund af, at planen er, at næsten al transport, opvarmning og produktion i 2040 skal være elektrificeret. Man regner med, at solcelleparkerne til den tid vil beslaglægge et areal svarende til knap 1% af det samlede landbrugsareal.



Fra nettet

Fotograf: Ukendt

Det er klart, at det vil resultere i konflikter, og har da også allerede gjort det i en grad, så den videre udbygning af sol (og vind) på land truer med at gå helt eller halvt i stå. I den anledning afholdt Københavns Universitet i februar en konference med titlen “I min baghave, nej tak!”. Det sigter til det engelske udtryk “Not in my backyard”(NIMBY), som betegner det almindelige fænomen, at grundejere på en gang kan gå ind for noget til fælles bedste, samtidigt med at de mener, at det blot skal ske et andet sted end lige der, hvor de bor. Det kan være etablering af asylcentre, bygning af rensningsanlæg eller etablering af solcelleanlæg.

IMBY-problemet dukker op mange steder, ikke mindst fordi etablering af solcelleparker er den for tiden absolut mest lønsomme måde at anvende et areal på i det åbne land.

Energiproduktion på landbrug jord er ikke noget nyt. Før traktorens indførelse havde vi heste som energikilde. De lagde beslag på 5% af landbrugsjorden. Og I dag bruges også både halm og majs til at producere varme og andre former for energi. Problemet for sol og vind er, at store tekniske anlæg skæmmer. Skæmmer det traditionelle natur- og kulturlandskab ved sin tekniske fremtræden og skræmmer ved sin fremmedhed. Så det er generende for landskabsopfattelsen, mere end det er et problem for dyre- og plantearter og miljø som sådan. Og når der er tale om landbrugsjord, vil etableringen af solcelleparker i reglen være en fordel for biodiversiteten, fordi jorden ikke længere nødvendigvis behøves at vendes, gødskes og sprøjtes med pesticider.

Lokaliseringen af solcelleparker er dermed afgørende. Der blev derfor på konferencen efterlyst en samlet nationalstrategi for udbygning af vedvarende energianlæg. I stedet for som nu, hvor meget alene afhænger af, hvilke projekter der dukker op af sig selv. I den konkrete lokalisering blev der efterspurgt en omhyggeligere hensyntagen til de lokale forhold og en langt større inddragelse af borgerne.

Som Danmarks Naturfredningsforening har påpeget i sit solcellenotat fra 2022, bør man undgå at placere solceller på §3-arealer, i Natura -2000 områder, indenfor strandbeskyttelseslinjen og på fredede områder. Og indenfor beskyttelseslinjerne ved sø, å og skov, indenfor Grønt Danmarkskort og i værdifulde landskaber bør det kun tillades på særlige betingelser. Omvendt kan det med fordel ske, hvor det også kan understøtte andre gavnlige formål f.eks. grundvandsdannelse og kulstofbinding. Og anlæggene kan med fordel placeres i landskaber, der allerede er påvirket af tekniske anlæg f.eks. langs motorveje.



Fra nettet

Fotograf: Ukendt

Men selv om disse hensyn respekteres, vil en god borgerinddragelse være nødvendig, hvis lokal modstand skal undgås. Det mindste, man som borger kan forlange, er at blive informeret i tide, så man ikke oplever pludseligt at få noget trukket ned over hovedet. Bedre er det, hvis man også bliver taget med på råd både om den nøjere placering og om udformningen. Og bedst er det, hvis man bliver tilgodeset, ved at en del af overskuddet ved produktionen kommer borgeren eller

lokalsamfundet til gode. Allerbedst synes det at være, at lokalbefolkningen får egentligt medejerskab.

Det er noget, der nu eksperimenteres med mange steder i landet. F eks ved landsbyen Hjolderup i Sønderjylland, hvor for tiden Nordeuropas største solcelleanlæg er placeret. Her var der ingen lokale indsigelser. Og kun et enkelt kommunalt byrådsmedlem var imod.

På konferencen blev det i øvrigt fremført, at protesterne efter en tid plejer at forstumme (hvad ellers?). Men erfaringen viser dog, at der med alle store nye projekter efterhånden sker en vis tilvænnning. Det så man ved Storebæltsforbindelsen, metroen og lufthavnen i Kastrup. Og selv har jeg, når jeg går tur på Langelinie, lært at elske udsigten til vindmøllerne på Middelgrunden, men dem har jeg også en anpart i. 😊

PS. På konferencen blev det som ofte før foreslået at placere solfangerne på hustagene. Svaret var, at ideen er god og bør udnyttes, men det er for langsomt og helt utilstrækkeligt til at løse de påtrængende problemer.

PPS. Og hvad med fuglene? Jeg tror de foretrækker solcelleparker fremfor konventionelle marker med byg til svinefoder, som ellers er den almindeligste overflade på landet i Danmark.

Fugleoplevelser i det sydsvenske!

Den første havørn.

Af Thomas Bundgaard

Min første introduktion til det sydsvenske fugleliv fik jeg omkring 1971 på en ørnetur til nogle af de klassiske fuglelokaliteter i Sydsåne. Rabøls ekskursionsopslag havde samlet en busfuld biologistuderende fra KU.



Havørn

Foto: Jette Bjerregaard

Den klassiske beklædning bestod typisk af en parkacoat, hvor hættten var garneret med mere eller mindre ægte ræveskind. Langt hår hos begge køn, et par slidte cowboybukser og meget forskelligartet fodtøj fuldendte beklædningen. Ikke alle var indstillet på 15-20 cm sne og en bidende vind.

De medbragte kikkerter var rimelig antikke set med nutidens udstyrsøjne. Ingen dyre teleskoper eller dyrt elektronisk fotogrej.

Vejret var diset og klamkoldt. Vi så en enkelt skrutrygget kæmpefugl på en hegnspl på stor afstand. Der blev dømt havørn uden at nogen krydsede af på artslisten. Udlagt slagteriaffald fra det nu nedlagte slagteri i Tommelilla øgede senere bestanden af havørn og kongeørn omkring Fyledalen

Til gengæld for det magre fugleudbytte fik vi en række gode sneboldkampe og senere varm chokolade og billige smøger til rygerne på færgen hjem mod Dragør.

På dette tidspunkt var der ikke høj status i fuglekiggere blandt mange af de studerende medmindre, at man også kunne spille fodbold som Rabøl.*

Fuglekiggeriet blev dengang ofte betragtet som lidt kikset eller nørdet, som vi ville sige i dag. Med mit senere kendskab til de mange søde Grågæs, der sikkert ikke spiller fodbold, så må den holdning siges at være antik.

Fra 1981 og frem til coronastarten lavede en gruppe kolleger på min arbejdsplads en årlig ørnetur til Skåne i forbindelse med vinterferien.- Ud over dådyr, vildsvin og de klassiske vinterfugle bød det bl.a. på traner, spurveugle (Krankesjön) og sneugle (strandeng syd for Malmö).



Traner

Foto: Kurt Sørensen

Et enkelt år så vi en selvernærende høgeugle ved Ilstof. Høgeuglen foretrak selvfangede og levende markmus.

*Jørgen Rabøl arbejdede især med trækfugles orientering de sidste år på Zoologisk Laboratorium, KU.
Han har tidligere annonceret i Fugle og Natur med ture til reservatet i Sydafrika.

ANSER

Af Flemming Kragh Hansen

Hjemkommet fra 3 dejlige dage med Grågæssene i Østskåne med høj himmel, dejlige fugle og rigtigt godt samvær, er det en fornøjelse her, en lille uge efter, at finde årets første eksemplar af Anser i brevkassen.



Sâusparv (rørspurv).

Forsidebillede i Anser nr.1 2023

Foto: Christian Nilsson

Anser er medlemsblad for Skånes Ornitologiska Forening, det udkommer 4 gange årligt, som regel 80 sider, glittet papir, farvetryk, gode fotos mv. Bladet følger med medlemskabet af SOF, det koster årligt 225 SEK, se www.skof.se.

Man kan godt blive lidt misundelig, når man sammenligner med bladene fra DOF. Anser har et oplag på 2150 eksemplarer, og er en fornøjelse at læse.

Denne gang bl.a. historien om en lille kobbersneppe, der i Holland i forskningsøjemed blev forsynet med en sender på 4,5 gram. Den var på vej mod Taimyrhalvøen i Rusland, da den mødte sin skæbne på Kullen.

Tilbagemeldinger fra senderen undrede de hollandske forskere. De fik over mange dage tilbagemeldinger fra et meget lille område på Kullens spids. Ikke just kobbersneppehabitat.

Senderen blev fundet. Det samme blev et par vandrefalke med 4 unger, som blev ringmærkede. Senderen lå på falkenes slagteplads

Hvis ikke grågæs (Anser anser, navngivet af Linné i 1758) skulle abonnere på Anser, hvem skulle så?

Så, kommer du jævnligt i Skåne, eller kan du bare godt lide at bladre og læse interessante artikler om vores fjedrede venner, så er Anser et godt bud.

Innehåll	
Vasshavets egen sparv Diskret och anspråklös <i>Arne Ohlsson</i>	3
Sjöfågelskådning Ofta fridfull och meditativ skådning <i>Mikael Arinder</i>	6
Baaiduinens sista resa Abrupt slut <i>Åke Lindström m.fl.</i>	13
Artfakta Hussvalan – årets temaart <i>Kenneth Bengtsson</i>	22
Att skapa husrum Göran Walinder - Hussvalornas hjälpare <i>P-G Bentz</i>	26
Inventera mera Rutter lediga! <i>Martin Green</i>	30
Skånsk storspovstatus Dyster utveckling <i>Richard Ottvall</i>	34
Dilemman Si eller så? <i>Ulrik Alm</i>	40
DESSUTOM	
Läsvärt	44
Styrligt	51
Notiser	54
Mini-Anser	64
Fågelkonstnären	66
Program	72
Upprop	74
Referat	77
Personligt	78

Detaljerade innehållsförteckningar
för tidigare årgångar av Anser finns på
<https://skof.se/bli-medlem/anser/>



Flerdagstur til Skåne/Tranås, 27. februar-1. marts

Af Grethe Wenzell

Solopgang over Vestforbrænding - Grågæssene på vej til Skåne/Tranås med Jacob som chauffør og Joan i førersædet.

Det var en stille kold morgen med lovende lys over Sverige. Efter en gang tæt trafik var der opsamling i Tårnby. Der blev sunget morgensang ledet af Gitte.

Første destination var Krankesjön. Joan fortalte om søens tilblivelse og læste op af Olof Swanbergs bog: "KRANKESJÖN, et fuglenes paradis" oversat af Ingvald Lieberkind. Toppet lappedykker havde en særlig betydning for Olof Swanberg, som betragtede den som søens karakterfugl. Vi så den desværre ikke der, men søen var også tilfrosset.

Lis havde et lille indslag om Dalby Kirke, som vi passerede undervejs. Det er Danmarks første stenkirke opført ca. 1060.

Krankesjön var, som allerede skrevet, tilfrosset, så der var ikke mange fugle at se på søen, men vi fik hvinand og flyvende stor skallesluger. I krattet havde vi bl.a. halemejsje, spætmejsje, dompap og sortmejsje. – Og så så vi turens første glente, hvilket udløste et lakridsbolsje til Flemming. Bjarne var den glade giver, som havde lovet belønning til dem, der først så følgende fugle: Glente, havørn, kongeørn og gråspurv. Der var altså 4 bolsjer i spil.

Gitte spenderede hjemmelavet porsesnaps fra Anholt på os. Hun havde lige haft fødselsdag, så der blev råbt hurra og "gækket".



Ved Krankesjön

Foto: Bjarne Andersen

Vi kørte videre til Vomb Enge. Der var et fantastisk lys over engsøerne og det første vi så var en flot musvåge, dernæst 6 sølvhejrer, en stor flok viber, skeand, pibeand, ll. lappedykker og en våd glente. Her tog Flemming bolsje nr.2, da han, som den første, fik øje på en havørn i det fjerne.

Vi kunne ikke holde på den sædvanlige plads ved Vombsjön pga. af en spærring, så det blev til en køretur rundt om søen til modsat side. Her hørte vi en trommehvirvel, som kun kunne tilhøre en sortspætte og fik også en træløber i kikkerten

Fra Vomb mod næste destination kom vi igennem ”glenteland”. Vi spiste frokost ved Snogeholmsjön, hvor der var kamp om de sidste dråber af Gittes porsesnaps. Her så vi bl.a. toppet lappedykker og 5 små skalleslugere, hvoraf de 4 var smukke hvide hanner



Ll. Skallesluger

Foto: Finn Carlsen

På vej mod Fyledalen fortalte Joan om sprækkedalens tilblivelse.

Kongeørnen var på sin plads på bakkekammen. Bjarne måtte af med 2 bolsjer til henholdsvis Susanne og Asger. Der var stor begejstring for ørnen, som sad der og gjorde sig til med sit lyse rødbrune hoved. Hvem der fik det sidste bolsje for at se den første gråspurve, ved jeg ikke, men det er helt sikkert, at vi så langt flere havørne end gråspurve.

I vandløbet havde vi hvinand og krikand.



Kongeørn, Fyledalen. Foto: Peder Andersen

De fleste gik turen på ca. 2 km. til den tidligere teglværksplads, hvor Jacob serverede lumumba og Gitte delte ud af sin gode hjemmebagte kage.

Vi nåede Tranås og Jacob fik ”kantet” den lange bus på plads foran vandrehjemmet - lige imponerende hver Gunilla (værtinden) tog imod og vi indtog alle værelserne. Bjarne gennemgik fuglelisten før middagen. Dagens høst: 58 arter.

Hyggelig aften med Gunillas gode mad, megen snak, flødeboller og rom.

2. dag.

På vej til Tosteberga Hamn blev der sunget morgensang. Inspireret af det dejlige vejr valgte Gitte 2 forårssange.

I havnen så vi rigtig mange havørne. Lis, som var dagens turleder, berettede om stedet, der tidligere blev hjemmøgt af mange danskere, der ville se havørne (vi havde dengang meget få ørne i Danmark). Det var i de tider, hvor der var is og sne og havørnene sad skulder ved skulder omkring vågerne.



Havørn

Foto: Jette Bjerregaard

Så blev der trængsel ved mikrofonen:

Lis fortalte om fiskehejren, der rensede sine fjer efter et fiskemåltid ved hjælp af sine pudderdun og sin pudseklo.

Det inspirerede Susanne til at fortælle om "hejremanden", som tidligere holdt til i Frederiksberg Have. Han fodrede hejrerne til stor glæde for både folk og fugle. Nu var han sat ud af Haven pga. et reglement, der forbyder fodring af fugle. Trist.

Lis kom igen og fortalte om hvinandens latinske navn: Bucephala Clangula.

Bucephala betyder tyrehoved og henviser til fuglens trekantede hoved. Clangula oversættes ved lyd og hentyder til den lyd vingerne fremkalder, når hvinanden flyver.

Niels overtog mikrofonen, da vi passerede Trolle-Ljungby slot og fortalte sagnet om den forbandelse der hvilede over stedet: Slottet ville nedbrænde 3 gange. Det er indtil nu sket 2 gange.

Det var en stor fornøjelse med de mange indslag.

Landön var næste mål. Her gik vi tur i den lille lund bag havnen. Første tegn på forår: Små grønne spirer af ramsløg.

Så blev det Åspet, hvor vi spiste frokost og gik tur ud til fugletårnet, hvorfra vi så sæl, fløjlsand og havlit.

Lis havde et indslag om en ny podcast lavet af Allan Gudio Nielsen: ”Fugl af Glæde”. (Se mere om podcasten på side 9)

I podcasten omtales bl.a. havternen. Det inspirerede Flemming til at fortælle om dens trækrute: en zigzagtur, bestemt af de fremherskende vindretninger. - Man ved nu, at havternen har den længste trækrute af alle fugle. En viden man er nået frem til ved hjælp af lys-loggere installeret på fuglene.

Ved Pulken havde vi 7 trompeterende traner. Lene havde bagt kage, hele 2 slags, så der blev delt gavmildt ud, og vi fik dagens uundværlige Lumumba.



Stillits

Foto: Tage Stampe

Lis sidste indslag var sagnet om, hvordan Stillitsen fik sine farver.

Igen en dejlig dag.

Aftenen stod på Gunillas lækre mad og hyggeligt samvær. Bjarne takkede Gunilla for god mad og et skønt ophold. – og så kom Lisbeth og Bjarnes medbragte rom og flødebolle på bordet.



Chris demonstrer turen mindste stol

Foto: Jette Joost Michaelsen

3.dag

Igen en smuk morgen. Flemming var dagens turleder. Vi kørte til Appeltorps ”Lamm & Vilt”, hvor der blev købt ind, hvad der kunne nås på 15 min.!

- Nu gjaldt det Fyledalen. Der var ingen ørn, men til gengæld en solbeskinnet fiskerhejre i et træ.

Så tog en trommelyd al opmærksomheden - var det en sortspætte eller en stor flagspætte? Man enedes om, at det måtte være den sidste og vi fik det bekræftet. Flagspætten kom flyvende og satte sig i et træ, hvor alle fik den at se.

Der blev også set lille korsnæb.

Dagens historie blev fortalt af Flemming og handlede om det store storkeprojekt, der var sat i gang for ca. 50 år siden i Sverige. I dag havde man 150 par i Sverige og Danmark har formodentligt også nydt godt af projektet med sine 8 par.

I Abbekås, havde vi heldigvis de forventede havlitter (13 i alt), som boltrede sig i vandet. Der blev også set gråstrubet lappedykker, hvinand og toppet lappedykker i vinterdragt.



I

Nonner eller blisgæs?

Foto: Mette Janas

Näsbyholmssjön var der rigtig meget at se på: blisgæs, bramgæs, knarænder, taffelænder, gravænder, viber, strandskader, ll. skallesluger og ravn. Lisbeth spottede et voksen vildsvin med unger på den modsatte bred.

Efter Näsbyholm kørte vi lidt længere frem og fandt et frokoststed i skoven.



Frokost nær Näsbyholm

Foto: Bjarne Andersen

Vi havde en kongeørn over bussen på vej til Grönalundsjön. Det var muligvis den samme vi så, da vi nåede søen. Her lavede den en flot flyveopvisning, så vi kunne se alle dens farver. – Turens sidste lumumba og Lisbeths gode kage.



Kongeørn

Foto: Fin Carlsen

Hjemtur. Midt på Øresundsbroen blev spændingen udløst. Flemming vandt den sædvanlige konkurrencen og fik en pose guld.

Tillykke til Flemming, som ramte det rigtige tal. Der blev set 77 arter på de 3 dage i Skåne

En stor tak og ros til turlederne (Joan, Lis, Flemming og Bjarne) for en yderst veltilrettelagt tur.

Mange tak til kagebagerne: Gitte, Lene og Lisbeth.

- Og så må vi vel også takke vejrguderne, fordi de lod solen skinne på os og holdt vinden i ave i alle 3 dage.

Tur til Rådvad d. 4. januar 2023

Af Bjarne Andersen

Vi var i dag 6 grågæs, der trodsede vejrudsigten (dagsregn) og mødtes kl. 10.00 på parkeringspladsen bag Rådvad Kro. Vi blev hurtigt enige om, at den planlagte tur af 4 timers varighed nok var mere end vi orkede, så vi lod rygsækkene blive i bilerne og begav os til fods og med cykel ned til dammen ved Rådvad.

Her var der hvinand, trolldand, blichøne, gråænder, en enkelt knopsvane og grønirisker i toppen af træerne.

Herfra gik vi ad Svenskevej mod Mathildebro, undervejs havde vi spætmejse, sumpmejse, musvit, kvækerfinke, overflyvende ravn og en enkelt ringdue.

Undervejs fortalte Lis Geertz om kulsvierne, der tidligere kom igennem området, når de fra Gribskov drog mod Kultorvet i København for at sælge deres trækul.

Ved Mathildebro gjorde vi et kort stop i håbet om at se isfuglen, hvilket dog ikke lykkedes.



Mie, Nanna, Grethe W, Steen og Lis Geertz på Mathildebroen

Foto Bjarne Andersen

Fra broen gik vi igennem skoven til den sydlige ende af Rådvad. Undervejs havde vi stor flagspætte og bogfinke og på vej hen mod vandrehjemmet var der mange ringduer i træerne og over os fløj en flok på mere end 1.000 grønirisker – det var flot.

Tilbage ved Rådvad gik vi ind for at se om vandstæren skulle være der på trods af det meget vand der var i Mølleåen – stenene den plejer at stå på var dækket af vand, men vandstæren stod heldigvis på brinken fuldt synligt, så vi fik hvad vi kom efter.

Efter et sidste kig i haven ved skolestuen var vi enige om, at nu kunne vi ikke tåle mere vand, så kl. 11.40 sagde vi farvel til hinanden og kørte hjem for at få tørt tøj på.

Bustur til Sydsjælland onsdag den 25.1. 2023

Af Flemming Kragh Hansen

Vi var små 40 grågæs i bussen fra Ballerup klokken 8, med vikar Alan ved rattet; Jacob var strandet i Norge.

Vejret var overskyet, tungt, med halvdårlig sigt det meste af tiden, blæsende og koldt, 2-3 plusgrader.

Vi kørte fra i Haslev, og tog turen over de store godser, Bregentved, med havørnereden ved Ejlemade sø, over vandskellet forbi Gisselfelt og til Sparresholm, hvor vi ville kikke efter den

meget stedfaste høgeugle, der havde huseret i parken siden medio november 2022. Trods 80 øjne, kikkerter og lange linser, ingen ugle. Lidt småfugle og ravne blev det til, og koldt var det.



Høgeuglen, der desværre ikke lod sig se

Foto: Tage Stampe

Der var ikke varmere ved Villa Galina i Hesede skov, hvor kaffe og basser blev indtaget. Lidt gråænder og et par store skalleslugere var hvad der bød sig til.

Havnen i Karrebæksminde var forblæst, og lystbådehavnen ikke bedre. Vi så storspover, mange små lappedykkere og en havørn over bussen, ved afgang fra Karrebæksminde.

Næste stop var Bisserup Havn, igen et godt sted med hejre, store og toppede skalleslugere i pragtdragter, spover med lyd på, edderfugle i pragtdragt mv.

En hunfarvet blå kærhøg gjorde lykke, den sås rigtigt godt. Vi så dagens havørnerede nummer 2 fra havnen.

Men, koldt og forblæst, som billedet viser (se næste side)



Bisserup Havn

Foto: Bjarne Andersen

Over land langs Smålandshavet kørte vi til Bjørnebæk sø med læ, frokost, rød glente, mange ænder, nogle spover og igen en havørn, denne gang var den meget fin at se, den tog nogle runder på den anden side af søen.

Vi prøvede et nyt stop, ved Glænønsiden af Glænødæmningen; det gav intet specielt, det blæste også der.

Vi så kalkmalerierne i den nærliggende og uopvarmede Ørslev Kirke mens Alan lavede Lumumba, det passede fint.

Vi kørte fra kirken mod Kyse Overdrev, hvor vi fra bussen så mange glenter, mellem 50 og 100, de var alle vegne, og da vi 10 minutter senere kørte modsat, var de på plads i træerne eller væk.

Retur i Ballerup rundt 18.

Tur til Utterslev Mose, 15. februar

Af Bjarne Andersen

Vi var knap 25 grågæs der kl. 10.00 mødtes på hjørnet af Åkandevej og Pilesvinget for at gå en tur i Utterslev Mose. Vi begav os mod øst langs med Pilesvinget og var ikke nået ret langt førend vi fik et fint kig ud over Vestmosen. Her var der troldænder, blichøns, lille skallesluger, stor skallesluger og skarv.

Lidt længere fremme (ud for nr. 25/27) stod vi og så på et egern, der var i færd med at bygge rede, medens halemejser fløj over vores hoveder, ligesom der var 3 skovskader i træerne. Kort efter mødte vi en skoleklasse, der var på punktællingsopgave – forhåbentlig fanger nogle af dem interesse for at kigge på fugle.

Et stykke længere fremme havde vi glæde af en træløber lige ved siden af stien – lækkert. Undervejs på den videre færd så vi stillits, grønirisk og grønsisken.

Vi gik under Hareskovvej og var nu ved Midtmosen og da vi nåede Horsebakken mødte vi Stig Jensen, der var på tur og som kunne fortælle, hvor der aktuelt var dompap at se. Herfra fortsatte vi mod vest langs mosens nordlige bred. Lidt længere fremme tog vi et kig mod sydbredden hvor der de foregående dage var set rørdrum – det lykkedes dog ikke at se eller høre den, men på den videre færd var der igen lille skallesluger samt hr. og fru dompap i et træ og stor flagspætte.



Utterslev Mose

Foto: Bjarne Andersen

Frokosten tog vi på Langholmen, hvorefter vi gik via Høje Gladsaxevej over Hareskovvej og igen ned til Vestmosen. På stien var de opsatte lamper skærmet mod bevoksningen langs vandet med henblik på at fuglene ikke bliver generet af lyset. Kort efter havde vi dagens rovfugl (en musvåge der lettede fra et træ og fløj ind mellem træerne).

Længere fremme ved andefodringsplatformen var der masser af knopsvane, gråænder, trolldænder, blichøns, måger og alliker. Da vi endelig nåede tilbage til udgangspunktet ved toiletbygningen, fik vi rørhøne med på listen. Vi nåede dermed op på 36 arter – heri indgår de mange grågæs som mosen er så kendt for.

Bustur til Østskåne, 22. marts

Af Lis Geertz-Hansen

I småregn mødte 37 grågæs op i Ballerup for at sætte kursen mod Sverige. Denne gang med Lars som chauffør.

Jeg havde korresponderet med fuglemaleren Carl Christian Tofte dagen før. Han fortalte om vandstær i færd med redebygning ved Forsakar vandfaldet. Vi ændrede ruten i forhold til det planlagte og kørte mod Degeberga for at besøge vandfaldet, som nås ad en let kuperet sti i en smuk slugt med livligt vand i bunden. 700 meter inde møder man vandfaldet. Vandstæreparrret viste sig med redemateriale i næbbet, bl.a. bølgeblade.



Bjergvipstjert i Degeberga

Foto: Jørgen Bjerring

De fleste fik set vandstærene, mens kun de forreste i gruppen fik set bjergvipstjert. I slutten fik gærdesmutton modspil til sin sang, så det lød virkelig flot.

Der var en del andre småfugle i slutten, bl.a. bogfinke, træløber og rødhals.

Inden fugleoplevelserne var den tiltrængte formiddagskaffe blevet indtaget ved bussen sammen med en lille skarp, doneret af Flemming, som havde vundet puljen på Skåne-Tranås turen.

Derefter fortsatte vi mod Pulken. Vi standsede ved Yngsjø Kapel, hvor virkelig mange traner fouragerede.

En musvåge sad længe på en pæl, og en meget smuk blå kærhøg lod sig se. Den næsten hvide fugl med sorte vingespids svævede elegant over marken.

Vi kørte til Pulken og tog madpakkerne med ud til fugletårnet. Der var kun få traner, de øvrige fouragerede andre steder. Der var en meget stor flok bramgæs, en blå kærhøg hun, hvid stork, gravænder og krikænder i smukke dragter. Vi slap for regn derude, men det var meget overskyet og sigtbarheden var dårlig.

Da vi forlod Pulken regnede det, vi trodsede vejret og kørte til Håsløvs Enge, som også er en del af Kristianstads Vattenrike. Her var utrolig meget vand, så udbyttet rent fuglemæssigt var til at overse.

Der var storspove, rødben, rørsurv og spidsænder.

Ved afgangstid fra engene ringede chaufførens telefon. En vaks dansker på tur i Pulken havde fundet Grethes rygsæk glemt ved fugletårnet. Nu var gode råd dyre. Rådet var at aflevere rygsækken hos Carl Christian Tofte, fuglemaleren. Vi returnerede til Pulken, og mange af deltagerne fik ønsket om at besøge Carl Christian Tofte opfyldt. Nogle fik svinget dankortet, andre

nød hans skønne akvareller og atter andre så på fugle udenfor, og sidst men ikke mindst Grethe fik sin rygsæk.



Hvid stork i Pulken

Foto: Jørgen Bjerring

Derefter satte vi i øsende regnvejr kursen mod Ballerup, 5 personer blev sat af i lufthavnen, fordi tilkørselsforholdene til Tårnby er håbløse i øjeblikket. Resten ankom til Ballerup kl. 18.10.

Stor tak til Carl Christian for oplysninger om fuglenes opholdssteder

Dagens resultat var 53 arter.

En lærerig eftermiddag med John Frikke.

Af Grethe Wenzell

John kom med sin store viden og engagement og holdt os fanget i to timer. Vi kom med på en rejse på tværs af landskabet. En del billeder var taget fra en flyver og gav os et samlet indtryk af områdets særlige karakter. John fortalte om og viste flotte billeder af vadefuglene, som på deres træk fra ynglepladserne i nord og overvintringspladserne længere sydpå er dybt afhængige af Vadehavet som rasteplads, stedet hvor de kan ”tanke op”.

Godt 95 fugleinteresserede var mødt op i Vanløse og spørgelysten var stor. John Frikke er en kapacitet af de helt store med erfaring fra tre årtiers beskæftigelse med Vadehave, bl.a. fra sin ansættelse ved Nationalpark Vadehavet, så vi fik gode fyldestgørende svar på vores spørgsmål.



Pibeænder i Vadehavet

Foto: John Frikke

Et levende foredrag på trods af tal og grafer

Af Jan Chr. Møllerup

Den 8. februar 2023 var mere end 50 forventningsfulde Grågæs mødt op for at høre Thomas Vikstrøm fra DOF fortælle om DOFs punkttællingsprogram. Undertegnede havde fået muligheden for at byde velkommen og introducere foredragsholderen.

Jeg har boet tæt på Gentofte sø i mere end 40 år og har kendt Thomas Vikstrøm - som er caretaker for søen - i mange år dels fra fugleture, foredrag og dels fra ”snakke” om de enkelte fugle.

Thomas Vikstrøm formåede gennem sit foredrag at gøre det umiddelbart lidt tørre emne levende og relevant med masser af fotos, tal, grafer og kurver for at illustrere resultaterne fra de summerede punkttællinger. Vi fik påpeget hvilke arter der er i fremgang, og ikke mindst hvilke der er i tilbagegang.

Herudover fortalte Thomas om hvorledes man er gang med at udvikle punkttællingskonceptet både i DK og Europa

Foredraget gav anledning til en hel del spørgsmål fra de fremmødte.

Billeder med sjæl.

Af Grethe Wenzell

Den 8. marts holdt Mads Hagen foredrag for en fyldt sal i Vanløse Kulturhus. Foredraget hed ”Mit Lolland-Falster” og tog udgangspunkt i Mads’ naturoplevelser på de 2 øer.

Det er kun 5 år siden, at Mads Hagen (25 år) begyndte at fotografere, så det er imponerende hvor langt han er nået. Han evner at komme tæt på dyr og fugle takket være en enorm tålmodighed, entusiasme og opfindsomhed. Det er ikke tilfældigheder og held der giver resultater. Bag hvert billede ligger et stort forarbejde startende ved PC’en eller et besøg hos ”Jem og fix”, når der skal laves en form for skjul.

Mads er ikke alene en fremragende fotograf (selvlært) men også en gudsbenådet formidler. Han fortalte levende om sine oplevelser i naturen og afslørede en stor viden om dyr og fugle.

Mads var nået frem til 3 vigtige ting i sit arbejde som fotograf:

1. At lade naturen komme til sig ved at sidde stille og vente til ”modellen” er helt afslappet.
2. Være i øjenhøjde med motivet.
3. At det er bedre med en god stemning i billedet, ved bl.a. at satse på den rette belysning, fremfor at jage sjældenheder

Det var en yderst inspirerende eftermiddag.



Klyder

Foto: Mads Hagen

Grågæssenes ture og foredrag, april – december 2023

Ture: Hvis du har behov for kørelejlighed i forbindelse med turene, er du velkommen til at kontakte Pamela Bartholomeusz 2482 4345. Spørgsmål om ledige pladser på busturene rettes til Jan Chr. Møllerup på 4050 8487 eller mail f.mollerup@mail.dk

Turledere: Bjarne Andersen (4055 2314), Flemming Kragh Hansen (4020 0345), Joan Klausen (5192 8836) og Lis Geertz-Hansen (3013 2179)

Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur, bedes du kontakte en af turlederne, så vi ikke står og venter på dig.

Onsdag den 12/4 kl. 13.00 – 17.00.

Tur i egne biler til Nivå Strandenge.

Vi har valgt at lave en eftermiddagstur for at få lyset i ryggen. Vi mødes ved fugletårnet og ser hvad der rør sig.

Onsdag den 26/4 kl. 7.00 – 17.00.

Bustur til Feddet.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved 31A til Feddet. Indbetal kr. 285,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget. Efter den 1/4 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk ved tilmelding at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup.

Onsdag den 3/5 kl. 9.00 – 14.00.

Tur i egne biler til Bognæs/Boserup.

Vi mødes på Bognæsvej P-plads og går en tur i området. Det må forventes, at vi skal gå 6 – 8 km.

Onsdag den 17. – søndag den 21/5.

Forårstur til Bornholm.

Vi kører fra Ballerup Rådhus **kl. 9.00** og efter opsamling ved busparkering ved Terminal 3 i Lufthavnen kører vi over broen til Sverige og sætter kurs mod Ystad. Vi skal bo på Danhostel Sandvig med linnedpakker og fuld forplejning bortset fra aftensmaden på hjemturen. Under turen skal vi blandt andet en tur til Christiansø. Da vi har plads på færgen til hjemturen kl. 18.30 er vi først tilbage i Ballerup **kl. ca. 22.00**. Max 30 deltagere. Prisen er kr. 4.700 i delt dobbeltværelse. Vi har et stærkt begrænset antal enkeltværelser til en merpris på kr. 500. Indbetal beløbet på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/3. Efter den 1/4 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup. Vær opmærksom på, at der er tale om 4 overnatninger og at Kristi Himmelfartsdag falder medens vi er af sted. Turen er udsolgt.

Onsdag den 31/5 kl. 6.00 – 10.00.

Morgentur i Vaserne.

Vi mødes ved Holte Roklub, Frederikslundsvej og går herfra til Vaserne.

Onsdag den 14/6. Sæsonafslutning, kl. 7.00 – 19.00

Bustur til Hallands Väderö med sælsafari.

Vi mødes kl. 7.00 ved Ballerup Rådhus og kører via Helsingør til Torekov, hvor vi går ombord og sejler til Hallands Väderö. Turen gennemføres på øens stier, der kan være krævende, men der bliver mulighed for en alternativ rute, som er lettere at gå. Indbetal kr. 350,00 på reg.nr. 8401 konto

1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/5. Efter den 15/5 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487).

Onsdag den 2/8 kl. 9.00. Hjemkomst mellem kl. 16.00 og kl. 17.00

Tur i egne biler til Vrøj ved Saltbæk Vig.

Deltagelse kræver tilmelding

Vi mødes kl. 9.00 ved Ballerup Rådhus og fylder bilerne op, hvorefter vi kører til Vrøj – vi har fået mulighed for med guide at køre ind på området – derfor begrænser vi antallet af biler. (Max. 30 deltagere) Tilmelding til Flemming, med angivelse af om du har bil, antal ledige pladser eller om du har brug for en plads i en bil. Se mere på www.storevrøj.dk
[Flemmings mail: flemming.kragh.hansen@gmail.com](mailto:flemming.kragh.hansen@gmail.com)

Onsdag den 30/8 kl. 7.00- 18.00.

Træktur til Lolland.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på 31 A til Lolland hvor vi bl.a. forventer at besøge Hyllekrog. Indbetal kr. 300,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/6. Efter den 1/7 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487). Husk ved tilmelding at anføre hvis ikke du stiger på i Ballerup.

Onsdag den 13/9 kl. 10.00 til efter frokost

Tur i egne biler til Holløse Bredning.

Vi mødes kl. 10.00 ved Tibirke Kirke og går ned i området.

Onsdag den 27/9 kl. 7.00- 17.00

Bustur til Nordvestsjælland.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører til Hov Vig. På turen går vi også rundt om Tempelkrog. Indbetal kr. 295,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/8. Efter den 1/9 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487).

Efterårsturen går til Vadehavet i dagene 9. – 12./10. Vi skal bo på Hohenwarte. Mere herom i næste nummer.

Onsdag den 1/11 kl. 10.00 – 14.00.

Tur i egne biler til Kyndby og Selsø.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Kyndbyværket og går en tur i området inden vi kører til Selsø m.v.

Onsdag den 22/11 kl. 8.00 – 17.00

Bustur langs Nordsjællands Kyst.

Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører mod Hundested – de øvrige lokaliteter afhænger af de aktuelle observationer. Indbetal kr. 290,00 på reg.nr. 8401 konto 1190869, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/10. Efter den 1/11 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Møllerup (4050 8487)

Onsdag den 13/12 kl. 10.00 – 14.00

Juletur til Præstesø.

Vi mødes ved Naturstøttepunkt Hjortøgaard og går en tur rund om Præstesø inden vi hygger med de medbragte godter i bålhytten



Kongeørn

Finn Carlsen

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING

Redaktion: Grethe Wenzell, E-mail: grethewenzell@webspeed.dk

Næste blad udsendes i juli måned. Deadline: d. 15. juni 2023

